

KERK & Leven

38

2022

WEEKKRANT

21 SEPTEMBER

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

ENCHANTÉ: EEN NETWERK VAN HARTELIJKE HANDELAARS



We begroeten mekaar niet met 'Enchanté'. We spreken allebei trouwens Nederlands. Maar iedereen kent wel deze beleefdheidsformule in het Frans. We zeggen ze wanneer we blij zijn om iemand te leren kennen. Ik kende Marina Van den Broeck nog niet en was blij haar te leren kennen. Zij is één van de vrijwilligers van de vzw Enchanté, een netwerk van hartelijke handelaars in Leuven en andere steden die kleine diensten/traktaties aanbieden aan wie hier nood aan heeft. Een klein gebaar kan immers het verschil maken en een grote stad tot een warme plek omtoveren waar iedereen zich thuis voelt.

We ontmoeten elkaar in het Wereldcafé op het Joris Helleputteplein in Leuven. Marina is niet alleen één van de promotoren in dit netwerk, ze helpt tevens als vrijwilliger in dit bijzonder café. Het Wereldcafé is trouwens lid van dit netwerk van hartelijke handelaren en burgers en zo is de cirkel rond. Marina is nog niet lang met pensioen. Ze was een jaar geleden nog docente binnen de opleiding SRW aan So-

ciale Hogeschool in Heverlee. Per toeval stootte ze op facebook op een vraag naar vrijwilligers. Enchanté leek haar wel een initiatief dat haar inzet verdiende in de nu vrijgekomen tijd. De bal was aan het rollen. "In feite had ik ooit al toevallig kennisgemaakt met het concept in Parijs. Tijdens een wat gehaaste lunch in een snackbar kwam een dakloze man binnen, plaatste zijn tassen in een voor hem bekende bergplaats en kreeg wat te eten. De man leek daar een bekende. Betalen hoefde niet. De kleine zaak had een sticker op de deur en zo kwamen we uit bij 'Le Carrillon'.

Deze organisatie is ontstaan vanuit een zorg voor daklozen die meestal in hetzelfde 'quartier' verbleven. Konden de gewone burgers voor hen niet iets betekenen? Er groeide een keten van plekken, meestal bij handelaars, waar deze mensen een antwoord vonden op basisbehoeften: ergens een glas water of kop koffie drinken, eens naar het toilet gaan, een douche nemen, de gsm opladen, een zak met bezittingen even achterlaten... Een voor

hen veilige plek waar ze zonder schroom iets konden vragen. De organisatie evolueerde naar betrokken burgers en betrokken handelaars. De burger kon aan zijn eigen rekening een extra consumptie toevoegen, die dan later 'uitgesteld', door iemand die er nood aan had, kon genuttigd worden. De begrippen solidariteit en inclusie kregen een zeer concrete invulling: het gaat niet enkel om geld maar om iedereen zich deel te laten voelen van de gemeenschap.

Wanneer het in Parijs regent, dan druppelt het in...Gent. Gent was de eerste stad waar het concept van 'Le Carrillon' opgenomen werd onder de naam 'Enchanté'. Hierna volgden snel enkele andere steden: Leuven, Roeselare, Sint-Truiden, Kortrijk, Tienen, Brussel... Riet Buvens en Sieg Pauwels waren in Leuven de pioniers. Momenteel meldden zich opnieuw een aantal steden om te starten.

Loop je dan zomaar ergens binnen?

"Het principe is eenvoudig. Mensen weten waar ze terecht kunnen

omdat er een herkenningsteken op de deur of het uitstalraam kleeft, al dan niet aangevuld met kleine logootjes die staan voor welke diensten je er terecht kan.

Het succes van de formule is ook haar eenvoud: als 'gever' betaal je een extra consumptie en je weet dat deze ook terecht komt bij wie het nodig heeft. Praktisch: bij afrekening schrijf je een tegoed-kaartje en dit komt aan de muur te hangen. Het kan een drankje, een tas soep, een uitgestelde maaltijd, een friet... zijn, afhankelijk van de horecazaak.

Vertrouwen is het sleutelwoord: niemand hoeft een bewijs te tonen van een of andere sociale instantie. Je stelt gewoon je vraag. Mag ik mijn gsm opladen? Is er een uitgestelde koffie of broodje?...

Maar het gaat om meer dan iets ter beschikking te stellen. Het is vooral fijn voor de mensen dat ze nieuwe contacten maken. Meestal zitten kwetsbare mensen tussen lotgenoten en ze delen steeds hun eigen verhalen. Hier zijn ze gewoon 'klant' en een deel van de veelkleurigheid van onze samenleving. Het is dus belangrijk dat de handelaars een hart voor deze mensen hebben. Sommige mensen blijven het moeilijk hebben, voor anderen kan het een tijdelijke problematiek zijn. We zien dan dat het hen deugd doet wanneer ze langs komen en fier zeggen: "En nu betaal ik zelf een uitgestelde koffie voor iemand anders."

Een breed netwerk

Met de hulp van de stad Leuven wordt elk jaar een bijgewerkt plan gedrukt waarop de handelaren vermeld staan die samen het Enchanté-netwerk vormen. Deze plannetjes liggen overal verspreid in de stad. Voor de bekendmaking bij de mensen die er meest nood aan hebben, werken we samen met heel wat sociale organisaties zoals buurtcentra, CAW, lokale dienstencentra, verschillende initiatieven die zich bekommeren om kwetsbare

mensen (De Ruimtevaart, Hoekhuys...).

Onze volgende topic is een netwerk van ambassadeurs warm maken om mee te werken met de vrijwilligers. Ambassadeurs zijn mensen die zelf in een kwetsbare situatie zitten of gezeten hebben (ervaringsdeskundigen) en die mee het concept 'Enchanté' willen uitdragen.

Dit is het?

Enchanté is nog in volle evolutie. De vrijwilligersgroepen kregen onlangs een meer professionele 'bovenbouw': Enchanté Vlaanderen. Enkele betaalde krachten bouwen nu het netwerk verder uit en stroomlijnen ook de verschillende initiatieven. Samen met alle Enchanté-steden tekenen ze de weg verder uit en ondersteunen met materiaal, middelen en (beperkte) mankracht.

Intussen kwam een tweede initiatief onder de vleugels van Enchanté: 'brooddoosnodig'. Sommige kinderen op school blijken regelmatig hun brooddoos 'vergeten' te zijn. Het principe leunt aan bij Enchanté, alleen schenken mensen geen uitgestelde consumptie, maar een uitgestelde brooddoos. De op deze manier verzamelde fondsen worden ter beschikking gesteld van enkele scholen die hiermee de ergste noden van de lege brooddozen kunnen lenigen, d.w.z. er wordt binnen de schoolcontext gezorgd voor ontbijt, soep, fruit...

Als nog vrij nieuwe medewerker ben ik blij om mee aan de kar te trekken van Enchanté. Mijn inzet is lokaal. En als mijn verhaal weer een deur opent of de drempel voor iemand verlaagt, dan is mijn opzet geslaagd."

Contact?

Enchanté werkt dankzij de inzet van vele vrijwilligers
<https://www.facebook.com/enchanteleuven>

<https://www.instagram.com/enchanteleuven/>

deken Patrick Maervoet



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.trevipus.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tienssteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN



FRANCISCUS

ANTONIUS

DON BOSCO

SINT-FRANCISCUS

Zondag 25 september

26ste zo door het jaar

10 u. Woord en communiedienst
Intentie voor de medestudenten
van de KUL

Intentie voor mevrouw Clara Maria
Debeer

Jaargetijde van François Stuyckens
Voorganger: Gaston Eyermans

Lector: Lutgarde Frederix

Zang: Guy Saenen

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 2 oktober

27ste zo door het jaar

Franciscusfeest en receptie na de
viering

10 u. Eucharistieviering

Gedachtenisviering Marcel Doms

Voorganger: Rony Timmermans

Assistent: Lieven Dries

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Koor Blij Rondeel

Orgel: Herman Baumers

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de

teksten van de vieringen, ook als die
wegvallen, aan de parochianen. Op
de website www.ademtocht.be zijn
de teksten ook terug te vinden.

Volgende vieringen:

Zondag 2 en zondag 16 oktober
Dinsdag 1 november Allerheiligen
en zo 18 nov.

SINT-ANTONIUS

Zondag 25 september

26ste zondag door het jaar C

11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Hilde Sinap

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 2 oktober

27ste zondag door het jaar C

11 u. viering met Cd-muziek

Voorganger: Mirjam Van Lamme-

ren

Assistent:

Lector: Ann Wouters

Homilie: Mirjam Van Lammeren

Beelden: Leo Swinnen

MIJMERING VAN NIKOLAAS SINTOBIN SJ

Wat een stervende vrouw me leerde over dankbaarheid



Mijn moeder overleed meer dan 20
jaar geleden aan de vreselijke ziekte
A.L.S.. De laatste letters die ze met
onze hulp op een alfabetkaart aan-
wees waren MERCI.

Deze reactie ontving ik enkele da-
gen geleden op een blogje dat ik
schreef over dankbaarheid. Ik werd
er stil en blij van. Ook dankbaar.
Wat een genade als je - na wat on-
getwijfeld een lange lijdensweg was
- je aardse leven zo mag eindigen.
Wat een toegangsdeur naar de vol-
heid van leven.

Dankbaarheid is niet iets waar je zo-
maar voor kiest. Het is een genade
die je ontvangt. Je kan er aan mee-
werken. Oefening baart kunst. Dat
geldt in het bijzonder voor het ge-
bed dat dankbaarheid heet. Danken
betekent dat je Gods werkzame aan-
wezigheid weet op te merken.

Dat je in de hectiek van het leven

steeds weer aandacht geeft aan wat je
blij, vertrouwd of energiek maakt
en dat in verband brengt met de
Bron van alle leven.

Wie hier een gewoonte van maakt
leert ook kleine rimpelingetjes van
dankbaarheid op het spoor komen.
Die zijn belangrijker dan grote op-
stoten. Om de eenvoudige reden dat
ze zich veel vaker voordoen. Vele
kleintjes maken groot.

Dankbaarheid heiligt het verleden
en wijst de weg naar de toekomst.
Immers, doorheen die kleine maar
talrijke speldenprikjes kan je het
nieuwe van God op het spoor kom-
men. Dankbaarheid wijst aan waar-
toe Gods genade uitnodigt. Dat is
vaak anders dan we zelf hadden ver-
wacht of gehoopt. Steeds beter.

Nikolaas Sintobin sj (26 juni 2022)

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



*Gij aandachtige, ons aangezicht zoekend
die groter zijt dan ons hart
Gij kent mijn hart, Gij doorgrondt mij.
Enkel het oog van de Levende
zal mijn dood keren, dat ik leef.
Ik wacht, tot ik thuiskom in Hem*
**Jef Wauters - Uit de viering van
week 33 van 2012**

Hoewel je meditatie zeer goed alleen
kunt beoefenen, doet het toch ook
deugd om het in groep te beleven.
Onze samenkomsten gaan door in
het Don Bosco centrum. Afhanke-

lijk van de beschikbaarheid zal de
bijeenkomst doorgaan in de grote
zaal of in Ademtocht.

Data 2022 meditatiegroep:

Maandagen van 20u tot 20.30u - Vrijda-
gen van 10u tot 10.30u

September 2022: Maandag 26 en
vrijdagen 16 en 30 september

Oktober 2022: Maandagen 10 en 24
en vrijdag 14 en 28 oktober

November 2022: Maandagen 7 en 21
en vrijdag 11 en 25 november

December 2022: Maandagen 5 en 19
en vrijdag 9 en 23 december

Katrien Rombouts

GSM: 0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com

START SCHOOLJAAR

Leerkrachten zijn zoals zaaiers.
Ze strooien hun kennis
zoveel mogelijk in het rond
en geloven in een mooi resultaat.

Leerlingen zijn zoals de grond
waarop het zaad van de zaaier valt.

Een rijke oogst
is het resultaat
van een hardwerkende zaaier
goed zaad en vruchtbare grond
Thomas Bruyland



Praten over God?

‘Op school bij mijn kleinzoon
vroegen ze aan de kinderen wat ze
dachten over God’, vertelt een van
mijn vriendinnen, een mede-oma,
verontwaardigd.
‘Stel je voor! Ze moesten dat invul-
len op een blaadje, ik heb het zelf ge-
zien.’

Ik vroeg waarom ze dat zo vreemd
vond. Ze mochten er toch vrij op
antwoorden? En het was toch een
katholieke school?

Maar ze vond het niet kunnen, en
de andere dames in ons groepje wa-
ren het volmondig met haar eens.
‘Zoiets vraag je niet!’

‘Als het nu nog over Jezus ging,
maar God!’

Ik probeerde nog te schetsen hoe
dit wellicht paste in een hele lessen-
reeks, maar het mocht niet baten.

‘De lessenreeks ging over licht, in
alle vormen, en daar haalden ze dan
opeens God bij!’ kreeg ik te horen.
Het was in de ogen van mijn vrien-
dinnen godgeklagd.

Praten over God wordt in onze
maatschappij stilaan een vorm van
ongewenste intimiteit. Iets wat voor
de meeste mensen zo absurd is, dat
je er zeker kinderen niet mee mag
lastigvallen. Het lijkt soms alsof je
beschaamd moet zijn dat je ‘nog’ in
God gelooft. Alsof je een archeolo-
gische vondst bent uit de middel-
eeuwen die per ongeluk in onze tijd
verzeild is geraakt.



Terwijl in feite de overgrote meer-
derheid van de wereldbevolking ge-
lovig is. En niet omdat ze niet bet-
ter weten, maar omdat het hen zicht
geeft op wie ze zijn, op wat hun
plaats is in het geheel van de tijd en
de ruimte. Omdat het hen helpt om
te proberen als goede mensen te le-
ven, met vallen en opstaan.

Mensen mogen van mij geloven
wat ze willen. Er zijn veel mensen
van goede wil, die niets hebben met
God en met wie ik heerlijk kan sa-
menwerken. Dat gaat prima als ze
mij ook laten geloven wat ik wil.
Zonder dat ik er behoedzaam over
moet zwijgen.

De onverdraagzaamheid is van
kamp veranderd, hoor je weleens.
Maar laten we toch gewoon toege-
ven aan elkaar dat we allemaal zoek-
enden zijn, die af en toe een licht-
je zien. Misschien geef ik dat licht
van mij een andere naam en verbind
ik er andere verhalen aan. Maar we
verschillen minder dan we denken.
*Kolet Janssen (https://www.koletjans-
sen.be/blog/praten-over-god/)*
gepubliceerd op www.kerknet.be op 5
juni 2022

Wat je loslaat
lost vaak zichzelf op

BZN

HEER, HOE ZIJT GIJ AANWEZIG EN HOE WIJ ?



Replica van het Laatste Avondmaal - Da Vinci Museum Tongerlo

**Viering Don Boscogemeenschap
Kessel-Lo
Zondag 4 september 2022**

Welkom en kruisteken

Gezegend het licht van deze morgen,
- En het is een prachtig licht deze morgen -
Gezegend ieder woord dat kracht geeft en bezielt.
Gezegend ieder van u, om wie je bent,
en om wat ons samenbrengt,
in naam van wie wij noemen:
Vader/Moeder, Zoon en Geest.

Welkom

Moeilijkheden deze week: Mijn computer is onbereikbaar, die trouwe metgezel heeft de geest gegeven en ik ben er nog niet toe gekomen om hem te vervangen. Ik ben nu aangewezen op de laptop van tante Madeleine, de groot tante van het lief van mijn oudste zoon. Gelukkig kwamen er ook enkele vrienden langs met nog meer goede raad. Eentje daarvan was mijn voormalige juf Wiskunde. Ze gaf mij een viering mee en daar heb ik kunnen uit putten. En heel vroeg deze morgen stond mijn buur Magda Engelen, op z'n Franciscaans, de vogeltjes al te voederen en ook zij gaf me goede woorden mee.

Lied: Down to the River

<https://www.youtube.com/watch?v=TzejzO8agzk>

Inleiding

Jezus' tocht door Palestina verliep succesvol, aldus het Lucasevangelie. Zijn populariteit onder het volk werd steeds groter. Maar toch zijn niet alle volgers ook navolgers. Jezus' leerling zijn is een bewuste keuze, met risico en pijn. En Jezus geeft daar bovenop nog een ernstige opdracht mee: *Overleg eerst zorgvuldig VOOR je iets doet.*

Evangelielezing volgens Lucas (14,25-35)

Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: 'Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij aan komt, kan niet mijn leerling zijn.

Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen: "Die man begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet."

En welke koning die erop uit trekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? Als hij dat kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn. Een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen.

Zo geldt ook voor jullie: Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen.

Zout is iets goeds. Maar als ook het zout smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven?

Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!

Korte duiding

Zoals ik al eerder zei, een heel radicale tekst. Kunnen we dit verteren? Of liever, slikken we dit? Of krijgen we hier een Jezus te zien, die zijn toehoorders een standje geeft?

Die radicaliteit die Hij vraagt is hard, maar ik denk dat iedereen die hier zit, de pijn herkent waar je soms door moet, de twijfel in het maken van een juiste beslissing, de twijfel die je overvalt als je niet meer weet welke kant je op moet met je moeder, je vader, je zoon, je dochter, je broers, je zus, je collega's, en dat doet pijn, zelfs nog voor je tot een beslissing komt welk pad te volgen.

Er schiet mij ook nog het volgende te binnen. Het is makkelijk iemand te belijden en te vereren als een wijzige naar God, maar willen we ook die weg volgen. Vaak is het makkelijker de boodschapper te vereren dan zijn boodschap centraal te stellen en er proberen naar te leven.

Ik hoop vooral dat door hier samen te komen, dat we kleine herbergen voor elkaar kunnen zijn, bronnen waaraan we ons laven, plekken van verkoeling in het heetst van de strijd, haarden waar we ons kunnen verwarmen als ons hart of dat van de wereld te kil is.

Lied: Gij die de stom geslagen mond**verstaat**

https://www.youtube.com/watch?v=7LY_URJ9pjl

Geloofsbelijdenis

Het is niet gemakkelijk om te zeggen:
Ik geloof in God.
Wat zeg je dan?
Je zegt zo veel. Een mens te veel.

Een God die mij draagt

en die van mij vraagt
te doen wat mogelijk is
en nog iets meer.

Een God die naar mij reikt

en die toekomst biedt:
wees mens van hoop,
ga in mijn spoor.

Een God die mens wordt,

warm en uitdagend,
die niet loslaat,
die zichzelf niet wil ontzien.

Een God die trouw is

en barmhartig,
die onmacht kent en die je omarmt.
Ja, daar wil ik wel in geloven.

Een God die uitdaagt,

stuwt, bemoedigt, en zegt:
probeer het maar,
in Gods naam....samen.

Tafelgebed

God van bevrijding,
Wij mogen zitten aan een tafel
waar niemand geweerd wordt,
waar een wereld van delen wordt ingezet.

Verzamel ons rond Jezus
die zichzelf gaf ten einde toe
en voor altijd leeft in ons midden.

... Eens, lang geleden,
is een mens, Jezus van Nazareth,
begonnen met zoeken en vinden,
met geven en delen.
Hij nam het brood en de beker en zei:
"Brood met anderen gedeeld
en wijn voor anderen geschonken,
om volop mens te worden
en dan weer met velen verder te gaan."

Dan zullen we leven, voorgoed, onder angst,
van geven en ontvangen, van graag zien en beminnen,
en we zullen weten
dat liefde is gedeeld en leed vergeten,
dat de hemel de aarde is, de aarde de hemel,

om zomaar eindeloos verder te gaan."

Zending en zegen

Alvorens deze viering uit te zingen met onze lieve vrouw van Vlaanderen, als teken van ontferming en het zoeken naar de sterkte van of in de kwetsbaarheid, haal ik tot slot nog de laatste verzen naar voren uit de Psalm van vandaag.

Vervul ons in de morgen met uw liefde,
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.

Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat U ons kwelde,
de jaren dat wij ellende doorstonden.

Toon uw daden aan uw dienaren,
maak uw glorie bekend aan hun kinderen.

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.

Het werk van onze handen bevestig dat.
Daartoe zegene ons Vader-Moeder, Zoon en Heilige Geest.

Prettige zondag

KALENDERBLAADJE

Liefde begint met zingen.
Zing je lied, mijn stem.
Zingen maakt gelukkig.

Nog nooit heb ik U gezongen
zoals ik me voor had genomen.
Laat het nu lukken – ik wil bezingen uw droom.

Gij zijt een minnaar van mensen.
Gij blijft de hemelen spreken,
dat zij er morgen weer zijn.

Gij houdt de golven binnen uw sluizen
sluit de oervloed op in uw kelder.
Gij verlangt het geluk van alle aardebewoners.

En altijd komt uw woord
en komt het goed – Gij wijkt niet af van uw hart.

Jef Wauters – Uit de viering van 10 juni 2012 in het Don Boscocentrum

WERELDDAG VAN MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN



(c) Ahmed Akacha

Op **zondag 25 september 2022** vindt de 108ste Werelddag van de Migrant en de Vluchteling plaats. Paus Franciscus schreef bij deze dag een boodschap, met als thema 'Bouwen aan een toekomst met migranten en vluchtelingen'.

In de boodschap roept onze paus iedereen op om mee te bouwen aan 'de stad van de toekomst' (Heb. 13,15) - het Rijk Gods. God is de Ontwerper van deze stad, maar wij allen moeten meehelpen in het bouwproces. Dat proces is 'de omvorming van de werkelijkheid, zodat die almaar meer overeenstemt met het goddelijke plan'.

De stad van de toekomst is niet ver en onbereikbaar, maar begint vandaag en met ieder van ons. Niemand mag worden uitgesloten, in

het bijzonder kwetsbare mensen niet. Ook vluchtelingen en migranten zijn een onmisbaar deel van de stad die God voor ogen heeft. Dit betekent niet louter dat ze erin mogen wonen als gast, maar dat ze even zeer mogen meebouwen. De paus roept dan ook op om vluchtelingen en migranten niet alleen te tolereren, maar hen ten volle te laten participeren in de ontplooiing van onze samenlevingen. 'Er is een enorm potentieel dat benut zou kunnen worden, als we daarvoor open staan.'

Vluchtelingen en migranten zijn een culturele verrijking, en bieden ons de kans om visies en tradities uit te wisselen, en zo te groeien als mens. In het bijzonder kan hun enthousiasme en hun levendigheid 'het kerkelijke leven van de gemeenschappen die hen verwelkomen een nieuwe impuls geven,' aldus paus Franciscus, die zijn boodschap eindigt met dit gebed.

Heer, maak ons dragers van hoop, zodat uw licht kan doorbreken waar duisternis heersten vertrouwen in de toekomst kan groeien waar ontmoediging ons overvalt.

Heer, maak ons instrumenten van uw gerechtigheid, zodat waar uitsluiting de overhand heeft, broederlijkheid kan ontluikenen waar hebzucht aanwezig is een geest van delen kan openbloeien.

Heer, laat ons bouwen aan uw rijk, samen met migranten en vluchtelingen met allen die aan de rand van de maatschappij leven.

Heer, laat ons leren hoe mooi het is om als broeders en zusters samen te leven. Amen.



*Lezingen van het Algemeen Programma van UDLL

De lezingen van het Algemeen programma vinden elke dinsdag plaats in zaal Pieter De Somer, Ch. De Beriotstraat 24 -3000 Leuven. Aanvang 14 u –Einde 15.50 u. Zij worden ook in *digitale vorm* aangeboden.

Contact
Universiteit Derde leeftijd Leuven

vzw
Eigen Heerd - Minderbroederstraat
5 - 3000 Leuven

E-mail: udll@kuleuven.be
Telefoon: 016 32 40 01
Website: <https://alum.kuleuven.be/uni-versiteit-derde-leeftijd-leuven>
Europees rekeningnummer (IBAN): BE57 7380 4224 4835 (BIC: KREDBEBB)
RPR Leuven - Ondernemingsnummer 458.773.277

Het **eerste semester** zet op 27 september 2022 in om **10u30** met een plechtige **eucharistieviering** in de Begijnhofkerk Sint-Jan-de-doper, Groot Begijnhof. En opgeleusterd door het Leuven Universitair Koor.

Om 14u: Openingslezing in aula Pieter De Somer: **The Curious Case of Belgium**, over de atypische aard van het Belgisch federalisme en de mogelijke grenzen van het Belgisch staatsmodel,

wordt gegeven door **Em. Prof. De Baron Andre Alen**

Eerstvolgende lezingen in oktober 2022:
Oekraïne: van gedationaliseerde natie tot onafhankelijke staat
Dinsdag 4 oktober 2022 - Prof. Lien Verpoest

De koloniale erfenis. De Belgisch-Congolese relaties sinds de onafhankelijkheid (1960)
Dinsdag 11 oktober 2022 - Dhr. Peter Verlinden

De toekomst van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen
Dinsdag 18 oktober 2022 - Dhr. Lucas VanderTaelen

De val van Habsburg in de Nederlanden (1648-1815) Het strijdtonel van Europa
Dinsdag 25 oktober 2022 - Dhr. Edward De Maesschalck

(NOOIT MEER) TE LAAT KOMEN

Een nieuw schooljaar? Laat het rennen maar beginnen!

De dagelijkse race om met je kroost overal op tijd te zijn.

Waarom het jou nooit lukt?

Waarom je altijd en overal te laat komt? Niet alleen mét, maar ook zonder kinderen? Weet dan: je kan er eigenlijk niets aan doen. Of toch wel.

Tekst: Hans-Maarten Post - Illustratie: Katrien Verlinden



De eerste schooldag © Het Nieuwsblad

Het is niet alleen aan de schoolpoort. Het speelt zich ook af bij etentjes met vrienden, sollicitatie - gesprekken of bij de tandarts. Het lijkt of er twee categorieën mensen bestaan: zij die altijd op tijd zijn, en zij die altijd te laat komen. Laat nu in beide groepen dezelfde hamvraag leven:

Waarom lukt het laatkomers maar niet om op tijd te zijn?

Inschatten van de tijd

“Te laat komen heeft vooral te maken met het niet goed kunnen inschatten van tijd.” Weet **Lies Martens**. Ze presenteerde ooit op tv bij de VRT en geeft nu cursus timemanagement bij Expert Academy.

“Veel mensen kunnen dat niet goed. Er is een groot verschil tussen subjectieve tijd – hoe je de tijd aanvoelt – en objectieve tijd, die de klok aangeeft. En daardoor gaat het fout. Want wat doen velen? Vooraleer ze ergens moeten zijn, gaan ze nog snel iets doen. Even de was insteken of een telefoontje doen. Maar als je niet goed kunt inschatten hoe lang een activiteit duurt, zal je daar systematisch fouten in maken en zal je altijd over je eigen deadlines gaan.”

De Nederlandse journaliste **Vera Spaans beaamt**. Zij was een notoir laatkomer, tot ze daar iets aan besloot te doen. Het leidde tot **‘Te laat’** een boek waarvoor ze te rade ging bij tal van experten.

“Tijdsbesef is deels biologisch be-

paald. Er zit in je lijf een interne klok die bij de een niet precies even hard loopt als bij de ander. Daar zijn onderzoeken naar gedaan. Zo komen ochtendmensen makkelijker op tijd dan avondmensen.”

“Daarnaast: wees niet bang om ergens te vroeg te zijn. Veel mensen willen niet wachten: dan zit ik daar mijn tijd te verdoen.” Ofwel verdoe je je eigen tijd, of die van iemand anders omdat je te laat bent. Wapen je dus tegen . vroeg komen. Neem een flesje water mee of een e-reader. Ga een rondje wandelen. Je zal zien dat je vaker op tijd bent omdat je niet wacht tot het laatste moment om weg te gaan.

Schuld van de kinderen

Maar wat als het de kinderen zijn die er stevast voor zorgen dat ik te laat kom? “Daar zit een leeftijdsverschil in.” weet Vera Spaans.

“Kinderen die **op de lagere school** zitten vinden het vervelend om te laat te komen. Dar vinden ze gênant. Alleen: bij die kinderen moet je de tijd managen, want ze hebben

een slecht ontwikkeld tijdsbesef. Ze kunnen misschien op de klok kijken, ze voelen er niks bij. Dus daar moet je als ouder heel erg bovenop zitten. Als zij te laat komen, ligt het aan de ouders. Je kan het de kinderen niet verwijten.

Bij **pubers is** het anders. Daar heb je een andere strijd te voeren. Geef ze de keuze en het antwoord is: *Ik blijf liever in bed liggen.* Daarom zijn scholen in Nederland er erg op gericht dat je op tijd komt. Ben je te laat, dan verzand je snel in gedoe met oversten waar je geen zin in hebt.”

“Ik dacht heel hard na. Hoe laat moet ik ergens zijn? Hoe laat moet ik weg? Helaas glijdt het er langzaam weer in. Op tijd komen is iets waar je, als je het belangrijk vindt, permanent moet me bezig zijn. Ander glij je snel af in oude gewoontes.”

Te laat. Waarom je nooit zomaar te vroeg of te laat bent. Vera Spaans, Das Mag Uitgeverij, 15 euro.

Als je mekaar bedondert gaat alles naar de bliksem

BZN

HET AVONTUUR WACHT BINNEN IN JE

BZN

SENIORAMA - Nordic-Walking



19 60 of 0495 69 31 87

Fietsen met Seniorama

Iedereen met een fiets voorzien van goede banden en remmen is welkom.

Voor je eigen veiligheid en die van de groep is het een goed idee om een geel hesje en natuurlijk ook een helm te dragen.

Wie graag op een andere plaats dan de vertrekplaats wenst aan te sluiten of bij twijfelachtig weer wil weten of de fietstocht doorgaat, gelieve contact te nemen met de gids.

*Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km) Dinsdag 27 september 2022

Vertrek om 13.30u aan Parkpoort te Leuven (+/- 40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Voor meer info: Elly Leys 016 20 25 30 of Nicole Peeters 0474 40 96 58

Dagtocht

Vrijdag 30 september 2022

Laakdal - vlakke rit met 1 lichte helling (85 km)

Vertrek met de fiets om 9.30u aan Parkpoort en aan Wijgmaalbrug om 10u..

In deze vlakke rit met 1 lichte helling, rijden we langs landelijke wegen tot Laakdal in de Antwerpse Kempen.

We trekken langs Betekom (eerste drinkplaats) en Ramsel over Blauwberg naar Laakdal, waar we halt houden om onze boterhammen te nuttigen. We keren terug over Langdorp tot Aarschot, waar we een laatste stop houden.

Beknopt: +/- 85 km van Parkpoort – vlak – rustige en veilige wegen – goed bereikbaar traject.

Voor meer info: Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489 55 02 60

Seniorama vzw Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be

van **Uitgeverij Halewijn**, voor 15 oktober.

Vermeld bij de mededeling duidelijk het aantal exemplaren en **‘Gebedskalender 2023’**

De kalender wordt je bij bestelling via Halewijn op deze wijze toegestuurd bij verschijning in oktober 2022.

2. Geef de gegevens voor 15 oktober af in een van de liturgische centra en boekhandels en waar je de kalender vanaf 15 oktober zelf kunt afhalen.

Bestel zo je exemplaar van de gebedskalender 2023 tegen slechts 11,50 euro.

Vanaf 15 oktober kun je de kalender afhalen (verzending door de boekhandel is niet inbegrepen).

Castrum, Liturgisch Centrum Abdij van Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, tel. 016/31 00 65, castrum@keizersberg.be

Startplaats:

Parking :Bosstraat, Bertem nr 197 of tegenover nr 187.

Start wandeling : begin Vernagelstraat tussen nr 187 en nr 197

Voor meer info: Lut Wauters e-mail Lut.Wauters@telenet.be of tel 016 23 53 33 of 0485 36 12 43

*De ‘gevorderde stappers’

wandelen elke week op maandagnamiddag, ongeveer 6 tot 7 km in anderhalf uur. Ook bij regenweer. Vertrek 14 u.

Maandag 26 september 2022

Startplaats:

Op de bushalte Don Bosco, de parking van de voetbalclub Oud-Heverlee (OHL) binnenrijden: de eerste baan links nemen, parkeren naast het gebouw TC Meerdaal.

Voor meer info: Leen Vallaey email leen.vallaey@telenet.be of tel 016 47



Tot 15 oktober kun je je gebedskalender voor volgend jaar bestellen tegen maar **11,50 euro**.

Nadien kost hij 15,50 euro.

Je kunt de kalender op 2 manieren bestellen:

1.Schrijf 16,50 euro (11,50 euro + 5 euro verzendkosten) per gewenst exemplaar over op

Rekeningnummer: BE61.2200.9717.2717