

# KERK & Leven

10

2022

WEEKKRANT

9 MAART

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS  
SINT-ANTONIUS  
DON BOSCO

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

## VEERTIGDAGENTIJD 2022



**VEERTIGDAGENTIJD 2022**

Het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen nodigt je tijdens de veertigdagentijd uit op een zondags gebeds- en bezinningsmoment doorheen ons vicariaat.

# NIEUW VERBONDEN

met **God** | met de **mens** | met de **schepping**

De kathedraal van Mechelen | **13/03**

De basiliek van Halle | **20/03**

De Sint-Germanuskerk in Tienen | **27/03**

De abdijkerk in Vlierbeek | **03/04**

We starten telkens om **15.00 uur**.

Meer info op [www.vlbm.be/nieuwverbonden](http://www.vlbm.be/nieuwverbonden)

De veertigdagentijd staat voor de deur.

Graag jullie aandacht voor een nieuw initiatief.

Het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen nodigt je uit op een zondagnamiddag voor een bezinnings- en gebedsmoment, respectievelijk in de **kathedraal van Mechelen, 13 maart**

de **basiliek van Halle, 20 maart** de **Sint-Germanuskerk in Tienen, 27 maart**, en

de **Abdijkerk in Vlierbeek, 3 april**.

De viering is opgebouwd met zang, gebed en getuigenis. We starten om **15.00 uur**.

Deze bezinnings- en gebedsmomenten organiseert het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen op initiatief van hulpbisschop Vanhoutte onder de naam 'Nieuw Verbonden' om de thematiek van integrale ecologie onder de aandacht te brengen. Paus Franciscus vraagt immers

onze aandacht hiervoor, alsook de kardinaal in zijn komende vastenbrief.

We willen deze periode van bekering gebruiken om stil te staan bij onze verbondenheid met God, de medemens en de schepping. Waar die banden verzwakt zijn, willen we werken aan nieuwe verbondenheid.

Alle info vind je ook op [www.vlbm.be/nieuwverbonden](http://www.vlbm.be/nieuwverbonden).

## VASTEN

Probeer het eens:  
anders om te gaan met je tijd.  
Tijdrovende dingen afbouwen  
om tijd vrij te hebben  
voor wat zolang al bleef liggen.

Probeer het eens:  
anders om te gaan met je geld.  
Geldopslopende dingen loslaten  
om geld vrij te hebben  
voor wat je meer mens maakt.

Probeer het eens  
:anders om te gaan met God.  
Godverwensende woorden afbouwen  
om woorden te spreken die vertrouwen geven.

Misschien zal je na 40 dagen  
een houvast vinden omhier  
mee verder te gaan  
.Probeer het toch eens!  
*Antoon Vandeputte*



## OMHALING WERELDMISSIEHULP

Tijdens het weekend van 19 en 20 maart kan je je oude kleding schenken aan WereldMissieHulp, een vzw die via ontwikkelingsprojecten de leefomstandigheden van mensen op een duurzame manier wil verbeteren. Kansarme mensen over de hele wereld worden daarbij geholpen, door jaarlijks 250 ontwikkelingsprojecten te ondersteunen. De middelen daarvoor worden hoofdzakelijk gehaald uit de inzameling van kleding. Je kan je kleding op **zaterdag 19 en zondag 20 maart** tussen 9 en 12 uur brengen naar de Franciscus-



kerk, Tiensesteenweg in Heverlee-Kessel-Lo. In de kerk van Blauwput, Diestsesteenweg kan je op zondag 20 maart terecht van 9 tot 10 uur en van 11 tot 12 uur.

### Kalenderblaadje

Wanneer God zich immers laat ontmoeten in de geschiedenis van de mens, die zijn enig beeld is, dan kan Hij niet zo gemakkelijk dienen

als verklaringsgrond of als oorzaak.

Veeleer moeten wij over Hem spreken als belofte en aansporing.

*T.C. De Kruijf*





## Colofon

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.trevipus.be

**DIENST PAROCHEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ABONNEMENTEN**  
Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & Leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Herman Cosijns

**Diocesane redactie Aartsbisdom**  
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

**ABONNEMENTEN**  
**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-FRANCISCUS**  
**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58,  
3330 Korbek-Lo  
tel. 016 250593 gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

**EINDREDACTIE FRANDO**  
**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

**CONTACTADRESSEN**  
**DON BOSCO**  
**Jef Wauters**  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

**SINT-ANTONIUS**  
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,  
3001 Heverlee (0475/675667)  
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee

**SINT-FRANCISCUS**  
**Parochiesecretariaat**  
Tienssteenweg 190,  
3001 Heverlee  
Open op dinsdag en donderdag  
van 09.30 u. - 11.30 u.  
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen  
op 016 25 04 59  
of liefst op 0492 319215

## VIERINGEN

## DON BOSCO

Zondag 13 maart 2022 - om 10.30 u.  
Zondag 27 maart 2022 - om 10.30 u.  
Palmzondag 10 april 2022 - om 10.30 u.  
Witte Donderdag 14 april 2022 - om 20.00 u.  
Goede Vrijdag 15 april 2022 - om 20.00 u.  
Paaszaterdag 16 april 2022 - om 20.00 u.  
Pasen 17 april 2022 - om 10.30 u.

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website [www.ademtocht.be](http://www.ademtocht.be) zijn de teksten ook terug te vinden.

## SINT-FRANCISCUS

Zondag 13 maart  
2de zo van de vasten  
10 u. Woord en communiedienst  
Voorganger: Gaston Eysermans  
Lector: Ronny Van de Gaer  
Zang: Maria Van Eepoel  
Orgel: Raoul Vereecken

Zaterdag 19 maart  
Naamopgave vormelingen  
18 u. Woord en communiedienst  
Voorganger: Lieven Dries  
Lectoren: Kinderen

Zang: Pieter Vanderveken  
Orgel: Herman Baumers

Zondag 20 maart  
3de zo van de vasten  
Gedachtenis Mauritz Andries  
10 u. Eucharistieviering  
Voorganger: Pater Luc Van Den Wijngaert  
Assistent: Lieven Dries  
Lector: Cécile Van Hoecke  
Zang: Franciscuskoor  
Orgel: Herman Baumers

## SINT-ANTONIUS

Zondag 13 maart  
2de zondag in de veertigdagentijd C  
11 u. Viering met koor- en samenzang  
Voorganger: pater Walter Verhelst  
Assistent: Caroline Van Audenhoven  
Lector: Hilde Pex  
Homilie: pater Walter Verhelst  
Beelden: Hubert Gorissen

Zondag 20 maart  
3de zondag in de veertigdagentijd C  
11 u. viering met CD-muziek  
Voorganger: pater Walter Verhelst  
Assistent: Myriam Neves  
Lector: Eva Voets  
Homilie: pater Walter Verhelst  
Beelden: Leo Swinnen

## Gesprek over EENZAAMHEID

13 MAART 2022 OM 14 UUR: EEN DATUM OM TE ONTHOUDEN!

Lydia Van Hirtum gaat dan met ons in gesprek over EENZAAMHEID. Wij weten dat vele mensen hiermee geconfronteerd worden.

We starten onze GESPREKSNA-MIDDAG in de St Franciscuskerk en eindigen met PANNENKOEKEN

in de parochiezaal. De opbrengst gaat integraal naar onze werking voor de mensen in nood die een beroep op ons doen.

U KOMT TOCH OOK?!

INSCHRIJVEN BIJ: Marion Van Wouwe tel. 0494 44 67 08/ Lieven Dries 0479 53 96 58 / Denise Meeus tel 0491 87 36 89

## Kinderarmoede terugdringen



## Een oproep uit Sociaal,Net

Een groeipakket kan kinderarmoede terugdringen.

**Drie eisen**  
Daarom vragen we aan de Vlaamse regering:

Verhoog binnen het Groeipakket de sociale toeslagen. De sociale toeslag is een tegemoetkoming voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskosten moeilijk kunnen dragen. Dat betekent wel dat de Vlaamse regering de budgetten voor kinderbijslag moet optrekken in plaats van erop te besparen.

Een aantal toeslagen zoals kleuterparticipatietoelagen, kinderopvang-

toeslag en een deel van de schooltoelagen missen hun doel. Samen gaat dit over 42,4 miljoen per jaar! Het is beter om deze direct over te hevelen naar de sociale toeslag. Dat kost geen extra geld en komt mensen in armoede ten goede.

Onderzoek ook hoe de kinderbijslag beter kan werken voor gezinnen met de laagste inkomens. Geef het planbureau een concrete opdracht om de invoering van het Canadees systeem in België te modelleren. Breng de kostprijs in beeld en onderzoek de impact van dit systeem op mensen in een armoedesituatie. Hou achteraf ook rekening met de conclusies en zet ze om in de praktijk.

## Stop Kinderarmoede. Nu!

We roepen alle armoede- en middenveldorganisaties, verenigingen en scholen op om samen deze actie voluit te steunen en bekend te maken.

Voor meer informatie, voor het ondertekenen van de petitie, kan je terecht op: [stopkinderarmoede.nu](http://stopkinderarmoede.nu)

Lieve Neukermans  
[lieveneukermans@gmail.com](mailto:lieveneukermans@gmail.com)

## MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

God, verkwikkende bron van leven,  
doop ons allen met uw heilige Geest  
om met hoofd en hart goed te zijn voor elkaar,  
om de zwakken niet voorbij te gaan,  
maar op te richten en te sterken;  
zo moge uw koninkrijk groeien onder ons  
alle dagen dat wij leven tot in eeuwigheid. Amen.

## Jef Wauters - Uit de viering van 12 januari 2014

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door in het Don Bosco centrum. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote

zaal of in Ademtocht.

## Meditatiemomenten

Omdat verschillende leden in onze groep nu liever 's avonds laat niet buiten komen om onze meditatie bij te wonen, komen we nu ook sinds begin november samen op vrijdagvoormiddag 10 uur. Zeker al tot april 2022.

\*Meditatiemomenten begin 2022

Op maandagen om 20 u.  
14/03 - 28/03

Op vrijdagen om 10 uur in de voormiddag:  
18/03 - 01/04



Jouw gebed in de kalender van 2023?

In onze kalender van 2022 staan meerdere gebeden die werden ingezonden door lezers of lezeressen van KERK & Leven.

Velen stuurden ons een eigen gebed of één van hun favoriete gebeden toe, waarvoor hartelijk dank!

Nu werken we alweer aan de **gebedskalender voor 2023**.

Heb je mooie gebeden, aarzel dan niet en mail ze aan [halewijn.uitgaven@kerknet.be](mailto:halewijn.uitgaven@kerknet.be) of stuur ze per post aan **'Gebedskalender Kerk & Leven' Halewijnstraat 92, 2050 Antwerpen**.

Vermeld steeds de naam van de auteur van het gebed. Heb je liever dat jouw naam niet gepubliceerd wordt, dan laten we die op verzoek graag weg.

Niet alle gebeden worden weerhouden voor publicatie, maar wie weet vind je jouw gebed wel in de kalender van volgend jaar.

## ...nog fantastisch goed... zo op 't oog

Ik ben nog fit van lijf en verstand, wel wat artrose in mijn heup en mijn knie. Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie. Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog. **maar ik ben nog fantastisch goed...zo op 't oog**

Met de steunzolen die ik heb gekregen, loop ik weer langs 's Heerens wegen, kom ik in de winkels en ook weer op het plein. Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen en over vroeger te kunnen dromen. Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las. Ook heb ik wat last met mijn ogen en mijn rug raakt meer en meer gebogen. De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog. **Maar ik ben nog fantastisch...zo op 't oog.**

Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij, als ik kijk naar de foto's, over vroeger van mij. Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren. Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen. Ik ging fietsen en wandelen, overal heen, en ik kende geen moeheid, zo het scheen. Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart. Doe het

maar op uw gemak, zei de cardioloog.

**U bent nog fantastisch...zo op 't oog**

De ouderdom is goud, ja begrijp me wel. Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel. Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is en of dat beeld van goud niet een beetje raar is. Mijn tanden liggen in een glas, mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas. Mijn steun zolen naast het bed op de stoel. U weet dus wat ik met die twijfel bedoel. Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.

**U bent nog fantastisch goed...zo op 't oog.**

En 's morgens als ik ben opgestaan en eerst de afwas heb gedaan, lees ik het laatste nieuws in de krant. Ik wil toch blijven en naderhand doe ik van alles, eerst geef ik de planten water, de kamer stoffen doe ik later. Wel gaat alles wat traag, heb na 't eten wat last van mijn maag. Maar ik wil niet zeuren, want 't mag, dat is heel gewoon op je oude dag. Aanvaard het rustig zei de psycholoog. **U bent nog fantastisch goed...zo op 't oog**

Annie M.G. Schmidt



## SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND... (Deel 1)

Viering van zondag 20 februari 2022  
– Don Boscogemeenschap, Kessel-Lo

Samengesteld door Hermien Den Tandt

### Welkom

Goedemorgen allemaal, en welkom in deze viering.

We zijn hier vandaag samengekomen rond dit boek vol verhalen, verhalen van mensen onderweg. Mensen zoals u en ik, die hun leven proberen te richten naar het goede.

### Intredelied

Jij die bent: Ik zal er zijn voor u,  
Naam die zin geeft aan ons leven,  
Wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu,  
Groei in ons, kom in ons tot leven.

Jij die zegt: De minsten zijn mijn broeders,

Die vanuit hun wereld tot ons preekt,  
Die ons roept te zijn elkanders hoeder:  
Leer ons zien Uw Licht dat openbreekt.

### Inleiding

Niet oordelen, kan dat?  
Er moet toch steeds gekozen worden tussen goed en kwaad, tussen rein en onrein, daar pleit Jezus toch voor? Ja, maar hij pleit er ook voor dat je eerst in je eigen ziel kijkt.  
Heb je je bijvoorbeeld ooit afgevraagd waarom je zo fel reageert op de misslagen van een ander?  
Brenge ze je eigen missstappen in herinnering, die je nu net zo mooi had weggestopt?

Zou het ook kunnen dat jij in die ander verafschuwt wat je van jezelf niet wilt weten?  
Heeft de splinter van die ander iets te maken met jouw balk?  
Verwijder eerst de balk uit eigen oog, pas dan kun je oordelen over andermans splinter.

Nee, dat staat er niet; je mag nog steeds niet oordelen.  
Er staat dat je dan pas scherp genoeg ziet om die ander van zijn splinter af te helpen.  
(Nico ter Linden Het verhaal gaat... 2)

Evangelie - We lezen uit het evangelie van Lucas

Wees barmhartig zoals jullie Vader



Spiegelte aan de wand © Pixabay

barmhartig is.  
Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden.  
Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden.  
Vergeef, dan zal je vergeven worden.  
Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld.  
Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.'

Jezus sprak ook in gelijkenissen tegen hen:

'Kan de ene blinde de andere blinde leiden?  
Vallen ze dan niet samen in een kuil?  
Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.

Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?  
Hoe kun je tegen hen zeggen: "Laat mij de splinter uit je oog verwijderen," terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet?  
Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

### Bezinning

Ik ben een mens met ogen.  
Probeer ik te leven met heldere open ogen?  
Of zijn ze troebel geworden?  
Welke splinters verhinderen mij klaar te zien?  
Ben ik blind of verblind geworden?  
Waarvoor gebruik ik mijn ogen?  
Bekijk ik alleen mezelf?  
Sluit ik mijn ogen niet teveel voor alles wat er in en rondom mij gebeurt?  
Leef ik met oogkleppen?  
Zie ik echt de anderen of loop ik hen voorbij?  
Zie ik het goede in de andere of zijn mijn ogen negatief ingesteld?  
Zie ik ook God doorheen de dingen, de gebeurtenissen, de mensen, de kleine kinderen...?  
Omdat ik mijn ogen vaak niet gebruik volgens Gods bedoeling was er minder geluk en vreugde in mij, bij anderen, in de wereld.  
(www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen)

### Moment van inkeer

Als de ander iets niet kan doen, dan is hij lui.  
Als jij het niet kan, dan ben je druk bezet.

Als de ander niet opschiet, dan is hij een slome.  
Als het om jezelf gaat, wil je je werk niet half doen.

Als de ander over zichzelf praat, dan is hij vol van zichzelf.

Als jij het doet, dan profiteren de mensen van je kennis.

Als de ander vriendelijk is, dan heeft hij bijbedoelingen.  
Als jij het zelf bent, dan heb je alleen maar de beste bedoelingen.

Als de ander méér doet dan gevraagd, is hij een uitslover.  
Als je het zelf doet, dan toon je initiatief.

Als de ander aarzelt om geld uit te geven, dan is hij gierig.  
Als jij het zelf doet, leef je economisch.

Als de ander op zijn stuk blijft staan, dan is hij koppig.  
Als jij het zelf doet, dan spreek je uit ervaring.  
**naar een bezinning van Chiro Sleidinge)**

**Lied:** Zijn woord wil deze wereld omgekeerd  
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:  
Dat lachen zullen wij die wenen,  
Dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft  
Dat dorst en honger zijn geleden.  
Die onvruchtbaar bleef, zal vruchtbaar zijn,  
Die geen vader had zal vader zijn;  
Mensen zullen and're mensen zijn,  
De bierkaai wordt een stad van vrede.

### Bezinning

Het is niet moeilijk hard in te gaan tegen wie een fout heeft gemaakt.  
We zeggen nadrukkelijk dat hij er weer niets van terecht heeft gebracht, en toch maar tot weinig in staat is.

**Er is moed nodig** om geduld te hebben en wie faalt de tijd te gunnen geleidelijk aan te groeien.

Het is niet moeilijk weerwraak te nemen.  
Daartoe moeten we slechts onze neigingen involgen, en wie ons kwaad berokkende wordt met gelijke munt betaald.

**Er is moed nodig** om grootmoedig te zijn en 'het kwade door het goede te

overwinnen.

Het is niet moeilijk iemand alle vergeving te weigeren:  
'Er is toch een maat aan mijn goedheid'.

### Er is moed nodig

om toch eens heen te stappen over wat ons heeft verwond, en alles te vergeven en te vergeten.  
(Valeer Deschacht)

### Gebet

Diametraal tegenover het oordelen staat het bidden.  
Wie oordeelt meent dat hij alles heeft.  
Wie bidt weet dat hij niets heeft.

God, laat ons wat minder praten over elkaar en wat meer luisteren naar elkaar, laat ons wat meer naar onszelf kijken en wat minder naar anderen, laat ons wat meer zoeken naar de waarheid en ons wat minder laten beïnvloeden door geruchten.

God, laat ons wat meer openstaan voor iedereen en wat minder kijken door een gekleurde bril, laat ons wat meer oog hebben voor het goede in een ander en wat minder voor zijn fouten en gebreken.  
(www.theobaldusparochie.nl)

### Een spiegel in plaats van een vergrootglas

U vraagt zich misschien nog af waarom hier vooraan een spiegel staat. Dat heeft toch niets met de balk en de splinter te maken? Toch wel. Want als je fouten zoekt, gebruik dan een spiegel ipv een vergrootglas.

### Zending en zegen

Moge Gods Geest een spiegel voor ons vormen, waarin we samen een blik krijgen op de mensheid zoals God die droomt.  
Daartoe vragen wij Gods zegen: in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

## DON BOSCO PAROCHIE KESSEL-LO VASTENTIJD



© Pixabay

Dag allen,

Zondag 20 februari was onze laatste zondagviering, vóór de vasten - in Ademtucht.  
Op **Aswoensdag 2 maart** begonnen we eraan, met de andere parochies van Kesselinde.  
De viering was om 20 u in het Don Boscocentrum.

Al enkele jaren kunnen we **narcissen** kopen ten voordele van Broederlijk Delen.  
Je kan ze bestellen bij **Agnes De Prins** voor 6 euro per potje.  
agnes.deprins@telenet.be - 016 262924

**De levering is voorzien bij de viering van 27 maart.**

Tijdens de vasten is het mogelijk dagelijks in de voormiddag te **mediteren** in Ademtucht, van 10 tot 10u30.  
Meer info kan je bekomen bij Ria Ooms.

Tot gauw of tot later, voor de Werkgroep Liturgie **Lieve Neukermans**

### Bericht van Ria Ooms

**Christelijke meditatie**  
Vanaf aswoensdag 2 maart, tot en met paaszaterdag 16 april 2022, telkens om 10 uur in de voormiddag - niet op zondag

Wees vrij eens te komen mee doen in Ademtucht.

**\*10 uur: Tekstje wordt voorgelezen.** (Duur: 3 minuten)  
Klankschaal geeft begin aan

**\*Na 25 minuten geeft** de klankschaal het einde aan.

\*Er kan even worden **nagepraat.** Ten laatste **tot 11.15 u.**

Wie nieuw mee komt mediteren mag verwittigen.  
Vraagjes? Stel ze gerust.  
Contactpersoon **Ria Ooms: 0496/67 20 44**



## Universiteit Derde Leeftijd Leuven

### Versoepelde richtlijnen

Op basis van de recent aangekondigde versoepelingen heeft de KU Leuven nu enkele versoepelde richtlijnen aangekondigd.

**Zo zal het iets sneller dan verwacht toch mogelijk zijn om opnieuw cursisten toe te laten bij de lezingen van UDLL in aula De Somer.**

Op vraag van de academische overheid wordt wegens de nog voortdurende risico's op coronabesmetting het aantal cursisten in de aula **voorlopig beperkt tot 500**.

Daarom is een voorafgaande reservering noodzakelijk (zie verder). Alleen de UDLL-cursisten die tijdig een reservering voor een plaats in de aula hebben gemaakt, krijgen via de QR-code op hun lidkaart toegang tot de aula.

**Zowel de UDLL-lidkaart als de zogenaamde coronapas worden gescaand aan de ingang en zijn nodig om de lezing te kunnen bijwonen in het auditorium.**

Andere voorzorgsmaatregelen zijn een **mondkapje** dragen van bij het binnengaan in het gebouw tot wanneer u het gebouw verlaat, dus **ook wanneer u neerzit in het auditorium**.

Denk eraan een mondkapje mee te brengen.

In het auditorium moet er tussen twee cursisten **een stoel opengelaaten** worden, behalve voor 2 partners of 2 samenwonenden die naast elkaar mogen zitten, en dan wel links en rechts een stoel moeten vrijlaten.

**Hoe maakt u een reservering om de lezing in de aula te kunnen volgen:**

**a) Indien u al een account aanmaakte in het nieuwe reserveringssysteem SuperSaas**

Klik op de u gegeven link.

U krijgt dan het op het volgende scherm:

Datum van de lezing, tijdsduur (van 14 tot 16 u.) naam van de spreker.

U klikt dan op **Reservering toevoegen**

\*vul uw achternaam in zoals die geschreven is op uw UDLL-lidkaart (als die er nog niet staat)

\*vul uw voornaam in zoals die geschreven staat op uw UDLL-lidkaart (als die er nog niet staat)

\*klikt u op 'Maak reservering'

En dan ziet u de bevestiging dat u gereserveerd hebt en geen tweede reservering kan maken.

U ontvangt even later per e-mail ook bevestiging van uw reservering.

**b) Hoe maakt u een reservering om de UDLL-lezing te volgen in de aula.pdf**

Het is niet mogelijk om voor 2 personen tegelijk te reserveren. Partners of samenwonenden moeten dus elk een eigen account aanmaken en afzonderlijk reserveren. Doe dit onmiddellijk na elkaar om te vermijden dat slechts één van de twee partners succesvol zou zijn. Nadat een reservering heeft gemaakt voor de eerste partner klikt u bovenaan rechts op **uitloggen**. Daarna kan u opnieuw inloggen voor de tweede partner, om ook daarvoor de reservering te maken. Het is niet mogelijk om te reserveren via e-mail.

U kan tot zondagavond uw reservatie maken.

### Livestreaming

Cursisten die de lezing niet kunnen bijwonen in de aula, kunnen de lezing rechtstreeks volgen via de livestreaming met een laptop, PC, tablet of smartphone. Iedere cursist kan ook de dag na de lezing de opname van de lezing bekijken. Log in met de link die u kreeg.

**Let op, dat is een andere link dan tijdens het eerste semester.**

**Om de opname van de lezingen te bekijken klikt u op de gegeven link.**

U geeft de volgende gegevens in **Gebruikersnaam of e-mailadres en Wachtwoord**

U klikt daarna op login.

Indien u zich heeft ingeschreven voor de lezing, maar om één of andere reden toch niet aanwezig kan zijn laat dit dan ruim op tijd weten, zodat uw plaats nog kan vrijgegeven worden voor een andere geïnteresseerde.

*Vriendelijke groeten en veel kijk- en luistergenot,  
Namens em. Prof. Alfons Verbruggen,  
voorzitter UDLL*

**Programma Tweede semester 2021-2022**

Er zijn veranderingen doorgevoerd. Sommige vroegere lezingen zijn van datum veranderd.

Komende lezingen:

\*Technologie van nu en straks voor de universiteit van morgen. Digitale transformatie in het onderwijs.  
*Dinsdag 15 maart 2022*

**Prof. Piet Desmet – KU Leuven – Campus Kortrijk – Faculteit Letteren – Taal en technologie**

\*Land- en tuinbouw: een sector van strategisch belang  
*Dinsdag 29 maart 2022*

**Mevr. Sonja De Becker – Voorzitter Boerenbond & Landelijke gilden**

\*En hoe hard gelooft u dan nog, als bijbelwetenschapper? Een broos en eerlijk antwoord  
*Dinsdag 22 maart 2022*

**Prof. Bénédicte Lemmelijn – KU Leuven – Faculteit Theologie en Religiewetenschappen – Bijbelwetenschappen**

## Geloven: altijd een beetje avontuur



Onlangs zocht ik op een nieuwssite de term 'advent' en ik was verrast door het grote aantal hits dat ik kreeg. Maar toen ik de posts wat nauwkeuriger bekeek, bleek dat het telkens slechts ging om een deel van het woord. 'Advent' kwam zo vaak bovendien omdat het een stukje is van het woord 'adventure'. In de bijdragen daarover ging het over alles behalve een tijd van rust en inkeer. Het ging over challenges en gewaagde ondernemingen met veel risico, die door roekeloze sportieve-

lingen al dan niet tot een goed einde werden gebracht. Ik vond het wel grappig om daarin de advent tegen te komen.

Tegelijk zette het me ook aan het denken. Want misschien is de advent wel een avontuur. Blijkbaar hebben de woorden dezelfde stam. En net zoals het bij een avontuur niet vooral over het eindresultaat gaat, over de plek waar je aankomt of de eindmeet die je bereikt, zo gaat het in de advent ook op de eerste plaats om het proces dat we elk jaar

opnieuw doorlopen.

In de aanloop naar Kerstmis graven we in ons hart naar wat we nodig hebben om God te zien, om God te verwelkomen. Dat is echt wel een spannend avontuur. Is onze hang naar het goede misschien ondergesneeuwd geraakt in de loop der maanden? Is er nog iets over van ons geloof in de kracht van het kleine? Vinden we medestanders om er vorm aan te geven? Welke verse zorgen en problemen bedreigen onze zorgvuldig gekoesterde hoop?

Elke week zetten we een verdere stap in ons avontuur, tot we met Kerstmis samen feest mogen vieren. Jezus volgen is altijd een avontuur. Er wordt veel van ons gevraagd. Er hangen risico's aan vast. Niemand weet hoe het zal gaan. Maar je bent nooit alleen. En zo stappen we verder in het avontuur van God en mens.

*Kolet Janssen (https://www-koletjanssen.be/blog/geloven-altijd-een-beetje-avontuur/)  
gepubliceerd op 15 december 2019*

## WEETJES

**\*Over mieren die goud verzamelen en andere bizarre dieren**

Auteur: Brunetto Latini

Wanneer voor het eerst verschenen? 2021 Vanaf 7 jaar

Prijs: 19,99 euro, verzendkosten 2,99 euro.- Bol.com

Brunetto Latini schreef rond 1260 *Li livres dou tresor*, een soort encyclopedie. Dit is een versie ervan.

Vragen zoals: Bestaan er mieren die goud verzamelen? Of: Hoe voelt een aap zich bij vollemaan? En: Kan een wolf zich met wind voeden? Die krijgen allemaal een eeuwenoud antwoord. Ook fantasierijke dieren als een draak komen in het boek voor. Allemaal vergezeld van prachtige tekeningen.

(eadv) Jommelkeskrant van 23 februari 2022

**\*Gobelijns weetje van de week**

Wie ooit al eens in een reisboek bladerde over Australië, heeft de grote rode rots vast al gezien. De rots heeft een naam **Ulumi. Het** is een zandstenen rots. En hij ligt ongeveer in het midden van Australië. Maar nog opmerkelijker is dat hij 400 miljoen jaar geleden onder een oceaan lag.

Door zijn bijzondere kleur en vorm is hij een van de bekendste attracties van het land.

©EPA-EFE Jommelkeskrant van 23 februari 2022

## SENIORAMA

### LEZINGEN

Alle lezingen hebben plaats in de parochiekerk St. Jozef, Bogaardenstraat 72, Leuven op maandagnamiddag van 14 tot 16u. Bijdrage: €7 leden €6

**Leven en werk van geliefd én rebels journalist, Johan Anthierens.**

Brigitte Raskin, auteur

Datum: 14 maart 2022

### Beroertezorg.

Robin Lemmen, prof. faculteit geneeskunde KU Leuven

Datum: 21 maart 2022

### FILMMAART

**"Portrait de la jeune fille en feu"**

Frankrijk – 2019 – 122 min

van: Céline Sciamma

met: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami

Datum: vrijdag 18 maart van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

### SENIORAMA – WANDELEN EN FIETSEN MAART 2022

**Wie wil deelnemen aan sportactiviteiten is verplicht om een verzekering te nemen. € 5 per jaar voor leden en € 10 voor niet-leden. Dat geldt voor de wandel-, fietstochten en nordic-walking.**

### WANDELEN

**\*Namiddagwandelingen (5 à 6 km)**

Woensdag 16 maart. We komen samen om 13.30 u op het De Becker Remplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen

Gelieve enkele dagen op voorhand per mail te verwittigen.

Voor meer info: André Geets e-mail geets.a@skynet.be tel 016 44 91 36

**\*Dagwandeling**

Woensdag 23 maart

**Op zoek naar vroege voorjaarsbloei in Kastanje- en Bertembos.**

Afstand: ±16 km Met een beetje geluk moeten er eind maart al voorjaarsbloeiers betere tijden en de lente aankondigen. Wij zijn in elk geval niet meer te houden en wagen het erop. We rekenen naast onze gekende konijnenpoot voor het weer op de talrijke kenners onder ons voor de zoektocht naar bosanemonen en boshyancinten. In de voormiddag trekken wij via de Molenbeekvallei naar het Kastanjebos, beiden gelegen op het grondgebied van Herent. Het is een stuk her-

ontdekking van de wandeling in de Groene Vallei die wij in juni 2019 mochten begeleiden. Na de picknick trekken wij dan naar het Bertembos en de aanpalende Koehede.

### NORDICWALKING

Ken je de techniek van nordic walking dan ben je hartelijk welkom. We wandelen onder begeleiding in twee groepen. De 'rustige stappers'

wandelen om de twee weken op vrijdagmiddag, ongeveer 5 tot 5,5 km in anderhalf uur. De 'gevorderde stappers' wandelen elke week op maandagnamiddag, ongeveer 6 tot 7 km in anderhalf uur.

**Wat heb je nodig? Nordicwalking-stokken,** stevige stapschoenen en veel goesting.

Een verzekering voor sportactiviteiten bij Seniorama, ID-kaart, gsm, info over de verwittigen persoon bij ongeval, nuttige medische informatie.

**Startplaats:** Parking Arboretum Naamse Steenweg, Heverleebos.

Te bereiken met bus 18 van de Tec vanuit Leuven-station Perron 1 tot halte De Jacht, dan 5 minuten stappen langs de Naamsesteenweg. Opgestapeld kan geen rittenkaart van de lijn gebruiken.

**Vertrek: 14u,** we wandelen ongeveer anderhalf uur, ook bij regenweer.

**Vrijdag 11 en 25 maart van 14 tot 15.30u.**

**Rustige stappers** Voor meer info: Lut Wauters e-mail Lut.Wauters@telenet.be of tel 016 23 53 33 of 0485 36 12 43

**Maandag 14, 21 en 28 maart**

**Gevorderde stappers** Voor meer info: Leen Vallaey 016 47 19 60 of 0495 69 31 87

### FIETSEN

**\*Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)**

Dinsdag, 15 en 29 maart. Vertrek om 13.30u aan Parkpoort te Leuven (+/- 40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Voor meer info: Elly Leys 016 20 25 30 of Nicole Peeters 0474 40 96 58

**\*Fietsen - rit met hellingen (40 km)**

Donderdag 10 en 24 maart. Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven

Voor meer info: Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489 55 02 60 of Walter Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82. Iedereen met een fiets voorzien van goede banden en remmen is welkom.

**Activiteiten - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven**

www.seniorama.be Tel. 016 22 20 14