

KERK & Leven

09

2022

WEEKKRANT

2 MAART

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

De mens leeft niet van brood alleen

Op vraag van deken Patrick Maervoet en de zone Leuven werd Lieven Dries gevraagd om na te denken wat de vasten voor hem is.

Er staat geschreven: 'de mens leeft niet van brood alleen'

De vasten is weer begonnen en dus maken we even tijd om als christen stil te staan bij het leven. Ook al lijkt in onze tijd de vasten niet meer te bestaan, toch kan dit een zinvolle periode zijn met een nieuwe, actuele invulling. Voor mij betekent dit: de zaken vertragen en bewuster leven. Even moet niets maar kan er veel. Misschien denk je nu: "Was het maar waar". Ik probeer om de vele prikkels die ik dagelijks krijg via sociale media, GSM, mail,... naast mij neer te leggen. Even tijd maken dus, al is het maar een kwartier of half uurtje per dag, om te kijken wat er leeft in en rondom mij.

De Bijbeltekst van de eerste zondag van de vasten is prachtig: "Je leeft niet van brood alleen". Hoe vaak worden we niet verleid door de dingen in het leven die zo veel energie van ons vragen dat we onze aandacht voor de belangrijke zaken vergeten of niet meer zien. Maar het kan anders.

Zo kunnen we ontdekken wat de boodschap van Jezus met ons doet. We kunnen zijn levenswijsheden op ons af laten komen. Dat kan in de wekelijkse liturgie, waar ik veel heb aan de hedendaagse woorden die naast de oude en betekenisvolle verhalen uit de bijbel geplaatst worden. Maar ook daarbuiten kan een bijbelverhaal of andere religieus geïnspireerde tekst of een beeld of... mij aanspreken. Ik vind inspiratie in één van de vele gesprekken die ik mag voeren met mensen. Dit gebeurt rechtstreeks in

mijn omgeving of in de pastorale zone KesseLinde waar ik sinds de samenwerking meer en meer mensen echt heb leren kennen. Ik kan genieten van een stilte moment in een lege kerk. Of natuurlijk in de natuur waar je in deze periode de eerste tekenen ziet van de nakende lente.

Daarnaast vind ik het belangrijk om tijd te maken voor anderen. Vanuit de boodschap van Jezus staat DIACONIE in onze Franciscusparochie en pastorale zone centraal. Niet alleen het woord horen maar er ook naar proberen te leven. Regelmatig geprikkeld worden om daar even bij stil te staan is dan ook belangrijk.

Dat bereiken is een doel en zeker een uitdaging. Maar ik GELOOF erin. Het kan op een eenvoudige manier: Ik neem de tijd voor een dagelijks bezoek aan mijn vader in het rusthuis. Samen brengen we een fijn moment door en praten over de dagelijkse dingen van het leven.

Daarnaast probeer ik iemand, die ik al een tijd niet meer gezien of gesproken heb, te bezoeken of te bellen.

Of iemand helpen die nood heeft aan hulp: een boodschap of een klusje doen. In onze Franciscusparochie hebben we aandacht voor de mensen die het moeilijk hebben. Sinds de advent koken we voor de daklozen, die in onze stad, tijdens de winter worden opgevangen. Ieder weekend tot 1 april zijn er enkele vrijwilligers die koken voor 12 mensen. Een warme maaltijd in een koude tijd kan mensen de nodige energie geven om door te gaan. Het is fijn om te zien hoe dankbaar deze mensen zijn wanneer ze kunnen genieten van een eenvoudige warme maaltijd.

Dat is de vasten voor mij. Een pe-

riode waarin we in ons spreken en doen ook daadwerkelijk Gods woord uitstralen. Een periode waarin we ons steentje bijdragen aan Gods' Rijk.

Voor de toekomst droom ik ervan om nog meer in gesprek te gaan rond de boodschap met anderen (in de eigen gemeenschap of in de zone). Daarnaast willen we de boodschap Franciscaans vormgeven: zorg voor elkaar, voor de natuur (ecologisch), onze contacten verruimen naar de leefgemeenschap rond onze parochie/zone, aandacht hebben voor mensen die buiten de samenleving staan of gezet worden,....

Maar gelukkig krijg ik ook tijd om

te groeien, om na te denken over deze dromen en daden, 40 dagen lang, 40 dagen om deze opdracht te klaren en waar te maken of een fundament te leggen om op verder te bouwen. 40 dagen om een piepklein zaadje te planten dat kan uitgroeien tot een grote sterke boom. Ik wens je dan ook een zeer fijne, inspiratieve en verhelderende vasten toe.

Lieven Dries

Ik ben Lieven, pastoraal werker voor de Sint-Franciscusgeloofsgemeenschap op de Tiensesteenweg te Leuven. Daarnaast ben ik aangesteld als verantwoordelijke voor het domein liturgie binnen de pastora-

le zone KesseLinde (7 parochies die zich uitstrekken van Heverlee over Kessel-Lo tot Linden).

Ik deed mijn opleiding tot pastoraal werker te Mechelen en volgde daarnaast het theologische programma aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen te Leuven. Professioneel geef ik les aan twee scholen in Mechelen: de Thomas More Hogeschool verpleegkunde en het volwassenonderwijs LBC. Aan de hogeschool doceer ik aan verpleegkundigen als voedingsdeskundige diëtist. En ik geef er ook de lessen Religie, Zingeving en Levensbeschouwing (RZL).



Lieven Dries



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tienssteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Woensdag 2 maart
Aswoensdag
Viering met Pastorale Zone in het Don Boscocentrum om 20 u

Zondag 6 maart
1ste zo van de vasten
10 u. Woord en communiedienst
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 13 maart
2de zo van de vasten
10 u. Woord en communiedienst
Voorganger: Gaston Eysermans
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 6 maart
1ste zondag in de veertigdagentijd C
11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert

Assistent: Caroline Van Auden-
hoven
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Luc Van den Wijn-
gaert
Beelden: Hubert Gorissen

Zondag 13 maart
2de zondag in de veertigdagentijd C
11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Hilde Pex
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Hubert Gorissen

DON BOSCO

Aswoensdag 02 maart 2022
Viering met Pastorale Zone in het Don Boscocentrum om 20 u.
Zondag 6 maart 2022 - om 10.30 u.
Zondag 13 maart 2022 - om 10.30 u.
Zondag 27 maart 2022 - om 10.30 u.

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

Wees voorzichtig

Jarenlang zeg je het zo vaak tegen je kinderen dat het in hun oren als achtergrondruis klinkt: dat ze voorzichtig moeten zijn. Onderweg naar school of hobby, op kamp met de scouts, op reis met vrienden, op de hoge glijbaan en in het zwembad. Je zegt het niet maar je denkt het bij hun eerste stappen in de liefde, in het werkveld en als ze leren autorijden.

Natuurlijk zijn ze meestal niet voorzichtig genoeg. Ze vallen en hebben pijn. Meestal komt dat weer goed. Soms niet helemaal.

Met blutsen en builen worden ze groot. Vasthouden kun je ze al lang niet meer. Hen opvangen als ze vallen nog af en toe. Maar gelukkig zijn er anderen op wie ze kunnen terugvallen. Soms vind je dat ze het zoeken. Dat ze te grote risico's nemen. Je zegt opnieuw nadrukkelijk dat ze voorzichtig moeten zijn. Ze knikken la-

chend, maar je ziet in hun ogen dat het voor hen een Bokrijkuitspraak is: grappig als herinnering, maar niet meer echt relevant.

Je durft niet altijd te kijken naar wat ze doen. Voorzichtig zijn ze al lang niet meer, want ze zijn vele malen sterker dan jij. En ze wanen zich onkwetsbaar. Maar in gedachten blijf je het zeggen. Ook al helpt het niet. Want dat deed het nooit.

Mijn moeder zegt het soms nog, als ik na een bezoek in het woonzorgcentrum weer naar huis ga. Misschien is het gewoon esperanto voor 'ik zie je graag'. Misschien moeten we het dan maar blijven zeggen, met zijn allen. Tegen beter weten in. Zoals met alles dat ertoe doet.

Kolet Janssen (<https://www.koletjanssen.be/blog/wees-voorzichtig/>)
gepubliceerd op 25 mei 2021

ASWOENS DAGVIERING
in de kerk van Don-Bosco

Met wat nog overblijft van wat ooit een groene tak van hoop was worden we vandaag getekend met een kruisje van as dat ons verlangen naar nieuw leven uitdrukt.
Antoon Vandeputte

Vandaag op woensdag 2 maart start de vastenperiode met de aswoensdagviering.

We hebben er opnieuw voor gekozen om met de verschillende parochies van onze Pastorale Zone Kessel-Linde aswoensdag te vieren.

De werkgroep liturgie koos de Don Boscokerk (Ortolanenstraat, Kessel-Lo) als centrale plaats om de viering te laten doorgaan. De viering start om 20 uur. Van harte welkom om samen de vasten te starten met een moment van gebed.

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



"We leven in toenemende mate in een wereld waarin alles onderworpen is aan de waarden van de markt. We raken het gevoel kwijt van de waarde die een object of persoon in zichzelf draagt. Door altijd langs de concrete werkelijkheid te kijken en alleen na te denken over de mogelijke marktwaarde, houden we ermee op te zien wat daar eigenlijk is. Een idee van het heilige houdt in dat je de wereld als een geschenk ziet, als een uitdaging, en niet als iets dat je kunt bezitten of manipuleren. Hoe meer we over de materiële wereld nadenken als een object dat we kunnen uitruilen, hoe minder we zien wat er is."

Jef Wauters - Uit een interview van Roman William, de gewezen aartsbisschop van de Anglicaanse kerk (Uit de misviering van 12 janu-

ari 2014)

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door in **het Don Bosco centrum**. Afhanke-lijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

Omdat verschillende leden in onze groep nu liever 's avonds laat niet buiten komen om onze meditatie bij te wonen, komen we nu ook sinds begin november samen op vrijdagvoormiddag 10 uur. Zeker al tot april 2022.

*Meditatiemomenten begin 2022
Op maandagen om 20 u.
14/03 - 28/03

Op vrijdagen om 10 uur in de voor-
middag:
04/03 18/03 - 01/04

SENIORAMA VZW - INFORMATIE EN ADVIES



Jean-Luc De Graef en Patricia Van de Walle
Senioreninspecteurs van de Leuvense
politie@Seniorama

*Nieuwe regeling contactpunten senioreninspecteur

Aangezien het coronavirus ons voorlopig nog in de greep houdt, moeten we op zoek gaan naar een alternatieve aanpak van activiteiten. Wil je de senioreninspecteur op korte termijn spreken?

Patricia is telefonisch bereikbaar op 016 21 09 10 of 0491 91 25 35 of per e-mail naar pz.leuven.senioren@police.belgium.eu.

*Sociale voorzieningen

Met al je vragen daarover kan je elke **werkdag** bij Seniorama terecht. Ondersteuning en begeleiding in het centrum.

De volgende voorzieningen gebeuren **op afspraak**.
Neem vooraf telefonisch contact tel. 016 22 20 14.

*Digitaal fotooestel

Leer je digitaal fotooestel kennen en gebruiken.

Iedere woensdag. Inschrijven via het onthaal tel. 016 22 20 14
**vragen naar Rita of mail naar digi-
hulp@seniorama.be.**

Merk en type van fotooestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.
Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

*Hulp bij laptopgebruik

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleem geconfronteerd.

Je hebt bv. last met de opsommings-tekens of de marges of met het maken van een tabel?
Hoe krijg je een pdf-document geo-

pend en afgedrukt?

Het lukt je niet je foto's van je digitaal fotooestel op je computer te zetten?

Wat is het beste antivirusprogramma?

De update, upgrade of back-up wil niet lukken.
Of... mijn pc doet raar!...

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert **begeleiding** bij laptop-gebruik waar je gedurende 1 uur individuele hulp krijgt: echt maatwerk.

We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een **bijdrage** van € 5.

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk:

tel. 016 22 20 14 of vragen naar Rita of mail naar digi-hulp@seniorama.be
Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

***GSM/smartphone, tablet (Android), iPhone en iPad**

Lukt het je niet om je gsm, smartphone en/of tablet (Android), iPhone en/of iPad vlot en efficiënt te gebruiken? Dan kun je gedurende een uur individuele hulp krijgen. Neem contact op met het onthaal van Seniorama om **een afspraak** te maken:

tel. 016 22 20 14. **Vragen naar Rita of mail naar digi-hulp@seniorama.be**
Je naam, telefoonnummer en e-mailadres, merk en type van je toestel opgeven en je vraag of probleem zo goed mogelijke omschrijven.

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen.

Meebrengen: gsm, smartphone, tablet, iPhone of iPad, toebehoren en eventueel handleiding. Zorg ervoor dat je toestel opgeladen is of breng de oplader mee.

Activiteiten - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven
www.seniorama.be

Contact Tel. 016 22 20 14

VAN U IS DE TOEKOMST (Deel 2)



© pixabay

Don Boscoparochie Kessel-Lo
Viering van 6 februari 2022 – Lichtmis
Viering opgesteld door Chris Willocx

Welkom
 Welkom op deze zondag waarop we het feest van Lichtmis vieren.

We bidden samen:
 Gezegend het licht van deze morgen. Gezegend ieder woord dat kracht geeft en bezielt. Gezegend ieder van u, om wie je bent, om wat ons samenbrengt, in naam van wie wij noemen: Vader, Zoon en Geest.

Openingsgebed
 God, Gij hebt het licht geschapen de mens de opdracht gegeven te wandelen in het Licht van uw Woord. Zegen ons die zoeken naar licht in de duisternis. Zegen ons als wij deze kaars ontsteken, de kaars die licht geeft aan onze gedachten, onze vragen en gebeden in dit moment van samenzijn.

***Paaskaars aansteken**
 Mag dit licht teken zijn van ons verlangen om uw licht en liefde uit te stralen in ons eigen leven en dat van anderentot welzijn van moeder aarde en al haar kinderen. Amen.

Lied: Wek mijn zachtheid om de boodschap van het evangelie tot ons te laten komen.
 Wek mijn zachtheid weer.
 Geef mij terug de ogen van een kind.
 Dat ik zie wat is,
 En mij toevertrouw.
 En het licht niet haat.

De toewijding van Jezus in de tempel
 Lezing: Lucas 2,22-35

Duiding:
 Maria en Jozef gaan met hun zoon-tje Jezus naar de tempel van Jeruzalem. Daar begroeten Simeon en Hanna het kind met veelbetekenende woorden. Ik wil me vandaag vooral richten op de figuur van Simeon.

Hem is geopenbaard dat hij niet zal sterven voordat hij de Messias gezien heeft. Zijn beroemde lofzang: 'Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan', is in de traditie opgevat als een soort zwanenzang. De nieuwe bijbelvertalingen en tekstschrijvers van liederen spreken over 'vrijgekocht worden' en 'vrijuit laten gaan.

Hetzelfde woord wordt in het evangelie van Lucas verderop gebruikt in genezingsverhalen: een man met destructieve stemmen in zijn hoofd wordt door Jezus bevrijdt, een kreupele vrouw wordt losgemaakt en kan weer lopen, een man met waterzucht wordt losgemaakt en hij geneest.

Dus, dat woord – losmaken – betekent zoveel als: genezen, bevrijden, verlossen. Het luidt juist het begin van een nieuw leven in.

Simeon wordt een bode van de toekomst, hij opent ook ons zicht op de toekomst. Hij is vol van verwachting, van openheid en ontvankelijkheid. Dat maakt dat hij God looft. Hij spreekt de ouders toe en in het bijzonder Maria, maar eerst zegenet hij hen.

Door wat hij zag kan Simeon vrijuit de weg van de hoop inslaan. De weg van de hoop, die ook de weg van de vrede wordt genoemd, of de weg van de geboden, of de weg van de terugkeer naar God of de weg van God naar ons toe. Gaande op die weg loopt Simeon vooruit op wat hij heeft gezien, zal hij zich laten leiden, zijn koers laten bepalen door het visioen dat hij kreeg.

De mens heeft alles gekregen om van het leven een samen-leven te maken. Als we voor elkaar zegen en toekomst zijn, dan kunnen we zeggen: 'van jou medemens is mijn toekomst'. Maar ik hoop ook om zoals Simeon in zijn lofzang te kunnen zeggen: 'Van jou (God) is mijn toekomst'.

Voorbeden:
 Dat er licht mag zijn Licht in onze ogen:
 dat we elkaar zullen zien, zo goed als nieuw.

Licht in onze harten:
 dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten:
 dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen:
 dat wij er in vriendschap en gastvrijheid leven.

Moge er licht zijn in onze omgang:
 dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar.

Licht op onze wegen:
 dat wij niet dwalen en elkaar tot doolhof zijn.

Licht in alle uithoeken:
 dat we nergens het kleine vergeten.

Licht op deze plaats
 in Hem die eens geroepen heeft: **'Ik ben het Licht der wereld.'**

Dankgebed
 Dat er licht mag komen
 Gij, die de duisternis niet hebt laten heersen over de mensen
 maar het licht hebt geschapen
 waarin zij elkaar konden zien en liefhebben,
 wij danken u, God.

Gij, die de duisternis niet hebt laten heersen over het leven
 maar het licht hebt geschapen
 waarin woorden of daden helder werden of duister bleven,
 wij danken u, God.

Gij, die de duisternis niet hebt laten heersen over ons bestaan
 maar in Jezus Christus,
 licht zijt geworden voor de hele wereld,
 wij danken u, God.

Wij gedenken dat Hij ons nabij blijft
 als een weldadig licht
 zodat we niet meer in duisternis dwalen.

En wij bidden om zijn Geest
 dat er licht mag komen over ons spreken en zwijgen en over ons doen en laten;
 dat er licht mag komen in onze wereld, licht van gerechtigheid en liefde zodat mensen en volken kleurrijker worden voor elkaar;
 dat er licht mag komen over uw Kerk, uw huis op aarde, zodat ze schijnen mag als een baken van hoop en belofte voor de wereld.

Communie:
 Brood door handen gemaakt, door handen gedeeld. Moge het delen van dit brood ons hart versterken: dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld waar brood en rechten waardigheid en liefde is voor al wat leeft.

Muziek:
 Luka Bloom - Don't Be Afraid Of The Light That Shines... - YouTube
 De Ierse bard Luka Bloom schreef in 2008 een heel mooi lied dat past bij deze bezinning rond Lichtmis.

Rond 1 februari vierden de Kelten het feest van Imbolc en de godin Birgit. Het was een feest waarop men het vuur naar buiten bracht. Een brandend wiel werd over de kale akkers gerold. De aarde wordt in vuur en vlam gezet zodat ze vruchtbaar kan zijn. Later werd dit jaarmoment opgenomen in het Ierse christendom als **St. Brigid's day** met als hoogtepunt van het festival het **Rooms-katholieke Maria Lichtmis**.

In de koude winter komen we samen.

We verwarmen onze harten en gezichten in de hitte van de brandende vlam. Wees niet bang van het licht dat in jou schijnt. Zovelen leven in de schaduw, terwijl er zoveel te geven is. Schitterende dromen wachten om aan het licht te komen. Wees niet bang van het licht dat in jou schijnt. Laat het licht jou de weg wijzen. Laat het licht jou beschermen.

Vanaf de tiende-elfde eeuw wijdden mensen **kaarsen met Maria-Lichtmis**. Gelovigen kregen sommige kaarsen mee naar huis om hen te behoeden voor onheil. Vandaar de naam Lichtmis.

Kaarsjes aansteken en uitdelen

Slotgebed:
 God van mensen, geef mij licht in mijn handen om uit te delen, licht in mijn ogen om een lach te ontlokken, licht in mijn oren om uw stem te vernemen, licht op mijn hoofd om een teken te zijn, licht in mijn lied om uw goedheid te eren, licht in mijn tranen om mensen te troosten, licht in mijn hart om een licht voor anderen te zijn.

Zegen:
 Dat jij leven brengt overal waar je zal komen, zoals een rivier vanuit de bron leven geeft aan het land. Dat er veel schoonheid op je weg mag liggen en dat je daarbij telkens de verwondering bewaart. Dat er genoeg licht is in jou om de schaduw toe te laten.

Dat jij op een dag ooit zelf mag weten en ervaren dat God jouw naam heeft geschreven in de palm van zijn hand.

Kruisteken:
 Zegenen we elkaar in naam van Vader, Zoon en Geest

DON BOSCO –TUSSENTIJDSE ZONDAG



Op deze 'zesde zondag door het jaar' is de evangelielezing van Lucas 6,17.20-26 voorzien. Daarom dit:

Zaligsprekingenlied
 Zalig zij die arm zijn van geest
 Want hun behoort het rijk
 Verdrukt of uitgesloten zijn
 In liefde hoort elk mens erbij

Zalig zij die zacht zijn van gemoed
 De Heer belooft hun het land.
 Geduld en deemoed maken rijp
 De vruchten van verbondenheid

Zalig zij die treuren in hun hart
 Want zij worden getroost
 Verlangen leeft in elke mens

Geen pijn, maar heil de diepste wens.
 Zalig zij die hongeren en dorsten
 Naar gerechtigheid
 De zorg dat niemand iets ontbreekt
 Geeft kracht die zin aan 't leven geeft

Zalig wie barmhartig kan zijn
 Barmhartigheid is zijn deel.
 Wie met zijn hart een berm maakt
 Vergevend bij de mensen waakt

Zalig zij die zuiver zijn van hart
 Want God is voor hen licht
 Als mensen openhartig zijn
 Kan 't leven levengvend zijn

Zalig zij die vreedstichters zijn
 Want zij zijn kinderen gods
 De onrust die ons groeiend maakt
 Een mens die 't zoeken met ons draagt

Zalig die vervolging om mij lijden
 De hemel behoort hen toe
 Verbittering voert naar de dood
 Breng vreugde aan de mens in nood.

En van Jos Vermeulen kregen we een tip: een tekst van zijn broer.

Tweeduizend tweeëntwintig
 De tijd zit niet zo goed in zijn heden...
 Wat mag weer wel? Wat mag niet?
 Wat wil morgen? Wat wou het verleden?
 Ligt hoop nog in het verschiet?

Alsmaar versnellen. Dan tóch weer trager?
 Mag gisteren morgen zijn?
 Wie antwoordt wát dan? Wat wil de vrager?
 Wie zet een punt aan de lijn?

Wat sluit opnieuw de kring van verbanden?
 Waar laat de troost het schrale?
De vragen mogen nu langzaam landen
Bij het gewone ... bij het normale.

Luk Vermeulen

HET MISSIECONGRES

Voor het eerst in België Mis het niet!

Hoe kunnen wij vandaag de dag getuigen van de schat die ons geloof is? Dat is de vraag die centraal staat op het Missiecongres dat doorgaat in maart 2022.

Jong of oud, gelovig of op zoek, alleenstaand of getrouwd, aan het werk of met pensioen, priester of religieus: iedereen is van harte welkom voor dit weekend van ontmoeting, gesprek en herbronning. Het Missiecongres wil een bron van inspiratie zijn voor missionaire ideeën, met ruimte voor stilte en gebed –voor ontmoeting met God.

Het programma omvat niet alleen panelgesprekken over maatschappelijke kwesties, verfrissende workshops over bestaande initiatieven en inspirerende sprekers die je zin geven om zelf in actie te komen,

maar ook momenten van verbondenheid tijdens gebedswaken en eucharistievieringen.

Praktisch:

Waar? Basiliek van Koekelberg in Brussel

Wanneer? 18-19-20 maart. Deelnemen voor één dag is ook mogelijk.

Logies? De parochies en vrijwilligers van Brussel en omstreken bieden overnachtingsmogelijkheden aan wie van ver komt (afhankelijk van de coronamaatregelen). Voor kinderen en tieners is er opvang en een aangepast programma.

Bekijk het volledige programma en blijf op de hoogte: www.congressmission.be

KU LEUVEN - EREDOCTORES

2021



ZHENAN BAO

HANS
CLEVERSBRUNO
LATOURKATE
RAWORTHJAMES 'JIMMY'
VOLMINK

© kuleuven

Patroonsfeest op 2 februari 2022

Traditiegetrouw viert de universiteit haar jaarlijkse **Patroonsfeest naar** aanleiding van Onze-Lieve-Vrouw-Lichtmis en reiken we eredoctoraten uit.

Dit jaar ging het om een bijzondere, dubbele viering, waarbij zowel de eredoctores van 2021 als die van 2022 gehuldigd werden.

Je kan meer over hen te weten komen.

KULeuven Patron Saints Day/Patroonsfeest 2022

<https://www.kuleuven.be/>

In vorig parochieblad kwam je meer te weten over de eredoctores van

2022.

Nu hebben we het over de eredoctores van 2021.

*EREDOKTORES 2021

Eredactor Zhenan Bao

Een tweede huid vol electronica

Eredactor Hans Clevers

Gekweekte mini-orgaantjes, een groeiend succesverhaal

Eredactor Bruno Latour

"Wetenschappers zijn onze partners in een overlevingsstrijd."

Eredactor Kate Raworth

Studenten kunnen haar donuteco-

nomie wel smaken

Eredactor Jimmy Volmink

De toekomst van de Zuid-Afrikaanse gezondheidszorg

KU Leuven

Dienst Fondsenwerving en Alumni-relaties

Minderbroederstraat 5 bus 5020

3000 Leuven - België

IBAN BE45 7340 1941 7789

fondsenwerving@kuleuven.be

@KU Leuven-Hoger onderwijs en universiteit

www.kuleuven.be/patroonsfeest

Wereldvredesvlam

Wereldvredesvlam

In oktober 2015 huldigde de gemeente Holsbeek haar "Monument for a dove" (Monument voor een duif) in. Dit kunstwerk van de hand van Daan Theys herbergt de Wereldvredesvlam.

Geschiedenis

Onder impuls van Jozef Vuerinckx, inwoner van Sint-Pieters-Rode, en van de Oud-strijdersbond van Sint-Pieters-Rode gaf de Nederlandse gemeente Cadzand (Zeeland) de Vredesvlam door aan Holsbeek. Hierdoor maakt Holsbeek deel uit van een wereldwijd netwerk.

In 1999 staken immers enkele vredesactivisten op elk continent een vredesvlam aan, om ze samen te brengen in Wales (Bangor) tot één World Peace Flame. De Vredesvlam is een symbool voor eenheid en wereldvrede. Vanuit Wales en de nieuwe standplaatsen verspreidt de vredesvlam zich vervolgens over de hele wereld. En zo sinds 2015 ook in Holsbeek.

Het is dan ook ons doel om mensen te inspireren en te laten ervaren dat iedereen een belangrijke rol speelt in het bereiken van vrede op aarde. Vrede in je gezin, dorp, land, de hele wereld.

Monument

Je vindt dit monument op de Langestraat in Sint-Pieters-Rode, dicht bij het kruispunt met de Houwaartsebaan. Het is een idyllische stilteplek geworden waar veel fietsers en wandelaars rust vinden terwijl ze een blik kunnen werpen op elke deelgemeente van Holsbeek. Je wordt er op een prachtig panoramisch vergezicht getraakteerd tot in Mechelen met de Sint-Romboutstoren.

Over het monument vertelt Daan Theys: "Het was alvast een monnikenwerkje om het kunstwerk klaar

te krijgen. Het geraamte bekleedde ik met niet minder dan 1.900 stalen plaatjes, die zoals de schubben van een gordeldier over elkaar geplaatst werden. Het kunstwerk heeft als titel 'Monument for a dove' gekregen, want bovenop blinkt er ook een duif. Onder de boog bevinden zich dan weer twee banken en een kogelvormige zuil waarin de vlam een plaats kreeg, zodat je als het ware rond een kampvuur bij de vlam kan gaan zitten om tot rust te komen. De ijzerzandsteenkleur is dan weer een knipoog naar onze regio." Daan construeerde het monument bij zijn atelier. Het werd met tractor en kar over veldwegen naar de plaats op de Langestraat gereden. Sindsdien is het een baken en referentiepunt geworden voor velen.

Vredesweek

Sinds de oprichting van het monument organiseert de gemeente samen met een groep vrijwilligers van de Wereldvredesvlam en van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking elk jaar een vredesweek om zo de vrede op elk niveau onder de aan-

dacht te brengen. Concerten, lezingen, wandelingen, stiltemomenten brengen dan mensen bij elkaar en nodigen hen uit om samen vrede te maken.

Vredesboom

In 2018 werd er op de plaats van de Vredesvlam een vredesboom, een winterlinde, geplant. De gemeente ging daarmee in op de vraag van Agentschap Natuur en Bos en Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid om een boom te planten ter herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. De gemeente Holsbeek engageert zich om deze boom te laten groeien als een levend vredesmonument.

De groendienst van de gemeente Holsbeek zorgt voor het onderhoud van het monument en het terrein eromheen.

Meer informatie over de World Peace Flame vind je op <https://www.worldpeaceflame.org/>



Universiteit Derde Leeftijd Leuven

*Lezingen van het Algemeen Programma van UDLL

2022 - Maart

UDLL Derde Leeftijd Leuven

De lezingen van het **Tweede semester** zullen in **digitale vorm** aangeboden worden, dus via rechtstreekse streaming op dinsdagnamiddag **om 14 uur**, vanuit de studio in Mechelen en achteraf ook te (her)bekijken via de video's van de opnames.

Iedere betalende cursist zal een persoonlijk inlog-link en een persoonlijk paswoord ontvangen, geldig voor de lezingen.

Inloggen

Om in te loggen voor de livestreaming klikt u op volgende link:

<https://livestream.kuleuven.be/?pin#424113>

De livestreaming start om 13.40 u met de mededelingen en vanaf 14 u volgt dan de lezing. U kan uw vragen voor de spreker per e-mail sturen naar vragenuidl@gmail.com

Om de opname van de lezingen achteraf (vanaf de dag na de lezing) te bekijken klikt u: <http://www.udllezingenap.be>

U geeft de volgende gegevens in: **Gebruikersnaam of e-mailadres - Wachtwoord**

en klikt daarna op login.

Lezingen tweede semester 2021-

08 maart 2022 - Ir. Frank De Winne
Het Europese Exploratie Programma - Terrae Novae

15 maart 2022 - Prof. Piet Desmet
Technologie van nu en straks voor de universiteit van morgen. Digitale transformatie in het onderwijs.

22 maart 2022 - Mevr. Sonia De Becker
Land- en tuinbouw: een sector van strategisch belang

29 maart 2022 - Prof. Bénédicte Lemme-

En hoe en wat gelooft u dan nog, als bijbelwetenschapper? Een broos en eerlijk antwoord

Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur van UDLL

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

Eigen Heerd

Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven

Tel: 016/32 40 01

E-mail: udll@kuleuven.be

Rekeningnummer: BE57 7380 4224

4835 (BIC: KREDBEBB)

Gezonde maaltijd op school



Schepen Lalynn Wadera deelt ook soep uit aan de leerlingen © Het Nieuwsblad

Leuven - Leerlingen uit zes Leuvense basisscholen krijgen, acht weken, per week een gezonde maaltijd of tussendoortje op school. Samen met partner **Rikolto** zal het **stadbestuur** na de proefperiode bekijken hoe gezonde maaltijden te blijven aanbieden.

Rikolto en **School 2030** lanceren in de herfst een projectoproep **GoodFood@school**.

Het stadsbestuur is te vinden voor de projecten van de verschillende scholen.

"We werken al verschillende jaren samen met Rikolto rond gezonde en duurzame voeding in de Leuvense scholen", zegt schepen van Onderwijs **Lalynn Wadera**. "Goed eten op school draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. We willen de maaltijden ook betaalbaar houden voor de meest kwetsbare leerlingen."

Uit de tekst van (mdt) Het Nieuwsblad - 11 februari 2022.

Kalenderblaadje

Het is op zichzelf een van de meest verwonderlijke en bevredigende gegevens uit de geschiedenis, hoeveel agressie het verschijnen van wat 'anders' is heeft kunnen oproepen.

Het wordt onmiddellijk als bedreiging gevoeld, hoe gering het gebied ook is waarop het zich laat gelden.

C. Verhoeven