

KERK & Leven

06

2022

WEEKKRANT

9 FEBRUARI

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

EENHEID VAN DE CHRISTENEN ZONDAG 23 JANUARI 2022 - IN EENHEID VERBONDEN

Viering in Sint-Antonius OIKOUMENE



doorbreken door elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan en te bidden voor eenheid.

Zo ontstond de week van de eenheid onder de christenen die ieder jaar doorgaat van 18 tot 25 januari. Deze viering valt midden in de gebedsweek voor de eenheden staat in het teken van Oecumene.

Maar, wat ben ik nu: christen of katholiek?

Door jezelf christen te noemen druk je uit dat Jezus in jouw leven een belangrijke plaats inneemt.

En hier kan je nog aan toevoegen op welke manier je christen bent: protestant, anglicaan, orthodox of katholiek.

Maar eigenlijk is deze toevoeging van minder belang voor wie oprecht 'christen' wil zijn...

Wij bidden

Ooit bad Jezus:
'Moge allen één zijn, Vader en moge de wereld geloven dat Ik door U gezonden ben.'

Bidden wij voor alle christenen: protestanten, anglicanen, orthodoxen en katholieken.

Dat zij zich niet laten leiden door onderlinge verschillen, maar met respect en liefde zoeken naar wat hen bindt.

Bidden we voor de leiders van de christelijke Kerken. Dat zij, geïnspireerd door het Woord van de Schrift, concrete stappen zetten

naar mekaar toe zodat de Kerken kunnen uitgroeien tot één grote gemeenschap rond Christus.

Bidden wij voor onze pastorale zone KesseLinde. Moge de 'eenheid in verscheidenheid' waarvoor de zeven parochies zich al jaren volop inzetten, inspirerend werken zowel in ons eigen Vicariaat als ver daarbuiten.

God, dit zijn onze wensen: dat uw Kerk een thuis mag worden voor velen en een levend teken van eenheid en vrede. Amen.

Ben ik christen of katholiek?

In het begin van het christendom noemde allen die Jezus Christus volgden, zich christenen.

Zowat duizend jaar na het ontstaan van het christendom zijn de christenen verspreid over de hele toen bekende wereld.

Maar in die groep komen barsten. De christenen vallen uiteen in twee grote groepen:

orthodoxe christenen en katholieke christenen.

Beide groepen leggen andere accenten en hebben andere gewoontes.

Nog eens ±500 jaar later protesteerde Luther tegen de gang van zaken in de kerk.

Hij nam het niet dat men vanuit Rome geld vroeg voor de bouw van de Sint-Pietersbasiliek en dat de

Kerk zei dat men in ruil daarvoor vlugger in de hemel kon komen.

Hij vond het erg dat de taal van de Kerk het Latijn was.

Want hoe konden mensen de Blijde Boodschap horen als ze zelf geen Latijn spraken?

Steeds meer mensen protesteerden hiertegen, net zoals Luther.

Men noemde ze **protestanten**.

En in 1534 stichtten Engeland na een politieke strijd tussen de koning en de paus de **Anglicaanse kerk**.

In de loop van de geschiedenis hebben verschillen, - heel vaak vermengd met politieke belangen - ontzettend veel leed veroorzaakt: strijd, oorlogen, zinloos geweld.

In de 19e eeuw ontstaat de **'oecumenische beweging'**.

Deze wil de scheidingen tussen de verschillende christelijke kerken



In eenheid verbonden



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op **0492 319215**

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 13 februari
Gedachtenis Modest Goossens
10 u. Woord- en communieviering
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Herman Baumann

Zondag 20 februari
Gedachtenis Pieter Coen
10 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pater Luc Van Den Wijngaert
Assistent: Lieven Dries
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 13 februari
Jaargetijde pastoor Paul Peeters
11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 20 februari
7de zondag door het jaar C

11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Myriam Neves
Lector: Hilde Sinap
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

Vieringen.
Zondag 06 februari en zondag 20
februari 2022 – om 10.30 u.

Aswoensdag 03 maart 2022
Viering met Pastortale Zone in het
Don Boscocentrum om 19.30 u.

Zondag 13 maart en zondag 27
maart 2022 – om 10.30 u.

De website www.ademtocht.be biedt o.a. aan:
*alle vieringen van vorig jaar
*elke woensdag kan je het nieuwe parochieblad digitaal lezen
Jef Wauters

MEDITATIE IN DE
CHRISTELIJKE TRADITIE

'Juist in de verborgen omgang met God krijgen we dieper contact met mensen.'
(Henri J.M. Nouwen)
Maakt deze 'verborgen omgang' ons nu niet wereldvreemd en mensenschuw? Geen sprake van! Juist in het stille gesprek met de Eeuwige komen allen ter sprake die wij 'onze naasten' noemen. We noemen hun namen voor God; je denkt aan hen, je bidt voor hen – en hoe zou je dat dagelijks doen zonder ook werkelijk met hen mee te leven in goede en slechte tijden? De voor iedereen zichtbare omgang met mensen wordt juist uit die verborgen omgang met God geboren.

André F. Troost

Hoewel je meditatie zeer goed alleen

kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door **in het Don Bosco centrum**. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

Omdat verschillende leden in onze groep nu liever 's avonds laat niet buiten komen om onze meditatie bij te wonen, komen we nu ook sinds begin november samen op vrijdagvoormiddag 10 uur. Zeker al tot april 2022.

*Meditatiemomenten begin 2022
Op maandagen om 20 u.
14/02 – 28/02 – 14/03 – 28/03

Op vrijdagden om 10 uur in de voormiddag:
18/02 – 04/03 18/03 – 01/04

RUST

Rust is alleen rust als er sprake is van innerlijke rust. Je kunt je lichaam neervlijen op een uitgebalanceerd rustbed, maar als er van binnen geen balans is red je het niet. Het leven is geen klok waarvan je de wijzers stil kunt zetten. 'De wijzertjes zitten aan de buitenkant, maar het gaat om de binnenkant,' zei mijn opa toen hij 96 was.

'Neurotoxs' heten ze. Pillen tegen de nervositeit. Vindt u dat leuk klinken? Nee toch hè? Waarom niet even goed luisteren naar het piepen van de jonge vogels in hun nest?
Toon Hermans uit "75 woorden"

JE MEDEMENS IS GEEN
KLAAGMUUR

Er zijn mensen die elke ontmoeting met vrienden, kennissen en burens verpesten met dat onuitstaanbare gejammer over de slechte tijd, de gebreken van anderen, het weer, over hun echte en ingebeelde ziekten en over alles wat ons nog zou kunnen overkomen.

Zeker, ieder mens heeft zijn zorgen en zijn leed, maar zeur er toch niemand de oren mee af.

Misbruik je medemens niet als een klaagmuur, dan heb je de meeste kans in tijden van echt dringende nood een 'hart' te vinden bij de ander en iemand die bereid is je zorgen te delen.
Phil Bosmans uit "Dagboek 365"

HEB JIJ OOK OP ZATERDAG 29 JANUARI OM 11 UUR DE KLOKKEN HOREN LUIDEN?

Jacques Sergeys, laatste
klokkengieter van België,
overleden

Jacques Sergeys Foto: Vlaamse Beiaard Vereniging

Woensdag 19 januari 2022 is
Leuenaar Jacques Sergeys op
88-jarige leeftijd overleden.

Jacques Sergeys was de laatste klokkengieter van Leuven en zelfs van België. Het atelier van de familie Sergeys was gevestigd in de Vesaliusstraat in Leuven, waar nu het OCMW is. Jacques was een afstammeling van de beroemde Van den Gheyn-familie die al in 1506 klokkoten goot. Jacques Sergeys was actief tot 1980 en was daarmee de laatste klokkengieter in België. Het grootste deel van zijn werkplaats vond onderdak in museum Vleeshuis in Antwerpen.

Wie Jacques gekend heeft, weet dat hij een aimabel man was met een gouden hart en een geweldig gevoel voor humor.

Uit <https://www.leuvenactueel.be/>
20 januari 2022 | 10159 | Gepost door an-
npeeters

Beste allen
zaterdag 29-01 moesten we helaas afscheid nemen van Jacques Sergeys, de laatste klokkengieter van Leuven en meteen ook van België. We beleven een historisch, maar tegelijk ook heel droevig moment. De uitvaart vond plaats in de Sint-Jozefskerk te Leuven, zijn parochiekerk, waar hij elke zondag ook als trouwe parochiaan aanwezig was.

De familie Sergeys en Campanae Lovanienses zou het mooi vinden, mochten alle Sergeys-klokken bij het einde van de uitvaart luiden ten teken van eerbetoen.

Kerken in Leuven waar Sergeys-klokken hangen, zijn:
Sint-Pieterskerk (de 4 luidklokken)

KALENDERBLAADJE

Als ik tot iemand woorden spreek van bewondering omdat hij iets goeds gedaan of gezegd heeft, om wie hij is, dan verricht ik aan hem of haar het wonder, be-wonder ik, zodat hij blij wordt. Gelukkig om deze bemoediging, heeft hij nieuwe werklust, krijgt hij zelfvertrouwen, groeit hij, durft hij verder gaan. Iemand bewonderen is aan hem iets doen van bevorderen van liefde. Alle liefde, elke verliefdheid begint ergens bij een moment van bewondering.
Herman Boon



Onze-Lieve-Vrouw Middelares Diestsevest (de 7 luidklokken)
Sint-Geertrui (klokken 3,5 en 6 van het zevental)
Sint-Jacobskerk (de 3 luidklokken)
Sint-Agathakerk Aarschotsesteenweg (de 3 luidklokken)
Sint-Franciscuskerk Tiensesteenweg (de 2 luidklokken)
Sint-Martinuskerk Pastoor Legrandstraat (2 van de 3 luidklokken)
Onbevlekt Hart van Maria Teruursesteenweg (Terbank) (de 2 luidklokken)
Abdij van Vlierbeek (de 3 luidklokken)
Abdij van Park (2 van de 3 luidklokken)

We zouden al deze kerken willen vragen alle luidklokken (volgeluid of plenum) 10 min. (al zijn we al tevreden met 5 min.) te laten luiden **op zaterdag 29/01 om 11u**. We hopen dat zoveel mogelijk van bovenstaande kerken kunnen deelnemen om zo eer te bewijzen aan de man die het mogelijk maakte dat er voor elke viering kan geluid worden. Alle begrip, indien dit niet zou lukken om om het even welke reden.

Namens de familie en Campanae Lovanienses wil ik u alvast hartelijk danken, met vriendelijke, edoch droeve groet,
Philippe Moury (bestuurslid van Campanae Lovanienses)
<http://www.campanaelovanienses.be/>

MOED

Moed kan niemand je aanpraten. Dat moetje zelf doen. 'Spreek je zelf moed in.' Het lukt als je het goed doet, en zodra je merkt dat moedig zijn loont, doe je het hoe langer hoe meer. Probeer het eens. Het is een van de mooiste ontdekkingen die je kunt doen.

Toon Hermans uit "75 woorden"

Het schriftwoord dat gij zojuist hebt gehoord is vandaag in vervulling gegaan (Deel 1)

Welkom

Gegroet en gezegend

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven. Gezegend de woorden geladen met kracht. Gezegend jij, mens hier naast mij en alles wat ons bijeen brengt.

Gegroet en gezegend in naam de van eeuwige Vader, Zoon en heilige Geest.



Inleiding

In de eerste lezing gaan we naar de tijd dat de joodse gemeenschap teruggekeerd was uit Babylonië. Na hun terugkeer staan ze voor de opgave een nieuw begin te maken.

De profeet Nehemia en de priester Ezra zetten die verandering in gang.

In het evangelie van vandaag vinden we Jezus terug in de synagoge. Hij is die dag "voorganger" van dienst, en leest voor uit de profeten, en geeft er duiding bij.

Het is de week van het gebed voor de eenheid van de christenen (Oecumene).

Volgens paus Franciscus bevestigt de encycliek van JP II *Ut Unum Sint* ('Opdat zij één zijn') dat "legitieme diversiteit op geen enkele manier in strijd is met de eenheid van de Kerk, maar juist haar pracht vergroot en een grote bijdrage levert aan de vervulling van haar missie".

LIED: dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

Dit is de dag van het licht en van lente en leven,

van nieuwe adem, van geest die ons vrede zal geven.

Dit is het uur, dat ons doet zingen van vuur

aan dood en duister ontheven!

Om goed te weten dat wij zijn geroepen tot vrede,

om niet verloren te zijn aan alleen maar dit heden,

om op te staan en nieuwe wegen te gaan in deze dag ons gegeven!

Eerste lezing Nehemia 8,2-4a;5-8-10

Evangelie: Lucas 1, 1-4;14-21: In de synagoge van Nazaret

Geachte Theofilus, Ik schrijf dit boek voor u. Zo kunt u zelf lezen dat het waar is wat ze u verteld hebben. Het boek gaat over Jezus, en over alles wat er met hem gebeurd is. We kennen de verhalen dankzij de mensen die erbij waren. Zij hebben het goede nieuws doorverteld.

Ik heb besloten om alle gebeurtenissen op te schrijven. Er zijn al eerder boeken geschreven over Jezus, maar ik heb alles precies uitgezocht.

En ik begin bij het begin. De kracht van de heilige Geest was nu in Jezus, en hij ging terug naar Galilea. Daar gaf hij uitleg over God in de synagogen. Het nieuws over Jezus werd overal in de omgeving bekend, en iedereen bewonderde hem.

Jezus ging ook naar Nazaret, de stad waar hij opgegroeid was. Op sabbat ging hij zoals altijd naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, gaf een dienaar hem het boek van de profeet Jesaja. Jezus opende het boek en zocht naar het stuk dat hij wilde voorlezen. Hij las: «God heeft mij uitgekozen. Daarom is mijn Geest bij mij. God heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen. En om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij zijn. Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien. En om mensen die het moeilijk hebben, te helpen. Ik maak bekend: Er begint een nieuwe tijd.» Jezus legt de woorden van Jesaja uit

Toen deed Jezus het boek dicht. Hij gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. Iedereen in de synagoge keek naar hem. En Jezus zei: 'Wat ik jullie net voorgelezen heb, is **vandaag** werkelijkheid geworden.'

Woordje

Wanneer Hij op de sabbat in de synagoge is, krijgt Hij de boekrol van Jesaja aangereikt. Jezus staat op om voor te lezen. En wat leest Hij? Zijn opdrachtverklaring! Hij is gezalfd met de Geest om de Zoon te zijn en zo het koninkrijk van God te verkondigen. Niet naar de sterken; zelfs niet naar de rechtvaardigen. Hij wordt gezonden naar armen, naar gevangenen, naar blinden, naar verdrukten. Zijn hele optreden zal in het teken staan van het genadejaar dat God voor zijn volk laat aanbreken.

Jezus wil de toehoorders duidelijk maken waaraan zij de komst van het Rijk van God, het Messiaanse rijk, zoals dit door de profeet beschreven wordt, kunnen herkennen. In zijn optreden moet de komst van dat rijk waarneembaar zijn. Daar-

om zegt hij na de lezing uit de profeet: "Dit Schriftwoord is vandaag in vervulling gegaan". Jezus spreekt de woorden zo uit, dat het is alsof deze woorden hemzelf betreffen: "De Geest des Heren is over Mij gekomen, omdat Hij Mij gezalfd heeft".

De toelichting na de voorlezing hoeft dan ook niet veel meer woorden te bevatten: "Dit Schriftwoord is vandaag in vervulling gegaan". Het woord gaat over **'hier en nu'**. Jezus is vervuld van het woord en zal het nu gaan uitdragen.

Wat Jezus voorleest is zijn **opdrachtverklaring, zijn missie**: "Hij heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap, het goede nieuws te brengen" in de eerste plaats voor de armen, de rechtelozen, de uitgestotenen in de samenleving, de marginalen, de verdrukten, de blinden. Het zijn zij die op niemand een beroep kunnen doen. God heeft een voorliefde voor deze groep. Jezus is de langverwachte Messias; met Hem breekt het Rijk Gods door. Dat moet in de zending van Jezus tot uiting komen.

Maar de tekst is niet enkel de opdrachtverklaring voor Jezus. Het is ook een **brontekst voor ons christenen**.

Wat wij christenen in de wereld te betekenen hebben, dat vinden wij in deze brontekst. "Ga".

Hij stuurt ons. Concreet betekent het dat de goedheid en liefde van God in de kleine dingen van elke dag zichtbaar worden. Als we Jezus' boodschap op ons leven leggen, weten we wat ons te doen staat. In onze verkondiging en in onze dagelijkse handelingen moet terug te vinden zijn dat onze God een barmhartige God is.

Jezus **brenkt** niet alleen goed nieuws, Hij **is** goed nieuws. Hij is gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen. Hij neemt het op voor mensen die niet van tel zijn, voor wie niemand het ooit heeft opgenomen: vrouwen, kinderen, zondaars, zieken, hoeren, gehandicapten en tollenaars. In hen ziet Jezus geen ongeschikten maar wel gevangen, geslagen, verdrukten en uitgestoten mensen. Kleine mensen richt Hij op en kent hen het recht toe onder Gods ogen te komen en zich vrije mensen te weten. Het woord dat je zojuist hebt gehoord, is vandaag in vervulling gegaan leest Jezus uit de boekrol voor. De Heer heeft mij gezonden om een genadejaar af te kondigen. En Hij doet dat **vandaag**.

Genadejaar: wat betekent dat? Voor de toehoorders van toen was dat genadejaar een bekend begrip. De wet van Mozes bepaalde dat na zeven sabbatjaren, dus na 49 jaar, een genadejaar ingelast moet worden. In zo'n genadejaar moesten **alle scheefgegroeide verhoudingen rechtgetrokken worden**: goederen, akkers en woningen die verkocht waren, moesten teruggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar; alle joodse slaven moesten vrijgelaten worden; alle schulden moesten kwijtgescholden worden. De bedoeling van die wet was: alle sociale ongelijkheden die ontstaan waren in de loop van een halve eeuw, weer ongedaan maken. Maar in het Messiaanse rijk zal er geen sociale ongelijkheid meer mogen bestaan.

Door een genadejaar af te kondigen, geeft Jezus deze **groep die op niemand nog een beroep kan doen, weer rechten, weer hoop. De boodschap gaat naar elk individu, maar ook naar de hele maatschappij en alle sociale structuren**.

Wij kunnen ons afvragen wat een genadejaar kan betekenen in onze tijd? Wat het betekent als we het echt au sérieux nemen. Wat hebben wij dan te doen, op microschaal rondom ons? En hoe moeten wij dat op macroschaal interpreteren? We kunnen ons afvragen of hier een oproep in zit tot bv kwijtschelding van schulden van landen in het Zuiden.

"Dit Schriftwoord is vandaag in vervulling gegaan". Het genadejaar wordt nu afgekondigd. Zo had Jesaja het zo veel eeuwen vóór hem afgekondigd. Het is van elke dag. In elk gebaar van zorg voor de arme, van aandacht voor de blinde, of hoe die groep ook benoemd mag worden, weerklinkt de boodschap dat het genadejaar van de Heer 'vandaag' is aangebroken. Het genadejaar wordt werkelijkheid waar mensen hun leven laten "omkeren door Christus". Wij volgen Jezus vandaag in onze aandacht voor de anderen. Hiermee vandaag beginnen is het rijk van God realiseren.

Lied: voor kleine mensen
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, Hij geeft hoop aan rechtelozen, hun bloed is kostbaar in zijn ogen, Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

Hij zal opkomen voor de misdeden, Hij zal de machten die ons dwingen breken en binden, Hij zal leven,

onvervangelijk als de zon.

Zijn naam is tot in eeuwigheid, zolang de zon staat aan de hemel.

Zijn naam gaat rond over de aarde, een woord van vrede, van mens tot mens.

Communie

Laten we dan het brood delen met elkaar als teken van onze solidariteit met de mensen die het momenteel niet zo goed zien zitten, die eenzaam zijn of ziek, die blind zijn of verdrukt worden, laten we plaats maken voor hen in onze dagdagelijkse praktijk.

Zending

Laten we ons inspireren door de opdrachtverklaring van Jezus vandaag, en voor elkaar een solidaire naaste zijn.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Slotlied: Niet meer verstrooid, niet meer verloren, nieuwe mens in ons geboren.

(m/t Carlos Desoete)

1. Wij bidden en viëren, verzamelen ons tegen het spel van de macht, tegen het heersen van sterk over zwak, tegen de moedeloosheid die om ons heen wordt uitgezaaid.

2. Wij bidden en viëren, verzamelen ons tegen het elk voor zichzelf, tegen de angst voor anders en vreemd, tegen de lege, de eenzame dagen: opdat wij een nieuw vertrouwen wagen.

3. Wij bidden en viëren, verzamelen ons omwille van uw belofte, houd in ons wakker het dromen van vrede. Maak ons sterk om staande te blijven, beziel ons met uw kracht die geneest.

Refr. Niet meer verstrooid, niet meer verloren, Nieuwe mens in ons geboren.

Don Bosco – Zondag 23 jan. – Derde zondag van het jaar (C)

Week van gebed voor de eenheid van de christenen (Oecumene)

Samengesteld door Majo, mmv Jef VH en Teejo

Natuurpunt Nieuws



Foto van Bart Hulsmans © Natuurpunt

Wie zijn de schone slapers in je tuin?

Als je een succesvolle tuin hebt, kom je er het hele jaar diertjes te-

gen: vlinders, eekhoorns en egels, kikkers en padden, vogels en zelfs vleermuizen.

Maar nu is het winter en zijn de meesten aan hun winterslaap gegaan.

Maar niet iedereen.

Wie houdt een winterslaap?

En wie een winterrust?

Hoe kan je helpen?

En hoe zie je het verschil tussen slapende en dode dieren?

Natuuracademie

Natuurpunt CVN heet voortaan Natuuracademie, een plek waar mensen samenkomen om te leren over hun passie, en alles wat ermee samenhangt. En we creëren hiervoor nieuwe plekken, binnen, buiten of online.

We blijven streven naar dezelfde kwaliteit in een open academie, voor iedereen.

Gun jezelf een mooi cadeau en schrijfje in voor een cursus.

12/02/2022: Comedyvoorstelling *Flirten in 't groen* – Kessel-Lo - Lezing en congres

12/02/2022: Cursus *Natuurgids Heist-Op-Den-Berg* – Cursus en workshop

13/02/2022: Via Zoom: Sporen van ijzerproducten en –winning in het Zoniënwood. Lezing en Congres

13/02/2022: Hoe komen dieren de winter door? Wandeling

15/02/2022: Lezing: De wonderwe-

reld van de vogels (Bouwel) Digitaal via Zoom - Lezing en Congres

15/02/2022: Warme winteravond in het rivierenland. Gedomesticeerd wild - Digitaal via Zoom- Lezing en Congres

Natuurpunt Nieuws

Natuurpuntnieuws@natuurpunt.be

www.natuurpunt.be – www.natuurpunt.be/contact

AFSTANDSONDERWIJS



© goedgezind.be

Aantal gesloten scholen loopt op. Bijna zevenduizend leerlingen volgen opnieuw afstandsonderwijs door corona

Paridaens en het **Sint-Pieterscollege (SFC)** sluiten de deuren. Beide scholen hadden maandag te veel leerlingen en leerkrachten die thuis moesten blijven door besmetting of quarantaine. Ook het **Heilig Hartinstituut Heverlee en Kessel-Lo**, het **Sint-Albertuscollege, Sancta Maria**, het eerste jaar van **Stroom** en de topsportafdeling **van Redingenhof** gingen eerder al over op afstandsonderwijs.

“Dat wil zeggen dat bijna 7.000 leerlingen afstandsonderwijs volgen”, zegt Pijls, “Of dat er nog meer zullen worden, kan ik echt niet voorspellen. Het virus verspreidt zich enorm snel. Er zijn nog scholen die gespaard lijken, maar de situatie verandert enorm snel. Maar zolang we op deze manier - lokaal

en school per school – kunnen ingrijpen waar nodig, zullen we ons best doen de situatie onder controle te houden.”

Paridaens en SPC blijven in afstandsonderwijs tot 7 februari. Dat is een week lager dan de scholen die vrijdag hun sluiting aankondigden.

We verafschuwen dit
De **Tildonkse secundaire school Sint-Angela** besloot om deze week volledig op afstandsonderwijs over te stappen, vertelt directeur Ilse Van Ermengem. “We verafschuwen dit afstandsonderwijs, zowel onze leerlingen als ons personeel, ‘en we hopen echt dat dit de laatste keer is geweest’” besluit ze.

De elfjarige Leon Knockaert uit Kessel-Lo raakte al drie keer besmet met het coronavirus. Hij gaat naar school in **de Ark in Kessel-Lo**. Hij is nog nooit echt ziek geweest van het virus, maar hij was wel ontgoocheld dat hij na de sluiting van de school niet terug naar zijn vrienden kon.

Uit de tekst van Hannelore Smits Krant Het Nieuwsblad 25 januari 20122

Luchtreiniging in klaslokalen

Stad Leuven stapt mee in onderzoek

Na Aarschot stapt nu ook Leuven mee in een grootschalig onderzoek naar luchtreiniging in klaslokalen. Het project onderzoek of luchtfiltering kan voorkomen dat hele klassen besmet geraken.

De scholen **Pee & Nel, De Zeven-sprong en Sancta Maria** nemen deel aan het onderzoek.

Voor het onderzoek is het belangrijk om klaslokalen met luchtfilters te vergelijken met klaslokalen zonder. Daarom kozen we voor scholen met meerdere klaslokalen van vergelijkbare grootte en vorm en voor scholen die meerdere klassen van dezelfde leeftijd hebben.

Ook scholen die momenteel moeite hebben om de CO2-waarden onder controle te houden zijn interessant.

“Bij hen kunnen we de verandering heel duidelijk zien”, zegt schepen van onderwijs Lalyne Wadera. “We nemen graag deze pioniersrol mee op.

Aan de hand van de resultaten gaat de stad bekijken welke ingrepen er nodig zijn voor alle Leuvense scholen.

Uit de tekst van 'hsb' Het Nieuwsblad 26 januari 2022

UZ LEUVEN KIDSFONDS



KID Fonds

Ook zieke kinderen hebben dromen

Elke pandemie duurt minstens drie jaar... We hebben er bijna twee jaar opzitten, we moeten het dus nog even volhouden.

2021 werd inderdaad alweer een jaar van golven, maskers, isolaties, quarantaines, vaccinaties, PCR's. Geen benefietacties dus, en geen mogelijkheid om veilig een patiënt te meeting te houden. Bovendien, als klap op de vuurpijl kregen we te maken met onzekerheden over beschikbaarheid van subcutane antistoftherapie, de onzekerheden over vaccinatie, sluiten van raadplegingen, enzovoort.

Zovele mensen vroegen ons hoe ze KID Fonds konden steunen, en vonden de weg naar KID Fonds!

U hebt een warm hart voor kinderen en u houdt van de kracht van hun dromen? U gelooft in levensreddend pionierswerk en investeert liefst in baanbrekend onderzoek?

U wil de 80% gemiste diagnoses de wereld uit en wil samen met ons kinderlevens

redden?

Wil u zieke kinderen laten dromen?

Dat kan op verschillende manieren..

...als geluksbrenger
organiseert U een actie ten voordele van het KID Fonds. U vraagt ons tevoren om een apart kredietnummer. We spreken samen af hoe we de communicatie rond uw actie best kunnen organiseren en ondersteunen.

Als actie kan u denken aan een sportief, culinair of muzikaal event, een veiling, tentoonstelling of quiz, een familiefeest waar geen cadeaus maar giften voor het fonds worden gevraagd, enz.

...als dromenwanger
doet U een gift aan het KID Fonds op de giftenrekening van KU Leuven: IBAN-nummer BE45 7340 1941 7789 en BIC-code KREDBEBB Giften vanaf 40 euro per jaar ko-

men in aanmerking voor belastingvermindering.

...als tovenaar
geeft U uw bank een permanente opdracht aan het KID Fonds. U bepaalt zelf het bedrag en de periodiciteit van uw gift.

...als superheld
kiest U voor een jaarlijkse donatie van min. 2000 euro. Daarmee steunt U het KID Fonds op een structurele manier en maakt u het mogelijk dat het fonds op lange termijn wetenschappelijk onderzoek kan opzetten.

Met warme en altijd dankbare groet,
Prof. Dr. Isabelle Meyts en team

Acties voor het KID Fonds kan u volgen op
www.facebook.com/kidfonds en <https://www.leuven.be/fondsen/geneskunde/kidfonds>



Zomaar gratis helpen is onbetaalbaar

bzn

Gewoon doen is moeilijk genoeg

bzn

Molenhuis Bérismenil

Verwenmidweek voor de slachtoffers van de overstromingen

Lieve mensen,
De beelden van de watersnood in Wallonië van juli 2021 staan nog in ons geheugen gegrift.

De gevolgen zijn voor vele gezinnen nog steeds rampzalig.

Veel families leven in erbarmelijke omstandigheden. Naast de heropbouw van de woningen en nood aan voedsel is er ook nood aan warm menselijk contact.

Daarom willen we graag met een aantal mensen tijdens de Krokusvakantie een midweek organiseren ten voordele van de getroffen slachtoffers uit de overstromde gebieden van Wallonië.

Met onze partner Team eclair, <https://www.facebook.com/TeamEclair>

wensen we een zestal arme gezinnen een aangename midweek te bezorgen. Wie graag een dagje of iets langer meer wilt meedraaien is van harte welkom, wel graag laten weten via:

grodos8@gmail.com

Omdat deze mensen het financieel niet aankunnen zo'n midweek te bekostigen (verblijf, voeding, activiteiten) doen wij nu een warme oproep aan jullie.

Wie wil, kan een donatie doen via de rekening van

Bastien-Grootaert BE76 9793 7546 6995 met als vermelding : donatie midweek voor de slachtoffers uit de overstromde gebieden.

Indien wij meer ontvangen dan nodig doneren wij de overschot aan de getroffen gebieden.

In naam van het organiserend team

danken we jullie reeds van harte voor de solidariteit.
Ik bedrag, hoe klein ook, wordt in dank aanvaard.

Brainstorm moment tussen kerst en nieuw

De beelden van de watersnood in Wallonië van juli 2021 staan nog in ons geheugen gegrift.

De gevolgen zijn voor veel gezinnen nog steeds rampzalig.

We gaan op zoek naar een verfrissende manier om ons bekend te maken.

Gewoon al een infobord aan de ingang zou mooi zijn..

Een leuke teambuilding met alle vrijwilligers.

Een touwenparcours in Vielsalm op de meerdaagse?

Een overzicht van taakjes die toegankelijk zijn voor een vrijwilliger die iets wil doen, maar niet in het bestuur.

Een kinderraad zorgt voor verjonging.

De groene cel heeft veel ideeën en wil de natuur en hun werk zichtbaar maken.

Een lokale uitwisseling of dienst: midweek gezinnen uit de getroffen overstromingszone, kinderen uit 2 talen samen.

De hoofden en handen samen zetten voor het nieuwe sanitair, een podium, een woonhuis terras, een sprokkelhout-afdak, een zweethut, ...

Hartelijke groeten,

De organiserende vrienden van het Molenhuis.

Universiteit Derde Leertijd

Lezingen van het Algemeen Programma van UDLL

Op vraag van de sprekers en overeenkomstig de richtlijnen van KU Leuven werden geplande activiteiten van UDLL **uitgesteld**.

De lezingen van het **Tweede semester** zullen in **digitale vorm** aangeboden worden, dus via rechtstreekse streaming op dinsdagmiddag **om 14 uur**, vanuit de studio in Mechelen en achteraf ook te (her) bekijken via de video's van de opnames. Als cursist hebt u toegang tot de digitale opname. Het bestuur van UDLL heeft het cursusgeld voor digitale toegang tot de lezingen van het tweede semester vastgelegd op **50 euro**, wat een bijdrage van minder dan 4 euro per lezing betekent. Iedere betalende cursist zal een persoonlijke inlog-link en een persoonlijk paswoord ontvangen, geldig voor de **12 geplande lezingen**.

Inloggen
Om in te loggen voor de livestreaming klikt u op volgende link: <https://livestream.kuleuven.be/?pin=tagisch%20belang>

De livestreaming start om 13.40 u met de mededelingen en vanaf 14 u volgt dan de lezing. U kan uw vragen voor de spreker per e-mail sturen naar vragenudll@gmail.com.

Om de opname van de lezingen achteraf (vanaf de dag na de lezing) te bekijken klikt u op volgende link: <http://www.udlllezingenap.be>.

U geeft de volgende gegevens in: **Gebruikersnaam of e-mailadres - Wachtwoord** en klikt daarna op login.

Lezingen tweede semester 2021-2022 Februari - Maart

UDLL Derde Leertijd Leuven 15 februari 2022 - Prof. Ilse Smets

Zal er nog (drinkbaar) water zijn in de toekomst?

22 februari 2022 - Ir. Bart Van der Schueren

3D Printing voor een betere en gezondere wereld

01 maart 2022 - Ir. Marc De Block

Egypte: de bouw van de piramiden als bouwkundige krachttoer

08 maart 2022 - Ir. Frank De Winne

Het Europese Exploratatie Programma - Terrae Novae

15 maart 2022 - Prof. Piet Desmet

Technologie van nu en straks voor de universiteit van morgen.

Digitale transformatie in het onderwijs.

22 maart 2022 - Mevr. Sonia De Becker

Land- en tuinbouw: een sector van nationaal belang

29 maart 2022 - Prof. Bénédicte Lemmelijn

En hoe en wat gelooft u dan nog, als bijbehoudwetenschapper?

Een broos en eerlijk antwoord

Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur van UDLL **Universiteit Derde Leertijd Eigen Heerd**

Tel: 016/32 40 01