

KERK & Leven

03

2022

WEEKKRANT

19 JANUARI

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

nemen en
teruggeven

herstellen wat
verbroken is

de cirkel
rondmaken

circulaire
economie
en landbouw

nieuw leven
ontkiemt
in 2022



2021 is voorbij... inspiratievol 2022 !



Kerstmis 2021

Wat een vreemd jaar is 2021 geweest. We hebben elkaar nog steeds minder dan gehoopt gezien, maar het was voor het goede doel. Ons aller gezondheid!

Toch willen wij dankbaar terugkijken naar een jaar met toch wel wat momenten van inspiratie op geestelijk gebied.

We hebben elkaar gesproken op straat, op de wekelijkse stille mo-

menten in de kerk, op een wandeling of overwegingsmoment in de kapel.

We hebben elkaar misschien gebeld of gemaïld of zagen elkaar eerder op een toevallig moment in de winkel of stad.

We hebben elkaar teruggevonden in onze verenigingen in de enkele maanden dat alles wat versoepelde. We hebben elkaar vanaf juni toch

weer mogen ontmoeten in de liturgie, op zondag, een feestdag of tijdens een afscheidsviering van een geliefd iemand.

Laat ons het positieve van 2021 meenemen en laten we verder bouwen aan onze Franciscus-geloofsgemeenschap en de pastorale zone KesseLinde ook al zal het nog niet op volle toeren zijn.

Van dit moment wil ik dan graag gebruik maken om jullie te danken voor dit alles.

Ook al is het soms moeilijk om te kunnen en mogen verder werken. De deden het toch weer.

Daarom een welgemeende **DANK JE WEL!**

Van harte wens ik u dan ook een GEZOND en GELUKKIG en INSPIRATIEVOL 2022!

Lieven
Pastoraal werker
Sint-Franciscusparochie



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS

Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO

Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS

Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat
Tienssteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 23 januari

3de zo door het jaar

10 u. Woord- en communieviering

Voorganger: Gaston Eysermans

Lector: François Barrette

Zang: Eddy Van Espen

Muzikale omlijsting van de viering door organist Anna Rusakova en fluitiste Anna Svetlakova.

Zondag 30 januari

Kruisoplegging vormelingen (onder corona-voorboud)

Familieviering

10 u. Woord- en communieviering

Voorganger: Lieven Dries

Lectoren: de kinderen

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 23 januari

3de zondag door het jaar C

11 u. woorddienst met koor en samen-

menzang

Voorganger: Caroline Van Auden-

hoven

Assistent:

Homilie: Caroline Van Auden-

hoven

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 30 januari

5de zondag door het jaar C

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Luc Van den Wijn-

gaert

Beelden: Leo Swinnen

ODE AAN EEN VRIEND

Danklied van een bejaarde

Hij was een fijne man. wist wel hoe te genieten van het leven. Fijne kleinigheidjes, een mop met een kwinkslag, het geluk vinden in kleine dingen. Zo was Hugo. En dankbaar om het leven dat hij had gehad. Hij schreef er zelfs zijn danklied bij.

Danklied van een bejaarde

Dank aan hen die mij vergeven dat nu en dan mijn handen beven, en aan hen die luider spreken en mijn stilte zo doorbreken.

Dank wanneer men wil verstaan dat door ouderdom voortaan ik heel wat trager word bij 't eten. Soms wordt mij dit gebrek verweeten.

Dank aan hen die blijven luisteren als ik zacht begin te fluisteren over de mooie tijd van toen, die ik graag zou overdoen.

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

Vieringen om 10.30 u.

Zondag 23 januari 2022

Zondag 06 februari 2022

Zondag 20 februari 2022

De website www.ademtocht.be biedt o.a. volgende nieuwigheden aan:

*alle vieringen van vorig jaar zijn gearchiveerd

*elke woensdag kan je het nieuwe parochieblad digitaal lezen

Jef Wauters

In de zone KesseLinde

Boven-Lo

Zondag 10.00 u.

Blauwput

Zondag 10.00 u.

Linden

Zondag 10.00 u.

Vlierbeek

Zaterdag 18.30 u.

Zondag

10.30 u. Abdijkerk

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Het feit dat een inzicht in of een glimp van een andere werkelijkheid vaak het begin is van onze reis naar een diepere vorm van gebed betekent ook dat we niet iemand naar meditatie kunnen leiden als die niet deze behoefte en dit verlangen "meer" heeft ervaren in zijn/haar eigen groep te beginnen, kunnen we dit alleen maar bekend maken in onze omgeving of in de kerk en mensen uitnodigen, maar of ze inderdaad gaan mediteren als een discipline of als een gebed – daar hebben wij niets over te zeggen, want dat is een geschenk van God.

Kim Nataraja

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door **in het Don Bosco centrum**. Afhanke-

lijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

Omdat verschillende leden in onze groep nu liever 's avonds laat niet buiten komen om onze meditatie bij te wonen, komen we nu ook sinds begin november samen op vrijdagvoormiddag 10 uur. Zeker al tot april 2022.

*Meditatiemomenten begin 2022

Op maandagen om 20 u.

31/01 - 14/02 - 28/02 - 14/03 - 28/03

Op vrijdagen om 10 uur in de voormiddag:

21/01 - 04/02 - 18/02 - 04/03 - 18/03 - 01/04-

Vrij borduren



hun breiwerkje. Elke steek is weloverwogen en gaat soms met ingewikkelde manoeuvres gepaard.

'Ik moet me inhouden om er niet naartoe te stappen en te zeggen: zo moet je dat doen!' zegt mijn leeftijdsgenote zachtjes. Ik glimlach. Ze pakken het in onze ogen inderdaad nogal onhandig aan allemaal. Met veel omslag van handen en gedoe met draad en breinaald. Wij leerden alles doen met onze vingers, zonder het breiwerk zelfs maar een ogenblik los te laten: omslaan, overhalen, op- en afzetten.

Ik zucht. Een ambacht en zijn kneepjes kan teloor gaan op niet minder dan een generatie. Maar het feit dat deze vrouwen hier zitten en plezier beleven aan hun creaties, maakt ook iets anders duidelijk.

Ik ben een expert in kruisjessteek. Om vrij te leren borduren, losweg de lijnen te trekken en de vlakken te vullen met de steken die ik nochtans allemaal ken, ben ik 66 moeten worden. Ik heb er een extra workshop voor nodig om het te durven.

Mijn kleinzoon doet het zonder nadenken. Hij leert een paar trucs en ontdekt de rest al doende. Hij tovert bloemen in alle kleuren op zijn lapje. Bij hem geen geremdheid of de steekjes wel volgens de regels zijn.

Al die basiskennis ligt al meer dan een halve eeuw in mijn vingers te sluimeren. Hoog tijd om ze wakker te schudden en er eindelijk volop van te genieten.

Kolet Janssen (<https://www.koletjanssen.be/blog/vrij-borduren/>)
gepubliceerd op 9 december 2021

Voor de jonge vrouwen is dat allemaal nieuw. Ze zwoegen en zweten en prikken in hun vingers, maar ze genieten van het kleinste resultaat. Een paar steken die de omtrek van een blad en de nerven vormen, een 'lazy daisy' waarmee je supermakkelijke bloemetjes kunt maken: voor hen gaat een wereld open. Wij werken snel en efficiënt, zij ontdekken de wonderen van borduren bij elke steek.

In de pauze zien we in het nevenlokaal een paar jonge vrouwen die zitten te breien. Eén heeft al een mouw van een trui klaar, die een beetje vormeloos op de tafel voor haar ligt. Ze werken gestadig verder, elk aan

Een goed leven is iets meer zijn, iets minder doen, vaak lachen, dromen en dankbaar zijn voor wat er is.

bzn

E.H. Hugo Verbeke

GODS DROOM LEVEN



24-25 december 2021 –Don Boscoparochie Kessel-Lo

Samengesteld: Hermien, Chris, Majo. Zang: Lieve en Majo, muziek: Jos, Herman, Dirk

Viering van 24-25 december

In Parochieblad 02 van 12 januari 2022

Deel 1: Een plek om te wonen

Deel 2: De weg van barmhartigheid leidt langs gerechtigheid

In Parochieblad 03 van 19 januari 2022

Deel 3: Opkomen voor de ander vanuit onze vreugde

Deel 4: Gods droom leven

Welkom

Wij willen vanavond/vandaag een feest vieren van geboren worden steeds opnieuw.

Kerstmis is een feest om datgene wat jij, wij, gisteren gedaan hebben en morgen zullen verder zetten.

Het feest van elke kleine bevrijding. Het feest van elke kleine geboorte van een nieuwe toekomst.

DEEL 3: OPKOMEN VOOR DE ANDER VANUIT ONZE VREUGDE

We steken de derde kaars aan Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.

De derde adventszondag draagt traditioneel de naam 'Gaudete': verheug u, laat jezelf vol vreugde stromen en deel die vreugde uit, neem deel aan de vreugde.

Meestal denken we bij het delen van en in de vreugde, aan familie, bekenden, medestanders, kortom mensen waar we ons vertrouwd en verbonden meevoelen.

In deze viering werden we uitgedaagd en overtuigd om vreugdevol te durven stappen naar ALLE mensen, met een voorkeur voor de zwaksten, mensen die - in welk opzicht ook - niet tot hun recht komen vandaag rondom ons.

DE ZWAKSTE

(...) Waarom zou je inzetten op de meest kwetsbaren?

Er zijn er die zeggen dat je er gelukkig van wordt, dat je er voldoening in vindt, dat het je vreugde geeft...

Natuurlijk: het kleine, het zwakke vertedert...alles van waarde is weerloos, zeggen we dan. Ooit waren we allemaal, teer en zorgbehoevend. Ooit zullen we het weer worden.

Er zijn echter mensen die in hun existentiële vertrouwen zo diep en veelvuldig gekwetst zijn dat zenog nauwelijks aansluiting vinden bij de samenleving. Ze zijn moeilijk te helpen, ze wekken weerstand op, weerzin soms.

Waarom zou je inzetten op de meest kwetsbaren? Waarom zou je een verbond aangaan met wie niemand zich wil verbinden? Waarom zou je je eigen persoon moedwillig riskeren?

Kris Buckinx in 'Op het andere been,' Hallevijn

We kozen dit jaar voor een apart kerstverhaal dat naadloos aansluit bij de onstuitbare vreugde die kan ontstaan in een ontmoeting.

HET VERHAAL VAN DE HERBERGIER DIE UIT ZIJN ROL VIEL

Er was eens een jongen die op school voor een kerstspel de rol van herbergier toebedeeld kreeg. Hij was immers fors van gestalte en hij zou goed met een norse stem Jozef en Maria kunnen afwijzen. Hij repeteerde heel aandachtig en kende dan ook de zinnestjes die hij moest zeggen, goed van buiten. En

hij wist precies hoe hij moest kijken.

Maar toen de grote dag van de opvoering was aangebroken, overkwam hem het volgende:

Jozef klopte aan zijn deur: "Wat zoeken jullie?" vroeg hij, terwijl hij de deur met een zwier openzwaaide. "We zoeken onderdak," antwoordde Jozef beleefd. "Dat zul je ergens anders moeten zoeken!", antwoordde de jongen die herbergier speelde. "De herberg is volzet!"

Op een smekende toon bleef Jozef echter aanklappen: "Mijn vrouw is bij mij, ze kan elk ogenblik een kindje ter wereld brengen; ze is uitgeput. Heb je echt geen klein hoekje waar we uit kunnen rusten?"

En op dat moment gebeurde het. In plaats van verder stuurs voor zich uit te staren, keek de jongen plots in de richting van Maria. Hij raakte zo van streek door in de smekende blik van Maria te kijken, dat hij het zinnestje dat hij nors moest antwoorden plotseling kwijt was.

"Het is onmogelijk. Ga toch door," fluisterde de leerkracht geërgerd.

Bijna als een robot herhaalde de jongen die herbergier moest spelen deze zin.

En plots viel hij helemaal uit zijn rol. Met een krop in zijn keel en met tranen in zijn ogen riep hij verward: "Nee, niet weggaan, kom terug, jullie kunnen mijn kamer krijgen!" En terwijl hij dat zei, raakte hij zichtbaar opgelucht en kwam er een glimlach op zijn gezicht.

Ad Goos

Lied: Nu zyt wellecome

Nu zyt wellecome, mens van licht in mij,
die als een kind wilt wonen, herboren, vrij,
in het land van morgen dat de lieve vrede kent,
waar wij zijn geborgen, gezien, aanvaard,
herkend, Kyrieleis!

DEEL 4: GODS DROOM LEVEN

We steken de vierde kaars aan:

Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.

De laatste viering van de advent stond in het teken van Gods droom leven. We deden beroep op jullie verbeeldingskracht bij het zoeken naar oplossingen om drempels weg te halen. Na ieder onderdeelje van het droomalfabet zingen we een strofe van het lied: 'Jij diep in ons verscholen'.

Droomalfabet: Projectie: van het drempelalfabet naar het droomalfabet *

Jij diep in ons verscholen, jij ziel van al wat leeft,
die ons verbindt met morgen en met wat is geweest.

Jij, maakt ons heel en een, de minste mens geborgen,
o God door alles heen.

Wij bidden om bevrijding in onze eenzaamheid,
om gloed van nieuwe tijding in deze kille tijd.

Maak ons weer heel en waar, de minste mens geborgen,
o God, wij met elkaar.

Tafelgebed

God, onze vreugde en bevrijding, maak van dit brood en deze wijn tastbare tekenen van uw tedere aanwezigheid. Geef dat we er de kracht in vinden om verbonden te leven met U en met elkaar.

Deze verbondenheid zingen we uit in het Onze Vader

Communiezeggen

Ik zie geen andere reden dan het geloof, wars van elke rationaliteit. Het geloof; in de diep verborgen capaciteiten, het diep verborgen vermogen tot liefhebben... in iedere mens. Ik vind geen betere verwoording dan de Bijbelse: wil je winnen... geef

dan, wil je helen... breek dan, wil je leven... heb dan lief.

Lied: Dit is de nacht van de zwerwers

Heden is ons geboren de mens die ruimte schiep,
die zolang Hij mocht leven om recht en vrede riep,
Hij bracht de mens terecht, heeft toekomst aangelegd
om veilig in te gaan, Hij reikt ons vrede aan.

Bezinning:

Als je ooit, op zoek naar leven, een plek vindt waar mensen godvergeven, ongeweten elkaar dragen, weet dan:

hier komt God tot leven

Als je ooit een samenleven mag ervaren waar de stomgemaakte stem krijgt, en de blinde uitzicht, waar de kleingehouden mens wordt groot gemaakt, en de verslaafde vrij, weet dan:

hier komt God tot leven

Als je ooit een mens ontmoet die zich oefent in rechtvaardigheid en die vrede maakt tot tweede natuur, zeg dan maar:

hier heeft God een plek gevonden om te wonen.

Kerstwens

Elke nacht is te koud zonder dak boven je hoofd, elke huis is te groot als je zelf nergens woont, en elke weg is te lang als je niemand ontmoet, en wees dankbaar voor de vreemde die jou heeft ontmoet.

Uit 'Voor de Vreemde' van Lieven Tavernier

Dank aan alle mensen die op een of andere manier aan deze viering hebben meegewerkt en dank aan jullie allemaal om hier vanavond/vandaag aanwezig te zijn.

Zegen en zending

Moge de levende God ons naar het licht keren; de levende Christus ons toelachen;

de Geest van Liefde ons helen en warmen. Amen.

ADEMPAUZE DON BOSCO PAROCHIE



© mixabay.com

Beste allen,
Een zondags tussendoortje, om het Nieuwe Jaar in te zetten.

Met woorden die we vonden in de parochies Oikemene-Achterhoek. We voegen er ook een liedje bij: 'De doodgewone dingen'

Op de site ademtocht.be vind je ze terug onder de rubriek 'Adempauze'

Ik wens

Ik wens dat je net als de herders voor niets hoeft te vrezen, dat je van onrust mag genezen en dat je in kinderogen Gods vrede mag lezen.

Ik wens dat je net als de wijzen je moedig op weg durft begeven, dat je iets van je gaven zal geven en dat je verbonden met velen hoopvol zal mogen leven.

Ik wens dat je net als Jezus' leerlingen met moed en inzet mag werken, mensen in nood mag bemerken en dat je bij velen 't vertrouwen kan helpen versterken.

Ik wens dat in je eigen hart in het komende jaar een redder mag wonen om zo van binnenuit aan ieder mens Gods liefde te tonen.
Frans Weerts

De doodgewoonste dingen

De hebzucht van de mensen, moesten we meer verwensen. Je ziet met angst en beven het oppervlakkig leven van nooit tevreden mensen om je heen.

Het ego is me alsmaar nummer 1, maar rijkdom doet bedriegen, de mooiste droom vervliegen geluk is simpel, dat geldt algemeen.

Refrein

De doodgewoonste dingen die brengen mij tot zingen. Ik zing van al het mooie dat ik zie. Het dagelijkse leven is m'n aller-mooist gegeven, in harmonie of melodie. Soms zie ik het vervagen, dat zijn de trieste dagen, die brengen mij dan even van m'n stuk Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen van eindeloos geluk.

De wijsheid die we wensen, leeft onder alle mensen, in alle regionen vaak onder doodgewonen, de wijsheid die geluk voor ogen heeft en iedereen voldoende kansen geeft om in dit korte leven elkaar geluk te geven. Gelukkig doen waarvoor de mensheid leeft.

Refrein

Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen van eindeloos geluk.

Willem Wilminck/Passé-Partout

KALENDERBLAADJE

Bezinnende tekst: bezinningsboekje blz. 33 - Kinderdroom

Kom en duw mijn kinderwagen. Laat me de wereld zien waarin ik groot mag worden.

Ik droom van een groene wereld waar ik veilig en gezond kan groeien.

Geef me een huis, een plek om thuis te komen.

Ik kijk uit naar een school waarin er aandacht is voor alle kinderen.

Ik wil waardig werk zodat ik me kan ontplooiën en geld kan verdienen.

Ik droom van een warme wereld waarin mensen oog hebben voor elkaar

en niemand eenzaam leeft.

En is de wereld nog niet zoals ik droom?

Kom dan en werk mee aan die wereld waar ik groot wil worden.

Uit de viering van Chris en Lieve in parochieblad 51 van 2015

SCRİK JE VAN EEN PRIKJE ?



© lannoo.be

Het coronaprikje is niet het eerste vaccin. In het boek 'Schrik je van een prikje' van **Geert Bouckaert en viroloog Marc Van Ranst** kom je meer over prikjes te weten.

Wie heeft dat prikje uitgevonden ?

In 1796 kreeg melkmeisje **Sarah Nelmes** etterbuilen op haar handen en armen. **Koepokken** waren het. Je kreeg het van een koe die besmet was met het koepokkenvirus. Sarah ging naar de dokter, maar in enkele dagen herstelde ze vanzelf. Zoals alle melkmeisjes met koepokken.

Toen wist men nog niets over virussen, bacteriën of zelfs ons afweersysteem.

Koepokken waren niet zo erg, maar een andere soort pokken zorgde wel voor problemen.

Tien procent ging er toen aan dood. Vooral kinderen. Maar mensen die vaak met koeien werkten bleven vaak gespaard. Als je koepokken hebt gehad, kon je geen mensenpokken krijgen, zeiden de boeren.

Dokter **Edward Jenner**, die Sarah had behandeld, begon een onderzoek.

Hij nam wat vocht uit de koepokkenblaasjes van Sarah en spoot dat

in de arm van de zoon van zijn tuinman. De achtjarige jongen was toen kengezond, maar een paar dagen later werd hij mild ziek. Hij geneesde zeer snel.

Dokter Jenner ging een stap verder. De herstelde jongen kreeg een spuitje met vocht uit de blaasjes van een kind met échte pokken. En de geprikte jongen werd niet ziek. De boeren hadden gelijk.

Dokter Jenner noemde zijn methode **vaccinia**. Vacca is het Latijnse woord voor koe.

In 1980 waren de pokken uitgeroeid.

Eva De Poorter - Uit Krant Het Nieuwsblad - Jommekeskrant 5 januari 2022

Met deze vaccins groeien we op

Wie een baby krijgt, passeert eerst via Kind en Gezin voor het basisvaccinatieprogramma. Dan neemt het CLB over, dat gratis vaccinaties geeft tijdens de schoolloopbaan van je kind. Alleen polio is verplicht in België.

Voor andere vaccins moeten ouders toestemming geven.

***1ste leerjaar (6 jaar)**
polio, difterie, tetanus en kinkhoest

***5de leerjaar (10 jaar)**
mazelen, bof en rodehond (of rubella)

***1ste secundair (12 jaar)**
HPV (voor meisjes 2 dosissen – o.a. tegen baarmoederhalskanker)

***3de secundair (14 jaar)**
difterie, tetanus en kinkhoest (2e prik)

Christine De Herdt - Uit Krant Het Nieuwsblad van 25 november 2021

Universiteit Derde Leertijd Leuven

*Lezingen van het Algemeen Programma van UDLL

Op vraag van de sprekers en overeenkomstig de richtlijnen van KU Leuven werden geplande activiteiten van UDLL **uitgesteld**.

We hopen jullie terug te mogen verwelkomen voor de **lezing van 15 februari 2022 door prof. Ilse Smets** met als thema

Zal er nog (drinkbaar) water zijn in de toekomst?

*Annulatie - januari-bezoeken aan Abdij van Park

De Abdij van Park en PARCUM hebben ons laten weten dat wegens de huidige COVID-maatregelen in de culturele sector geen groepsbezoeken mogelijk zijn tot en met 20 januari 2022.

Zoals reeds vermeld op de UDLL-website, zien we ons daarom genoodzaakt de **geplande januari-bezoeken aan Abdij van Park te annuleren**. De terugbetalingen werden reeds uitgevoerd.

Gezien de zeer grote belangstelling voor deze uitstap onderzoeken we - samen met PARCUM en de Abdij van Park - de mogelijkheid om ons bezoek te verplaatsen naar de **dag-**

uitstap van mei 2022. Dit is in combinatie met een bezoek aan een grote expo ter plaatse rond migratie en pelgrimage **"On The move"** die in mei 2022 start.

*Bijzondere cyclus UDLL 2021-2022 Grensoverschrijdend Recht

Omwille van de escalerende situatie inzake coronabesmettingen heeft het UDLL-bestuur beslist om de Bijzondere Cyclus 2021 - 2022 over Grensoverschrijdend Recht **te annuleren**.

Wie reeds betaalde, ontvangt het betaalde bedrag terug.

Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur van UDLL

Em. Prof. Alfons Verbruggen - Voorzitter

Em. Prof. Gerry Kiebooms - coördinator Bijzondere Cyclus

Ludo Mertens Organisator UDLL-uitstappen

Universiteit Derde Leertijd Leuven

vzw Huis Eygen Heerd, Minderbroederstraat 5

3000 Leuven

Telefoon 016/32.40.01

Email: udll@leuven.be

ALUMNIREIZEN 2022

Het aanbod Alumnireizen voor 2022

De reisleiders met KU Leuven-achtergrond zijn echte kenners van de bestemming en nemen u mee op exclusieve reizen die bulken van historische en culturele hoogtepunten.

Een getuigenis

Alumnireizen zijn de ideale gelegenheid om net dat tikkeltje meer te zien of te beleven op reis. Reiseroutes zijn verrassend en uniek.

De gegeven uitleg ter plaatse is indringend nauwgezet. En de ontmoeting met andere alumni leiden dikwijls tot vriendschappen voor het leven.

Ann.Gevers

Geplande reizen

*Dubai & Abu Dhabi (volzet)

11 - 19 februari 2022

Wandel tussen torenhoge wolkenkrabbers, over lange stranden tot kleurrijke steegjes. U ervaart de unieke atmosfeer van een wereldexpo en verwondert zich om de bouwkundige pracht van technologische innovatie.

*Parijs in het spoor van Napoleon

21 - 24 april 2022

Deze reis leidt ons langs de weg die Napoleon Bonaparte zich door de geschiedenis gebaad heeft.

*Peloponessos (volzet)

27 april - 6 mei 2022

We reizen langs de kusten van klassiek Griekenland in het voetspoor van de Griekse aardrijkskundige en schrijver Pausanias, heel bekend bij alle hellenisten.

*Kreta & Santorini

21 mei - 29 mei 2022

U bezoekt kunstmusea en eeuwenoude paleizen, wandelt over archeologische sites en naar de top van een levende vulkaan.

*Baden - Wurttemberg

13 juni - 18 juni 2022

Cultuur en natuur zijn heel nauw verweven op de reisweg over de Moezel en de Rijn. Wij bespreken thema's van denkers en dichters die mee de cultuur helpen vormen.

*Roemenie

28 mei - 5 juni 2022

Herbeleef mee de Roemeense geschiedenis. Laat u overdonderen door de ongerepte en authentieke middeleeuwse charme van Transylvanie

*Hawaii - In het spoor van Pater Damiaan

12 juli - 20 juli 2022

Ervaar de schoonheid van de Hawaïaanse natuur, cultuur en geschiedenis. Het hoogtepunt is het bezoek aan de historische leprakolonie van Pater Damiaan.

<https://alum.kuleuven.be>



Hawaii © pixabay.com

BRIEF VOOR VERBINDING

Lieve medemens, de plek waar we wonen, davert op zijn grondvesten, het huis dat we bewonen, is tot in zijn fundamenten aangetast, de wereld die we bevolken, verliest aan draagkracht, de ruimte rondom ons verkeert in ademnood, de kloof tussen rijk en arm vergroot, de verschillen drijven ons uit elkaar. We staan voor enorme uitdagingen die we alleen samen kunnen dragen. Door mekaar op te zoeken. Door naar elkaar te luisteren. Door elkaar te proberen begrijpen. Door in mekaars schoenen te gaan staan. Door te aanvaarden dat dit kwetsbare leven onzeker is. Door elkaars onzekerheid te omarmen. Door voor elkaar te zorgen. Door te fluisteren in plaats van te roepen.

De keuze is aan ons. Geven we licht door of kiezen we voor het donker? Gaan we als bulldozers op weg of kiezen we voor vriendschap? Komen we op voor de rechten van wie het nog zwaarder heeft dan wij, of denken we alleen aan ons eigen recht? Wijzen we nadrukkelijk naar de ander of durven we in de spiegel te kijken? Blijven we staan in ons eigen gelijk of zoeken we naar een oase in de woestijn waar we samen kunnen zijn? Vanuit het hart, *Bond zonder Naam*

Ieder van ons heeft een verantwoordelijkheid in de bestaande ongelijkheid, uitsluiting, polarisering. Verbondenheid is een werk van ons allemaal en begint aan je eigen voordeur. Bond Zonder Naam nodigt zoveel mogelijk mensen uit om kennis te maken met elkaar, vooral ook met wie niet gezien wordt en geen naam heeft. Bond Zonder Naam is ervan overtuigd dat iedereen van elkaar kan leren. Mensen in de schaduw van onze samenleving hebben ons veel te leren. In onze samenleving krijgt elk mens weer een plaats. www.bzn.be

BRIEF VOOR VERBINDING