

KERK & Leven

01

2022

WEEKKRANT

5 JANUARI

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

KERSTMIS IN SINT-ANTONIUS



Duiding bij het Kerstevangelie

De volgelingen van Jezus wilden steeds meer te weten komen over die Jezus die de mensen hielp om in vrede te leven met elkaar. Toen schreef Lucas een boek over hem.

Het was wel al vijftig jaar geleden dat Jezus gestorven was, maar sommigen van zijn vrienden leefden nog.

Wanneer ze elkaar terugzagen vertelden ze elkaar over de tijd dat Jezus nog leefde.

Ze vertelden hoe Hij een licht voor hen was geweest, vooral wanneer alles donker om hen heen was.

Ze vertelden ook het droevige verhaal over zijn dood op een kruis. Maar daarna raakten ze weer vol vuur. Want terwijl ze zo aan het vertellen waren, leek het of Jezus nog heel dicht bij hen was.

Alles wat Lucas over Jezus hoorde, schreef hij op.

Hij begon met het belangrijkste: Jezus' dood en verrijzenis.

Daarmee toonde hij hoe uitzonderlijk Jezus wel was: de zoon van God! Daarna schreef hij neer wat Jezus had gezegd en gedaan, hoe Hij als mens leefde...

Dan pas vroeg hij zich af, wie de kleine Jezus geweest was.

Hoe zijn geboorte verliep.

Daar was weinig of niets over bekend.

Hij wist wel dat Maria zijn moeder was en Jozef zijn vader, en dat Jezus als kind woonde in Nazareth.

Maar waar was Jezus geboren?

In oude schriftrollen stond dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden.

En Jezus was de Messias.

En ten tijde van Jezus' geboorte werd er een volkstelling gehouden en Jozef was een afstammeling van David die in Bethlehem geboren

was.

Jozef moest dus naar Bethlehem.

Maar het aller belangrijkste was dat het geboorteverhaal voor iedereen moest duidelijk maken wie Jezus later zou worden.

Omdat het ook een bijzonder verhaal was, mochten de engelen er niet in ontbreken, vond Lucas.

Die maakten licht in de donkere nacht terwijl ze zongen: 'Vrede op aarde'.

Want daarvoor was Jezus op aarde gekomen: om vrede te brengen en vriendschap onder de mensen. Bovendien roepen engelen iets op

van God zelf van wie ze de boodschappers zijn.

In het verhaal moesten ook herders voorkomen, want Jezus is later vooral omgegaan met mensen die er volgens anderen niet altijd bij hoorden en die net zoals de herders overal werden buitengesloten.

Dat bijzonder geboorteverhaal hebben we al vaak gehoord maar misschien kunnen we het vandaag beluisteren met de intentie van de schrijver.

Het verhaal is immers niet ten einde; ieder van ons wordt uitgenodigd om er dagelijks aan verder te schrijven.

Kerstmis toen en nu

Er zijn veel overeenkomsten tussen hoe het toen gingen wat we vandaag meemaken.

Wat groot is wordt aanbeden, wat klein is wordt verdrukt en vertrapt. Grootspraak trekt de aandacht, machtsvertoon geldt als kracht.

Als de redder van de wereld aan het hoofd van een hemels leger was komen aanstormen, was het gemakkelijk geweest zijn kant te kiezen.

Als de redder van de wereld in een onogelijke voederbak ligt, is het gemakkelijk Hem te negeren en gewoon maar door te gaan.

Maar het gewone is niet gewoon. Kerstmis is het moment om al die dingen niet gewoon of normaal te vinden.

Kerstmis nodigt je uit om anders naar de wereld te kijken.

Kerstmis eert het kleine, het kwetsbare.

Het kwetsbare in deze wereld en in onszelf.

Kerstmis is het feest van de kwetsbare redding.

naar Kerst kracht en kwetsbaarheid – Nederlands-Vlaams bijbelgenootschap



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS

Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO

Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS

Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat
Tienssteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN

SINT-ANTONIUS

Zondag 9 januari

Driekoningenviering

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mathieu Voets

Lectoren: vormelingen

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 16 januari

2de zondag door het jaar C

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

SINT-FRANCISCUS

Zondag 9 januari

Doop van de Heer

10 u. Woord- en communieviering

jaargetijde voor Eduard en gedachtenis aan Bernardine en Lukske

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 16 januari

2de zo dor het jaar

10 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pater Luc Van Den Wijngaert

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

Ga er zeker eens een kijkje nemen.

Vieringen om 10.30 u.

Zondag 09 januari 2022

Zondag 23 januari 2022

Zondag 06 februari 2022

Zondag 20 februari 2022

De website www.ademtocht.be biedt o.a. volgende nieuwigheden aan:

*alle vieringen van vorig jaar zijn gearchiveerd

*vergeet de tussentijdse adempauze niet

*elke woensdag kan je het nieuw parochieblad digitaal lezen

Jef Wauters

De warme adem van God



Je zou denken dat je met vier adventszondagen tijd genoeg zou hebben om naar Kerstmis toe te leven, maar de laatste jaren overkomt het me keer op keer dat het opeens weer harderdebolder Kerstmis is. En dit jaar is het helemaal een bol.com-Kerstmis: vandaag bij de vierde adventskaars besteld, en morgen met kerstavond al in huis. Het kan niet snel genoeg gaan, zo lijkt het wel.

Ik herinner me nog vaag dat het bij elke zwangerschap en geboorte van een kind ook zo ging: in het begin lijken die negen maanden eindelijk lang, maar na een tijdje gaat het elke week sneller. En opeens is

het kind er en vanaf dan is het niet meer weg te denken. Je hebt er de rest van je leven je handen meer dan vol aan.

En misschien is dat wel iets wezenlijks van Kerstmis: Gods aanwezigheid bij ons is langverwacht, maar toch bijna niet te vatten. Duizelingwekkend in zijn eenvoud, zo'n God die denkt: hoe kom ik zo dicht bij de mensen dat ze me echt leren kennen? Gewoon door mens te worden natuurlijk. Er is geen spel tussen te krijgen. In zoveel dingen die Jezus deed en zei, krijgen we een rechtstreeks doorkijkje naar God. Met Kerstmis voelen we dus de warme adem van God in onze nek. En de rest van het jaar hebben we de handen meer dan vol om zijn programma van vrede en recht voor iedereen waar te maken.

Een zalige en warme Kerstmis!

Kolet Janssen (<https://www.koletjanssen.be/blog/de-warme-adem-van-god/>)
gepubliceerd op 23 december 2018

ALLERBESTE WENSEN
(nieuwjaar 2022)

Als we elkaar het allerbeste wensen, laten we ons door illusies niet misleiden:

een wolkeloos geluk wordt ons niet zomaar gegeven.

Samen met trouwe mensen hopen we waar te maken wat we van harte wensen.

Tijd maken om onszelf te ontmoeten:

het diepste dat in ons leeft.

Zo zien we almaar beter de weg die we moeten gaan

om de mens te worden die we kunnen zijn.

Tijd maken voor vrienden bij wie we helemaal onszelf mogen zijn, hen toevertrouwen wat ons beroert: de verlangens die leven op de bodem van ons hart,

de vreugden die glans aan onze dagen geven

en ook de uren van alleen maar pijn.

Tijd maken voor de stilte waarin we ons toevertrouwen

aan Hem die we dragende kracht noemen van ons bestaan.

Valeer Deschacht

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Het is duidelijk dat spirituele stilte niet getypeerd kan worden in termen van afwezigheid of leegte, maar in termen van aanwezigheid en volheid. Innerlijke stilte is het besef van de Ander.

Of in de woorden van de Franse schrijver Georges Bernanos: *Stilte is presentie. In het hart daarvan zetelt God. Hierin klinkt zelfs een psalmvers mee: Laat de rust wederkeren, en weet dat Ik God ben. (Ps. 46,11) Ook de psalmist weet dat de stilte en de rust op zich niets betekenen, als daar niet het bewustzijn van Gods aanwezigheid bij komt.*

Echte stilte heeft dus niets van doen met splendid isolation maar alles met relatie.

Kallistos Ware – Uit 'Woord en stilte in het christelijk gebed' Meditatie 340

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door **in het Don Bosco centrum**. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

Omdat verschillende leden in onze groep nu liever 's avonds laat niet buiten komen om onze meditatie bij te wonen, komen we nu ook sinds begin november samen op vrijdagvoormiddag 10 uur. Zeker al tot april 2022.

*Meditatiemomenten begin 2022

Op maandagen om 20 u.

03/01 – 17/01 – 31/01 – 14/02 – 28/02 – 14/03 – 28/03

Op vrijdagen om 10 uur in de voormiddag:

07/01 – 21/01 – 04/02 – 18/02 – 04/03 – 18/03 – 01/04

De Regenboog als symbool

In vele culturen werd de regenboog beschouwd als een vriendelijk gebaar van god of de goden aan de mensen. In de *bijbel* verschijnt er na de zondvloed een regenboog, als teken dat God nooit meer een zondvloed over de aarde zal laten gaan; de regenboog is als het ware zijn handtekening van dit verbond tussen Hem in de hemel en zijn mensen op aarde.

In de *christelijke* kunst wordt Christus vaak afgebeeld als wereldheerser, zittend op de regenboog. De regenboog geldt daar ook als symbool van verzoening tussen God en de mensen.

In het *christendom* van de middeleeuwen werden de drie hoofdkleuren van de regenboog symbolisch uitgelegd: blauw als de kleur van de zondvloed, rood als de kleur van de wereldbrand en groen als de kleur van de nieuwe aarde. Anderen hebben meer aandacht voor de zeven kleuren en leggen ze uit als de zeven gaven van de Heilige Geest. Soms wordt de regenboog gezien als symbool voor Maria, die de voorspraak is voor de mensen op aarde bij God in de hemel. Zo ontstond de devotie voor Onze Lieve Vrouwe van de Hemelboog (= Iris).

Volgens een Spaans voor-naamwoordenboek is de vrouwen-naam Iris daarvan afkomstig.

In de Islam heeft de regenboog vier basiskleuren: rood, geel, groen en blauw, zinnebeelden van de vier elementen: vuur, aarde, lucht en water.

In het oude *China* beschouwde men de regenboog als de vereniging van yin en yang. Soms werd de regenboog daar voorgesteld als een slang met een kop aan allebei de uiteinden: de ene zoog het water op uit de noordelijke zee om het via de andere kop in de zuidzee weer uit te spuwen.

Dit gegeven komt ook voor in de culturen van *Afrika*, *India* en de *indianen*: dan stelt men zich de regenboog voor als een draak (sym-



bool van vruchtbaarheid!), die zijn dorst lest in de zee.

Bij sommige stammen in *Afrika* ziet men de regenboog ook als bringer of bewaker van schatten. Of als een beschermende arm om de hele aarde!

De *Inca-indianen* hadden een bijzondere verering voor de regenboog. Zij had te maken met de zonnegod. De Inca-vorsten die zich beschouwden als afstammelingen van de zon, beeldden hem af op hun wapens en schilden.

Andere *indianen-culturen* zien in de regenboog een ladder waarlangs je naar de hemel kunt klimmen.

Hindoes en *Boeddhisten* geloven dat wie in het stadium van de regenboog aanbeldt, op de drempel staat om het ideaal te bereiken, en op te gaan in de gelukzalige stilte.

In het *volksgeleef* wordt vaak verteld dat de regenboog rijkdom en voorspoed zal brengen. Waar haar uiteinden de aarde raken zou een pot met goud te vinden zijn.

© A. van den Akker s.j.

In de *Bijbel* wordt de regenboog gebruikt als beeld voor het Verbond tussen God en mens.

Over de regenboog als religieus symbool: <http://www.heiligen.net/wb/symboolregenboog.php>.

Lees het verhaal van de regenboog na in het boek Genesis 9,1-17.

In de christelijke beeldende kunsten werd Christus vaak voorgesteld als een heerser, zittend op de regenboog.

Tekst en foto: Jo 'T Jampens

GODS DROOM LEVEN

Don Boscoparochie Kessel-Lo
Vierde zondag van de Advent – 19 december 2021

Samenstellers: Lieve en Majo
Lector: Agnes – Muziek: Herman

Welkom

‘Gods droom leven’

Wat kunnen we ons daarbij voorstellen?

In de figuur van Maria krijgen we een voorbeeld. Maar we zullen het voor ons hier en nu moeten vertalen

Gegroet en gezegend

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven.

Gezegend de woorden geladen met kracht.

Gezegend jij, mens hier naast mij en alles wat ons bijeen brengt.

Gegroet en gezegend in naam de van eeuwige Vader, Zoon en heilige Geest.

Inleiding

Vandaag beluisteren wij het verhaal van de ontmoeting van Elisabeth en Maria, waarin we zo goed kunnen zien hoe die twee vrouwen Gods droom leven. Zij zetten zich in het verhaal en bereiden zo een plaats voor respectievelijk Johannes de Doper en Jezus. Dus wij kunnen hen volgen door op onze beurt een plaats te geven aan wie uitgestoten wordt, geen huis heeft, geen dak boven zijn of haar hoofd.

Het drempelalfabet het droomalfabet

Bij de voorbereiding van de vieringen van de advent, kwamen wij het drempelalfabet tegen in het boekje “drempels en stempels” wat mensen tegenkomen die een woning zoeken.

Laten wij daar een droomalfabet van maken. Bij elke letter een suggestie ten goede bij schrijven, Laten we allen wat invullen. Na de viering willen we de bladeren met suggesties verzamelen.

Muziek Uit: Kerstliederen Herman van Veen, Klein klein Jezuken (nr 1)

Lichtrituis

De vierde adventskaars wordt aangestoken.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.

Jij, die ons verwachten kent en zegenet met liefde die ons bezaait met recht en vrede en in ons de vrucht van het vertrouwen wekt



geef ons een open oog een helder zicht ook in de nacht, woon onder ons.

Maria

De wereld in vrede, alles ondersteboven zo jong als ik ben wil ik dat geloven.

Ik zie om me heen oorlog, honger en pijn maar ik hoor in mijn hart dat het anders zal zijn.

Zo kan het beginnen, daar geloof ik in het kind in mij wordt een nieuw begin!

Jezus u bent het licht - (Berthier - Taizé)

Jezus, U bent het licht in ons leven, laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.

Jezus U bent het licht in ons leven, open mij voor uw liefde o Heer.

Lezing - Lucas 1, 39-45 - (Bijbel in gewone taal - Leterme)

Enkele dagen later gaat Maria op reis. Ze gaat naar het huis van Zacharias. Als ze goed doorstapt, komt ze er aan na drie dagen. Wanneer ze Elisabeth ziet, zegt ze: ‘Dag Elisabeth’. Terwijl Maria dat zegt voelt Elisabeth haar kindje bewegen in haar buik. Zij wordt vol van heilige geest en zegt:

‘Maria, jij bent een vrouw, die graag gezien wordt door God. Ik wens je al het goede met het kindje dat je zult krijgen. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Toen ik je groet hoorde, voelde ik mijn kindje bewegen in mijn buik, alsof het blij was dat de moeder van Jezus op bezoek kwam. Gelukkig is de vrouw, die gelooft! Wat God tot haar gezegd heeft, zal werkelijkheid worden.’

Betekenis

Lucas schrijft wat God doet bij mensen die openstaan en ontvankelijk zijn voor zijn aanwezigheid. Ze worden aandachtig en attentief voor hun medemens - een houding die ook bij Jezus terug te vinden is.

Grote goedheid

Grote goedheid, God ben jij, midden onder mensen, want je maakt de armen vrij en vervult hun wensen.

Langzaam, zeker komt jouw tijd: alle wegen omgeleid. Wie vooraan wou staan, zal dan achter gaan en voortaanbovenaan zal de arme leven en de toon aangeven.

Groot zal zijn het klein verhaal van de allerminsten. Dood zal zijn de koopmanstaal van profijt en winsten.

Stap voor stap en voet bij stuk zul jij verder kom tot de aarde met geluk vol begint te stromen.

Klein Magnificat - (Jan Van Opbergen)

Bij wijze van geloofsbelijdenis:

Van jouw toekomst wil ik spreken. Wat geen mens gelooft, gebeurt:

Miljonairs gaan straten vegen, Kaapstad zal zijn ingekleurd. Generaals en officieren zien geen brood meer in de strijd.

Want voorbij zijn hebben, houden. ‘Ik voor mij’ is uit de tijd’.

De woestijn begint te bloeien, achterbuurt zal centrum zijn.

Wie zijn stem niet mocht verheffen vindt gehoor op ruim terrein. Schijn en leugens zijn verdwenen, waarheid zal de voertaal zijn.

En de dood wordt niet verzwegen, sterven doet niet langer pijn. Met de opkomst van de armen dringt God tot zijn wereld door.

Hij begint opnieuw te scheppen, vindt bij mensen nieuw gehoor.

Zingt, speelt zodat het kan gebeuren

Dat wij verlost van schijn met elkaar in vrede zijn.

Voorbeden

Voor hen die oog hebben voor de mensen om hen heen, voor allen die zich laten raken door de zorg en de nood van anderen:

dat zij tot daden komen

Voor hen die weigeren te zien, voor allen die zichzelf genoeg zijn en de ellende van de wereld angstvallig buiten hun blikveld houden:

dat hun ogen worden geopend

Voor hen die een kwetsbaar bestaan leiden; voor allen die leven van dag tot dag afhankelijk van de goedkeuring van anderen:

dat zij tot hun recht komen

Lied om licht - (Harry Wouters)

Om licht te zien zijn wij gekomen een krans van mensen wereldwijd

die vaakzaam van de vrede dromen en werken aan gerechtigheid.

Ontsteek het vuur opdat wij horen het lied dat zingt in alleman tot nieuwe mensen zijn geboren: vrienden met vrede hand in hand.

Om licht te zijn voor alle landen, een gloed die warmte geeft en hoop, een bron van brood in alle handen: de hemel houden wij ten doop.

Kom aan het licht, kom weer tot wereld,

neem wanhoop weg en duisternis, laat zonder last van leugens leven het menskind dat toekomst is.

Tafelgebed: Maria

Beloofte en toekomst zal er zijn voor kleine mensen niet in tel, deze wereld omgekeerd, vrede en gerechtigheid voor ieder op aarde. In het leven van haar zoon werd belofte werkelijkheid: kleine mensen tellen mee het leven wordt gedeeld niemand te veel, niemand te weinig geen mens als brood gebroken voor velen.

Toekomst voor haar volk, trouw aan haar zoon het leven dienend tot onder het kruis.

Zullen wij - als Maria - toekomst openen, zullen wij als haar zoon breekbaar worden ons toevertrouwen aan kwetsbare mens die ons voorgaan op de weg ten leven?

(Jef Wouters)

Onze Vader

Communie: Kerstliederen van Veen: Nu syt wellecome (track nr 9)

Slotbezinning - (Ward Bruyninckx)

Het is een wonder gebeuren

wanneer mensen elkaar echt ontmoeten.

Ze gaan bij elkaar binnen en voelen zich als bij zichzelf thuis.

Ze onthalen elkaar als vrienden en dat is heel wat!

Kijk, denken ze, ik werd verwacht... Dat kun je aan duizenden dingen voelen en zien.

Het is er glashelder heerlijk en zonnig overgoten goed.

Geestrijk is de drank van het gesprek.

De eenvoud smaakt als volkorenbrood.

En ze drinken begrip uit kroezen vol attentie.

Hartelijkheid bloeit in elk gebaar. Men is gewoon echt gelukkig bij elkaar.

Wanneer ze afscheid nemen, verlaten ze wel elkaar,

maar laten elkander niet alleen.

Het is een wonder als mensen elkander echt ontmoeten.

Zending

Meewerken aan Gods droom voor deze wereld. Deze boodschap die we op zondag herhaaldelijk horen moeten we waarmaken in samenwerking met anderen, ook buiten de kerk.

Het droomalfabet kan een geheugensteuntje zijn.

Moge het licht van mee leven en liefde onbegrensd overal stralen, doordrongen van oprechte gedachten.

In de naam van de Vader, Zoon en Geest.

Lied: Zet nu de deur maar open (mel. In dulce jubilo)

Zet nu de deur maar open, ‘t is tijd om weer te hopen,

‘t is kindertijd voor groten om alles nieuw te zien;

voor oud en opgeschoten een nieuw begin misschien.

Zie waar het begint daar verschijnt een kind.

Laat nu dat kind ons leiden en ons de weg bereiden

naar ooit een land met allen, waar niet meer wordt gedood,

waar alle wapens vallen, zich voegen bij het schroot.

Zie waar het begint daar verschijnt een kind.

Dat kleinen en geringen ons uit de voegen zingen,

uit zekerheden van geld en goed en macht.

Zij zijn het kind van heden dat ons aanziet in de nacht.

Zie waar het begint daar verschijnt een kind.

Mededelingen

*Project ‘Mind the gap’ steunen via BE 21 0000 0000 0303

Oproep om petitie naar Sammy Mahdi te sturen

<https://vluchtelingenwerk.be/>

petitie Wij vragen aan de regering:

- voorzie dringend noodopvang zodat niemand meer op straat moet slapen

- garandeer dat elke persoon een aanvraag tot internationale bescherming kan indienen

- maak werk van een flexibeler opvangsysteem met focus op kleinschalige initiatieven

zodat gelijkaardige crisissen nooit meer moeten gebeuren.

SINT-JACOBSKERK MET NIEUWE BESTEMMING



Sint-Jacobskerk Leuven © kerknet

De stad Leuven wil van de Sint-Jacobskerk een overdekt plein maken, een ontmoetingsplek voor de buurt en het verenigingsleven.

Ze krijgt een subsidie van de Vlaamse overheid om de haalbaarheid daarvan te onderzoeken en plannen uit te werken.

Een bibliotheek, een restaurant, een congrescentrum, een concert-

zaal.

De afgelopen jaren zijn er tal van ideeën opgeworpen over wat er moet worden van de Sint-Jacobskerk, een van de zeven Leuvense wonderen.

Na 55 jaar buiten dienst te zijn, startten in 2017 de stabiliseringswerken.

“We zijn van mening dat de kerk

het best tot haar recht zou komen als een soort overdekt plein. Een ontmoetingsplek voor oude en nieuwe buurtbewoners, waar verenigingen aan gemeenschapsopbouw doen. Als het ware en wijkhart voor de benedenstad.”, zegt schepen **Carl Devlies.** **Het** is ook niet uitgesloten dat er een kapel open blijft die gebruikt kan worden voor erediensten.”

“We hopen tegen de zomer te kunnen beginnen aan de invulling van de kerk. Tegelijk wordt er ook gewerkt aan plannen voor een heraanleg van de omliggende straten en als allerlaatste ook het hele Sint-Jacobsplein.”

Uit de tekst van Hannelore Smits – Het Nieuwsblad van 21 december 2021.

Molenhuis Bérismenil

ONS NIEUW SANITAIR

De bouw van onze nieuwe sanitair is al even aan de gang. Alle afvoerbuizen werden gelegd, alsook de toevoerbuizen en elektriciteit. Muurtjes werden gebouwd, vensterbanken gelegd, geïsoleerd en plafonds afgewerkt.

De tegels liggen klaar, het plan voor de trap is klaar, het elektriciteitsplan klaar...en vrijwilligers staan te popelen.

In al dat wachten nemen we nog even de tijd om extra fondsen te werven om deze grote klus gefinancierd te krijgen. Er vlogen al ettelijke euro's de deur en er zullen zeker nog eens zoveel euro's de deur uitvliegen.

FINANCIER JIJ MEE ONS SANITAIR PROJECT?

Geef jij de molen dat extra duwtje in de rug om iedereen te kunnen laten genieten van een heerlijke douche en ons molengebouw extra toegankelijk te maken.

De **Koning Boudewijnstichting** verleent haar medewerking aan het project. Giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Alle beetjes zijn welkom. Met een minimumgift van 40 euro help je ons al een stuk verder. Een hoger bedrag geeft natuurlijk een extra boost voor ons project. De totale renovatie werd geschat op 61.000 euro.

Help het molenhuis mee aan een nieuw sanitair en stort jouw **bijdrage op projectrekening:**

BE10 0000 0000 0101 – BIC: BPOT-BEB1

van de Koning Bouwewijnsstichting



ting met vermelding: 125/3269/00031 (opgepast: gestructureerde mededeling)

Wij hopen in augustus 2022 met alle vrijwilligers en sympathisanten het sanitair officieel te openen.

Financieel steunen

Neem een kijkje op onze giftenpagina <https://www.moulindebellemeuse.be/home/giften>

Om je wegwijs te maken in de wetgeving rond legateren en schenken aan een goed doel is een gids uitgebracht die je **gratis kan** bestellen: <https://www.testament.be>

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse
Bérismenil, 5
6892 La Roche-en-Ardenne
084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten)

Bankrekening vzw Moulin de Belle Meuse

BE57 7343 7723 5636
vzw Moulin de Belle Meuse
Kerselarenstraat 59 - 3071 Erps-Kwerps

www.moulindebellemeuse.be
contact@moulindebellemeuse.be
<https://www.facebook.com/moulindebellen>

die zonder meer de moeite waard zijn om te geven, te krijgen of zelf aan te schaffen. We pikken er eentje uit om u voor te stellen:

Het vernuft van planten

Hoe planten groeien, zich als boom huizenhoog rechtop houden of zich met klim- en hechthulp rechtop houden, hun zaden soms zelfs tot kilometers ver verspreiden...

Alle mogelijke technieken die de wonderre plantenwereld maar uit de kast haalt om het beste van zichzelf te geven, worden op een erg eenvoudige wijze, maar wel heel wetenschappelijk gefundeerd, uitgelegd.

Nodig om weten is het niet, wel nuttig. Het laat je bovendien met meer belangstelling, zelfs verwondering kijken naar de planten in jouw tuin en buurt.

Het vernuft van planten
Marcel De Cleere
Sterck & De Vreese, Uitgeverijen
136 bladzijden - 22,50 euro

Uit het artikel van Marc Verachtert - *Krant Het Nieuwsblad* van 18 december 2021



In de krant vertelt **Marc Verachtert**, de Groenman, ons over 'Boeken die aan tuinieren doen denken.' "Het voor-

bije jaar verschenen weer heel wat nieuwe tuin- en plantenboeken." Hij las ze door en selecteerde er tien

Universiteit Derde Leertijd Leuven

*Lezingen van het Algemeen Programma van UDLL

Op vraag van de sprekers en overeenkomstig de richtlijnen van KU Leuven werden geplande activiteiten van UDLL uitgesteld.

We hopen jullie terug te mogen verwelkomen voor de lezing van 15 februari 2022 door prof. **Ilse Smets** met als thema:

Zal er nog (drinkbaar) water zijn in de toekomst?

*Annulatie januari-bezoeken aan Abdij van Park

De Abdij van Park en PARCUM hebben ons laten weten dat wegens de huidige COVID-maatregelen in de culturele sector geen groepsbezoeken mogelijk zijn tot en met 20 januari 2022.

Zoals reeds vermeld op de UDLL-website, zien we ons daarom genoodzaakt de **geplande januari-bezoeken aan Abdij van Park te annuleren**. De terugbetalingen werden reeds uitgevoerd.

Gezien de zeer grote belangstelling voor deze uitstap onderzoeken we - samen met PARCUM en de Abdij van Park - de mogelijkheid om ons bezoek te verplaatsen naar de daguitstap van mei 2022. Dit is in com-

binatie met een bezoek aan een grote expo ter plaatse rond migratie en pelgrimage "On The move" die in mei 2022 start.

*Bijzondere cyclus UDLL 2021-2022 Grensoverschrijdend Recht

Omwille van de escalerende situatie inzake coronabesmettingen heeft het UDLL-bestuur beslist om de Bijzondere Cyclus 2021 - 2022 over Grensoverschrijdend Recht te annuleren.

Wie reeds betaalde, ontvangt het betaalde bedrag binnenkort terug.

Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur van UDLL

Em. Prof. Alfons Verbruggen - Voorzitter

Em. Prof. Gerry Kiebooms - coördinator Bijzondere Cyclus
Ludo Mertens Organisator UDLL-uitstappen

Universiteit Derde Leertijd Leuven vzw

Huis Eygen Heerd, Minderbroederstraat 5

3000 Leuven

Telefoon 016/32.40.01

Email: udll@leuven.be

RPR Leuven - Ondernemingsnummer: 458/773/277

DOEN VOOR GROEN

*Leerlingen helpen met aanplanting van bos Heverlee

Op vraag van Initiatiefnemer **Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid** plantten de leerlingen van de **basisschool De Zevensprong** uit Leuven boompjes aan in het Egenhovenbos op een perceel nabij de dorpskern van Egenhoven. De komende dagen gaan ruim 13.000 boompjes de grond in, wat overeenkomt met 3,6 hectare extra bos. *Uit de tekst van mdt) Krant Het Nieuwsblad - 15 december 2021*

*Nieuwe bomen en planten deze winter Leuven

De Leuvense stadsdiensten zullen de komende weken maar liefst 29.500 bomen, hagen en vaste planten in de grond steken.

"Bij de keuze van de soorten houden we rekening met de klimaatsopwarming", klinkt het.

Het gaat om 475 bomen, 14.600 heesters en haagplanten. Daarnaast komen er nog 550 stuks plantgoed

om volgend jaar een vierde buurtbos aan te leggen.

De plantactie start met de 475 bomen voor her-aangelegde straten. Op andere plaatsen komen de nieuwe bomen ter vervanging van oude exemplaren.

"We denken bij de keuze van de bomen toekomstgericht en houden rekening met de prognoses van de klimaatopwarming", zegt schepen **Lalynn Wadera**. "Omdat de bomen grote kruinen moeten krijgen, zorgen we ook voor voldoende ondergrondse groeiruimte. Zo krijgen ze kans om veel CO₂ op te nemen en verkoeling te brengen."

Tegen maart wil de stad ook de 28.500 heesters en vaste platen geplant hebben.

De stad bereidt ook de aanleg van een **vierde buurtbos** met 550 extra inheemse bomen en struiken voor. Dit komt in de Armand Meyswijk. Nog voor de lente zal de aanplanting gebeuren.

Uit de tekst van (hsb) - Krant Het Nieuwsblad 18 december 2021.

NOODOPVANG IN LEUVEN Recordaantal inschrijvingen

Het Overlegcomité besloot om de kerstvakantie een week te verlengen. Het stadsbestuur regelde noodopvang voor de kinderen die nergens terecht konden.

Dat heeft een record aantal inschrijvingen opgeleverd.

Er werden 304 kinderen ingeschreven, ongeveer een verdubbeling tegenover vorige jaren, zo heeft het stadsbestuur bekendgemaakt.

Elke dag verwelkomde de noodopvang tussen 120 en 190 kinderen. De rustigste dag was dinsdag 21 december, de drukste vrijdag 24 december. De noodopvang vond plaats in de lokalen van SKLO en de Parkschool aan de Geldenaakse baan. De kinderen werden in vaste groepjes van twintig ingedeeld.

(Uit de tekst van blg) Krant Het Nieuwsblad van 23 december 2021