

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Een zusterschap van vrede - Inhuldiging onbekende oorlogsvrouw 11-11-2021

Vrouwen uit alle delen van de wereld kregen het genoegen om op 11 november 2021 het beeld te onthullen van 'De onbekende oorlogsvrouw' op het Benedenplein/Zuster Jeanne De Vosplein in Leuven.

Eerst hadden al deze vrouwen ge-

tuigd over de gevolgen van oorlog in hun eigen leven en hun eigen land. Tevens spraken zij hun vredeswil uit. Uit hun stem klonk protest om alle leed dat vrouwen in oorlogstijden wordt aangedaan en prezen zij hun kracht omdat alles te overwinnen.

Het beeld van Liliane Versluys drukt dat alles trouwens sterk uit. Op de foto herkennen wij Marie Bumatese die uit Rwanda vluchtte, Gloria Margarita Vasquez uit El Salvador en Monia Ben Said die uit Palestina afkomstig is.

Katlijn Malfliet van de Leuvense Vredesbeweging en Lies Corneillie, schepen van mondiaal beleid, gelijke kansen en wonen zorgden mee voor de onthulling op deze Wapenstilstanddag en vijftigste Vrouwendag in Leuven.

Zuster Maria Van Doren, cism, sprak een gedicht uit dat alle toespraken goed samenvatte.

Deken Patrick

Het standbeeld van het heden

Je bent geen standbeeld van 't verleden,
er staan er overal genoeg, teveel, ze moeten weg
al deze die verwijzen naar het duistere verleden.
Dit standbeeld hier wijst naar een nieuwe toekomst,
al draagt het mee het vele leed van een verleden
vol van oorlog en geweld aan ons geliefden,
en aan de vele vrouwen vernietiging, foltering, vernedering
en verkrachtingen als 't nieuwe oorlogswapen,
schending van de vrouw.
Maar rechtop staat zij, wijzend naar 'n andere toekomst,
wenkend naar ons allen, om ons te bekommeren om al dat leed,
gelovend in een betere toekomst. Vrede!
En vrede draagt ze verder
daar waar ze aandacht heeft voor die anderen die onrecht lijden,
op zoek zijn naar een veiliger thuis,
trotsere die verdrinkingen op zee...
en toch hier in armoe en vernedering bij ons verder moeten leven.
Gerechtigheid en dan pas kan er Vrede zijn,
dat is haar oproep aan eenieder, aan elke vrouw,
aan elk van ons die bij dit standbeeld staan.
Geen oorlog meer, geen geweld, geen wapens, noch vernieling,
geen discriminatie onder mensen, allen gelijk
wat ook hun kleur, geaardheid. Gelijk als mensen.
Ze is vrouw, dat is haar naam.
Onbekende, toch gekende oorlogsvrouw.
Neen, Vredesvrouw die blijvend roept:
Gerechtigheid en Vrede!

(Maria Van Doren icm, WIBvrouw)



Foto: Deken Patrick



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON

DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 5 december
2de zo van de Advent
8/12: 1ste viering 1912 (parochie 109 jaar)
40 jaar Franciscuskerk
10 u. Gebedsdienst
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Anna Rusakova
11.30 u Aperitiefconcert van **Anna Svetlakova (dwarsfluit) en Anna Rusakova (orgel) - zie flyer hieronder.**
Inkom: vrije bijdrage

Zondag 12 december

3de zo van de Advent
10 u. Gebedsdienst
Voorganger: Gaston Eysermans
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 5 december
2de zondag van de Advent
11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 12 december

3de zondag van de Advent
11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Hilde Sinap
Homilie: campagnefilm
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Vieringen om 10.30 u.
Zondag 05 december 2021
Tweede zondag van de Advent
Zondag 12 december 2021
Derde zondag van de Advent
Zondag 19 december 2021
Vierde zondag van de Advent
Vrijdag 24 december 2021
Avondviering Kerstmis (om 22 uur)
Zaterdag 25 december 2021
Kerstdagviering

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden. **Ga zeker eens een kijkje nemen.**

Een goed leven is iets meer zijn, iets minder doen, vaak lachen, dromen en dankbaar zijn voor wat er is. (BZN)

KALENDERBLAADJE

De moelijkheid om in vergeving, in de zin van een nieuw begin, te geloven heeft een parallel in de manier waarop wij produceren: alle producten zijn of worden steeds gemaakt op verslijten en weggooiën; hun vervangbaarheid is in de industriële planning opgenomen. Fouten in de productie worden niet hersteld, maar behoren tot het afval. In deze industriële situatie is aanvaarding van het gebrekkige, de poging, het klaar te spelen met het beschadigde, het een nieuwe kans geven, een technologisch verouderde methode geworden.

D. Sölle

Elke storm gaat ooit weer liggen!

bzn

Aperitiefconcert

Anna Svetlakova
dwarsfluit

Anna Rusakova
orgel

5 december
11.30 u

Inkom: Vrije bijdrage
30 jarig bestaan Pelsorgel
Franciscuskerk Leuven

UITNODIGING BEZINNINGSMOMENT HERFST 2021

Stilaan kunnen we de draad van het gewone leven weer opnemen. Wat coronatijd ons zeker geleerd heeft, is het belang van tijd maken voor mekaar, voor God. Dit willen we een speciale plaats geven op nog 1 bezinningsmoment. Samen met julie blikken we dan in gebed terug

op datgene wat de voorbije week ons gebracht heeft aan mooie en minder mooie momenten. Deze gebedsmomenten sluiten we vriendschappelijk af met een tasje koffie of thee. Data van afspraak: vrijdag 17 december 2021 om 19.30u in de kleine kapel in onze Franciscuskerk. **WELKOM!**

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Contemplatie en zen zijn oeroude wegen die de mens tot meer geestelijke klaarheid, innerlijke rust en levensvreugde brengen. 'Spiritualiteit als levenskwaliteit' wordt opnieuw ontdekt. 'Maak meer van je leven', heet een ander devies. We ontdekken tegenwoordig weer de helende kracht van rust, waarop alle spirituele wegen uiteindelijk doelen, omdat daarin niet alleen het krachtcentrum van ons leven ligt, maar ook het eigenlijke doel van de religie. We weten dat alleen in rust de ontmoeting met de Eerste Werkelijkheid mogelijk is, die wij westerlingen God of godheid noemen, anderen Brahman, Allah of leegte. Wie het gegeven is om tot de grond van het zijn door te dringen, die ervaart een alomvattende leegte, die alle potenties in zich bergt.

Willigis Jäger – Uit "Parel van wijsheid" Meditatief 139



Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door **in het Don Bosco centrum** om 20 u. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

Maand december: maandag 6 en 20

KERK&leven - Sluit jij weer bij ons aan?

Met Kerk&leven willen we de werkelijke leverancier van positieve energie zijn voor onze lezers. Wie in ons blad leest over al het goede, mooie en waardevolle in de samenleving, binnen en buiten de Kerk, voelt zich helemaal opgeladen. Onze artikels – lokaal, diocesaan en nationaal – proberen een voedingsbron te zijn voor harten en geesten.

Ook in 2022 willen wij voor onze lezers heel graag hun laadpaal zijn. Elke week vallen we bij onze abonnees in de bus, als opkikker in een samenleving die wel wat positiviteit kan gebruiken.

Luk Vammaercke – hoofdredacteur van KERK&leven

Je kan abonneren door €44 te storten op:

BE65 7360 4731 0196 met als mededeling PKZ-PAROCHEBLAD-FRA-ANT-DBO-ZR

Wie het gemakkelijker vindt contact te betalen kan op zijn parochie

terecht.

*Sint-Franciscus

Thierry Van Craenem, voor of na de vieringen
Of op het Parochiesecretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee (016 25 04 59)
Open op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 11.30 u.

*Sint-Antonius

Voor of na de vieringen bij Caroline Vanaudenhoven of Mathieu Voets,

*Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

De geabonneerden van KERK&leven kregen van de Drukkerij Halewijn een abonneringsbrief met naam, adresgegevens, overschrijvingsnummer en gestructureerde mededeling.

Betaal zo vlug mogelijk.

INVESTEER MEE IN EEN BETERE WERELD (Deel 1)



Don Bosco – Viering van zondag 14 november 2021

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven, Gezegend de woorden geladen met kracht Gezegend jij mens, hier naast mij en alles wat ons bijeen brengt. Gegroet en gezegend in naam van de eeuwige Vader-Moeder-Zoon en heilige Geest.

Het einde van het kerkelijk jaar nadert. Volgende zondag is het feest van Christus Koning en daarna begint de Advent en de actie van Welzijnzorg. Elk jaar worden dan lezingen voorgesteld over de eindtijd of Apocalyps. Er zijn beelden van verschrikking en geweld, en tegelijk zit er iets van belofte en van omkeer in. Terwijl mensen in het donker staren en verpletterd leven in uitzichtloosheid is God al bezig met een nieuwe toekomst.

De teksten waren geschreven voor mensen die de toekomst somber inzien en vrezen dat nog meer geweld en angst zal gaan regeren. De rampen die beschreven worden, het dreigend onheil, het is herkenbaar als je kijkt naar het wereldgebeuren vandaag:

Het is niet vanzelfsprekend om de apocalyptische teksten te lezen als 'goed nieuws', maar we zullen proberen.

Laten we toch maar zingen. Vorige donderdag waren we bij de onthulling van het beeld van de onbekende oorlogsvrouw. We hoorden –onder andere– het getuigenis van Gloria Margarita uit El Salvador. Ze vertelde dat ze uit de oorlogsperiode heeft onthouden dat haar moeder danste, zich mooi kleedde en zong. We rekenen erop dat het ook ons deugd zal doen.

We laten ons in het openingsgebed inspireren door Huub Oosterhuis **Openingsgebed** (Oosterhuis, *Gebeden en Psalmen*, p. 212)

Bij alles wat gebeurt, schrikwekkend, belachelijk, mensonwaardig, nu hier, dan daar – leer ons aandacht hebben voor wat óók gebeurt voor gerechtigheid die volbracht wordt, voor mensen die zich inzetten ten einde toe en volhouden. Dat onze ogen opengaan voor die flitsen van een nieuwe aarde, die

ook te zien zijn, als wij goed zien – dat wij volharden in onze verwachting, dat wij vindingrijk worden, en zelfs de kleinste kansen leren benutten om vrede te stichten en recht te doen. Dat wij de moed niet verliezen.

Stem die ons riep en roepen zal, in ons en boven ons uit, van U is de toekomst kome wat komt. Amen

Lezing uit het evangelie zoals het opgetekend is bij Marcus.

Wanneer jullie horen over oorlogsgeruchten, laat je dan niet bang maken. Dit moet gebeuren, maar het einde is het nog niet.

Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere.

Op verscheidene plaatsen zullen er aardbevingen zijn en hongersnood. Dat is het begin van de weeën. En jullie, let op jezelf. Ze zullen je uitleveren aan rechtbanken en voor gouverneurs en koningen zullen jullie terechtstaan omwille van mij, als een getuigenis voor hen.

Wanneer ze je dan komen halen om je uit te leveren, pieker dan niet al van tevoren wat je moet zeggen, maar wat je op dat moment wordt ingegeven, dat moet je zeggen. Want niet jullie zijn het die dan spreken, maar de heilige geest. En de ene broer zal de andere aan de dood uitleveren, en een vader zijn kind, en kinderen zullen tegen hun ouders in verzet komen en hen ter dood brengen. Je zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Maar wie tot het einde volhardt, die zal gered worden.

Maar in de dagen na de verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen en zullen de sterren van de hemel vallen en de hemelse machten wankelen.

En dan zal men de mensenzoon op wolken zien komen met veel macht en heerlijkheid. Dan zal hij de engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel. Leer van het beeld van de vijgenboom: als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen, dan weten jullie dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten: wanneer je deze dingen ziet gebeuren, dan staat het vlak voor de deur.

Woordje

We leven in een choquerende tijd, dat is het minste dat je kan zeggen.

De grote tegenstelling tussen extreme rijkdom en toenemende armoede, bedrijven die naar goedkope landen verhuizen en arbeiders een waardig loon ontzeggen.

Geweld in vele vormen, de onzekerheid i.v.m. corona, de uitdagingen om onze aarde leefbaar te houden. Geld dat er wel is voor wapenning maar niet om bv. de slachtoffers van overstromingen effectief vooruit te helpen.

Het liedje van Urbanus geeft dit levensgevoel dat ons soms bekruipt goed weer: *De wereld is om zeep*, er gebeuren rare dingen rondom mij. Helemaal om zeep, en het laatste oordeel kan niet ver meer zijn...

In dat opzicht heeft de tekst van Marcus nog niets aan actualiteit ingeboet. Opvallend daarbij is hoe na de beschrijving van allerlei gruwelijkheden toch een belofte volgt. God zal zelf ingrijpen en er zal gerechtigheid komen.

We kunnen ons daarbij de vraag stellen: is dit een uitdrukking van diep godsvertrouwen en men er van mag uitgaan dat de voorspelling waarheid zal worden, of gaat het hier om een religieuze naïviteit.

We zijn niet zo zeker dat God voor dat alles kan zorgen. Wij zullen een handje moeten helpen. Toen God zich openbaarde aan Mozes zei Hij: 'Ik ben die zal zijn, Ik zal met jullie méégaan'. De uitspraak is kort en krachtig.

Het is de oproep voor ons om er voor mekaar te zijn. Zoals in het liedje dat we soms zingen: Mens voor de mensen zijn, herder als god. Trooster voor groot en klein, zo lief als god.

En welke hoopvolle dingen kunnen we dan zien?

Op 11 november zijn veel symbolische acties samengevallen:

Wapenstilstand werd gevierd. Een dag om aan vrede te werken. In dat kader is aan het Benedenplein, ook Jeanne Devosplein genoemd, het beeld van de onbekende oorlogsvrouw onthuld. Met de boodschap dat vrouwen niet alleen slachtoffer zijn van oorlogsgeweld maar ook een rol kunnen spelen in de opbouw van vrede.

Het was ook **Vrouwendag**. Daar kwam het belang van zorg ter sprake: voor goede kinderopvang, voor alleenstaande moeders, voor het klimaat, voor werk dat ook toelaat goed te leven. Zorg die niet mag ondergeschikt zijn aan jacht naar winst.

En de 11.11.11 campagne is op gang getrokken. Investeer mee in een betere wereld, is de leuze van dit jaar.

11.11.11 kiest voor internationale solidariteit om te komen tot een duurzame wereld

met kansen voor **iedereen**. Daarom vergroot 11.11.11 de slagkracht van mensen die aan de kar trekken. Mensen overal ter wereld die de mouwen opstropen en zich inzetten voor **verandering**.

'Als **koepel** bundelen we de krachten van tientallen **organisaties**, tienduizenden **vrijwilligers** en partners **wereldwijd**. Samen werken we aan duurzame verandering.

Doe mee en investeer met 11.11.11 in een betere wereld.

En dan terug naar de bijbeltekst.

De uitspraak of de belofte van God heeft iets dubbelzinnig: omdat we weten dat God nabij is zijn we in staat de ellende te zien zonder daarbij tilt te slaan. De belofte van nabijheid geeft ruimte of draagkracht om intens lijden en miserie door te maken ook al is er niet onmiddellijk een oplossing. Het is een mengeling van geloof en realisme waarin we voortdurend heen en weer worden getrokken. Het is in die sfeer dat we met elkaar breken en delen, gemeenschap vormen om elkaar te troosten en te sterken.

(Met dank aan Marcel Braekers van Filo-soferfontein waarbij inspiratie te vinden was).

Bij wijze van geloofsbelijdenis:

Wek mijn zachtheid weer, geef mij t'rug de ogen van een kind dat ik zie wat is en mij toevertrouw, en het licht niet haat.

Voorbeden

Wij noemen onze directe naasten, waarvoor wij verantwoordelijkheid dragen, die ons genegen zijn, of die ons gewoon gegeven zijn en waarmee wij de dagelijkse uitdaging van het samen leven moeten aangaan. Dat wij geduld, inlevingsvermogen, aandacht, en liefde kunnen opbrengen voor hen, zodat wij onze God aanwezig stellen.

We noemen deze gemeenschap en de hele geïnspireerde kerkelijke gemeenschap waarmee we verbonden zijn. Dat wij voor elkaar een steun, een toeverlaat, een baken, een teken van ontferming mogen zijn, zodat wij onze God aanwezig stellen.

Wij noemen allen die hier niet aanwezig kunnen zijn; zij die het moeilijk hebben in deze periode,

voor wie het leven meer uitdagend heeft dan ze aankunnen, Dat zij de kracht kunnen vinden om vol te houden en de moed niet verliezen, dat zij de aanwezigheid van onze God blijven voelen.

Wij noemen deze wereld, die ons lief is: deze wereld die ons soms kan verontrusten door al wat er in omgaat, maar ook deze wereld die overvloedig van veelkleurige schoonheid, Dat vrede en recht er mogen zegevieren, dat ieder moge leven in de aanwezigheid van onze God.

Slotbezinning Palm 46

God onze toevlucht en kracht

De aarde verandert. Hij niet. Bergen vallen in zee, zeeën razen en dieren. Maar Hij is een vaste burcht, een stad op rotsen gevestigd in tuinen gespreid, blinkende stromen doorstromen Hem dwars door zijn midden.

God onze toevlucht en kracht.

Hij gaat iets doen. Hij is als morgenlicht met een groot voornemen op weg gegaan: einde oorlog. Hij heeft de stormwind bevolen alle wapentuig bijeen te waaienvan waar ook ter wereld gigantische belten. Hij steekt er de brand in: vreugdevuur, hoog laat het op, diep dooft het uit; einde oorlog.

God onze toevlucht en kracht. (Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij, p. 84)

Voor we afsluiten ...

De vredesbeweging van Leuven en Pax Christi hebben een wandeling uitgewerkt: 'Voordat de bom valt'. Je kan ze in het echt doen, of thuis beluisteren. Je kan een kaartje hierover meenemen.

Om de wereld mooier te maken helpt 11.11.11 een handje. Het biljet dat ons herinnert aan de opdracht 'investeer mee in een betere wereld' is een groeibiljet.

Als je het in de grond steekt, kan er iets moois uit groeien.

Zending en zegen

Nu wacht een wereld vol vragen. Luister met aandacht en kijk met je hart. Liefde alleen vindt een antwoord, dat kan verzachten wat kil is en hard. Laten we elkaar zegenen in de naam van de eeuwige, vader, moeder, zoon en geest. Dat wij op iedere plek steeds met minzaamheid komen. Dat wij verbonden en zegendend gaan. *(Kris Gelaude en Jos Bielen)*

Viering: Lieve Neukermans

Mutsentijd

Het is weer mutsentijd. Je moet iets overwinnen om buiten te komen. De wind is ijzig. Maar tegelijk gebeurt er ook iets moois op de stoep. Mensen zien er opeens veel weerlozer uit. Dat komt omdat ze allemaal mutsen en sjaals, dikke jassen en handschoenen dragen. Zelfs de deftigste CEO wordt in een dikke winterjas met een muts opeens een soort knuffelbeer.

De rest van het jaar valt me vaak op hoe streng en serieus veel voorbijgangers kijken. De blik op onein-

dig, de kaken op elkaar geklemd, de armen in vastberaden ritme langs het lichaam zwaaiend.

Maar als de kou toeslaat, verandert alles. Met een muts op zijn hoofd krijgt elke mens iets aaibaars. Een rode neus roept altijd medeleven op. Met een hoog opgetrokken sjaal en een beslagen bril krijg je overal een glimlach. En als je handen in wanten zitten, worden ze vanzelf minder efficiënt en zeker minder agressief. Je beweegt je ook logger en omzichtiger door al die dikke lagen. Je

ritme vertraagt en je aanspreekbaarheid verhoogt. Als er dan ook nog wolkjes uit je open mond komen, is het beeld compleet.

Bij het naar binnen en naar buiten gaan, moet je een heel ritueel volgen van uit- of aantrekken van verschillende beschermingen. Je toont alleen binnen je ware zelf, je kwetsbare ik, ontdaan van het pantser. Het is voor iedereen zichtbaar hoeveel bescherming je nodig hebt om je in de koude buitenwereld te be-

wordt net als iedereen.

Soms is er dus niet veel nodig om door mensen heen te kijken, zoals God door ons allen heen kijkt. Recht naar de zachte kern. Nog even en het is weer advent.

Kolet Janssen (<https://www.koletjanssen.be/blog/mutsentijd/>) gepubliceerd op 24 november 2019



Universiteit Derde Leeftijd Leuven

Bijzondere cyclus UDLL 2021-2022 Grensoverschrijdend Recht

In het eerste trimester van 2022 programmeren we een **Bijzondere Cyclus** met zes lezingen over **Grensoverschrijdend gedrag**.

Door te klikken op deze link vindt u het programma van de Bijzondere Cyclus 2021-2022 en aanvullende praktische informatie: **Programma Bijzondere Cyclus UDLL 2021-2022**.

Alle lezingen vinden plaats in de **Promotiezaal** van de KU Leuven.

Om de veiligheid van de deelnemers te garanderen en de Corona-maatregelen op te volgen, worden er **maximum 200 personen** toegelaten in de Promotiezaal.

Inschrijvingen worden geregistreerd volgens datum van betaling tot het maximum aantal wordt bereikt. Het inschrijvingsgeld voor een abonnement met toegang tot de promotiezaal bedraagt **35 euro** voor de 6 lezingen.

Voor de andere geïnteresseerden is het mogelijk de lessen te volgen via een **digitaal abonnement**. Dit kost **25 euro**. Hiervoor is er geen beperking van het aantal deelnemers. Via de **website van UDLL** kan u nagaan of er nog plaatsen in de promotiezaal beschikbaar zijn.

U kan **inschrijven tot 6 december** door overschrijving van het bedrag (**35 euro voor een abonnement met toegang tot de Promotiezaal, 25 euro voor een digitaal abonnement**) op rekeningnummer **BE57 7380 4224 4835**.

U vergemakkelijkt de organisatie door tijdig te betalen, bij voorkeur gebruik makend van uw **gepersonaliseerde gestructureerde mededeling**.

Indien u betaalt **vóór 6 december 2021**, ontvangt u uw toegangskaart thuis in de loop van **december 2021**. **Bij latere betaling moet u uw toegangskaart afhalen aan de balie van de aula (telkens op donderdag vóór de start van de lezing)**.

Nieuwe cursisten, of cursisten van wie de administratieve gegevens recent gewijzigd werden, dienen ook het inschrijvingsformulier volledig ingevuld terug te sturen.

Door in te schrijven verklaart u zich ermee akkoord dat de contactgegevens die u verstrekt, gebruikt worden om u te contacteren in de context van deze lezingen en voor alle nuttige opvolging ervan.

De toegangsbewijzen zijn slechts geldig voor het lopende academiejaar en worden niet terugbetaald.

Met vriendelijke groet,
Em. Prof. Gerry Kiebooms – coördinator
Bijzondere Cyclus
Em. Prof. Alfons Verbruggen – Voorzitter

Bijzondere Cyclus UDLL 2021-2022

Programma

**De ontwikkeling van recht – een historische verkenning*
Donderdag 13 januari 2022
Prof. Wouter Druwé - KU Leuven
Faculteit Rechtsgeleerdheid – Onderzoekseenheid Romeins Recht en Rechtsgeschiedenis

**The curious case of Belgium. Over de atypische aard van het Belgische federalisme en de mogelijke grenzen van het Belgisch Staatsmodel*
Donderdag 20 januari 2022

Em. Prof. Andre Alen - KU Leuven
Faculteit Rechtsgeleerdheid

**De mens centraal in een grensoverschrijdende wereld. Over migratie en integratie: wie regisseert het vreemdelingenrecht?*
Donderdag 03 februari 2022

Prof. Steven Bouckaert – Arbeidsrechtbank Gent + KU Leuven, - Onderzoekseenheid Publieksrecht

**De internationale rechtsorde in de 21ste eeuw: vernieuwing of verval?*
Donderdag 17 februari 2022

Prof. Jan Wouters - KU Leuven
Faculteit Rechtsgeleerdheid – Instituut voor Internationaal Recht

**Mensenrechten: een common core in het recht?*
Donderdag 24 februari 2022

Prof. Kris Grimonprez - KU Leuven
Faculteit Rechtsgeleerdheid – Onderzoekseenheid Publieksrecht

**Europees burgerschap concreet: over EU-rechten en-waarden*
Donderdag 17 maart 2022

Prof. Kris Grimonprez - KU Leuven
Faculteit Rechtsgeleerdheid – Onderzoekseenheid Publieksrecht

Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw
Huis Eygen Heerd, Minderbroederstraat 5
3000 Leuven
Telefoon 016/32.40.01
Email: udll@leuven.be
RPR Leuven – Ondernemingsnummer: 458/773/277

ADEMPAUZE EN NIEUWSBERICHTEN



Foto: vrt.be/vrtnws/nl/2021/11/11/leuven-standbeeld-onthuld

Beste parochianen en geïnteresseerden,

Rony Timmemans-zonepastor van Kesselinde, werd gevierd voor zijn 50 jaar priesterwijding.

In de parochiekerk van Linden zongen we dit lied bij het begin van de viering:

Wij komen hier tezamen Heer want dat verbindt ons meer en meer tot de gemeenschap die Gij dacht toen Gij de mens tot leven bracht

Blijf ons omhullen met uw droom die ons kan dragen als een boom waarin de vogels met hun zang U loven heel hun leven lang

Zingen zij niet Uw liefde uit in hun zilveren gefluit?
Laat ons, als zingende vogels zijn helers van elkaars zorgen en pijn.
Rudi Thomassen

Actie 11.11.11 'Ik investeer in een betere wereld'

Iedere dag knokken straffe mensen en organisaties over de hele wereld voor echte verandering. Zodat ieders stem gehoord wordt, voor een leefbare planeet en een eerlijke verdeling van macht en geld. Dat maakt echt het verschil. Deze voorvechters van hoop en internationale solidariteit verdienen jouw steun.

Standbeeld van Onbekende Oor-

logsvrouw onthuld

De Leuvense Vredesbeweging heeft een standbeeld onthuld voor de onbekende oorlogsvrouw. Ze deden dat op het Benedenplein, ook wel het Jeanne Devosplein achter het station.

“Het standbeeld van de Onbekende Oorlogsvrouw verwijst niet naar één of andere concrete oorlog maar naar het ideaal van duurzame vrede”, zegt prof. em. **Katlijn Malfliet** namens de Leuvense Vredesbeweging.

(hsb) *Krant Het Nieuwsblad - 13 november 2021*

Het standbeeld, ontworpen door beeldhouwer **Liliane Versluys**, op initiatief van de Leuvense Vredesbeweging i.s.m. de stad en KU Leuven roept vrouwen op om zich actief in te zetten voor vrede en om vrouwen te mobiliseren voor duurzame vredesopbouw.

Vredesviering in de Sint-Pieterskerk

Er was ook naar jaarlijkse gewoonte een interreligieuze vredesviering in de Sint-Pieterskerk te Leuven georganiseerd door vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten en belijdenissen en het KULeuven Lifestance Network.

vredelieven@gmail.com

SENIORAMA LEUVEN



(c) Seniorama

Informatie en advies

* **GSM/smartphone, tablet (Android) iPhone en Ipad**

Lukt het je niet om je gsm, smartphone en/of tablet (Android), iPhone en/of iPad vlot en efficiënt te gebruiken? Dan kun je gedurende een uur individuele hulp krijgen.

Neem contact op met het onthaal van Seniorama om een afspraak te maken.

Tel. 016 22 20 14. Vragen naar **Rita** of mail naar digihulp@seniorama.be.

Je naam, telefoonnummer en e-mailadres, merk en type van je toestel opgeven en je vraag of probleem zo goed mogelijk omschrijven.

Bijdrage: 5 euro, vooraf te betalen. Meebrengen: gsm, smartphone, tablet, iPhone of iPad, toebehoren en eventueel handleiding.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen is of breng de oplader mee.

*Gesprekken met ouderen

Ga je door een moeilijke periode? Heb je nood aan een luisterend oor? Dan kan je ondersteuning krijgen bij **Veerle**, de eerstelijnspsychologe

voor ouderen.

“Samen met jou bekijk ik in enkele gesprekken hoe je er weer bovenop kan komen.”

Als je nood hebt aan een langere ondersteuning helpt zij je deze te vinden. Je betaalt een kleine vergoeding (11 euro/4 euro afhankelijk van je inkomen) voor een gesprek.

Wil je het eens proberen?

Contacteer ons via:

016 35 27 56 of helpouderen@cm.be

“Je kan ook een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen via het onthaal: **Bianca, Lesley of Isabelle**, of mij gewoon aanspreken op mijn vaste moment in Seniorama: **elke eerste en derde donderdag van de maand van 9 tot 12 u**”

*Voetverzorging

Iedere woensdag op afspraak Tel. 016 22 20 14

Je kan een afspraak maken via het onthaal:

Tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt 27 euro, ter plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar eventuele tussenkomst.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

SENIORAMA VZW

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 32, 3000 Leuven
www.seniorama.be

Natuurlijke boomkwekerij



Terna Silva – Sam Liégeois (c) Het Nieuwsblad

Wijgmaal – Terra Silva

Langs de Meerstraat in Wijgmaal is een **nieuwe boomkwekerij** opgestart.

Eigenaar **Sam Liégeois (24)** wil er met Terra Silva de Leuvenaars aan natuurlijk en duurzaam gekweekte fruitbomen helpen.

Sam was al even op zoek naar een stuk grond toen de stad Leuven een projectgroep lanceerde naar het invullen van landbouwgrond voor duurzame projecten.

“De fruitbomen die je in de tuincentra vindt hebben vaak ettelijke kilometers afgelegd en zijn behandeld met veel chemicaliën.” zegt Sam. “Ik wil daarvoor een alternatief bieden door de bomen in volle grond, zonder herbiciden, pesticiden en plastics te kweken. Ik ben er stellig van overtuigd dat we zo

een product creëren dat gezonder en duurzamer is. Een win-win voor klant en milieu.”

“Alle rassen worden geselecteerd op ziekteresistentie, oogstkwantiteit en weerbaarheid.

We beschikken al over een divers aanbod aan planten. Alles van vijgen tot pruimen, moerbeien, kweeperen of een alledaagse appelboom kan je bij ons vinden.”

De verkoop verloopt voornamelijk via de webwinkel. Bestellingen kunnen afgehaald worden op de kwekerij of kunnen aan huis geleverd worden.

Uit het artikel van Hannelore Smits – Krant Het Nieuwsblad – 8 november 2021