

KERK & Leven

44

2021

WEEKKRANT

3 NOVEMBER

JAARGANG 82

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

HET VOORBIJE HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN

Heiligen, zijn die nog wel van deze tijd?

Wie dagelijks een blaadje van zijn scheurkalender scheurt, kan lezen wie de heiligen van de dag zijn. Duidelijk meer heiligen dan dagen van het jaar. Slechts nu en dan duikt er eens een naam op die wij kunnen situeren, maar de meeste heiligen kennen wij niet. Alleen diegenen die je kan aanspreken voor het één of andere kwaaltje zijn populair. Wat betekenen 'heiligen' nog vandaag en hoe beleven wij het hoogfeest van Allerheiligen?

Wie wil je later worden?

Voorbeelden, rolmodellen zijn voor ons belangrijk. Al van in onze kinderjaren hebben wij voorbeelden op wie wij willen lijken. Soms gaat het over iets oppervlakkigs, zoals even goed kunnen fietsen of voetballen als je favoriete wielrenner of voetballer. Soms vereenzelvingen wij ons met filmsterren of zangers. En in ons leven zijn er ook grote figuren voor wie wij bewondering koesteren en die voor ons een wegwijzer zijn. Het kan gaan om iemand uit onze eigen omgeving: een leerkracht, een familielid, een buur. Het kan gaan om een tijdgenoot, maar het kan ook gaan om iemand uit het verleden. Sommige familietradities worden in ere gehouden omdat zij door een geliefd familielid zijn ingesteld.

In geloof voorgedaan

Ook als het om geloven gaat, hebben wij mensen nodig die ons helpen de juiste weg te vinden. In vroegere tijden waren dat de heiligen: mannen en vrouwen die zich door hun geloof en moed onderscheiden hadden. Hun levensverhaal werd opgeschreven en doorgegeven als inspiratie voor anderen. Eerder nog door illustraties en schilderijen dan door boeken. Er is een tijd geweest dat je je kind alleen de naam van een heilige kon geven, precies vanuit de hoop dat dat kind even deugdzaam zou wor-

den als die heilige naamgenoot. Nu worden namen soms op een gelijkwaardige manier gegeven. Alleen zijn het nu geen namen van heiligen, maar namen van bekende sportlui of mediafiguren.

Allerheiligen vandaag

Het is in dat licht dat wij de betekenis van Allerheiligen moeten zien. Dit hoogfeest stelt ons de vraag wie onze grote voorbeelden zijn als het gaat om geloof, om zinvol leven. De Kerk zou uiteraard de Kerk niet zijn als ze daarbij ook geen beloning in het vooruitzicht zou stellen. In de lezingen die bij het vie-

ren van dit hoogfeest worden gelezen, wordt ons een toekomstbeeld geschetst waarbij al die mensen die 'voorbeeldig' hebben geleefd een bijzondere plaats mogen innemen voor de troon van God.

Op dezelfde manier wordt er gesproken over 'zalig zijn' in de evangelielezing. Hier wordt wel nader bepaald om welke goede eigenschappen het gaat. Verrassend! Het gaat niet om bekendheid, rijkdom, grote talenten, zelfs niet om moed of grote gediensstigheid. Wel om eenvoud (arm van geest), empathie (droevig), zachtmoedigheid, verlangen naar gerechtigheid, barmhartigheid, zuiverheid van hart,

vredevol zijn... Het gaat om mensen die helemaal niet hoog in aanzien staan, maar eerder uitgestoten, uitgescholden en vervolgd worden. Zij zouden voor ons een voorbeeld moeten zijn. Als dat zou gebeuren, hoe zou onze wereld er dan uitzien?

Allerzielen

Het is bijna vanzelfsprekend dat Allerheiligen en Allerzielen zo dicht bij elkaar aanleunen en bijna als één feest gevierd worden. Want onze overleden familieleden zijn voor ons vaak een voorbeeld. Wij herinneren ons hoe zij geleefd heb-

ben, wat zij gedaan hebben. Wij herinneren ons hun liefde en zorg. En wij verlangen dat dat alles blijft verder leven: in onszelf, in onze familie, in de verbondenheid die er tussen ons bestaat. Naast een gedachtenisviering en het traditionele kerkhofbezoek, staan er die dag vaak familiebijeenkomsten op het programma. Alle drie mooie manieren om een gestorven geliefde te gedenken.

Dat wordt mooi verwoord in het volgende gedicht van Hanna Lam (1928-1988).

(Chris Coppens)

Dit artikel verscheen recent in Kerk&Leven van O.L.V. van Troost Heverlee.



De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.

De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.

Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan 't einde van het jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen,
waar geen pijn kan komen.

De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op **0492 319215**

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 7 november
32ste zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Anna Rusakova

Zondag 14 november
33ste zo door het jaar
10.00 u. Woord- en communieviering
Intentie voor Guillaume Struyf en Gerarda Boogaerts
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier
Muziek: Concertband Leuven

SINT-ANTONIUS

Zondag 7 november
32ste zondag door het jaar B
11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Hilde Pex
Lector: Lies Verschuieren
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert

Zondag 14 november
Naamopgave vormelingen
11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lectoren: vormelingen
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Vieringen om 10.30 u.

Zondag 14 november 2021
Zondag 28 november 2021
Eerste zondag van de Advent
Zondag 05 december 2021
Tweede zondag van de Advent
Zondag 12 december 2021
Derde zondag van de Advent

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.



KERK&leven

Sluit jij weer bij ons aan?

Met Kerk&leven willen we de weekelijkse leverancier van positieve energie zijn voor onze lezers. Een laadpaal voor het leven, als het ware. Wie in ons blad leest over al het goede, mooie en waardevolle in de samenleving, binnen en buiten de Kerk, voelt zich helemaal opgeladen. Onze artikels – lokaal, diocesaan en nationaal – proberen een voedingsbron te zijn voor harten en geesten. Ook in 2022 willen wij voor onze

lezers heel graag hun laadpaal zijn. Elke week vallen we bij onze abonnees in de bus, als opkikker in een samenleving die wel wat positiviteit kan gebruiken.

Moedig de mensen uit uw parochie of pastorale eenheid dus zeker aan hun abonnement te verlengen of voor het eerst een abonnement te nemen. Samen schenken we de samenleving een laadpaal voor het leven.

Luk Vanmaercke – hoofdredacteur van Kerk&leven

Sluit jij weer bij ons aan?
Dat doet ons wel plezier!

Je kan al her-abonneren of inschrijven door €44 te storten op BE65 7360 4731 0196 PKZ-PAROCHIEBLAD-FRA-ANT-DBO-ZR

Wie het gemakkelijker vindt contact te betalen kan op zijn parochie terecht:

***Sint-Franciscus**

Bij Thierry Van Craenem, voor of na de vieringen, of op het Parochiesecretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee (016 250459), open op dinsdag en donderdag van 9.30u. tot 11.30u.

***Sint-Antonius**

Voor of na de vieringen bij Caroline Van Audenhoven of Mathieu Voets

***Don Bosco**

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 254587)

De Drukkerij Halewijn stuurt aan alle geabonneerden van het parochieblad Kerk&leven deze week een abonneringsbrief met naam en adresgegevens en overschrijvingsnummer.

Schrijf dan wel zeker in voor 15 november 2021 om geen enkel nummer van het Parochieblad te missen.

Katholicisme en sport



Katholicisme en sport in de Lage Landen

Welke visie heeft de katholieke Kerk op sport?

Dit boek zoekt een antwoord op deze vraag door naar de **historische wortels** te zoeken van de ver-

houding tussen katholicisme en lichaamscultuur en sport. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de Lage Landen van in de negentiende eeuw tot vandaag. De verhouding tussen sport en de katholieke Kerk is een moeilijk evenwicht, is er überhaupt plaats voor een katholieke sport? Is er een nood aan eigen organisaties? Welke rol kan de katholieke Kerk in de sportwereld spelen? Blijft er ruimte voor een pastorale aanwezigheid?

In deze studie passeren tal van personen en organisaties de revue, waardoor we een unieke inkijk krijgen in het reële sportleven in de Lage Landen. Ze is gebaseerd op een uitgebreid onderzoek van literatuur, uitgegeven bronnen en van

origineel archief- en beeldmateriaal.

Dries Vanysacker is sedert 2011 als professor verbonden aan de Onderzoekseenheid Geschiedenis van Kerk en Theologie van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Hij publiceerde over *missiegeschiedenis, religieuze orden en congregaties en over sportgeschiedenis, o.a. over wielrennen en voetbal.*

Auteur: Vanysacker Dries
Uitgever: Halewijn
Uitvoering: Paperback, 468 pagina's, 23,5 x 14,5 cm
ISBN: 9789085286348
Artikelcode: 835
Prijs: 35 euro, voor 2 exemplaren 70 euro

KALENDERBLAADJE

Later heb ik ervaren en ervaar ik tot op dit moment dat je pas leert geloven als je midden in de aardseheid van dit leven staat, als je er volledig van af ziet iets te maken van jezelf –

een heilige, een bekeerde zondaar, een man van de kerk (een priesterlijke figuur!), een rechtvaardige of een onrechtvaardige, een zieke of een gezonde, als je aards leeft, dus met alle taken en problemen, successen en mislukkingen, met alle

ervaringen en twijfels; want dan geef je je helemaal over aan God, dan neem je niet meer je eigen lijden maar Gods lijden in de wereld au sérieux, dan waak je met Christus in Getsemane.

D. Bonhoeffer

MEDITATIEGROEP
DON BOSCO

*Kan je mededogen aanleren?
Na enkele schokkende, bijna ongeloflijke voorvallen van bruutheid tegenover weerlozen en ouderen in verzorgingsinstellingen werden cursussen opgestart en werden de regels strikter gemaakt. Maar mededogen is meer dan een gedrag. Het is de basishouding die de manier kleurt waarop we ons tegenover onszelf en anderen gedragen.*
En de werkelijke bron van mededogen is niets minder dan het ware zelf, het onbereikbare "ik" waarin het ego volledig is opgelost en onzichtbaar is geworden, geen schaduw werpt.

Laurance Freeman – Uit het boek 'God is er al' - Meditatief 240

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door in **het Don Bosco centrum** om 20 u. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

Maand november: maandag 8 en 22
Maand december: maandag 6 en 20

Belofte aan een dierbare



Ook als ik er niet meer ben, toch zal ik alsnog bij je zijn. Met een woord van troost, in dagen van pijn. Met een liefdevolle glimlach, in momenten van vreugde. Met mijn aanwezigheid, in uren van eenzaamheid. Als je lacht, zal ik mij met jou verheugen. Als je verdrietig bent, zal ik je troosten. Als je spreekt, zal ik naar je luisteren. Als je bidt, zal ik met je mee bidden. En als de dag komt dat ook jij wordt geroepen, dan zal ik aan de poort staan in het huis van Onze Vader om je te verwelkomen. Dan zal ook voor jou Gods belofte werkelijkheid worden: voor altijd de vrede, de vreugde en de vriendschap delen, die we in geloof als broer en zuster hebben gedeeld. Wees dit tot troost, jij die mij lief hebt: God verbreekt nooit de liefde die mensen aan elkaar hebben gegeven in Zijn naam.

Edmond Willems



Don Bosco – 10 oktober 2021
Voorgangers: Jos Vermeulen en Chris Wilcox

Welkom en kruisteken:

“Het maakt niet uit hoe jij de liefde beleeft of ervaart, zolang je maar lief kunt hebben. Naar iemand glimlachen is een begin. Het maakt niet uit in wie jij gelooft, God, Boedha, je vrouw, je zus, je kind, de sterren of in alles wat je raakt. Zolang je gelooft in de liefde is het goed. Open gewoon je ogen, de liefde is er al...”
In naam van Vader, Zoon en Geest.

Intredelied: Hier wordt het land gezocht...

Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn, niemand apart en geen kleuren die minder zijn.

Hier wordt de tijd verhaast dat wij elkaar verstaan,
Handen die wenken en ogen die open gaan.

Hier is het woord van Haar die ons geschapen heeft,
“Waar is je zuster, je broer die hier met jou leeft?”

Hier staat een tafel waaraan ons wordt voorgedaan,
hoe wij genezen van heersen en misverstaan.

Hier wordt de stem gehoord die nog niet klinken mag,

mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag

Inleiding:

In de viering van 6 juni II. nam ik van **Julian of Norwich**, mystica uit de 14de eeuw, het kleitabletje mee met de bijgevoegde tekst uit haar boek: *‘Als de liefde alles wordt.’* Jos sprak me na de viering aan en we besloten rond deze persoon een viering te maken.

Julian of Norwich.

Historische bronnen bevestigen dat een vrouw omstreeks 1390 de kluis bij de kerk Saint Julian in Norwich betrok. Niemand heeft ooit haar geboortenaam of afkomst kunnen achterhalen want vanaf haar intrede bezat zij als kluiszouster op naam van de kerk na, geen enkele identiteit meer.

Van haar 47 tot haar dood op 74-jarige bleef zij daar in gebed en contemplatie en overdacht al wat God haar getoond had. Ze overdacht alle inzichten die daaruit voortsprongen, schreef ze zorgvuldig op en vulde ze steeds aan.

‘A vision showed to a devout woman’ is de titel van een manuscript, bestaande uit 25 korte hoofdstukjes opgesteld in het middelenlands dialect, de streektaal van Norwich (North East Anglia). Deze tekst vertelt over een indringende godservaring die haar als dertigjarige overkwam tijdens het doormaken van een ziekte tijdens een tijdspanne van 24 uur. Die ervaring was zo overrompend en intens dat zij deze achteraf neer-

schreef en koesterde, terwijl ze de betekenis ervan steeds dieper overwoog. Later volgde een langere tekst met interpretaties en theologische beschouwingen.

De hedendaagse lezer krijgt het wellicht moeilijk met de verlangens die Julian aan God vraagt: zij vraagt om aanwezig te zijn als getuige bij de kruisdood van Jezus, om het doormaken van een tijdelijke ziekte die alle schijnbare kenmerken zou vertonen van een nakend terminaal verloop. De derde vraag doet iedereen even opschrikken: drie permanente wonden. De spontane genezing van de mysterieuze ziekte wordt als een bovennatuurlijk ingrijpen van God, een mirakel ervaren. Door haar precieze beschrijvingen van haar ziekte geeft zij aan de wetenschap vandaag de kans om een diagnose te stellen.

De twee manuscripten van Julian hebben de eeuwen overleefd dank zij kopiisten en kloosterlingen. In het tijds klimaat van toen was het ongehoord dat een jonge vrouw schreef, leken en zeker vrouwen mochten zich niet met theologie inlaten. Ketterij werd ten strengste bestraft. Julian schreef zonder te weten of één letter van hetgeen zij schreef ooit zou gelezen worden. In het 68ste hoofdstuk van *de Lange Tekst* schrijft zij: ‘God wil dat wij zijn woord in acht nemen, dat we altijd sterk staan in deze zekerheid, in wel en wee. Hij heeft ons immers lief en Hij geniet van ons, en Hij wil ook dat wij zo van Hem houden en van Hem genieten en dat we krachtig op Hem vertrouwen. En alles zal goed komen.’

Vandaag is het de dag van de chronisch zieke mens. Wij nemen alle mensen van onze parochie die door ziekte niet meer aanwezig kunnen zijn op zondagmorgen mee in deze viering.

Loflied op de liefde

Naar Paulus’ eerste brief naar de Korintiërs, 13

Al spreek ik de talen van de hele wereld.

Al verdien ik schatten.
Al heb ik aanzien als geen ander.
Als ik de liefde niet heb, ben ik niemand.

Al doorgrond ik alle kennis.
Al verzamel ik diploma’s met de grootste onderscheiding.
Al ben ik de beste redenaar.
Als ik de liefde niet bezit, baat het mij

niet.

Al maak ik mij boos over elk onrecht.

Al geef ik delen van mijn bezit weg aan de armen.

Al loop ik mee in elke mars om vrede.

Als ik de liefde niet bezit, betekent dit niets.

Evangelie: Johannes 15, 9-17

[9] Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: [10] je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. [11] Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. [12] Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. [13] Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. [14] Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. [15] Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. [16] Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijven vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. [17] Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Duiding – Jos

Geloofsbelijdenis: Dit is geloof

Gaan waar een pad ontbreekt
Ademen waar geen lucht is
En zien waar geen licht is
Dit is geloof.

’t Uitschreeuwen in de stilte
de stilte van de nacht
geen echo horen, geloven
en steeds opnieuw geloven
Dit is geloof

Kiezel vasthouden en edelstenen zien
Stokken heffen, wouden zien
Glimlachen met betraande ogen
Dit is geloof

Zeggen: ‘God ik geloof’, wanneer anderen ontkennen
‘ik hoor’ wanneer een antwoord ontbreekt
‘ik zie’ terwijl er niets is te zien
Dit is geloof

En de onstuimige liefde in het hart

De wilde liefde die het uitschreeuwt
Verborgen zijt Gij en toch aanwezig

Gesluierd Uw gelaat en zwijgend Uw tong

Toch zie en hoor ik U, geliefde
Werp mij neer op de kale aarde

Toch sta ik op en heb U lief, geliefde

Dit is geloof.
(Ruhyyih Khanum. 4 april 1954)

Communie

Moge het delen van dit brood en deze beker ons hart versterken: dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld waar brood en recht en waardigheid en liefde is voor al wat leeft.

Uiteindelijk zal de liefde overwinnen

Afronding van de viering door Jos

Zending en zegen

Elkaar tot zegen zijn
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen. (Chris)

Slotlied: Geef alle ruimte aan de liefde

Jan van Opbergen

Geef alle ruimte aan de liefde,
in haar leeft God zich naar ons toe.
Vergeef het kwaad van wie u griesde,
de liefde wordt een mens niet moe.
Zij zal de dood nog overleven,
geen water blust haar vuren uit.
Zij blijft ons tot elkanderkeren,
tot alle angst is uitgeluid.

Hoe zal een mens ooit overleven
Wat moet hij aan met eeuwigheid?
Door liefde wordt het ons gegeven,
voorbij te zien aan dood en tijd.
Want wie vandaag weet te beminnen,
denkt niet: Hoe zal het morgen zijn?
Het wordt een eeuwig herbeginnen
tot wij voorgoed geborgen zijn.

Wat zou jij aan je lieve doden nog willen vertellen?

Elk jaar rond Allerzielen heb ik de neiging om een duchtig rondje te gaan onderhandelen met God. Met als inzet: mijn lieve doden heel even terugzien. Een uurtje bijvoorbeeld, langer hoeft niet. Gewoon even checken of alles ok is met hen en hen een kleine update geven van de toestand hier. Ik weet best dat je niet op die manier kunt denken over het hiernamaals, maar met Allerzielen ben ik elk jaar lekker balorig en doe ik het toch. Gewoon even op de bank zitten naast mijn vader en hem horen vertellen over het laatste boek dat hij gelezen heeft. Even horen wat

mijn schoonmoeder denkt over de manier waarop ik mijn glazenkastje heb ingericht tot ‘Wunderkammer’. Vragen aan een goede vriend wat hij vindt van de talmende regeringsvorming. Met een vriendin grapjes maken over onze ouderdomskwaaltjes, waar zij nu definitief geen last meer van heeft. Horen of mijn schoonvader nog steeds het laatste nieuws volgt en hem als gewezen leraar Engels vragen hoe hij de Brexit inschat. En hen tussendoor kort laten kennismaken met nieuwe partners die zijn komen aanwaaien bij de kinderen en met een vers kleinkind.



Daarna mogen ze weer terug naar het paradijs, want ik wil hen niet lastigvallen met al te veel onfrisse details van het leven vandaag. Ik zal niets vertellen over de verdacht warme zomers die we nu hebben. Over de betonstop, het circulatieplan en het feit dat je min-

stens elk jaar van energieleverancier moet veranderen, hoeven zij zich niet meer druk te maken. En al helemaal niet over wanhopige mensen in bootjes of koelwagens. Als ze me vragen of alle discriminatie inmiddels weggerukt is, zal ik laf glimlachen en ‘Natuurlijk!’ antwoorden. Voor geen geld wil ik hun eeuwige rust verstoren.

Als ik het zo allemaal op een rijtje zet, begrijp ik heel goed waarom ik ook dit jaar God niet overstag zal krijgen. Dood zijn heeft een heilboel nadelen, maar het grote voordeel is dat je inderdaad mag rusten in vrede. Al die sores waar wij elke

dag ons hoofd over moeten breken, valt dan voorgoed van je af. En dat moet vooral zo blijven.

Ik ga dus gewoon naar het kerkhof en praat even met hen. Ik vertel hen wat ik kwijt wil, omdat ik weet dat ze niet alles kunnen horen. Ooit komt de tijd dat ook wij mogen rusten in vrede. Maar tot het zover is, moeten we zelf aan die vrede werken, dag na dag.

Kolet Janssen

(<https://www.koletjanssen.be/blog/wat-zou-jij-aan-je-lieve-doden-nog-willen-1>)
gepubliceerd op 2 november 2019

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

KU LEUVEN

Ingeschrevenen voor het algemeen programma UDLL 2021 – 2022 kregen hun **toegangkaart** voor de lezingen doorgezonden. Deze toegangsbadge is strikt persoonlijk en de QR-code op de badge zal bij iedere lezing gescand worden aan de ingang van de aula.

Inschrijving voor de lezingen in de aula is niet meer mogelijk. U kan nog wel inschrijven voor een **digitaal abonnement** om de lezingen thuis op de computer te volgen. U kan hiervoor inschrijven aan de hand van de volgende betalingsgegevens:

Bedrag 30 euro
Rekeningnummer BE57 7380 4224 4835
Mededeling: Inschrijving digitaal abon-

nement+uw naam

De lezingen in de aula Pieter De Somer, Charles Beriotstraat 24 – 3000 Leuven, vinden elke dinsdag namiddag plaats. Aanvang 14 u. – Einde 15.50 u.

Lezingen november 2021

Dinsdag 09 november 2021
Vrouwelijke kunstenaars in Parijs tussen 1850 en 1900
Mevrouw Christiane Struyven
Kunsthistorica

Dinsdag 16 november 2021
Het onderwijs in Vlaanderen op een keerpunt. Sterktes, uitdagingen en kansen
Em. Prof. Dirk Van Damme
Pedagoog. Voormalig diensthoofd van het "Centre Educational Research and Innovation" van de OESO

Dinsdag 23 november 2021
Voorbij de oerknal
Prof. Thomas Hertog
KU Leuven – Faculteit Wetenschappen – Natuurkunde en Sterrenkunde

Dinsdag 30 november 2021
De blik van boven. Artistieke verbeeldingen omtrent het universum

Prof. Barbara Baert
KU Leuven – Faculteit Letteren – Kunstwetenschappen

Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw
Secretariaat: Huis Eigen Heerd
Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven
Telefoon 016 32 40 01
E-mail: udll@kuleuven.be
Rekeningnummer: BE57 7380 4224 4835
RPR Leuven – Ondernemingsnummer 458.773.277

SENIORAMA LEUVEN



Senioreninspecteurs Leuvense politie ©

LDC Seniorama vzw
Informatie en advies

***Nieuwe regeling contacten senioreninspecteur**

De nieuwe seniorenpostbus al opgemerkt in ons lokaal dienstencentrum?

Aangezien het coronavirus ons voorlopig nog in de greep houdt, moeten we op zoek gaan naar een alternatieve aanpak van activiteiten. De maandelijkse contactpunten van de senioreninspecteur zijn dan wel voorlopig beperkt, maar de senioreninspecteur van Lokale Politie Leuven bedacht een creatieve oplossing.

"We begrijpen de nood aan fysieke ontmoetingen, maar we voelen ons evenzeer verantwoordelijk voor de veiligheid van onze senioren."

Dit was de drijfveer om op zoek te gaan naar een alternatief voor de maandelijkse contactpunten. Daarom hebben wij de **'seniorenpostbus'** in het leven geroepen." vertelt senioreninspecteur Patricia. "In de toekomst denken we er ook aan op een digitale manier aan de slag te gaan."

Heb je een vraag, een probleem of wens je iets te melden aan de senioreninspecteur?

Steek een briefje in de seniorenpostbus met vermelding van je naam en je telefoonnummer zodat de senioreninspecteur telefonisch contact met jou kan opnemen.

De seniorenpostbus wordt regelmatig, maar niet dagelijks door de senioreninspecteurs leeggemaakt en is dus alleen bestemd voor het melden van NIET-dringende zaken.

Wil je de senioreninspecteur op kortere termijn spreken?

Dat kan! Zij blijven telefonisch bereikbaar op
016 21 09 10 of 0491 91 25 35
Of per mail: pz.leuven.senioren@police.belgium.eu.

Een afspraak met fysiek contact is

tot eind maart 2022 niet mogelijk.

Digitaal spreekuur:

Informatie op het onthaal van Seniorama 016 22 20 14

***Gesprekken met ouderen**

Ga je door een moeilijke periode? Heb je nood aan een luisterend oor? Dan kan je ondersteuning krijgen bij **Veerle**, de eerstelijnspsychologe voor ouderen.

"Samen met jou bekijk ik in enkel gesprekken hoe je er weer bovenop kan komen."

Als je nood hebt aan een langere ondersteuning help zij je deze te vinden. Je betaalt een kleine vergoeding (11 euro/4 euro afhankelijk van je inkomen) voor een gesprek. Wil je het eens proberen? Contacteer ons via:

016 35 27 56 of **helpouderen@cm.be**

"Je kan ook een vrijblijvend kennisingsgesprek aanvragen via het onthaal: Bianca, Lesley of Isabelle, of mij gewoon aanspreken op mijn vaste moment in Seniorama: **elke eerste en derde donderdag van de maand van 9 tot 12 u**"

Pleidooi voor een warme kerk

Onlangs was ik voor een uitvaart in een andere kerk. In de buurt van de ingang stond een grote kapstok en tot mijn verbazing zag ik heel wat mensen hun jas uittrekken en ophangen, voordat ze op de stoelen gingen zitten. Het was inderdaad lekker warm in de kerk.

In mijn parochiekerk laat je zoiets wel uit je hoofd. Daar is het in de winter soms zo koud dat ik met gevoelloze vingers en tenen de zegen afwacht. Er staat en hangt heel wat beschermd erfgoed in onze kerk, en er doet een hardnekkig gerucht de ronde dat het er niet warmer mag worden dan 16 graden om de kunstwerken in goede staat te houden. Dat de gelovigen daarbij zitten te verkleumen is niet meer dan 'collateral damage'.

Toch is zitten in een kerk waar je je jas kunt uitdoen een heel andere ervaring. Zonder jas is een mens vrijer, opener, communicatiever. Wat er in die ruimte gebeurt, spreekt je veel directer aan als je gewoon in trui of jurk zit te luisteren. We gaan toch ook niet naar de film, naar toneel of naar een lezing met onze jas aan. En in de mis zouden we bovendien veel actiever moeten zitten dan bij een voorstelling. Met een jas aan geef je aan anderen, maar ook aan jezelf, het teken dat je eigenlijk niet echt binnen bent. Dat je alweer bijna weg bent. Dat je dus veel minder betrokken bent.

Ik beseft dat het niet verstandig is om in deze tijden van klimaat-aandacht te pleiten voor meer verwarming in de kerken. Maar misschien

kunnen we – als de huismoeder die ik in hart en nieren ben – van de nood een deugd maken. Grote kerken zijn ideaal om even te komen verstillen en voor vieringen met veel volk. Dan is het niet erg dat het er frisjes is. Maar op de meeste andere momenten is een kleinere ruimte die goed te verwarmen is, misschien veel geschikter. Met de kleine groep die we vaak zijn, kunnen we ook samenkomen op een warme plek. Met onze jas trekken we dan misschien ook onze afstandelijkheid uit. Iets om over na te denken.

Kolet Janssen
(<https://www.koletjanssen.be/blog/pleidooi-voor-een-warme-kerk/>)
10 april 2019

MIJMERING BIJ ALLERZIELEN



't Heeft wel iets... rondsletteren op het kerkhof, tussen de graven van al die bekende en onbekende mensen. Even stilstaan bij de overledenen die ik gekend heb en in gedachten herinneringen ophalen aan hen. De zon maakt de kleuren van al die bloemen op de graven nog veel mooier: rode, witte, gele, paarse bloemen... met op de achtergrond de kerktoren van onze mooie abdij. Prachtig voor een foto! En de rust en de stilte die hier heerst. 't Is om stil van te worden!

Graven die overladen zijn met bloemen zodat je zelfs de naam van de overledene niet meer kunt lezen. Graven waar slechts één bosje bloemen of één lief bloemstukje op staat, heel eenvoudig, heel sereen... maar toch mooi. Bloemstukken die echte kunstwerken zijn. Dit zijn allemaal tekens dat de overledenen niet vergeten zijn. Het waren allemaal dierbaren, geliefden, moeders, vaders, dochters, zoons, goede vrienden...

En toch hier en daar een graf met enkel een houten kruisje, soms al scheef gezakt of de naam uitgewist door regen en wind, zonder bloemetje, niets... zielig is het. Is er

dan niemand die nog eens aan deze overledene denkt?

En als je dan naar de leeftijd van al die overledenen kijkt, zoveel jonge mensen, kinderen, baby's... 't is om van te huiveren, om verdrietig van te worden. Waarom al die jonge levens?

Tegen de muur van het kerkhof staat een grote container met allemaal verwelkte bloemen. Bloemen die mooi geweest zijn zoals de overledenen die hun leven gehad hebben. Bloemen die afgestorven zijn zoals al die dierbaren die er niet meer zijn. En daartussen plasticen bloemen die hun beste tijd gehad hebben.

Ik zie een man die weggaat bij het graf van zijn vrouw. Twee stappen verder blijft hij staan, draait zich om en wuift nog even naar haar. Dan weer twee stappen verder draait hij zich nogmaals om en kijkt hij nog eens droevig naar haar graf... zo'n lief tafereel, maar tegelijk ook zo triestig. Ik zie aan zijn stap dat hij aan haar denkt en heel droevig is. Ik heb zin om hem te troosten, maar wat zal ik zeggen? En heeft hij wel behoefte aan een troostend woord van een onbekende? Misschien is hij liever alleen, met zijn gedachten bij haar.

Wat verderop hoor ik een jongetje aan zijn ouders vragen: "Ga ik ook dood?" Zijn papa antwoordt: "Ja, jij gaat ook dood. Mama en papa gaan ook dood. Iedereen gaat dood." Het jongetje vraagt hierop: "Waarom bestaan wij dan?" Het antwoord heb ik niet meer gehoord...

Allerzielen... even stilstaan bij de dood, even stilstaan bij het leven.

tekst en foto: Mia Van Cleynenbrugel

Hart boven Hard

Er is wel geld voor het klimaat!
Waarom de campagne. Er is wel geld !?

Hoe vaak horen we het niet: 'Er is geen geld voor loonsverhoging, voor sociale woningen, voor de pensioenen, voor meer personeel in de zorg, voor beter openbaar vervoer, voor cultuur, voor een doortastend klimaatbeleid, voor de opvang van asielzoekers.

Die dooddoeners willen we de wereld uit. Het gaat niet over de betaalbaarheid, maar over politieke keuzes. Het gaat over welke samenleving we willen.

Daarom lanceert **Hart boven Hard** de campagne **'Er is wel geld'** Sensibiliserend en mobiliserend. De campagne wil niet enkel dooddoeners ontkrachten en het bewustzijn aanscherpen, maar ook organiseren en mobiliseren voor sociale en ecologische alternatieven. Het gaat niet over een beetje meer geld voor sociale woningen, beter waterbeheer, hogere minimumlonen...wel over een radicaal andere economie, gericht op het welzijn van iedereen en niet op het profijt van enkelen.

We willen ons laten horen, loud en claar, en daarvoor hebben we ook



jouw stem nodig!
Doe je mee?

Hart boven Hard-dag op 20 november 2021 in Antwerpen

We gaan er weer voor. Zet 20 november met stip in je agenda. Deze live Hart boven Hard-dag vindt plaats in Antwerpen en draait rond het thema **'Wonen'** Praktische info volgt snel!

Was je er niet bij op onze eerste live Hart boven Hard-dag' op 10 september in Gent?

Bekijk de terugblik en verslagen op onze website.

Info@hartbovenhard.be
Leuven: leuven@hartbovenhard.be
– Webpagina Leuven
<http://hartbovenhard.be>