

# KERK & Leven

39

2021

WEEKKRANT

29 SEPTEMBER

JAARGANG 82

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS  
SINT-ANTONIUS  
DON BOSCO

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

### Missio verhuist naar Leuven - Geloof doet delen



Terwijl de campagne van Missio op volle toeren draait in deze oktobermaand, bereidt het team van Missio de verhuis van zijn Nationaal Secretariaat naar Leuven voor. Zij zullen zich voortaan vestigen in het COPAL, het Latijns-Amerikaans college op de Tervuurse straat. Dit wekte natuurlijk onze interesse op en dus namen wij contact op met de Nederlandstalige coördinator. Nog meer verrassing, Catherine De Ryck behartigt deze opdracht en woont op een boogscheut van ons Regiohuis in Heverlee. Net zoals Théogène Havugimana, de nieuwe directeur van Missio die pastoor in Haacht is, zal zij niet ver moeten rijden om voortaan naar haar werk te gaan. Catherine zakte even af naar ons Regiohuis om kennis te maken.

"Ik hoor regelmatig verbazing wanneer ik collega's contacteer. Een vrouw?! Mijn collega's in Europa en de ruimere wereld zijn heel vaak priesters. Ik studeerde zelf in 2010 af aan de KULeuven als praktisch theoloog. Zelf zag ik niet zo onmiddellijk een job in de pastoraal zitten en was blij dat ik in 2011 bij Missio als vormingsverantwoordelijke, en later communicatieverantwoordelijke, kon starten. Ik wou mij immers als jonge vrouw in de kerkelijke wereld inzetten. Ik had ook iets met taal en dit was dus een gedroomde job. Missio wordt vaak afgedaan als de wervingsorganisatie van fondsen voor missionarissen in de hele wereld. Onze opdracht is echter veel breder. Onze hoofdbekommernis, zeg maar onze missie, wil het mogelijk maken dat het evangelie handen en voeten krijgt in de hele wereld dankzij solidariteit tussen kerkgemeenschap-

pen. Wij willen gelovige mensen lokaal kansen geven om Kerk te zijn. Dat maakt dat wij op sommige plaatsen kerken helpen bouwen waar christenen samen kunnen vieren. Elders ondersteunen wij de vorming van priesters, catechisten of andere kerkelijke verantwoordelijken. Catechist heeft wel een andere betekenis in vele landen. Bij ons kan dit een engagement van korte duur bij de catechese van eerste communie en vormsel. In andere landen geven deze mensen vaak leiding in de gemeenschappen, gaan vieringen voor, geven volwassencatechese... Hun engagement is vaak een engagement voor het leven. Ik benadruk dit even want dit sluit aan bij onze totaallijk op Missio. In onze visie is elke christen een missionaris. Deze gedachte klinkt in de Missio-campagne van dit jaar wel heel bijzonder door."

#### Hoe zo, ik ben gezonden?

Ik zal zelf nooit de inspirerende woorden van Jos Mariën, medewerker van ons Vicariaat, vergeten bij de start van het Pastoraal Plan jaren geleden. "Wanneer je een geschenk krijgt dat helemaal top voor jou is, dan wil je dat toch laten zien aan iedereen. Wanneer je iets bijzonder mag ontdekken dat je heel veel vreugde brengt, dan wil je toch dat de mensen rondom jou die vreugde ook ontdekken. Het geloof is zo'n cadeau voor mij dat ik wil delen met anderen." Ik denk onmiddellijk aan deze gedachte wanneer Catherine stilstaat bij de betekenis van de campagneslogan 'Geloof doet delen.' Het is niet zozeer een oproep om de beurs te openen en gul te geven, al behoort dit ook tot de doelen van deze campagne. Het is vooral een oproep om dat geloof te delen. De Franstalige slagzin van deze campagne ligt misschien dichter bij de voorgaande gedachte: 'Montre-moi ta foi,' Toon me je geloof. Laat zien van waaruit je leeft. Getuig zelf van je eigen geloven zonder in een rabiate bekeringsdrang te ver-

vallen. Catherine vervolgt nu zelf. "Gods eindeloze liefde is een enorm geschenk. Een geschenk dat voelbaar en doenbaar is. In elk gebaar van liefde, in elk troostend woord is God nabij. Wanneer we als Kerk een teken willen zijn van Gods liefde en Licht, dan hebben wij iedereen nodig om hiervan ook een teken te zijn. Om deze reden zegt Missio tegen iedereen: Deel wie je bent, deel wat je hebt vanuit Gods eindeloze liefde. De blik van God in de blik van elke mens nodigt ons hiertoe uit."

#### Laat je raken door de blik van een ander

Om deze reden staat er wellicht een blik van een Indiase vrouw op de affiche van een campagne. Geen beeld dat medelijden wil oproepen. Haar ogen stralen van blijdschap en geluk. 'Wat ben ik blij dat ik jouw zus in Christus mag zijn.' Ook al heeft de Indiase kerk te maken met heel wat vervolging vandaag, toch krijgen wij via de campagne vooral een blij getuigenis van mensen die op een of andere wijze met India verbonden zijn. Een ervan is Christhura Lourdhusamy. Deze Indiase jongeman wordt op 21 november 2021 priester gewijd in de kathedraal van Mechelen en zal zich de komende jaren pastoraal verder inzetten in ons Vicariaat, meer bepaald in onze pastorale regio Leuven. Net als die anderen willen zij hun geloof met ons delen. Bisschop Koen Vanhoutte steunt deze koerswijziging helemaal. "De aandacht in samenleving en Kerk is dikwijls verschoven van missionering naar ontwikkelingshulp. Er treedt bij momenten een blikversmalling op waarbij de zorgen om ons eigen kerkelijk leven ons wat blind maken voor de vreugden en zorgen in de grote wereldkerk." Catherine beaamt op haar eigen wijze. "Ik vind het zulk ongelooflijk sterk teken dat op hetzelfde moment, op Wereldmissiezondag 24 oktober, christenen over

de hele wereld, in alle landen, willen getuigen van een warme wereldkerk. Allemaal doen ze hun duit in het zakje, hoe klein of hoe groot ook, waarmee zij andere gemeenschappen elders in de wereld willen helpen en sterken om hun missie ter plekke waar te maken. Ze worden niet alleen een teken van geloof, ze worden eveneens een teken van hoop. In heel wat landen maken Kerken nog altijd het verschil en zijn een lichtbaken wanneer het gaat over vredevol samenleven. Denk bijvoorbeeld maar aan de Kerk van Congo, Rwanda of Liberia. We waren blij dat we ze bij vorige campagnes extra konden steunen.

#### Concrete acties in India

Dit jaar is India aan de beurt. Drie projecten staan in de kijker. We willen met hen de onderwijsgraad in het bisdom Srikakulam optrekken door kwalitatiever onderwijs aan te bieden, zeker voor de jongsten. Verder willen we helpen bij de renovatie van een kerk, pastorie en

klooster op de eilandengroep van de Andaman en Nicobaren. De schade door de tsunami in 2004 is nog altijd niet helemaal hersteld kunnen worden. Een dan willen we tevens het seminarie van het aartsbisdom Madras-Mylapore ondersteunen. Wat zou een Kerk zijn zonder goed opgeleide priesters? Moet ik het nog verder duidelijk maken? Geloof doet delen. Wanneer je wil, kom ik graag hier in onze plaatselijke kerken dit verhaal brengen."

Vind meer informatie over Missio en de campagne op [www.missio.be](http://www.missio.be)

Contacteer Catherine via 02679 0642 of [pub@missio.be](mailto:pub@missio.be)

Steun lokale kerkgemeenschappen wereldwijd tijdens de collecte op Missiezondag (24 oktober) of via BE19 0000 0421 1012

Deken Patrick

### OKTOBERCAMPAGNE 2021



Geloof doet delen

Laat je raken door de blik van de ander en deel vanuit Gods eindeloze liefde



## Colofon

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.trevipus.be

**DIENST PAROCHEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ABONNEMENTEN**  
Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Herman Cosijns

**Diocesane redactie Aartsbisdom**  
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

**ABONNEMENTEN**  
**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-FRANCISCUS**  
**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58,  
3330 Korbek-Lo  
tel. 016 250593 gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

**EINDREDACTIE FRANDO**  
**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

**CONTACTADRESSEN**  
**DON BOSCO**  
**Jef Wauters**  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

**SINT-ANTONIUS**  
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,  
3001 Heverlee (0475/675667)  
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee

**SINT-FRANCISCUS**  
**Parochiesecretariaat**  
Tiensesteenweg 190,  
3001 Heverlee  
Open op dinsdag en donderdag  
van 09.30 u. - 11.30 u.  
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen  
op 016 25 04 59  
of liefst op **0492 319215**

## VIERINGEN

## SINT-FRANCISCUS

**Zondag 3 oktober**  
**Parochiefeest**  
**10.00 u.** Eucharistieviering  
Herdenkingsviering voor Toremans Sandra vanwege haar broer en zus.  
Voorganger: Pastor Marcel Doms  
Assistent: Lieven Dries  
Lector: Lutgarde Frederix  
Zang: Franciscuskoor  
Orgel: Herman Baumers

**Zondag 10 oktober**  
**Chronische ziekendag**  
**10.00 u.** Eucharistieviering  
Nagedachtenis van de familie Verlinden-Wuytack  
Voorganger: Pastor Fons Boey  
Lectoren: Samana  
Zang: Franciscuskoor  
Orgel: Herman Baumers

## SINT-ANTONIUS

**Zondag 3 oktober**  
**27ste zondag door het jaar B**  
**11 u.** viering met koor- en samenzang  
Voorganger: pater Walter Verhelst  
Assistent: Mathieu Voets  
Lector: Ann Wouters  
Homilie: pater Walter Verhelst  
Beelden: Leo Swinnen

**Zondag 10 oktober**  
**28ste zondag door het jaar B**  
**11 u.** Eerste Communie  
Voorganger: pater Walter Verhelst  
Assistent: catechisten  
Lector: eerste communicanten  
Homilie: pater Walter Verhelst  
Beelden: Leo Swinnen

## DON BOSCO

Vieringen om 10.30 u.  
**Zondag 10 oktober 2021**  
**Zondag 24 oktober 2021**  
**Maandag 1 november 2021 – Allerheiligen**  
**Zondag 14 november 2021**  
**Zondag 28 november 2021**

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website [www.ademtocht.be](http://www.ademtocht.be) zijn de teksten ook terug te vinden.

**NIET HET CADEAU**  
**MAAR**  
**DE VRIENDSCHAP TELT**  
bzn

## Theatercollectief Het Bataljong



## Theatervoorstelling: Stap binnen in de wereld van mensen met jongdementie

“Dat kan niet, ik ben net 50 geworden.” “Ruggenmerg liegt niet, mevrouw.” En dan?  
De stilte. De twijfel. De strijd. Tegen het Grote Verval. Tegen de Mist. Tegen wie je wordt. 24/24, 7/7. En toch.  
Hoe neem je afscheid van wie je was? Hoe leer je je nieuwe zelf omarmen, goed wetende dat die morgen misschien opnieuw kan vertrekken? En wat blijft over?

Theatercollectief Het Bataljong ging een jaar lang op stap met acht mensen met jongdementie, met hun partners en met de buddy's van VZW Het Ventiel. Hun zoektocht naar antwoorden leidde de theatermakers naar eenzame huiskamers en werkplekken vol frustraties. Naar bange wachtkamers in ziekenhuizen en naar bruisende workshops. Het resultaat is te zien in **De Loteling**, een voorstelling waarin mensen met jongdementie zelf het voortouw nemen. De voorstelling ging in het najaar van 2019

in première en werd door pers en publiek warm onthaald. De Loteling kwam ook aan bod in het VRT-journaal.

**Praktische informatie:**  
**Zaterdag 2 oktober 2021 in 30C-Minnepoort** (Dirk Boutslaan 62, 3000 Leuven)  
Timing:

19.30 uur - panelgesprek met onder andere dr. Rik Vandenberghe, dr. An Haekens en schepen Bieke Verlinden. Moderator: Jan Hautekiet.  
20.20 uur: pauze van 20 minuten  
20.40 uur: **voorstelling 'De Loteling'**

Ticketprijzen  
€ 12  
€ 8 (Vennoot van Zorgcirkels Jongdementie)  
€ 2,40 voor UiTPAS met kansentorief

Tickets beschikbaar via:  
<https://www.30cc.be/nl/programma/item/de-loteling>  
Dit initiatief kadert binnen een demetievriendelijk Leuven.

## UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEUVEN

De Universiteitsbibliotheek stelde woensdag 8 september de visiotour voor.

De app gidst doven en slechthorenden aan de hand van gebarentaal door de geschiedenis van de bibliotheek.

Tot vandaag konden jaarlijks 10.000 bezoekers het historisch gebouw ontdekken aan de hand van een audiotour via de ErfgoedApp.

## Vlaamse Gebarentaal

Nu kan je de rondleiding niet enkel meer volgen in bijvoorbeeld het Nederlands, het Frans of het Engels, maar ook in Vlaamse Gebarentaal. De Universiteitsbibliotheek vertaalde immers de audiotour naar een visiotour in Vlaamse Gebarentaal en International Sign Language.

## Werk aan de winkel

Bij de voorstelling van de vidiotour waren er uiteraard ook mensen van



Stadsbibliotheek voor doven en slechthorenden

de dovensamenleving aanwezig.

“Niet alleen voor mezelf, maar ook voor alle andere dove mensen in Vlaanderen, is dit een erg belangrijk signaal”, klinkt het bij **Kristof de Weerd**.

Hij is voorzitter van Taalgroep Vlaamse Gebarentaal en docent Vlaamse Gebarentaal aan KU Leuven.

“Dat wij op een toegankelijke manier zoveel informatie kunnen verkrijgen van de bibliotheek is voor ons alvast erg verrijkend. Je kan als

dove namelijk niet overal simpelweg een rondleiding volgen. Normaal gezien sta je dan maar wat rond te kijken en heb je er niet zoveel aan. Aangezien ik zelf ook werkzaam ben aan de KU Leuven vind ik het echter fantastisch dat ik hier vanaf nu nog terecht kan.

Er zijn zoveel plaatsen die nog niet toegankelijk zijn in de Vlaamse Gebarentaal, dus is er wel wat werk aan de winkel.“

(Mdt) - Uit krant Het Nieuwsblad van 8 september 2021

## MEDITATIEGROEP

## DON BOSCO



Een leerling vroeg aan zijn meester: “Meester, hoe breng je verlichting in de praktijk van alledag?”

“Door te eten en te slapen.”, antwoordde de meester.

“Maar meester, iedereen slaapt en iedereen eet.”

“Maar niet iedereen eet wanneer hij eet, en slaapt wanneer hij slaapt.

Eten wanneer je eet en slapen wanneer je slaapt betekent volledig aanwezig zijn in al je handelingen, zonder dat jij je laat afleiden door je eigen ego”

**Uit “Tibetaans boek van leven en sterven” Sogyal Rinpoche”**

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door in **het Don Bosco centrum** om 20 u. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

## Meditatiemomenten

Maand oktober: maandag 11 en 25  
Maand november: maandag 8 en 22  
Maand december: maandag 6 en 20

## KALENDERBLAADJE

De werkelijke menselijke vrijheid waartoe Christus ons oproept is: de vrijheid van mensen die in relatie leven tot elkaar, die op alle gebied in menselijke verhouding leven en niet in opposities waarin zij elkaar dood drukken.

Want het is niet de wet die beklemmt en beperkt of in alles voorziet, voor alles vaste regels heeft of evangelisch is, maar het is de liefde; de liefde die het goede denkt en ons tot het goede oproept.

Een goed woord doet ons eindeloos meer reageren dan alle wetten bij elkaar.

T. Govaart-Halkes

## Stilstaan aan de zee

Stilstaan aan de zee. en voorbij laten gaan.

Zelf zee zijn en niets weten. Niets en iets golven voort en glimlachen tegen elkaar. Stilstaan aan de zee en kijken naar de wolken. Sta ik nou stil? Of ga ik verder?

Nee, de wolken gaan en gaan... en gaan... Die ene vond ik mooi die witte van daarnet.

Uit "75 Woorden", Toon Hermans

## Samana Sint Franciscus op bedevaart naar Scherpenheuvel

Elk jaar op de tweede woensdag van september organiseert Samana Sint Franciscus een bedevaart naar Scherpenheuvel. Dit jaar waren ook



Met een aantal deelnemers deden we de kruisweg oefening



Mooie eigentijdse eucharistieviering in de basiliek

de leden van OKRA uitgenodigd. Zo trokken we met dertig leden en sympathisanten naar het gekende en geliefde bedevaartsoord. Bij aankomst kregen we eerst de gelegenheid om te genieten van een tas koffie en een stukje taart. Voor velen was dit de eerste keer dat ze van huis weg konden gaan na de lange maanden van beperkingen door de vele coronamaatregelen. Deze uitstap was een goede gelegenheid om het alleen thuis zijn en de eenzaamheid te doorbreken. Er werd dus gezellig geabbeld en veel nieuwsjes werden uitgewisseld.

Met een aantal deelnemers deden we de kruisweg oefening. Zuster Mia Hilven had dit voorbereid met aangepaste teksten bij elk van de 15 staties. Deze bezinning over het lijden van Jezus bracht troost en moed om met de eigen problemen om te gaan. De belangrijkste activiteit van de dag was de mooie eigentijdse eucharistieviering in de basiliek. Naast onze groep van Samana was er ook een groep uit Schaffen en vele bedevaarders die alleen of in familieverband aanwezig waren. Het is goed en het doet deugd om eens met velen samen te zijn. De viering werd voorgegaan door priester Alfons Boey die sinds kort proost is van Samana Sint Franciscus. Hij wees op het gelukkige toeval dat precies op de dag van onze bedevaart, 8 september, de kerk de geboorte viert van Maria. Natuurlijk kennen we niet de juiste geboorte-

datum van Maria, maar het gedenken van haar geboorte kunnen we ook zien als het vieren van een verjaardag. Op de verjaardag van een moeder komen de kinderen samen, in dankbaarheid en met vreugde om al het goede dat ze gekregen hebben en het mooie dat ze samen beleefd hebben. Zo mogen we als christenen blij zijn om het vele goede dat Maria aan de wereld geschonken heeft, op de eerste plaats haar zoon Jezus.

De eerste lezing was een tekst van de profeet Micha, die leefde 2500 jaar geleden. Midden in het onheil en de problemen van die tijd – herkenbaar ook in onze tijd – droomde hij van een betere wereld en beloofde hij dat die er ooit zal komen. “Er zal rechtvaardigheid heersen tussen de volkeren. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog oorlog voeren tegen een ander volk, geen mens zal nog we-

ten wat oorlog is. Ieder zal onder zijn wijnrank zitten en onder zijn vijgenboom, door niets of niemand nog opgeschrikt” Een wens en een droom, ook voor onze tijd! Daarom werd gebeden dat deze droom ooit werkelijk zou worden en dat wij er ook zouden aan meewerken. Voor een zieke en voor het welslagen van een operatie, voor vrede in Afghanistan, voor verstandhouding in de gezinnen, voor het geluk van kinderen en kleinkinderen, voor de persoonlijke intenties van iedereen die aanwezig was. Na de mis was er nog ruim de tijd om een kaars te laten branden, en vooral om de plaatselijke horeca te bezoeken. Daar werd gezellig geproefd, verhalen werden uitgewisseld met vrienden en kennissen die we door de coronaepidemie zolang niet gezien hebben. Teverden en gelukkig keerden we terug naar huis. *JefSnaet*



...en vooral om de plaatselijke horeca te bezoeken

## Zaaien, wachten, oogsten? En de boer?... die ploegde voort (deel 2)

Zondagsviering 29 augustus 2021

Goedemorgen allemaal, welkom rond deze tafel, bij dit licht; waar we ook vandaag weer ons hart en ons hele zijn proberen open te stellen voor datgene wat ons ten diepste drijft en dit in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

**Lied: Voor kleine mensen**

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, Hij geeft hoop aan rechtelozen, hun bloed is kostbaar in zijn ogen, Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

Hij zal opkomen voor de misdeelden, Hij zal de machten die ons dwingen breken en binden, Hij zal leven, onvergankelijk als de zon.

Zoals de dauw die de aarde drenkt, zo zal Hij komen en in die dagen zullen trouw en waarachtigheid bloeien, zal er vrede in overvloed zijn.

Zijn naam is tot in eeuwigheid, zolang de zon staat aan de hemel. Zijn naam gaat rond over de aarde, een woord van vrede, van mens tot mens.

**Eerste lezing Psalm 126 - Een bedevaartslid.**

**Lied: Dank u...**

Dank u voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

Dank U voor steun in moeilijkheden, altijd ziet U naar mensen om. Dank U voor vrienden en voor vreemden die ik tegenkom.

**Lezing uit het Evangelie volgens Lucas Hoofdstuk 8, vers 4 tem 15**  
De gelijkenis van de zaaier

**Uit de duiding van Hermien**

De parabel van de zaaier lijkt een platgetreden pad in onze geloofsakker. En toch wil ik jullie uitnodigen om deze parabel van verschillende kanten te bekijken.

**Einde van de duiding:**

We zijn allemaal landbouwers van ons eigen leven. Samen vergroten we de kans op slagen. Ook al is het soms zelfs bang afwachten naar het resultaat.

Het duurt jaren eer je het in de vingers hebt en we willen onze kennis doorgeven, we willen datgene wat we geleerd hebben en waar we voor geleefd hebben doorgeven.

Hoe bewaren we wat we geoogst hebben?

En bij een tegenvallende oogst, is het draaglijker als je op een voorraad kan terugvallen, als je medelandbouwers delen wat ze hebben en als je het perspectief van een volgend teeltjaar voor je hebt.

**Geloofsbelijdenis**

Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste, in de taal van het eigenbelang, in de macht der machtigen.

*Maar ik wil geloven*

in het recht van de zwakste, in de open hand, in de macht van de overtuiging, in de kracht van de liefde.

Ik durf geloven - altijd en ondanks alles in de nieuwe mens, in de andere weg.

Ik durf geloven in Gods eigen droom:

Brood voor allen, wijn voor iedereen, Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

**Voorbeden:**

“Groot is de wereld en lang duurt de tijd maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen gaan, overal heen.”

Dat wij ondanks onze kleinheid, blijven geloven en blijven zaaien bij ons thuis en in onze omgeving. Ook als wij zelf het resultaat van wat we gezaaid hebben niet zien.

Dat wij bij een tegenvallende oogst, niet opgeven en moedeloos geraken en anderen niet negatief bejegenen omwille van het tegenvallende resultaat.

Dat wij gul zijn met de geestelijke en materiële oogst die we binnenhalen. Dat wij degenen die uit onwetendheid, door tegenslag geen oogst en geen voorraad hebben, niet enkel “de aren laten lezen” maar van harte uitnodigen om mee aan onze geestelijke en materiële ta-

fel aan te zitten. Niet in de bijkeuken, maar als eregast.

Veel van wat wij hebben en zijn, is geen verdienste die wij enkel aan onszelf te danken hebben. Maak ons dankbaar voor datgene wat wij kregen van mensen om ons heen en mensen die ons zijn voorgegaan.

**Tafelgebed (Lied 365):**

<https://www.dorpskerkdalen.nl/event-items/oogstdienst-m-m-v-koor-8-november-2015/>  
Wij dragen onze gaven, het werk van onze hand, het werk van onze dagen, de garven van het land, van wind en zon en regen – tot eer van U, o God, de Ene.

De vogels en de dieren die leven van de wind, wat er niet kan vliegen en wie de schoven bindt moet werken en geloven – tot eer van U, o God, de Ene.

Wij wijden U de schoven, wij wijden U het brood, want brood komt uit den hoge van bij de Here God, voor wie de halmen buigen – tot eer van U, o God, de Ene.

Wij brengen U de druiven, wij plengen U de wijn, die zal van U getuigen, die zal U eigen zijn, geheel en al U eigen – tot eer van U, o God, de Ene.

Het is en moet zo blijven de gave van uw hand,

ten in de mand, de broden op de tafel – tot eer van U, o God, de Ene.

**Muziek tijdens de communie:** For the beauty of the earth – John Rutter <https://www.youtube.com/watch?v=jtoeHG3CZto>

**Dank u**

aan Herman voor het orgelspel, aan Majo voor de zang, aan Constance voor het lezen, aan Gie om de knopjes van de geluidsinstallatie te bewaken en aan Monik voor de prachtige bloemen en aren, en aan Lieve voor de eeuwige bijstand en uiteraard aan jullie allen om hier te komen mee vieren.

**Mededelingen en Zegen**

Laten we datgene wat we hier gevierd hebben bezegelen met een kruisteken opdat we het deze week ook kunnen waarmaken in onze omgeving; in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

**Slotlied: de** steppe zal bloeien De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven. Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, die keren in stoeten. Die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen.

## Joinzbike



### NOMINATIE VAN JOINZBIKE Als Sportinitiatief van Sport Vlaanderen

We kennen het engagement van Jef Wauters bij Joinzbike, een fietsclub waar valide en andersvaliden samen inclusief sporten.

Stad Leuven draagt ons een warm hart toe. Ons inclusief sporten

krijgt meer en meer waardering. Valide en andersvalide sport(st)ers worden in en rond Leuven meer en meer gehoord.

**Buurtsportcoördinatar Iris heeft** recent Joinzbike voorgedragen voor het Warmste Sportinitiatief van Sport Vlaanderen. Zij doet nu een oproep massaal voor Joinzbike te stemmen.

Hier vind je de nominatie terug: <https://deeljeidee.sport.vlaanderen/nl-BE/joinzbike-alleen-ga-je-sneller-samen-kom-je-verder>  
Nomineer door op het duimpje rechts boven te klikken, maar eerst registreren en inloggen.

Met warme, sportieve groeten,  
**Jef Wauters**

## LEUVEN – BABYTHEEK

### Uitlenen en terugbrengen in de babytheek

“Een baby groeit daar zo snel uit,” Het is een uitspraak die je hoort bij heel wat jonge moeders. Ze klagen over de prijs van sommige spellen, die slechts korte tijd bruikbaar zijn. In Leuven is daar vanaf nu een oplossing voor, dankzij de Babytheek.

De Babytheek voor babyspullen is een initiatief van **Huis van het Kind Leuven** naar een idee van vzw De Transformisten, om babymateriaal toegankelijk te maken voor alle ouders. Jonge gezinnen kunnen zo, op een betaalbare en ecologische manier het babymateriaal dat ze slechts korte tijd nodig hebben voor hun gezin gewoon tijdelijk ontfemen in plaats van alle spullen telkens aan te kopen en te stockeren.

**Enthousiast**  
Huis van het Kind Leuven merkt dat ouders heel enthousiast zijn



over het initiatief. “Het is handig dat je nu naar de Babytheek kan waar je al het babymateriaal gewoon kan lenen en later teruggeven.”, zegt mama Ladan.

De Babytheek is gevestigd in het depot van Huis van het Kind Leuven **in het OCMW**.

Mensen met een verhoogde tegevoelingskosten betalen zelfs maar 10 euro. Er is een **website** waarop **al het uitlenbare materiaal te zien** is. Uitlenen kan tot maximaal zes maanden. (hsb) *Uit Krant Het Nieuwsblad van 11 september 2021*

## Avondmens



Heel mijn leven heb ik beweerd dat ik een ochtendmens ben. Ik word vanzelf wakker als het licht wordt. Ik vind het niet erg om vroeg op te staan. 's Morgens zit ik boordevol energie en in de loop van de voormiddag krijg ik het grootste deel van mijn werk – vooral het creatieve – gedaan. In de namiddag begint mijn tempo al wat te vertragen en tegen het avondeten heb ik het gevoel dat de dag erop zit. Om 's avonds nog buitenshuis actief te zijn moet ik altijd iets overwinnen.

Dat is allemaal niet echt veranderd. Maar sinds kort geniet ik meer dan ooit tevoren van de schoonheid van avonden. Vooral in de zomer. Het is het moment van de dag waarop het vanzelf stiller wordt. Hier en daar klinkt nog een mensenstem, maar trager en voorzichtiger dan overdag. Dan nemen de vogels het over. De merel haast zich van dakgoot naar schoorsteen om met telkens nieuwe fluitvariaties zijn territorium af te bakenen. Een paar andere vogeltjes zingen zoals ze ge-

bekt zijn: minder melodieus maar even efficiënt. Een kat sluipst onhoorbaar over het gras. In de klimop ritselen een paar muizen. Een tros onrijpe hazelnoten wiegt in de wind. De lucht is warm en fris tegelijk. Een verre kamperfoelie strooit zijn geuren rond. Niets hoeft nog en toch is alles waakzaam. Misschien is het omdat ik stilaan in de avond van mijn leven kom, dat avonden me elk jaar meer gaan bekoren. De volstrekte vanzelfsprekendheid van het einde van een dag. De helderheid en de rust na alle drukte. De vreemde mengeling van volheid en gemis, in het besef dat het leven de volgende dag weer verdergaat. De zachte zoetheit van weemoed. Dan is het opeens te koud om nog buiten te zitten. Ook de avond gaat voorbij.

Kolet Janssen (<https://www.koletjanssen.be/blog/avondmens/>) gepubliceerd op 13 juli 2021



**KU LEUVEN**

### Samen openen wij de toekomst

Wilt u het verschil maken voor de generaties die na ons komen? Met een legaat aan de KU Leuven stimuleert u medische en technologische innovatie, de opwaardering van kostbaar erfgoed, duurzame oplossingen en de talenten van beloftevolle studenten. Bovendien kunt u, dankzij de expertises van onze juridische adviseurs, zorgeloos nalaten aan de universiteit.

Met een legaat aan KU Leuven schenkt u de komende generaties iets waardevols, de kennis en veerkracht om te bouwen aan een gezonde, duurzame en inclusieve toekomst. Zo laat je de wereld net dat tikkeltje mooier achter.

### Goede doelen

**\*Jongeren**  
Onze kinderen zijn niet alleen onze oogappels, ze vormen ook de motoren van onze toekomst. KU Leuven wil daarom met u voor hen zorgen zowel in medische, geestelijke als culturele zin van het woord.

### \*Onderwijswereld

Onze onderwijssector staat voor grote uitdagingen. Wij willen onze leraars klaarstomen voor deze uitdagingen en oplossingen aanreiken. Daarom brengen wij een groot aanbod aan interactieve nascholingen waaronder debatten, lezingen, workshops over onderwijsgerelateerde thema's.

### \*Gezondheidszorg & Geneeskunde

Voor onze samenleving is de gezondheid van haar burgers misschien wel het belangrijkste kapitaal. Onze universiteit wil dat absoluut blijven vergroten. **Kankeronderzoek:** Elke dag krijgen meer dan 100 Vlamingen de harde diagnose: kanker. Onze wetenschappers en zorgverleners doen er alles aan om hen nog

beter te behandelen en hen hoopvollere prognoses te geven.

### \*Erfgoed en cultuur

KU Leuven beheert een schat aan gebouwen, kunstwerken, collecties en boeken. Ze investeert sterk in dat patrimonium en de Universiteitsbibliotheek en roept alumni en vrienden op om het mee te helpen bewaren voor de volgende generaties.

### \*Maatschappij

In onze hedendaagse wereld groeit de nood aan spirituele, filosofische en culturele verdieping en willen we kwetsuren van allerlei aard zo goed mogelijk helen. Ook burgerschap, religie en mensenrechten blijven voor de KU Leuven speerpunten.

### \*Studiebeurzen en prijzen

Studiebeurzen & prijzen voor studenten en onderzoekers. Veel jonge mensen zowel uit ons land als uit ontwikkelingslanden, hopen een universitair diploma te behalen of een academische carrière uit te bouwen. Maar tussen droom en daad staat vaak een harde financiële realiteit.

**Ontwikkelingssamenwerking:** alleen door grenzen te doorbreken zetten we als samenleving stappen vooruit. KU Leuven deelt haar expertise in Noord en Zuid en vergroot zo de toekomstkansen van de meest kwetsbaren.

### Wetenschap & Technologie

Belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen, spectaculaire natuurfenomenen en baanbrekende technologieën vormen de basis voor wetenschap en technologie aan de KU Leuven. Samen willen we groeien in excellentie en innovaties.

### KU Leuven – Dienst fondsenwerkingen Alumnirelaties

Minderbroederstraat 5 bus 5020  
3000 Leuven  
Tel. +32 16 32 37 39  
Fax +32 16 32 37 38

Algemene informatie over schenkingen en fondsen:

Contactadres **Isabel Penne**, directeur van het universiteitsfonds  
via: +32 16 32 41 44  
of mail naar [isabel.penne@kuleuven.be](mailto:isabel.penne@kuleuven.be)

## Met je grote mond

Heb je een grote mond?

Praat je gemakkelijk?

Oordeel je vlug en ben je erg verontwaardigd over de misstappen van anderen?

Ja, je kent misschien alle schandalen van de straat.

Je weet wie bij de kruidenier gestolen heeft.

Je weet wie thuis ruzie heeft gemaakt, wie thuis wegliep. Daarom zeg je misschien met een schijnheilig gezicht, als het over anderen gaat: ‘Het is toch verschrikkelijk.’

Maar als anderen eens alles wisten over jou.

Alles, ook je gedachten, je wensen, je begeerten en heel je verleden... Je zou misschien rood worden tot achter de oren.

Maar, goddank, wie weet er iets van je?

Denk nu heel even na en zeg tot jezelf: ik ga voortaan zwijgen over anderen, want als anderen eens alles wisten over mij, zou ik ook niet fier zijn.

*Uit Dagboek 365 van Phil Bosmans*