

KERK & Leven

37

2021

WEEKKRANT

15 SEPTEMBER

JAARGANG 82

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

DE ABDIJ PRIKKELT



Sinds 8 augustus vind je op het domein van Abdij van Park een podcastroute, die elke bezoeker uitnodigt om anders naar de abdij te kijken. De Abdij van Park is een uniek monument in Leuven. Met haar gave abdijcomplex geldt het als een prototype voor de opbouw van een abdij. Ook de grootschalige herbestemming is een voorbeeld in binnen- en buitenland. Als plek nodigt ze uit om stil te vallen en na te denken over de toekomst.

In een bijzondere podcastroute gaan PARCUM en psychiater Dirk De Wachter op zoek naar antwoorden. De abdij is een wonderlijke plek in de natuur en een prachtige historische plaats. Maar wat kunnen deze plekken, zulke abdijen, in deze tijd van snelheid en drukdoenerij betekenen? Dirk De Wachter gaat rond deze vraag in dialoog met klimaatambassadeur Nic Balthazar, politiek filosoof Bleri Lleshi en architecte Caroline Voet.

Op drie inspirerende locaties op de abdijsite nemen ze de bezoeker mee opsleeptouw. Met de Abdij van Park als vertrekpunt gaan de sprekers op zoek naar antwoorden op hedendaagse vraagstukken over zingeving, ecologie en architectuur. In deze podcast laten ze zich inspire-

ren door de abdijsvijver, het neerhof en de kerktoren. De bezoekers kunnen plaatsnemen op enkele luistermeubels van Hartwerp en Surtout, speciaal voor deze route ontwikkeld. Neem zeker je gsm en oortjes mee.

Maak alvast kennis met enkele quotes van de sprekers: **Nic Balthazar:** 'We hebben vandaag een soort van evenwicht verloren. Norbertijnen waren veel meer bezig met evenwicht. Hoeveel kan je van een land vragen? Hoeveel kunnen we van mekaar vragen? Hoeveel kunnen we aan mekaar geven? Als je naar deze vijvers kijkt, wat valt je dan op? Dat evenwicht!' **Bleri Lleshi:** 'Het is belangrijk om de authenticiteit van de plek te bewaren, maar tegelijk op zoek te gaan naar een nieuwe identiteit.' **Caroline Voet:** 'Abdijen zijn plekken die architecturaal bedacht zijn op een manier van samenzijn die wij nu vaak kwijt zijn en waar heel wat mensen vandaag naar op zoek zijn.'

Voor meer info onder deze podcast kan je terecht op de site van parcum www.parcum.be. De route is vrij toegankelijk en loopt tot en met 31 december 2021.

Bezoek kerkhof Vlierbeek

Op **zondag 19 september** nemen de gidsen van onze Heemkundige Kring Vlierbeek je graag mee op wandel op het oude kerkhof bij de Abdij van Vlierbeek.

Op het eerste gezicht lijkt een kerkhof misschien een ongewone bestemming voor een zondagse wandeling. Het oude kerkhof van Vlierbeek is echter meer dan de moeite waard om een bezoekje te brengen! Er heerst een rustige en serene sfeer, maar bovendien vind je er belangrijk funerair erfgoed. Naast enkele indrukwekkende praalgraven, ontdekken we er sporen van de laatste monniken van de oude benedictijnenabdij. Verscheidene grafmonumenten herinneren ook aan de slachtoffers en vooral aan kleine en grote helden van de beide wereldoorlogen. Enkele lokale prominenten en kunstenaars vonden hier bovendien hun laatste rustplaats, denk maar aan Eduard Remy, Frans Nackaerts en Jan Cobbaert.

We nodigen je dan ook graag uit om te komen luisteren naar de verscheidenheid aan verhalen die verbonden zijn met deze verstilde erf-



(c)foto van Heemkundige Kring Vlierbeek vzw

goedplek. Afspraak om 15u aan de Westerpoort. Prijs 5,00 € per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis.

Wil jij er ook graag bij zijn? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Denise Dictus via 016/25 60 03 of neem contact op met de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw via rondleidingen@abdijsvlierbeek.be Je kan je ook inschrijven via de link die je terugvindt op de site van de abdij van Vlierbeek www.abdijsvlierbeek.be Op zaterdag 18 september om 17u sluiten we onze inschrijvingen af. Het aantal deelnemers per groep is echter beperkt,

wees er dus snel bij. Na inschrijving mag je dan nog een mailtje ter bevestiging van ons verwachten.

Uiteraard stellen we bij het organiseren van deze rondleiding graag jouw veiligheid als die van onze gidsen voorop. Daarom vragen we om nog steeds een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Wanneer je wenst deel te nemen aan deze rondleiding, ga je dan ook automatisch akkoord met onze richtlijnen. Mochten onze richtlijnen intussentijd wijzigen, dan vermelden we dit alsnog op deze websitepagina.

HET PAROCHIEZAALTJE IS WEER OPEN!



Sint-Franciscus Heverlee

Na de **zondagmis** om **11.00 tot 12.00u** wordt u weer verwelkomd in het parochiezaaltje voor een babbel met een drankje.

Op **dinsdagnamiddag** van **14.00 tot 17.00u** worden mensen verwacht die willen kaarten, gezelschapsspellen doen of zomaar een babbeltje om elkaar te ontmoeten. Het zaaltje is uitgerust met CO2 meters en voldoet aan alle coronamaatregelen.

Er wordt van u verwacht dat u ook de laatste coronarichtlijnen respecteert.

Cécile Van Hoecke en Annie Serré



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS

Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO

Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS

Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat
Tienssteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 19 september
Familieviering 1ste com 2021

10.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lectoren: Communiekanten
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers

Zaterdag 25 september

16.00 u. Vormselviering
Voorganger: Steven Wielands
Assistenten: Lieven Dries & Caroline Van Audenhove
Lectoren: Vormelingen
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers

Zondag 26 september

26ste zo dh jaar
10.00 u. Woord- en communieviering
Jaargetijde van François Stuyckens
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lector: Guido Lauwerier
Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 19 september
25ste zondag door het jaar B

11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Myriam Neves
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 26 september

GEEN VIERING: wereldkampioenschap wielrennen in Leuven. De kerk is niet bereikbaar

We hebben een **jong hart**, zolang we van de mensen houden en zolang we hen alles gunnen, wat we misschien zelf missen.

Wie met een 'jong hart' oud wordt, zal met een stille blijmoedigheid de vele kleine en grote narigheden van de oude dag kunnen aanvaarden.
Phil Bosmans

DON BOSCO

Zondag 26 september – 10.30 u.

Zondag 10 oktober
Zondag 24 oktober

Maandag 1 november – Allerheiligen

Zondag 14 november
Zondag 28 november

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

KALENDERBLAADJE

De gewichtigste les die de mens kan leren is niet dat er leed is in de wereld maar dat hij leed kan omzetten in vreugde.

R. Tagore

Geleefd, gevochten, gehoopt, genoten, gestorven



*Na vallen en opstaan
vechten om nooit ten onder te gaan
is de tijd gekomen om in vrede te gaan.*

Op zaterdag 1 september 2021 namen wij in de Sint-Franciscuskerk in Heverlee afscheid van de heer **Frans Lens**, echtgenoot van Paula Goovaerts, *ereteiken van de arbeid eerste klasse 1984*, lid van K.B.C. Zanzibar 1950 – 2021, bestuurslid van K.B.C. Zanzibar 1955 – 2008, vereerd met de medaille "laureaat van de sport 1990", vereerd met de provinciale medaille "voor verdienste in brons 1991", geboren in Leuven op 26 januari 1928 en godvruchtig thuis overleden op 27 augustus 2021, omringd door de warmte van zijn gezin.

Geleefd,
naar de hoge normen
die je aan jezelf stelde.

Gevochten,
zo hard je kon
tegen de ziekte die je trof.

Gehoopt,
met heel je hart
op het herstel
dat op zich liet wachten.

Genoten,
van die laatste kostbare dagen
die je met ons deelde.

Gestorven,
en met jou
een stukje van ons.
N. Benschop

KUNNEN WE DAAR NOG VAN LEREN ?!

Werksschrift Liturgie – Twaalfjarige jongen uit het zesde leerjaar 1957- 1958

*** Het Heilig Misoffer**

1. De eerste mensen offerden aan God **dieren, planten, voedsel**.

Deze goederen vernietigden ze voor God om

- Hem te aanbidden als God van hemel en aarde
- Hem te bedanken om zijn vele weldaden
- Hem te smeken om zijn bijstand te mogen genieten
- Hem eerherstel aan te bieden voor de bedreven fouten

2. Offers van dieren en vruchten konden God niet bevredigen.

Toen kwam Christus die geslachtsofferd werd op het kruis. Jezus was het Offer en de Offeraar.

Het was het bloedige kruisoffer van Calvarie.

3. Voor zijn dood heeft Jezus datzelfde **offer onbloedig opgedrongen in het laatste Avondmaal**.

Hij wilde aan zijn kerk een blijvend offer schenken. Door de woorden:

"Doet dit tot mijn gedachtenis", kregen de Apostelen dezelfde macht.

De H. Mis is dus de hernieuwing van het bloedig offer op Calvarie, maar op een onbloedige wijze.

Immers sedert zijn Verrijzenis is Jezus verheerlijkt en onsterfelijk: Zijn bloed kan niet meer van zijn lichaam gescheiden worden.

***Soorten van Missen**

De H. Mis is ofwel **stil of gelezen**, ofwel **gezongen of plechtig**. Vroeger werd de Mis altijd plechtig gecelebreerd.

De gelezen Missen kwamen in gebruik rond de jaren 700.

Een plechtige Mis is een Mis met zang, assistenten, wierook en allerlei andere plechtigheden.

***Kerkelijke Zang**

- De kerkelijke zang doet
- de waarheden, door de **gebeden en lofzangen** uitgedrukt, beter verstaan,
 - beter gevoelen,

3.en brengt de eredienst luister bij.

De eigen zang van de kerk is het **Gregoriaans**, aldus genoemd omdat de H. Gregorius ertoe bijgedragen heeft.

***Wierook**

De H. Kerk gebruikt wierook om de Mis en andere plechtigheden

- op te luisteren
- om Gods opperste Majesteit te erkennen
- en vooral om de gebeden zinnebeeldig uit te drukken.

De priester bewierookt **de offerande, een kruis, het altaar en al wie aan de Sacrificie deelneemt**.

***Vredeskus**

In **de plechtige Missen** wordt juist voor de nuttiging de **vredeskus** gegeven aan al diegenen die aan het altaar meehelpen.

Vroeger gaven de gelovigen elkaar ook de vredeskus ten **teken van broederlijke liefde**.

MEDITATIEGROEP DON BOSCO



In een wereld die gewijd is aan afleiding, maken stilte en rust ons bang. Wij beschermen ons ertegen met rumoeren verwoed bezig zijn. Het naar binnen kijken is het laatste wat we durven doen.

Leren mediteren is de mooiste gift die je jezelf in dit leven kunt geven. Alleen door meditatie kun je de reis ondernemen om je ware natuur te ontdekken, en op die manier de stabiliteit en het vertrouwen vinden die je nodig hebt om goed te leven en te sterven. Zelfs als de mediterende de meditatie verlaat, verlaat de meditatie de mediterende niet.

Uit "Tibetaans boek van leven en sterven" Sogyal Rinpoche"

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door **in het Don Bosco centrum** om 20 u. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

Maand september: nog op 27 september
Maand oktober: maandag 11 en 25
Maand november: maandag 8 en 22
Maand december: maandag 6 en 20

OPENDEURDAG TUINFEST
19/09/21**Vluchtelingenhuis**

Aarschotsesteenweg 366 Wilslele

Hierbij nodigen we iedereen van harte uit voor een gezellig samen-zijn met een hapje en bubbels, een verrukkelijk Zuid-Amerikaans buffet en desserttafel met een overvloed aan heerlijke desserts. Er wordt animatie voorzien voor jong en oud.

Programma:

12u-14u : Zuid-Amerikaans buffet: volw 15€ - kind 5€
kinderschotel : witte rijst-vleesballen in tomatensaus-samosa-verse mango
volwassenen: vleeschotel : gele rijst met kokos-chili con carne-samosa-verse ananas
volwassenen veggie: zoete aardappelen-chili sin carne-samosa-maïs met Mexikaanse kruiden

Vanaf 14u : dessertenbuffet met vrije bijdrage.

Voor het buffet van 12u dien je liefst in te schrijven voor 15 september met vermelding van naam en aantal schotels via mail info@rechtopmigratie.be

Indien je na 14u komt dien je niet in te schrijven

MARIA, HET LEVEN ZOALS HET IS? (Deel 2)



Don Bosco - Zondagsviering 15 augustus 2021

Welkomstwoord en kruisteken

Goedemorgen allemaal, welkom rond deze tafel, bij dit licht; waar we ook vandaag weer ons hart en ons hele zijn proberen open te stellen voor datgene wat ons ten diepste drijft en dit in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Vandaag is het volgens de traditionele kalender van het liturgisch jaar Maria Hemelvaart of iets plechtiger: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart.

We vonden bij Maria, een inspiratie zowel voor het leven zoals het is als voor het leven zoals het zou moeten zijn.

De eeuwen doorgegeven, Maria, is jouw naam. Want God is in jouw leven een nieuwe weg gegaan. Wat goeds kon er nog komen alleen maar van een vrouw? Maar God is in jouw dromen een nieuwe weg gegaan.

Eerste lezing: Maria's lied

Ruim baan voor God die uit de hoge laag op de aarde alles ziet:

Mijn geest kijkt stralend uit mijn ogen, want Hij, de Heer, gedooft ze niet: machtigen en rijken die hoogmoedig prijken met hun staat en stand.

Wie op hoge tronen eeuwig wil wonen, bijten in het zand!

Ruim baan voor God die ons genadig uit de vernederingen tilt! Wie hongert wordt met brood verzadigd, de dorst naar leven wordt gestild.

Hij heeft nu gesproken: trots zal zijn gebroken, dood wordt afgetroefd; aan wie achterbleven geef Ik

deel van leven, wat een mens behoeft!

Getuigenis van een reiziger uit Gent op een vredespelgrimage in 2006

Lieve Neukermans

“Mogelijk ben ik niet de enige die als jonge en minder jonge vrouw moeite had met Mariaverering in processies, kapelletjes, litanieën. Het kwam mij zeemzoetig over, had iets klefs, braafs, soms iets magisch. Twee zaken hielpen me bij de genezing van die aversie: Bijbellezen en een bijzondere ervaring in Jeruzalem, die uiteindelijk ook met bijbellezen te maken heeft. Ik vertel jullie over die bijzondere ervaring, iets moeilijk te beschrijven omdat ze zich ‘van binnen’, in het hart afspeelt.

Op een late avond in 2006 kwam ik met een vredespelgrimage voor het eerst in Jeruzalem. Iemand vroeg me mee op een stadsverkenning voor het slapengaan.

De stad was hectisch en vol leven. Aan de westelijke muur waren honderden mensen in halfduister nachtelijk gebed.

Links een grote verlichte open ruimte voorbehouden voor mannen.

Rechts een veel kleinere afgezonderde duisterder plaats voor vrouwen.

Net als de mannen baden zij individueel met het ganse lichaam, een klein boekje met traditionele teksten en gebeden in de hand.

Toen ik me onder hen mengde om die eeuwenoude muur aan te raken, zag en hoorde ik het veelvuldig en stil wenen van de joodse vrouwen. Ik was met verstemming geslagen over de hoeveelheid verdriet op die plaats. Deze halfduistere massa – vooral jonge-joodse vrouwen pasten niet in mijn makkelijke zwart-wit opdeling: “Dé joden onderdrukken dé Palestijnen, ze zijn een hautain en meedogenloos volk”. Punt.

Wie waren deze vrouwen, waar-

om weenden zij zo stil en alleen in het halfduister van deze vroege nacht? Ze konden toch niet allemaal een ziek kind hebben, een moeilijke liefde, een omgekomen broer – of zus-soldaat...

Bovendien waren ze niet in eigen verdriet thuis blijven zitten maar naar deze oeroude tempelmuur gekomen om hun zorg, hun klacht te uiten. Zij hadden hun huis verlaten op een nachtelijk uur. Zij waren in BEWEGING gekomen.

Ik meende iets te begrijpen van ‘zich-tot-Maria-wenden’; duisternis het hoofd bieden, ergens naartoe gaan, iets uiten van wat je ten diepste bezighoudt, in een traditie meegaan van vrouwen die iets gelijkaardigs meemaken.

Vertrouwen dat je klacht gehoord wordt, bemoedigd worden, verbondenheid ervaren ver over de grens van tijd en plaats...

Het vertrouwen van die joodse vrouwen heeft me iets over zusterverbondenheid geleerd én mijn Maria-aversie belachelijk gemaakt. Ineens het besef: de boekjes die zij bij zich hebben – met van die mooie Hebreeuwse lettertekens – zijn geworteld in dezelfde bijbel die ik lees!

Dat wondere boek met aartsmoeders die kinderen op de wereld zetten, vroedvrouwen die kinderen redde, met klaagliederen en profetische teksten die het leven van altijd beschrijven, bekritisieren, ten goede willen keren,...

Die vrouwen lezen wat ik lees en zovelen voor en na ons!?”

De plannen van de mensen heeft God te niet gedaan, hun hoogmoed en hun wens is God voorbijgegaan.

Machtigen der aarde, zij worden niet geteld, want boven vuur en zwaarden heeft God een vrouw gesteld.

Duiding Hermien – Zie parochieblad 36

Voorbeden met tussenzang: Wek mijn zachtheid weer

*Dat wij durven het onverwachte te aanvaarden en in de mate van het mogelijke het zelfs te verwelkomen. Dat wij durven zien dat er een kiem van positiviteit ERGENS aanwezig is in alles en allen. Dat wij de kracht vinden om ons daarop te focussen en het te koesteren zodat het kan groeien, en het kwade in zijn schaduw stelt.

*Dat wij de wijsheid vinden om niet altijd met woord en advies te reageren, maar ook de stilte voor zich durven te laten spreken. Of de stilte ons onvermogen of onze onmacht te laten uitdrukken. Dat wij datgene wat ons raakt maar evenzeer datgene wat ons verheugt in ons hart durven bewaren en het daar durven omsmeden of bewaren tot iets vruchtbaars voor de toekomst.

*Dat wij het aandurven om onder het kruis te gaan staan, niet alleen bij onze familieleden maar evenzeer bij medemensen in nood. Ook al kunnen we materieel niks veranderen aan de lijdenssituatie, dat we gewoon er durven zijn en durven uitdrukken: ik zie jouw pijn en ik wil hem mee helpen dragen en verdragen. Ik wil mee wachten en verwachten tot er betere tijden aanbreken.

Slotgebed: Lithanie tot Maria

(van zuster Caritas Van Houdt, kanunnikes van het Heilig Graf te Brugge)

Als onze wereld donker wordt
Maria, bid voor ons.

Als twijfel ons verbittert en verscheurt.

Maria, bid voor ons.

Als wij geen vrede vinden in onszelf.

Als verzoening ons onmogelijk lijkt.

Als wij passief afwachten.

Als leed ons moedeloos maakt en hard.

Als wij bang zijn voor de dood.

Als wij ons sluiten voor de liefde.

Als wij wachten op het licht.

Maria, sta ons bij.

Als wij danken om de schepping.

Maria, sta ons bij.

Als wij een stap naar vrede zetten.

Als wij ons met elkaar verzoenen.

Als wij hoopvol verwachten.

Als wij het lijden niet ontlopen.

Als wij de dood in de ogen kijken.

Als wij trouw zijn in het kleine.

Dank u!

Aan Herman voor het orgelspel, aan Constance voor het lezen, aan Teejo én Monique voor de bloemen, aan Irène en Hans voor de logistiek en aan Lieve voor de samenwerking en de coördinatie en uiteraard aan jullie allen om hier te komen meevieren.

Zending en zegen:

Laten we datgene wat we hier gevierd hebben bezegelen met een kruisteken opdat we het deze week ook kunnen waarmaken in onze omgeving; in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Die niet wordt onderworpen aan macht van man en staat, maar rechtop, vastberaden het leven komen laat. Ach mochten wij geloven dat geestkracht, groot en klein de mensen uittilt boven de tobbers die wij zijn.

Don Bosco: Uit de viering van 15 augustus 2021: Maria, het leven zoals het is?

Voorganger: Hermien Den Tandt

Mededelingen

*De noden –na de watersnood– in Wallonië blijven hoog.

Financiële hulp kan ook via Caritas Vlaanderen geboden worden.

BE 80 7765 9023 3377 ‘Noodhulp overstroming’

*Naast het parochieblad is er de mogelijkheid om ‘kerknieuws’ te volgen via Kerknet. Je kan inschrijven op de wekelijkse Nieuwsbrief via contact@kerk.net



Voor het goede doel en de natuur: de dopjesactie

Ben je ooit een blindengeleidehond tegengekomen, Ze helpen hun blinde of slechtziende baasjes om zich veilig te verplaatsen in het verkeer. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) geeft hen hiervoor met veel plezier een speciale opleiding. Deze opleiding is tijdsintensief en dus niet goedkoop.

Om extra centjes in te zamelen spaart het Belgisch Centrum voor geleidehonden dopjes. Het principe is heel simpel en iedereen kan helpen. Op het werk, op school of thuis, overal zijn er wel plastic dop-

jes. Wij vragen om deze te verzamelen en ze te brengen naar de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Troost, Pakenstraat 63, 3001 Heverlee (één van de vele inzamelpunten in België). Daar worden ze opgehaald om ze verder te sorteren.

Breng dus de dopjes van melk, fruitsap, water, frisdranken, noevenkaarsen, spuitbussen, stiften, pennen, olie en azijn, sportdranken eventueel met kapje, smeerpasta, choco, honing, smeerkaas, afwasproducten, plantenvoeding, shampoo, douchegel en tandpasta, zalf en medicatie, plastic wijnstoppen, deo, haarproducten, sausen en kruiden en deponeer ze in de verzameldoos. Zorg ervoor dat: etiketten, piepschuim, karton, rubberen ringen, droogzout in de doppen van medicatie verwijderd zijn om te vermijden dat de dopjes moeten geweid worden.

De gesorteerde dopjes worden verkocht aan een recyclagebedrijf dat ze versmelt om er duurzaam materiaal van te maken zoals stoelen of banken. De opbrengst van de dop-

jes gebruikt het BCG en voor de opleiding van de honden. Spaar je mee voor een goed doel en de natuur? Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden is een nationale mobiliteitsorganisatie die sinds 1990 blindengeleidehonden opleidt en gratis ter beschikking stelt aan personen met een visuele beperking. Een geleidehond draagt bij tot de integratie van blinde of slechtziende personen in onze maatschappij. De hond geeft hen de mogelijkheid zich zelfstandiger, sneller, meer ontspannen, maar vooral veiliger te verplaatsen.

Het Centrum leert de personen met een visuele beperking omgaan met hun geleidehond en verlenen blijvende nazorg aan de hond en de geleidehondgebruiker.

Kan je niet genoeg krijgen van deze dopjesactie? Of zoek je een onderinzamelpunt in je buurt neem dan een kijkje op de website www.dopjesactie.be - Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw, 3700 Tongeren, 012 23 43 19

STAD LEUVEN INVESTEERT IN VUILNISWAGEN OP WATERSTOF

Het Leuvense stadsbestuur plant een investering van 600.000 euro in een vuilniswagen op waterstofaandrijving. Die zou per jaar 19 ton aan CO2-uitstoot besparen.

Doordat de huidige vuilniswagens op diesel erg veel verbruiken door het starten en stoppen, zocht het Leuvense stadsbestuur een duurzamere alternatief.

“Onze voorkeur ging eerst uit naar een elektrische vuilniswagen op batterijen zoals in Amsterdam”, zegt schepen van Stadsreiniging **Thomas Van Oppens**. “Maar omdat Leuven heuvelachtigere wegen heeft, bleek een vuilniswagen op waterstofaandrijving een interessantere piste. De wagen rijdt zuiver op groene en hernieuwbare energie en zal in de Leuvense straten geen fijn stof meer loslaten. Bovendien komt het eerste waterstofstation in Haasrode, dus deze aankoop is echt een opportuniteit.”

Toch hangt er nog een stevig prijskaartje aan vast, want de wagen kost liefst 600.000 euro.

“We kunnen wel rekenen op een subsidie van 200.000 euro via Post Plus, dus dat drukt de kosten al,” aldus Thomas Van Oppens.

De inlevering waard

“Die vuilniswagen op waterstofaandrijving wordt een unieke vrachtwagen omdat die helemaal wordt aangepast aan onze noden in Leuven. Het is ook niet zo dat een vuilniswagen op diesel niks kost, daar leg je ook 200.000 euro voor neer.

De nieuwe wagen bespaart jaarlijks 19 ton aan CO dus het is de investering waard.”

Het stadsbestuur hoopt volgend jaar – of ten laatste in 2028 – al gebruik te maken van de nieuwe aankoop.

(mdt) Uit Het Nieuwsblad van 21 augustus 2021.

Uit ons rijke verleden - Bij een dode



Modest Campforts (c) Leo Page

Modest Campforts (Lichtaart 1926) heeft opgeschreven welke gebeurtenissen, ervaringen en mensen bepalend zijn geweest voor zijn manier van leven en geloven.

Deze boeiende levensreis loopt over zijn jeugd in Lichtaart, zijn verdere zoektocht naar een dieper leven op het Groot Seminarie te Mechelen - aangevuld met zijn zorg voor de 'gewone mens' in de parochies St.-Gummarus te Mechelen en Don Bosco in Kessel-Lo, en in Poustinia (Beho-Gouvy).

Modest Campforts noemt zijn boek de neerslag van gewone ervaringen - met wel en wee, vreugden en verdriet - die ieder mens kent, maar raakpunten zijn van iets diepers.

*De mogelijke ervaring van een Goddelijke Dimensie is - voor hem - langs deze weg gegaan. Vandaar ook de titel van het boek: **Waar ik werd aangeraakt, ging ik en ga ik.***

Het volledige boek kan je lezen op

<http://www.franciscusfrando.be/Kroniek-ModestCampforts>

Uit zijn boek: **Bij een dode**

Wanneer in de buurt iemand gestorven was kwamen de burenmensen samen in het sterfhuis, de avond voor de begrafenis. Vanaf zeven jaar, men is dan tot de jaren van verstand gekomen (?), mocht ik mee. De mensen uit de straat waren allemaal present. Een dode heeft dwingende ogen. Men had vele banken geïmproviseerd, plan-

ken op een paar stoelen. Overal zaten en hingen of stonden er mensen, op de zoldertrap, in de gang, langs de kasten geleund en op de tafels.

Naast de dode, in de voorkamer, zat Too van Jefke Geudens voor te bidden, terwijl de dode met zijn ogen toe en zijn oren wijd open, onvermoed en lijdzaam, lag te luisteren. De kaars naast het bed flikkerde mee met de adem van Too, want ze moest luidop bidden opdat al die mensen zouden weten wanneer ze moesten invallen.

Sooke Tessens was wat trager zodat hij altijd een paar woorden "dood, Amen" te laat kwam. Dat was Soo Tessens, daar stoorde zich geen kat aan. Too draaide er zo 150 weesgegroeten door. Ik heb ze ooit eens geteld om te weten wanneer de laatste rit zou zijn. Men noemde dat "de rozenkrans" (wat een prachtig woord!). Een rozenkrans bestond uit drie rozenhoedjes (nog een sympathieker woord) en elk rozenhoedje uit vijf tientjes. Dus reken maar na!

Het eerste rozenhoedje kreeg voor elk tientje een van de blijde mysteries, in de trant van "het Kindeke Jezus wordt geboren" en "ze bezoeken de tempel".

Het tweede rozenhoedje kreeg voor elk tientje een van de droeve mysteries: "Jezus wordt gevangen genomen", "...gekruisigd" enz. maar Too was nog veel vaardiger. Na elke weesgegroet kwam nog een anekdootje uit het evangelie. En deze 150 tussenwerpsels werden mondeling overgeleverd van de ene voorlezer naar de volgende. Aan het vlugge tempo waarmee Too ze tussen de weesgegroeten gooide moet ge u ook niet verbazen dat ze veelal erg misvormd waren.

Zo hoorde ik "Maria rende als een haas over 't gebergte". Later kwam ik er achter dat dit moest zijn "in alle haast".

Zo nog "ze gaven hem de riek met 't scherp in de hand". Dat boerenmensen over een riek horen bidden moet ons niet verbazen. Elke dag

mestten ze de stal uit met de riek. Het moest zijn "ze gaven hem het riet als scepter in de hand".

Nog "Maria kreeg een baard en ze is toch maagd gebleven" voor "Maria heeft gebaard en is maagd gebleven".

Ik vrees dat de dode toen wel eens met zijn ogen gefronst zal hebben, zo van

"dat is nu een mysterie " En de boerenmensen zijn gewend hun mond te houden als de pastoor de zijne opendoet. Dus zwegen ze maar en dachten er het hunne van. Ik ook trouwens.

Retraite op college

Na mijn plechtige communie fietste ik naar het college. En de godsdienstige activiteit die me daarvan is bijgebleven was de driedaagse retraite in het begin van het schooljaar.

Bijgebleven? Moet ge weer niet overdrijven.

- Ha! Geen les! Geweldig!

- In stilte (?) in rij op de koer wandelen terwijl men "rozenhoedde".

- In een kaft met "Het leven van de Heilige Don Bosco" had ik het boek van Karel van Wijnendaele "Het rijke Vlaamsche wiesleven" gestoken. Een stiller en rustiger en aandachtiger studentje heeft men zeker niet elk jaar gehad.

"Men bouwt geen muren met pudding, maar met cement" De fameuze pater Arts kon dit galmend de studiezaal in lanceren. Nu, ik geloof dat ik toch meer met pudding dan met cement heb gemetseld!

- En Pater Raskin kon boeiend vertellen over de Chinezen.

Dat is zo alle wijsheid die me bijgebleven is. Al die godsdienstige oefeningen werkten blijkbaar bij iemand zo op z'n zenuwen dat hij een volle inktpot in het wijwatervat van de kapel had gekapt. Zo kon je goed zien wie honderd of maar vijftig dagen aflat had verdiend.

VERBINDING EN EEN VOORTSCHRIJDEND LEVEN



Op het programma

Professor Emeritus Luc Van De Ven, introduceert ons in het thema.

Hoe kan verbinding en verbondenheid bijdragen aan een goed en kwaliteitsvol leven?

Daarna wisselen we samen ervaringen en verhalen uit over 'leven in relatie met anderen', wat betekent dit voor ons, hoe is dit geëvolueerd door de tijd, hoe kijk ik naar anderen en zij naar mij.

We doen dit bij een kop koffie en een stukje taart.

Mensen gaan hun leven lang op zoek naar verbondenheid met betekenisvolle anderen. Dat is voor iedereen belangrijk.

Maar hoe zit het als je al wat levensgeschiedenis achter de rug hebt?

Wanneer voel je je goed omringd? Wat zijn betekenisvolle contacten? Welke obstakels kom je tegen? En vooral: wat kan of moet er gebeuren zodat verbinden iets van alle leeftijden kan worden?

Lus vzw heeft jouw inspiratie nodig.

Daarom nodigen we graag alle geïnteresseerde 65-plussers (en hun eventuele begeleider) uit op:

Vrijdag 24 september 2021, 9u30 - 12u30

Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 6 - 3010 Kessel-Lo

Deelnemen is gratis.

We hopen als **Lus vzw** hieruit de nodige bouwstenen te halen die belangrijk blijken voor een goede verbinding of verbondenheid, want daar gaan en staan we voor:

Een samenleving waar mensen sterker met elkaar kunnen verbonden raken en blijven.

Verdere info:

Elly.vanacoleyen@lusvzw.be

Tel. 0474/987253

LUS VZW

Schoolstraat 48 - 9040 Gent

www.lusvzw.be - info@lusvzw.be

0497/435923

BE0464 49 70 69 - IBAN 8273 7011 7666268

VAN ALLEEN-ZIJN NAAR EENHEID

Jaarlijkse ontmoetingsdag WCCM België

Abdij Roosenberg te Waasmunster

Wij nodigen je graag uit voor onze jaarlijkse ontmoetingsdag:

18 september 2021

Contactpersoon **Hilde Vrancken**

Tel. 0494-619717

vranckenhilde@gmail.com

<https://www.christmed.be:18-sept-ontmoetingsdag.html>

Bijdrage in de onkosten: 30 euro (ter plaatse te betalen - prijs mag geen probleem vormen om deel te nemen)

Christelijke Meditatie België

Zodiakstraat 9 - 2500 Lier - België

Onkruid

Ik ken niemand die onkruid zaait. 'Onkruid groeit vanzelf', zei mijn moeder vroeger, als ze weer een hele middag had staan schoffelen in haar voortuin. Wij zaaien nu 'weidbloemen' in een verloren hoekje en dat komt wellicht het dichtst in de buurt.

Jezus kende blijkbaar wel mensen die onkruid zaaiden. Mensen die om hun buurman te pesten onkruid zaaiden op zijn korenveld. Dat las ik van de week opeens in een evangelietekst die ik al jarenlang over me heen laat gaan, zonder het ooit te hebben opgemerkt. Misschien groeit in het droge land van Jezus zelfs onkruid niet vanzelf. Of misschien waren er mensen die echt lelijke dingen deden op het veld van hun buurman.

Jezus raadde aan om dat onkruid vooral niet weg te halen. Je zou dan ook de tarwehalmen mee kunnen uittrekken, was zijn argument. Maar volgens mij had Jezus stiekem ook een zwak voor onkruid.

Hij wist als geen ander dat ook

onkruid prachtige bloemetjes kan voortbrengen. Dat er vogels en bijen op afkomen. Als het dor en uitgebloeid is, aan het einde van het seizoen, eindigt het wel op de brandstapel. Maar voordien mag het groeien en bloeien. Je weet maar nooit of er toch iets goeds van komt.

In het Rijk van God is er plaats voor iedereen. We proberen allemaal dapper om zoveel mogelijk tarwe te zijn, om recht omhoog te groeien en volop vrucht te dragen. Maar allemaal hebben we dagen waarop we hartgrondig het onkruid uithangen. Waarop we stekelig zijn of ons vastklemmen aan anderen om over-eind te blijven. Dan is het fijn dat we er mogen zijn, dat we samen verder mogen groeien.

En onze Vader laat de zon schijnen en de regen vallen voor onkruid en tarwe tegelijk. Dat Rijk van God wordt een heerlijk allegaartje.

Kolet Janssen (<https://www.koletjanssen.be/blog/onkruid/>)

gepubliceerd op 20 juni 2021

HART BOVEN HARD

Volgende Hart boven Hard-dag 18 september 2021

Elkaar weer in levende lijve ontmoeten om elkaar te inspireren en samen plannen te smeden - wat kijken we daarnaar uit. Op de laatste Hart boven Harddag gaven we het startschot voor de campagne: **'Er is wel geld'**. Op 18 september schakelen we een versnelling hoger en zetten samen de mijlpalen uit.

Bike snot bombs

Kleine Brogel - fietsactie 26 september 2021

2021 is het jaar waarop kernwapens illegaal werden. Desondanks investeren de kernwapenstaten nog miljarden dollars aan de vernieuwing of uitbreiding van hun nucleaire wapenarsenalen.

Op 26 september, **de Internationale Dag voor de afschaffing van kernwapens**, zal er ook in België actie worden gevoerd aan de militaire basis in Kleine Brogel.

Met ludiek en vredevol protest, willen we samen een duidelijke boodschap brengen:

Geen kernwapens in België!

Werk je graag mee aan acties voor verandering?

In Gent willen we elkaar in levende lijve treffen. Iedereen is welkom!

Fiets en picknick mee in Kleine Brogel.

info@hartbovenhard.be

Leuven: leuven@hartbovenhard.be

- Webpagina Leuven

<http://hartbovenhard.be>

TER OVERWEGING



Eens kwam een oude dame bij de metropoliet Anthony klagen, dat zij ondanks veelvuldig bidden nooit enig gevoel van Gods tegenwoordigheid had. De metropoliet gaf haar de raad de eerstkomende weken in het geheel niet te bidden, maar eenvoudig een kwartier te gaan zitten, acht te slaan op de vrede in haar kamer en zich daarover te verheugen en dan voor het aangezicht van God wat te gaan zitten breien. Na enige tijd kwam zij terug en vertelde: "Het is heel merkwaardig. Als ik tot God bid, beter gezegd als ik tot Hem spreek, voel ik niets, maar als ik stil zit, tegenover Hem, dan voel ik mij door Zijn aanwezigheid omhuld."

Anselm Grün, uit: Gebed als ontmoeting.