

KERK & Leven

29

2021

WEEKKRANT

20 JULI

JAARGANG 82

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Help persoonlijk het COVAX-programma in de arme landen!

Met een gift van 40 euro* op de rekening van "A vaccine for everyone" bij de Koning Boudewijnstichting zorgt u zelf voor de vaccinatie tegen Covid-19 van 8 personen elders in de wereld. We willen benadrukken dat ook kleinere giften erg welkom zijn: het aantal donoren is als signaal even belangrijk als het totale bedrag van deze actie.

Stort uw bijdrage op het rekeningnummer

BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding van de gestructureerde mededeling: +++ 623/3640/20093+++

*Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar waardoor u 45 % ervan recupereert via uw belastingaangifte. De Koning Boudewijnstichting bezorgt u hiervoor begin 2022 een fiscaal attest.

Een suggestie kan zijn om de prijs van je eigen vaccin of van de vaccins van je familie door te storten om zo ook anderen op de wereld de kans te geven tot vaccinatie. Een vaccin kost aan de Belgische staat, naargelang van de producent, tussen €1,78 en €14,8. Het wereldwijde COVAX programma koopt zijn vaccins aan voor gemiddeld \$5,2 of €4,3.

Meer informatie vindt u op de website van **A vaccine for everyone**: sites.google.com/view/avaccineforeveryone (de link kopiëren naar de taakbalk)

Klik hier voor: Overleg met Miriam Kirtir, Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Voor een meer rechtvaardige verdeling van de Covid-vaccins wereldwijd!

Het ziet er naar uit dat wij in de volgende maanden forse vooruitgang blijven boeken in de strijd tegen de Covid-epidemie. Een aantal landen, waaronder België, zijn inderdaad goed op weg, maar het grootste deel van wereld is dat niet. Momenteel gaat maar 1% van alle vaccins naar de arme landen!

In de jaarlijkse vergadering van de WHO - recent op 24 mei - haalde de directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus nog hard uit naar het schandaal van de ongelijke verdeling van de vaccins: "Een kleine groep landen koopt de meerderheid van de vaccins en controleert daarmee het lot van de rest van de wereld". Tedros roept op om meer vaccins ter be-

schikking te stellen van het internationale vaccinatieprogramma. Op de recente G7-top van de westerse vooraanstaande economieën en Japan voelde men zich genoodzaakt om iets extra's te doen en wil men de helft van de meerderjarige Afrikanen een betaalbare inenting gunnen tegen eind 2023!

Met enkele medestanders hebben we onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting de actie 'A Vaccine for Everyone' opgestart, een burgerinitiatief met de bedoeling om via giften van gewone burgers extra vaccins aan te kopen voor de arme wereldbevolking, binnen het wereldwijde COVAX-vac-

cinatieprogramma. Het ingezamelde geld zal doorgestort worden naar dit vaccinatieprogramma en zorgt onmiddellijk voor extra vaccins elders op de wereld.

In de eerste plaats vinden we dat deze coronapandemie een uitnodiging is tot concrete solidariteit tussen de meer en de minder begoede mensen en landen. Het is onze opdracht om op deze planeet zorg te dragen voor elkaar. Bovendien heeft het totaal geen zin om alleen ons eigen land of ons eigen continent veilig te stellen. Het virus blijft zich wereldwijd verspreiden en hoe langer de pandemie duurt, hoe meer kans er blijkt te zijn op

nieuwe en meer besmettelijke mutaties.

Initiatiefnemers: Marc Eneman (psychiater), Elisabeth Eneman (juriste), Erik Hendriks (adviseur Sylvester-TV), Herman Wouters (orthopedagoog), Renier Nijskens (ere-ambassadeur en voorzitter van de Koninklijke Belgische-Afrikaanse Unie KBAU).

Contact Nederlandstalig: Herman Wouters h.wouters@worldonline.be 0473 531071 en Marc Eneman marc.eneman@yahoo.com 0497 754380 **Contact Franstalig:** Renier Nijskens reniernijskens@yahoo.com



DRIE MANIEREN OM OVER DANKBAARHEID TE SPREKEN



De pedagogie: dankbaar zijn om te mogen opvoeden

Als kinderen en volwassenen in een school in verbondenheid leven, dan ontstaat in het beste geval een betere wereld. Een wereld

waarin niet meer grijpen en voor zichzelf houden het belangrijkste is, maar wel geven en delen.

Het is een plaats waar men valt, maar ook weer opstaat, waar verdriet bestaat en toegelaten wordt, maar waar hoop en toekomst nooit weg zijn. Een plaats waar kinderen elke dag opnieuw geboren worden. Een plaats waarvoor we alleen maar heel erg dankbaar kunnen zijn.

De religie: dankbaar zijn om te mogen leven

Religie is dankbaar zijn voor al het goede dat er in je leven gebeurt. Dankbaar zijn voor heel je leven – voor goed en kwaad, blij

en zorgelijke momenten, voor alles wat gelukt en mislukt is, voor wat beloofd en niet beloofd is – vergt geestelijke oefening. Dankbare mensen zijn we pas echt als we dank kunnen zeggen voor alles wat het leven ons gebracht heeft. Zolang we ons leven verdelen in mensen en gebeurtenissen die we ons willen herinneren, en andere die we willen vergeten, accepteren we ons leven maar gedeeltelijk. Religie is niet bang zijn om onder ogen te zien wat er in ons leven gebeurt is en hoopvol zijn om wat gebeuren kan. Het is vertrouwen dat je in Gods liefde je leven leidt.

De filosofie: dankbaar zijn om te kunnen denken

Het filosofische denken is het zich verwonderende en vragende verwijzen, het herdenkende gedenken, het niet grijpende, maar het ontvangende vernemen. Filosofie is aandacht schenken aan het meest oorspronkelijke *gebeuren*, geheel open voor het geheim, bereid te ontvangen, een en al oor, luisterend naar de oudste boodschap die op ons toekomt. Het filosofische denken gaat niet achteloos voorbij aan wat oorspronkelijk *gegeven is*. Het *denken* is als antwoord op dit *geven in* diepste wezen *danken*.
(geïnspireerd door Martin Heidegger)

DE ZEE VAN TIJD HEEFT HET MOOISTE STRAND

In de zomer zijn we lomer dan anders. Alles verloopt trager. We nemen onze tijd. We genieten van lange avonden. We voeren gesprekken zonder einde bij de ondergaande zon. We koesteren de dagen die straks weer korten voor ze lengen.

Hoe houden we dat gevoel vast? Dat gevoel van eindeloze tijd? Dat niets moet maar zoveel kan? Hoe blijven we drijven op de warme golven van die kalme zee? Sluit je ogen. Voel de zee. De zee van tijd heeft het mooiste strand.



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tienssteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op **0492 319215**

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 25 juli
17de zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 1 augustus
18de zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 8 augustus
19de zo door het jaar
10.00 u. Woord- en communieviering
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lector: Cécile Van Hoecke
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 15 augustus
O.L.V. Hemelvaart
10.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 25 juli
17de zondag door het jaar B
11 u. viering met CD-muziek
Intentie: Vrome stichting
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Caroline Van Audenho-

MEDITATIEGROEP DON BOSCO



Jesus vraagt zijn leerlingen niets mee te nemen voor onderweg: geen stok, geen voedsel en geen geld.

We zouden dit kunnen parafraseren naar vandaag: laat alles achter en bekommer u om niets, niet om wat is geweest, en niet om wat komen zal. Laat ook uw ideeën, uw begrippen en uw oordelen achter. Ervaar elk moment met open hart en wakker geest. Een uitdrukkelijker aanmaning om in het nu-moment te leven is nauwelijks denkbaar.

Agnes D'Hoogh-Dumon
(Uit haar inleiding op het boek 'Lezingen -10-' van Benoit Standaert)

Nu de corona pandemie ons minder in de greep heeft, willen we graag onze tweewekelijkse meditatiegroep terug opstarten.

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te bele-

ven
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Hubert Gorissen

Zondag 1 augustus
18de zondag door het jaar B
11 u. viering met CD-muziek
Intentie: Vrome stichting
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 8 augustus
19de zondag door het jaar B
11 u. woorddienst met CD-muziek
Intentie: Vrome stichting
Voorganger: Myriam Neves
Assistent: Hilde Pex
Homilie: Myriam Neves
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 15 augustus
O.L.Vrouw Hemelvaart
11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be – zijn de teksten ook terug te vinden.

In juli: Pauze

Vieringen in augustus:
1, 15 Maria Tenhemelopneming en
29 augustus 2021

VIVA ESPANA!



Vóór coronatijd konden we dit lied nog feestelijk luid samen zingen. Eeeee ...viva España !!! Helaas, covid heeft op Spanje een domper gezet. 'Een werelddeel' noemt Cees Noteboom het. Ons lokten destijds het binnenland met weerbarstige bergen, dorre woestijnlandschappen en eindeloze olijfbosgaarden. Halfverlaten dorpen soezend in verzengende hitte. De Spaanse bewoners vormden de spil van het rondtrekken.

De meeste buitenlanders echter blijven plakken en bakken aan de kust in een blakende zon, een mediterrane zon. De blauwe zee lokt. Ja, het land is groot genoeg. Er is voor ieder wat wils... Spanje is een land waar dromen waargemaakt worden of illusies pijnlijk doorprijkt. Waar thuisgevoel en er zich definitief vestigen vaak veranderen in bitter heimwee. Wij mensen kunnen niet zomaar wennen, kunnen niet overal aarden. Velen die de stap wagen van vast verblijf over de grenzen heen verlangen na de eerste maanden terug naar wat eens hun stekje was in het thuisland. Ik ontmoette **Odette en Juul**.

Zij vertellen: 'Nee, ik kan hier niet wennen...' zucht Odette, 'is dat nu onze pensioendroom?' 'We vergisten ons,' beaamt Juul. 'Hier zitten we nu voor drie jaar op een appartement in Benidorm! En helaas, ons eigen huisje en tuin in België zijn verhuurd.' 'Wat hebben we ons laten verleiden,' jammert zijn vrouw, 'een flat op het zevende met zicht op zee! Jongens toch, een spleet blauw in de verte, nauwelijks zie je of het lucht of water is. En een ruim terras, jawel een enge strook. Op korte afstand van de dijk... ach, minstens een kwartier stappen.' Haar oogranden zwellen rood. 'Vooral mijn tuin mis ik', geeft Juul grif toe. Zijn jonge asperges die hij thuis teelt smelten als boter in de mond en zijn verrukkelijk van smaak. En Odette, die mist haar koffiekransje met vriendinnen. Ze mist de senioren van Okra. Ze mist

in hun naburige dorp de stacaravan waar ze wekelijks naartoe trokken.

Spanje! Hoe hebben ze er beiden naar uitgekeken, centjes voor opzij gezet, vrienden en familie verlaten. O ja, de kinderen en kleinkinderen zijn één keer geweest en dat was best leuk. Maar een tweede keer is er niet meer van gekomen. Nog anderhalf jaar loopt hun huurcontract in Spanje en thuis, maar hun heimwee knaagt bitter. Wat moet je hier ook de godganse dag doen? Je kan toch niet immer die dijk aflopen van de Levante naar de Poniente en terug.

Plots rekt Juul zich recht in de zetel, kijkt zijn goede Odette in de ogen en roept: 'Schatteke, ik heb het gevonden! We verlaten Benidorm! We proberen het appartement hier te verhuren en we trekken tijdelijk in onze caravan'. Odette weet niet wat ze hoort of ziet, zij krijgt een blos op de wangen. Ze vliegt Juul rond de hals.

Na veel Spaanse palabers en pape-rassen zijn ze terug naar België vertrokken. Terug naar hun kleine dorp en ja voorlopig terug in de caravan. Odette springt nu dagelijks vrolijk op haar fiets om Jeannine goeiedag te zeggen. 's Vrijdags gaat ze naar de markt in Leuven en 's zondags drinken ze na de hoogmis een stevige pint met de andere parochianen. En gelukkig dat ze zijn! Dit heeft ze Juul nog niet verklapt maar volgende week is het in de caravan koffieklets met haar vriendinnen! Ze telt de dagen af. En Juul, ja Juul heeft een strookje grond gevonden waar hij nu asperges op gaat telen. Ze wisten het niet, maar eigenlijk is dit gewone alledaagse leven hier met hun beiden op het platteland hun mooiste pensioendroom. Moet je daarom zo oud geworden zijn om dat te beseffen.

Lokt de Spaanse zon je deze vakantie, geniet ervan en 'Buen viaje!'

Mia Bertmans

KALENDERBLAADJE

Wij hebben een hoop nodig die de mens weer smaak kan geven voor de toekomst,

moed tot de vrijheid en hartstocht voor het mogelijke en daardoor zijn droefgeestigheid over de situatie waarin zijn leven en zijn maatschappij verkeren, overwint. (Schrijver: onbekend)

Als je ervan kan dromen kan je het ook doen

BZN

Completen in Vlierbeek



'Completen in Vlierbeek op 14 augustus 2019'

Een goede traditie wordt liefst niet onderbroken, zelfs niet door een 'pandemie', een wereldbedreigende 'pest', letterlijk en figuurlijk, die ongewone maatregelen meebrengt. De Abdij van Vlierbeek, gesticht in 1125, heeft door de eeuwen heen veel gevaren gekend. Benedictijnse monniken hebben er een bloeiende entiteit van gemaakt. Met het afschaffen van de kloosters maakte

de Franse Revolutie hier een einde aan. Vanaf de stichtingsjaren leefden en werkten monniken hier zoals in zoveel andere abdijen, onder het motto 'Ora et Labora', *bid en werk*. De regel die gevolgd werd was de Regel van Benedictus. In die regel werd op een vrij precieze wijze vastgelegd hoe de 150 psalmen elke week moesten gezongen worden en hoe elke dag moest eindigen met de

'Gregoriaanse Completen' gevolgd door de *Grote stilte*.

In 2006 ontstond in Vlierbeek een traditie waarbij vrijwel elk jaar een koor zangers werd samengebracht. Zij streefden ernaar dit te doen met een verantwoorde, rustige en rustgevende expressiviteit, gebaseerd op de ondertussen - sedert het begin van de 19de eeuw herontdekte - originele manuscripten. Terwijl het gregoriaans door de eeuwen heen de bron was voor heel wat schitterende muzikale meesterwerken, was dit niet het geval in de dagelijkse liturgie. Daar kende het gregoriaans een enorm verval. De restauratie was hoognodig. Komt en luistert! De traditie die in Vlierbeek een nieuw leven heeft gekend, telkens op 14 augustus - vooravond van het Mariafeest - zal hopelijk ook dit jaar worden verdergezet. De modaliteiten betreffende corona worden verder opgevolgd. Begin augustus maken we kenbaar hoe de completen - coronaproef - zullen plaatsvinden.

Meer dan een souvenir

Een leven zonder reizen is voor veel mensen van onze tijd en onze streken ondenkbaar. Op reis gaan is (bijna) net zo belangrijk geworden als je studie, je werk, je relatie of je gezondheid. Wie niet van reizen houdt, wordt argwanend bekeken, alsof je dan onmogelijk een volledig mens kunt zijn. Op reis gaan kan leuk of ontspannend zijn, maar ik geloof niet dat reizen onontbeerlijk is voor je ontwikkeling. De meest ingrijpende dingen in een mensenleven gebeuren gewoon thuis. Of het nu groot geluk, hartverscheurend verdriet, trouweloos verraad of onverwachte tederheid is, je maakt het meestal thuis mee, met je ouders, broers en zussen, en later je partner en je kinderen, of je vrienden. Op reis heb ik vaak het gevoel dat ik niet helemaal deel uitmaak van wat er zich afspeelt.

De manier waarop mensen elders over straat lopen, de blikken en woorden waarmee ze elkaar begroeten, verschillen van wat wij gewend zijn. Ik kijk er geïntrigeerd naar en vind het soms moeilijk om in te schatten wat er schuilt achter hun gebaren en gezichtsuitdrukkingen. Was die repliek grappig bedoeld of helemaal niet? Is het onbeleefd om dit of dat voor te stellen? Je moet je aanpassen aan de uren waarop je kunt gaan eten op restaurant. Je

vraagt je af of je hier hand in hand kunt lopen. En hoe lang moeten je mouwen of je rok best zijn? Op de markt of in de supermarkt kijk je met gulzige ogen naar het grote aanbod aan onbekende groente en fruit, maar kiezen wordt moeilijk.

Hoe langer je ergens bent, hoe meer je merkt dat het er misschien wel anders uitziet, maar dat het vaak draait om dezelfde dingen: familie, vrienden, werk en plezier. Daarin vinden mensen over de hele wereld elkaar. Toch blijven er altijd kleine verschillen. En dan wordt het pas interessant. Als je merkt dat het echt heel gewoon is om wildvreemde mensen binnen te laten in je huis en ze zelfs op het eten te vragen. Dat duurt bij ons meestal een stuk langer. Als je ziet hoe ouders omgaan met hun kinderen, en hoe bepalend de band tussen de generaties kan zijn. Als je subtiele lagen in werkverhoudingen merkt die heel anders zijn dan bij ons. Als je hoort hoe geloof meespeelt in hun leven. Als je meegetrokken wordt in hun manier van feesten.

Die kleine verschillen zetten je aan het denken over hoe het bij ons is. Waarom wij de dingen doen zoals we doen, en of dat soms niet anders kan. Soms kan op reis gaan een echte eye opener zijn. Je ontdekt gewoontes of regels waarvan je wel



een stekje wilt meenemen, dat ook bij ons zou kunnen wortelschieten. Niet zomaar een souvenir om op een kast te zetten, maar iets dat je echt kunt inbouwen in je leven.

Reizen zijn altijd te kort. Pas als je ergens enkele maanden of een jaar kunt wonen, leer je een stad of een land echt kennen. Je ervaart waar mensen warm voor lopen of onverschillig voor zijn. Die tijd heb je ook nodig om weer de verschillen te zien tussen de mensen ginder. Want die zijn natuurlijk net zo groot als bij ons.

Op reis kun je prachtige dingen zien: ongelooflijke landschappen en schitterende kunstwerken. Maar om een streek echt te begrijpen, moet je banden kunnen aangaan met de mensen die er wonen. En daar is tijd voor nodig. Dan pas komt het goddelijke in de mensen die er wonen echt naar boven.

Kolet Janssen (<https://www.koletjanssen.be/blog/meer-dan-een-souvenir/>) gepubliceerd op 5 juli 2019

ZOMERS HITTEPLAN 2021

St.-Franciscusparochie

Wij hebben allen uitgekeken naar de mooie zomerse dagen. Maar sommige dagen kunnen pittig heet worden! Voor iedereen die verkoeling zoekt, maken wij het gezellig en **openen wij de kerk op de heetste dagen van juli en augustus**. Elke dag dat het KMI een temperatuur van 30°C of meer voorspelt,

openen wij de kerk van 14 tot 18 uur.

In samenwerking met de parochiezaal voorzien wij frisdrank aan de gekende democratische prijzen. Er wordt ook gratis water van de kraan voorzien. Alcoholische dranken worden niet aangeboden.

Iedereen is hartelijk welkom! Verdere info kan u steeds bekomen bij

Marion Van Wouwe
tel. 0494 44 67 08
marion.vanwouwe@gmail.com

Denise Meeus
Tel. 0491 87 36 89
jos_vanaerschot@hotmail.com

Onze Vader verborgen



VADERDAG

Dit jaar was dit op zondag 13 juni 2021

Aan allen die vaderlijk zorgen: hopelijk werd het ook dit jaar een fijne Vaderdag voor jullie!

Lieve Neukermans Don Boscoparochie

Onze Vader verborgen

H. Oosterhuis

Onze Vader verborgen,
Uw naam worde zichtbaar in ons,
Uw koninkrijk kome op aarde,

Uw wil geschiede.

Een wereld met bomen tot in de hemel
Waar water schoonheid, en brood,
Gerechtigheid is en genade.

Waar vrede niet hoeft bevochten,
Waar troost en vergeving is
En mensen spreken als mensen,
Waar kinderen helder en jong zijn,
Dieren niet worden gepijnigd,
Nooit één mens meer gemarteld,
Niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd,
Leg uw hand op ons hart,
Breek het ijzer met handen,
Breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst, kome wat komt.

<https://www.youtube.com/watch?v=NsdRnPkCpQ>

Leuven wordt steeds internationaler

In Leuven worden steeds meer kinderen geboren met een moeder wiens eerste taal niet Nederlands is. Dat blijkt uit cijfers van opgroeiende.

In 2020 had nog 56,3 procent van de Leuvense borelingen een moeder wiens moedertaal Nederlandstalig was. Dat is bijna 10 procent minder dan in 2012, amper acht jaar verder.

"Dat ligt ook in de lijn met de bevolkingscijfers, die tonen dat onze stad aan het internationaliseren is", zegt schepen van Burgerzaken **Dirk Vansina**.

"Ook bij de huwelijken zie ik steeds meer internationale koppels", zegt Vansina. "Dat is ook niet vreemd in een stad met meer dan 150 nationaliteiten. Het gaat heel vaak om kop-



©pixabay

pels waarvan een of beide partners tewerk gesteld zijn bij bedrijven als Imec, UZ Leuven of de KU Leuven, bedrijven die een grote rol spelen in de internationalisering van onze stad. Dat zijn vaak ook jonge mensen, die hier trouwen en kinderen krijgen."

(hsb) Het Nieuwsblad van 27 mei 2021

VAKANTIEREGELING KERK&LEVEN

Het parochieblad is nog in vakantiefeer.

Dit nummer 29 (30-31) verschijnt dus op een dinsdag, 20 juli 2021. (Op de gewone woensdagse verschijningsdag is het dit jaar de Nationale Feestdag.)

Dan komen weer twee parochieblad-loze weken: woensdag 28 juli en woensdag 4 augustus.

Vanaf woensdag 11 augustus keren we met parochieblad 32 terug uit vakantie en zetten de gewone wekelijkse regelmaat weer in.



Wij hopen dat jullie nog kunnen genieten van zonnige - niet al te warme! - tijden.

En dat er nog genoeg uitrustende momenten in uw vakantieperiode te vinden zullen zijn.

Lente is de natuur die zegt: 'tijd voor een feestje!'

Robin Williams



KU LEUVEN

De coronacrisis heeft ons verplicht de lezingen van cursusjaar 2020-2021 te laten doorgaan onder vorm van webinars die via livestreaming konden gevolgd worden en waarvan de opnames nog steeds kunnen bekeken worden op de gekende website.

We kijken wel ongeduldig uit naar de dag dat de lezingen weer kunnen doorgaan in onze vertrouwde **aula De Somer**, waarbij ook de sociale contacten terug mogelijk zijn.

We hopen het cursusjaar 2021-2020 eind september te kunnen starten in de aula.

We houden er echter rekening mee dat aanvankelijk misschien slechts een gedeeltelijke bezetting van de stoelen is toegelaten.

Het bestuur van UDLL heeft daarom besloten de lezingen van 2021-2022 te organiseren, uiteraard onder voorbehoud van de maatregelen opgelegd door de nationale, Vlaamse en universitaire overheden.

*De lezingen zullen eveneens live gestreamd worden vanuit de aula zodat **cursisten die niet kunnen aanwezig zijn**, de lezing live kunnen volgen via computer of tablet (al dan niet verbonden met TV-scherm.)

Iedere cursist ontvangt daartoe de link en een paswoord om de lezing te kunnen volgen via livestreaming. De cursisten zullen de opname van de lezingen achteraf tevens

met een paswoord kunnen bekijken op de UDLL-website. De opname-apparatuur werd onlangs vernieuwd, zodat de livestreaming en de opnames een nagenoeg vergelijkbare kwaliteit zullen hebben als de webinars tijdens het voorbije cursusjaar.

*Indien we moeten starten met een **beperkte bezetting van de aula**, zal een **reserveringssysteem gebruikt** worden.

Ongeveer een week vóór een lezing ontvangt u per e-mail de samenvatting van de lezing met ook een kort CV van de spreker, en daarbij de link om een plaats te reserveren in de aula voor de betrokken lezing. Als u tijdig kan reserveren, ontvangt u een bevestiging die u toont aan de ingang, hetzij op papier, hetzij op uw smartphone. Zodra alle beschikbare plaatsen toegelaten zijn, is reservatie in de aula Pieter De Somer voor die specifieke lezing niet meer mogelijk. Voor de weken nadien kan er dan opnieuw gereserveerd worden.

*De **vragenronde** na de lezingen wordt anders georganiseerd.

Tijdens de lezing of tijdens de pauze kan u uw vraag of vragen op papier zetten en die vragen worden dan opgehaald tijdens de pauze. Bij voorkeur brengt u zelf een blad papier mee. Een andere mogelijkheid is dat u uw vraag of vragen doorstuurt met uw smartphone, concrete richtlijnen daarvoor zullen nog gegeven worden. Cursisten die de lezing volgen via hun computer thuis of elders kunnen hun vragen elektronisch doorsturen zoals dat het geval was bij de webinars tijdens het voorbije cursusjaar.

*Aan de ingang zal **geen gedrukte samenvatting van de lezing** meer worden uitgedeeld. Er wordt ook

geen gedrukte folder van het Algemeen Programma meer gestuurd of uitgedeeld.

Op de **digitale folder** kan het programma van de lezingen van cursusjaar 2021-2020 geraadpleegd worden. U vindt er tevens het voorwoord en nuttige informatie over UDLL

Het **inschrijvingsgeld** voor cursusjaar 2021-2022 blijft behouden. Bedrag: **50 euro voor een abonnement met toegang tot de aula** (indien nodig met een reserveringsvoorwaarde) - **30 euro voor een digitaal abonnement**.

-Begunstigde : Universiteit Derde leeftijd Leuven vzw
-Rekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 (BIC: KREDBEBB)
-Persoonlijke gestructureerde mededeling

Door in te schrijven verklaart u zich akkoord dat de contactgegevens die u verstrekt, gebruikt worden om u te contacteren in de context van deze lezingen en voor alle nuttige opvolging ervan.

Enkel indien uw eerder meegedeelde administratieve gegevens gewijzigd zijn, moet u het **inschrijvingsformulier** opnieuw invullen.

Namens het Bestuur van UDLL wensen we jullie allen een aangename, zonnige en vooral gezonde zomer.

Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw
Huis Eigen Heerd
Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven
Tel: 016/32 40 01
E-mail: udll@kuleuven.be
RPR Leuven - Ondernemingsnummer 458.773.277

Bond zonder Naam



handige planner.
Formaat: L 33,6 - B 23,7 cm
Prijs: 12 euro (incl. btw)

*De nieuwe **staankalender**

(<https://www.bzn.be/nl/zinvol-winkelen#184>)

doet je dagelijks even stilstaan. Elke dag een verrassende dagspreuk en een sprekende foto geven je de kans om na te denken over wat er écht toe doet.

Formaat: H 10 cm - L 15 cm
Prijs: 16 euro (incl. btw)

*Voor de **scheurkalender**

(<https://www.bzn.be/nl/zinvol-winkelen#185>)

bedacht de jonge illustratrice Femke van Woensel (<https://femkevanwoensel.nl/>) vrolijke illustraties bij zinvolle dagspreuken. Een nieuwe, pittige verpakking en het ideale cadeautje voor je vrienden.

Formaat: 18 cm - B 13 cm
Prijs: 14 euro (incl. btw)



Kalenders van Bond Zonder Naam

Met inspirerende spreuken en warme beelden kleuren we graag zoveel mogelijk huiskamers en keukens, kantoren en kleinste kamertjes.

Als je een kalender koopt steun je er in één moeite ook de sociale projecten van BZN mee. De opbrengst gaat immers naar BZN-initiatieven die de meest kwetsbare mensen in Vlaanderen een duwtje in de rug geven: kwetsbare gezinnen in armoede, dak- en thuislozen en ex-gedetineerden die willen herkansen in onze samenleving.

*De hangkalender
(<https://www.bzn.be/nl/zinvol-winkelen#183>)

is een vaste waarde en vindt zijn weg naar duizenden keukens en huiskamers. Ook op kantoor is deze gebruiksvriendelijke kalender een

BEIAARDFESTIVAL



(met video) – tuin Erasmushuis

De beiaard van **het Groot Begijnhof** sluit Leuven Bells af met vier concerten.

Op zaterdagmiddagen 7 augustus, 14 augustus, 21 augustus en 28 augustus om 15 u.

Luisterplaats: Verschillende locaties in het Groot Begijnhof.

Leuven trakteert bewoners op zomerse concerten

Van 20 juni tot 28 augustus 2021 speelden en spelen Belgische en Nederlandse beiaarders concerten op vier Leuvense beiaarden. De reeks startte op de Vredesbeiaard van **Abdij van Park**.

De concerten hadden plaats op zaterdagmiddagen 20 en 27 juni en 4 en 11 juli om 15 u.

Op 25 juli neemt de beiaard van de **Sint-Geertruikerk** de fakkel over voor de volgende vier concerten.

Op zondagen 25 juli, 1 augustus, 8 augustus en 15 augustus om 15 u. Luisterplaats: Binnentuin van de Sint-Geertruiabdij

De beiaard van de **Universiteitsbibliotheek** aan het Ladeuzeplein zorgt 's avonds voor extra sfeer in de stad met concerten.

Op donderdagen 5 augustus, 12 augustus, 18 augustus en 26 augustus om 20:30 u.

Luisterplaats: Mgr. Ladeuzeplein

Uit de tekst van (hsb) Het Nieuwsblad – 17 juni 2021

En website Leuven: leuvenbells.be



Sint-Geertrui



Groot begijnhof

HART BOVEN HARD

Volgende Hart boven Hard-dag

Wij komen samen op **zaterdag 18 september 2021**.

Zet het al maar in je agenda. We steken dan onze koppen weer bij elkaar voor een onvergetelijke Hart boven Hard-dag. Hier ontmoet je sympathisanten, hier worden ideeën gelanceerd, hier is er uitwisseling tussen lokale of nationale plannen...

Kortom, de ideale gelegenheid om kennis te maken met de beweging, ook als je je nog niet actief inzet.

We gaan ervan uit dat we elkaar dan weer in levende lijve kunnen ontmoeten. Hoera!

Wat is voor Hart boven Hard goede zorg?

Goede zorg is voor ons zorg die toegankelijk, verbindend en zingevend is.

We vinden goede zorg in zorgpraktijken:

*die persoonsgericht zijns – aansluiting zoekend op de mens als zingevend persoon

*die tijd en ruimte maken voor dialoog tussen gelijkwaardige personen over wat gepaste zorg hier-en-nu kan betekenen

*die betrokken zijn op de leefsituatie van de persoon en het hele netwerk

*die de persoon helpt om zijn kwaliteiten en interesses waar te maken en als volwaardige medeburger deel te nemen aan het maatschappelijk leven

Recht doen aan deze vier punten betekent onder meer:

*opbouwen van een vertrouwensband en uitwerken van een gestruc-

tureerd zorgtraject

*tijd en ruimte maken voor echt ontmoeten en samen zoeken

*aandacht en waardering hebben voor de zorginzet van de informele zorgverleners

*aandacht geven aan inclusie op alle levensdomeinen

Knelpunten in gehandicaptenzorg

Oproep: denk mee na over actie rond knelpunten in de gehandicaptenzorg.

De werkgroep **Zorg om Zorg** van Hart boven Hard verspreidde tussen half december 2020 en begin februari 2021 een bevraging over de huidige ontwikkeling in de gehandicaptenzorg voor volwassenen.

De vaststellingen zijn niet min: er zijn fikse knelpunten die een grondige herziening vragen van het huidige beleid, zoveel is duidelijk. Bedenk mee actie: afspraak op **26 september 2021**.

Werk je graag mee aan acties voor verandering?

Hou zondag 26 september 2021 vrij.

In Gent willen we elkaar in levende lijve treffen. We stellen een actieplan voor en werken dit samen concreet uit. Iedereen is welkom!

Schrijf je vrijblijvend in, en we bekijken samen met jou hoe je mee kan doen. We houden je, na inschrijving, in elk geval op de hoogte.

Info@hartbovenhard.be
Leuven: leuven@hartbovenhard.be
– Webpagina Leuven
<http://hartbovenhard.be>