

KERK & Leven

25

2021

WEEKKRANT

23 JUNI

JAARGANG 82

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

MET EEN 7-SPRONG NAAR INTEGRALE ECOLOGIE



"IEDERE GEMEENSCHAP
HEEFT DE Plicht
OM DE AARDE TE BESCHERMEN
EN HAAR VRUCHTBAARHEID
VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES
TE VERZEKEREN."

Van 16 tot 25 mei was het de internationale Laudato Si'-week. Het Vaticaan lanceerde het **Laudato Si' Actieplatform**, met de oproep aan gezinnen, groepen en instituten om 7 Laudato Si'-doelen te realiseren en om op 7 jaar tijd volledig duurzaam te worden. Eokerk pikt hierop in, met de campagne van 2021: **"Met een 7-sprong naar integrale ecologie"**.

Het Laudato Si' Actieplatform: 3 X 7

7 jaar

Bij de viering van 5 jaar Laudato Si' klonk vanuit het Vaticaan de oproep om de hoognodige diepgaande veranderingen jaar na jaar daadwerkelijk te realiseren. Er werd een programma gelanceerd met de uitnodiging aan verschillende gemeenschappen, groepen en instellingen wereldwijd om een veranderingsproces te beginnen dat zeven jaar duurt. Het doel van het plan is, om totaal duurzaam te worden in de geest van de Integrale Ecologie van Laudato Si'.

Elk jaar kunnen nieuwe groepen starten met hun eigen periode van zeven jaar. Die periode van 7 jaar is sterk symbolisch geladen. Het verwijst naar het Bijbelse sabbatjaar, waar elke 7 jaar de aarde rust werd gegund. Het houdt de belofte in van bevrijding voor de planeet en voor al wat erop leeft.

7 doelgroepen

Het programma richt zich tot 7 doelgroepen: gezinnen, bisdommen en parochies met het verbonden verenigingsleven, scholen, universiteiten en hogescho-

len, ziekenhuizen en gezondheidscentra, bedrijven en boerderijen, religieuze gemeenschappen en ordes.

7 doelen

Om duurzaam te worden in de geest van de Integrale Ecologie van Laudato Si', onderscheidt men 7 grote Laudato Si' doelstellingen

1. Antwoord geven op de 'Schreeuw van de Aarde'

Streven naar koolstofneutraliteit door het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en over te schakelen naar hernieuwbare energie, inspanningen doen om de biodiversiteit te beschermen en te bevorderen, de toegang tot zuiver water voor iedereen te verzekeren, enz...

2. Antwoord geven op de 'Schreeuw van de Armen'

De verdediging van alle leven op aarde en van het menselijk leven vanaf het begin tot de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals inheemse gemeenschappen, migranten, kinderen die riskeren in slavernij terecht te komen, enz...

3. Ecologische economie

Duurzame productie, eerlijke handel, ethische consumptie, ethische investeringen, divestment uit fossiele brandstoffen en elke economische activiteit die schadelijk is voor de planeet en de mensen, investering in hernieuwbare energie, enz...

4. Een eenvoudige levensstijl

Een sober gebruik van materialen en energie, het vermijden van plastic voor eenmalig gebruik, overschakelen naar een meer plantaardig dieet en vermindering van vleesconsumptie, meer gebruik maken van het openbaar vervoer en vermijden van vervuilende transportmiddelen, enz...

5. Ecologische opvoeding

Het herdenken en herontwerpen van leerplannen, de hervorming van onderwijsinstellingen in de geest van integrale ecologie, het creëren van ecologisch bewustzijn en actie, het bevorderen van ecologische keuzes van jongeren, leerkrachten, opvoeders en pedagogen, enz...

6. Ecospiritualiteit

Het herstellen van een religieuze visie op Gods schepping, het contact met de natuurlijke wereld aanmoedigen in een geest van verwondering, lof, vreugde en dankbaarheid, het bevorderen van schepingsgerichte liturgische vieringen, de ontwikkeling van ecologische catechese, gebed, retraites, vorming, enz...

7. Nadruk op betrokkenheid van de gemeenschap en op participatieve acties

Voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak: bevordering van belangenbehartiging en van campagnes die mensen opzetten, vanuit de nauwe band met de streek of het grondgebied en de plaatselijke ecosystemen, enz...

Het gaat om 7 kwalitatieve sprongen die samen een geheel vormen. Velen hebben de eerste sprongen al gedaan. In 2015, het jaar waarin Laudato Si' verscheen, schreven ruim 50 mensen voor Eokerk over de duurzame keuzes, in hun persoonlijk leven, hun organisatie of bedrijf. Het blijven mooie en soms beklievende getuigenissen. Je kan ze nog lezen op onze pagina's 'Het klimaat verandert ook mij' via <https://netrv.be/eokerk/het-klimaat-verandert-ook-mij>

Ook in 2021 worden gezinnen, lokale groepen en gemeenschappen uitgenodigd om op hun beurt de 7-sprong te wagen en om in te tekenen op zo'n 7 jaar durend verande-

ringsproces.

Bij dit alles moeten we ons realiseren dat we de transitie niet kunnen reduceren tot de optelsom van individuele keuzes of inspanningen van groepen, organisaties, parochies en instellingen. We hebben ook een daadkrachtig en gedurfd beleid nodig, dat volop de kaart trekt van sociale rechtvaardigheid, vrede en het beveiligen van onze gezamenlijke toekomst. Voor dat beleid is 2021 alweer een cruciaal jaar. In Europa moet de Europese Green Deal vertaald worden in een bindende klimaatwet en tal van afspraken op zowat alle beleidsdomeinen. En in eigen land moeten onze politici de Green Deal vertalen in een nieuw en samenhangend energie- en klimaatplan. Op mondiaal vlak is er in oktober de VN-top over biodiversiteit en in november de VN-Klimaatop in Glasgow, waar landen de eerste keer hun vijfjaarlijkse nieuwe klimaatplannen moeten indienen. Eokerk sluit zich alvast aan bij de mobilisatie voor de top in Glasgow, en roept mee op voor de klimaatmars op 10 oktober 2021.

De 7-sprong naar integrale ecologie is een waagstuk, maar ook een sprong in het licht, in het hoopvolle toekomstperspectief waar we

zo naar verlangen. Het moment om oude, ingesleten gewoontes achter ons te laten, en iets nieuws te beginnen.

Samen inzetten op de realisatie van de 7 Laudato Si'-doelen, doen we vanuit het geloof dat het nog niet te laat is om de toekomst te redden. Meer dan ooit is dit een 'Tijd voor schepping', en worden we geroepen om als medescheppers aan het werk te gaan en de drie vitale relaties te herstellen: met God, met elkaar en met de aarde. Samen met vele medestanders kunnen we van onze zieke, mishandelde en gekneusde aarde Gods vruchtbare en gastvrije thuis maken, waar leven is voor al wat leeft.

Of zoals de Belgische bisschoppen het schreven in 2019: 'We horen te weinig het goede en hoopvolle verhaal doorklinken dat het kan: de overgang naar een nieuw soort welvaart die het welzijn van alle volkeren op aarde ten goede komt. Het kan: als we armoede bannen, de aarde eerlijk delen, de economie hervormen, de natuur beschermen en met z'n allen gaan leven binnen de ecologische grenzen van een gezonde planeet.'



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zaterdag 26 juni
18.00 u. Openluchtviering eerste
communie op de speelplaats van
Ark 2 naast de kerk.
Voorgangers: Rony Timmermans
en Lieven Dries
Lectoren: de kinderen
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers

Zondag 27 juni
10.00 u. Openluchtviering eerste
communie op de speelplaats van
Ark 2 naast de kerk.
Voorganger: Pastor Marcel Doms
en Lieven Dries
Lectoren: de kinderen
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers

Zondag 4 juli
14de zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

Bezinningsmomenten in de kerk.

Wil je graag een moment van bezinning in de kerk? Een moment van stil gebed in een rustige ruimte? Eventueel een kaars branden voor de eigen intenties? Vanaf nu organiseren we dit op dinsdag (ipv donderdag), ook van 15 tot 16 u. Je bent van harte welkom.

Warm Bad



'Ik wou dat ik nog eens zoals vroeger in mijn ouderlijk huis kon binnestappen en alles van me af kon laten vallen', zegt mijn vriendin.

Toen ze vroeger als jonge moeder met twee kleine kinderen bij haar ouders binnenviel, had ze stevast het gevoel dat ze de drukte en verantwoordelijkheid allemaal even los mocht laten. De zorg voor de kinderen werd liefdevol overgenomen, en zelf werd ze vertroeteld met hapjes en drankjes. En ze mocht vertellen wat ze wilde, ze kreeg altijd gelijk. 'Het voelde als een warm bad', zegt ze verlangend.

KALENDERBLAADJE

Er zijn twee manieren om mens te zijn tussen de mensen:

de eerste bestaat in het wijzen op de verschillen;
de tweede in het verdiepen van wat men gemeen heeft...

A. Malraux

SINT-ANTONIUS

Zondag 27 juni
Dankviering
11 u. viering
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 4 juli
14de zondag door het jaar B
11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Ad

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de voorziene vieringen, als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

Zondag 04 juli 2021 (Wellicht in Ademtocht)
Chris Willox

In juli: Pauze
Vieringen in augustus:
1, 15 Maria Tenhemelopneming en 29 augustus 2021

HEROPSTART MEDITATIEGROEP DON BOSCO



*Mijn leven is luisteren.
Zodra Hij mijn naam uitspreekt is mijn stilte de stilte van het eeuwig leven, en weet ik dat ik besta, omdat mijn hart zich heeft geopend voor mijn Vader in de weerklank van de eeuwige jaren.
Mijn leven is luisteren. Zijn leven is spreken. Mijn redding is te horen en te beantwoorden. Daarom moet mijn leven stilte zijn. Mijn stilte is mijn redding.*

Thomas Merton

Nu de corona pandemie ons minder in de greep heeft, willen we graag onze tweewekelijkse meditatiegroep terug opstarten.

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. En voor de minder standvastige leerlingen, is het een goede motivator om door te gaan.

We blijven voorzichtig en volgen de corona-maatregelen.

Onze eerste samenkomst is gepland op **5 juli 2021 om 20 u in het Don Bosco centrum.**

Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Wil je graag aansluiten bij onze groep, neem dan contact op met **Katrien Rombouts**
katrien.rombouts@hotmail.com
Of 049 884 10 43

VAKANTIEREGELING

Het parochieblad komt in vakantie-sfeer.

Het nummer 26 (27-28) dat volgde de week woensdag, 30 juni 2021, verschijnt brengt nieuws van drie weken.

Op woensdag 7 en woensdag 14 juli komt er dus geen parochieblad.

Nummer 29 (30-31) kan je verwachten op dinsdag 20 juli 2021. (Op de gewone woensdagse verschijningsdag is het dit jaar de Nationale Feestdag.)

Dan weer 2 parochieblad-loze weken: woensdag 28 juli en woensdag 4 augustus.

Vanaf woensdag 11 augustus keren we met parochieblad 32 terug uit va-



kantie en zetten de gewone wekelijkse regelmaat weer in.

En in onze speciale tijden: Toch een zonnige, uitrustende vakantieperiode gewenst aan u allen!

NAUWE SAMENWERKING



Foto (hsb) Het Nieuwsblad 2-6-2021

Veertien basisscholen gaan nauw samenwerken

Scholengemeenschap Archipel
Basisscholen uit Leuven, Herent en Oud-Heverlee gaan samen de scholengemeenschap Archipel vormen. Door meer samenwerking moet het beleid in de scholen versterkt worden.

Archipel. Dat is de nieuwe naam van de scholengemeenschap die dinsdagnamiddag in het Heilig Hartinstituut werd voorgesteld. Het gaat om de basisschool Heilig Hart Heverlee, Sint-Norbertus, Heilig Hart Oud-Heverlee, Vrije basisschool St. Joris-Weert, De Waaier, De Bolster, Pastoor De Clerck-school, de Mozaïek, De Speelkriebel, De Zonnebloem, Boven-Lo, Vlierbeek en ook de Ziekenhuisschool van UZ Leuven.

"Sinds 2018 bereiden we deze samenwerking voor, en het voelde meteen goed". klinkt het.

Achter de schermen

"De kinderen en ouders zullen van de samenwerking op het eerste gezicht niet veel merken. Zij blijven de eigenheid van iedere school voelen en houden ook het contact met hun eigen directies. "Maar achter de schermen wordt er meer samengewerkt. Zo kan expertise meer gedeeld worden en kan de ene school de andere helpen om een probleem op te lossen. Het zal de werking van alle betrokken scholen ten goed komen."

(hsb) Artikel uit Krant Het Nieuwsblad van 2 juni 2021

Krijgen vult de hand geven vult het hart

BZN

Terwijl de boer slaapt

VAN UIS DE TOEKOMST

Welkom en Inleiding

Het is goed dat we elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten.

De viering van vandaag is opgesteld rond de evangelietekst van Marcus over het Rijk Gods en de vergelijking met het werk van een zaaier en met de groei van mosterdzaad.

Het bracht ons bij de evenwichts-oefening tussen enerzijds heel ijverig "ons best willen doen" om iets te realiseren en anderzijds "het-maar-aan-laten-waaien" of te denken: Och, daar kunnen wij toch niets aan doen.

De woorden van vandaag zetten ons op weg om alvast aan het zaaien te beginnen.

Voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en **handen: Met vrede gegroet en gezegend met licht!**

Lied: Zomaar een dak (met nieuwe woorden)

Samen op weg, zoekend naar liefde, naast ieder ander willen staan. Want kan een mens, zonder die ander vreugde en vriendschap ondergaan? Zo moeten mensen zijn voor elkaar: een steun, een toeverlaat, die niet verloren gaat.

Openingsgebed

Wij gaan de weg van oude woorden, van overlevering die wij van onze ouders hoorden, in eigen luisterkring, verhalen uit geloof geboren om onze weg te gaan en tekens die ons veel beloven, als wij ze nieuw verstaan.

Jan Van Opbergen/M:Lyon 1548

Lezing - Marcus 4, 26-34

In die tijd zei Jezus tot de menigte: "Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar. Zodra de vrucht het toelaat slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst."

Duiding: Terwijl de boer slaapt

In de parabellen vertelt Jezus over het

zaad. De boer zaait, het zaad ontkiemt, zonder dat hij weet hoe. Het zaad schiet op uit eigen groei en draagt als vanzelf vrucht, terwijl de boer slaapt...

Hoe is het mogelijk?

Hoe kan dat? , zou je je kunnen afvragen. Ik vraag me nog steeds zo'n dingen af.

Mijn vele vragen, waarom -vragen, vragen naar het hoe en wanneer, als kind hebben mij niet altijd het gepaste antwoord gegeven. Ook rond wetenschap en techniek vond ik niet altijd een oplossing. Frustrerend kon dat zijn, soms ook beangstigend.

Maar gaandeweg leerde ik dat niet alle vragen een antwoord hebben, of beter een begrijpbaar antwoord hebben, een verklaring voor het 'waarom?' of dat mijn verstand het 'Hoe is het mogelijk?' op dat moment niet kon achterhalen. Ik ontdekte ook dat ik alles niet kon begrijpen, dat dat ook de bedoeling niet was.

Er zijn nog zoveel dingen die ik niet begrijp en nooit zal begrijpen. Maar wel wil ik opletten voor het schuilende gevaar dat we alles zo gewoon of vanzelfsprekend gaan vinden.

Verwondering

'Hoe is het mogelijk? Hoe kan dat?' roept bij mij ook een ander gevoel op, nl dat van verwondering. Alhoewel ik de herfst een prachtig seizoen vind met al zijn kleuren, toch betrap ik mij erop dat ik in de lente gefascineerd ben door de lindenboom in mijn tuin. Van op mijn plekje aan tafel bestudeer en bewonder ik dagelijks elk gebeuren: een klein groen stipje, een blaadje dat zich langzaam dag na dag ontrolt en uiteindelijk helemaal ontkiimt. Ik zou een dichteres, schilderes of fotografe willen zijn om dat hele proces vast te leggen.

Hoe wonderlijk! Hoe is het mogelijk? De groei in de natuur is een geschenk. Het is gegeven en gratis.

De verwondering maakt mij ook dankbaar. Maar ook bezorgd en angstig voor de toekomst van de natuur, onze aarde en de gehele schepping. Het pleit voor: We kunnen er iets aan doen.

Vertrouwen

Dag na dag werkt de boer op zijn akker. Hij zuivert hem van onkruid en stenen, ploegt de grond om en bemest hem. Hij stelt alles in het werk om een grote opbrengst te krijgen. Maar het uiteindelijke lukken van de oogst, ligt niet in zijn macht. Dat moet hij aan de natuur overlaten. Dat gebeurt 'vanzelf', 's nachts terwijl hij slaapt. Maar hij geeft het ook uit handen. En uit handen geven, heeft te maken met vertrouwen.

Hij vertrouwt op iets dat buiten hem gebeurt. Hij vertrouwt erop dat het goed komt.

Hou er de moed in

(Ook in deze coronatijd) Er wordt/werd er vaak gezegd: het komt goed. Ik wil het graag geloven.

Een kleitabletje, naast mijn iconen op de kast, herinnert mij eraan. Ik kreeg het van de schoonmama van mijn oudste dochter bij ons vertrek nadat we het jong gezin toen mee verhuisden naar Engeland. In cirkelvorm staat er op: 'All shall be well and all manner of things shall be well', 'alles komt goed en alle dingen komen goed', als een mantra. (Julian of Norwich, Engelse mystica) Vertrouwen dat alles goed komt vergt ook een zekere moed. Moed om erin te geloven. Moed om te geloven. Niet altijd makkelijk. Soms lijkt het mij als dansen op een slappe koord. Ik hou mezelf voor: Niet bang zijn, wat er ook gebeurt.

Maar gelukkig is er vaak **een vangnet**, zijn er mensen waarmee je je verbonden voelt. Verbondenheid

houdt in dat je elkaar vertrouwt, dat je een stuk van je leven in anderen handen legt en weet dat het goed komt.

Het heeft voor mij ook met durf te maken: durven geloven, durven loslaten, uit handen geven en in andere handen leggen, vooral in de handen van de Ander.

Overgave

En dan kom ik bij overgave. Nog iets moeijlijks, althans voor mij. Elke avond wanneer wij gaan slapen, stellen wij een daad van overgave: we laten onszelf, onze activiteiten en onze zorgen los. Wij moeten niet alles in handen willen houden, anders kunnen we niet rustig slapen. Als dat vaak al moeilijk is, hoe moeilijk is het dan niet om jezelf over te geven aan het grote mysterie van het Leven, aan alles wat op je weg komt, aan God.

De gelijkenis van het zaad verwijst naar Het Rijk Gods, of het Koninkrijk der hemelen. Wij worden opgeroepen tot meewerken, meebouwen aan dit Rijk van Vrede en gerechtigheid in onze wereld met al onze krachten en inspanningen, ook al hebben wij het uiteindelijke resultaat niet zelf in de hand. Ik zou graag geloven, ik wil geloven dat God dit rijk zal laten komen.

Chris Willox

Gebed geschreven door Frans Cromphout SJ:

We hoeven niet te weten hoe het zaad ontkiemt en opschiet, of wanneer de oogst rijp zal zijn. Wek in ons het vertrouwen dat de goede grond zal opnemen wat wij zaaien, dat zon en regen het zaad zullen

koesteren.

We hoeven het niet te weten, maar we mogen hopen op de goede afloop van wat wij met U begonnen zijn en Gij met ons.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God Vader-Moeder die de schepping op handen draagt, en hoopt dat ieder van ons meedraagt, opdat onze aarde nieuw wordt door de onderlinge liefde.

Ik geloof in Jezus van Nazareth, die de mensen vertelde over de goedheid en de liefde van de vader.

Ik geloof in de Geest

die ons gezonden is om ons tot dragers te maken van elkaars lief en leed.

Dankgebed

Wij danken U, omdat Gij een God van mensen zijt, dat Gij onze God genoemd wil worden, dat Gij ons kent bij onze namen, en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen geroepen in dit leven: dat wij met U verbonden zouden zijn, wij, uw mensenvolk op aarde.

Wij hebben U nooit gezien, God, maar wij mogen U wel ontmoeten waar mensen van elkaar houden, genade zijn voor elkaar en uw schepping eerbiedigen.

Slotlied

Ga dan op weg (melodie: *Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven*) Jacqueline Roelofs-van der Linden

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede. Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. En valt het zwaar: steun en bevestig elkaar. Liefde verlicht dan je schreden.

Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen, geef elkaar kracht om op zoek naar nieuw land niet te falen. Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen liefde en warmte uitstralen.

Don Boscoviering 6 juni 2021 **'Van U is de toekomst'** of **'Terwijl de boer slaapt'** Teksten opgesteld door Chris Willox en Lieve Neukermans



ONDERWEG EN TUSSENDOR

'De gelovige mens is altijd onderweg.' Het klinkt als een gevleugelde uitspraak. Als een wijsheid waaraan niet te tornen valt. In het leven en in het geloof kun je jezelf nooit als 'gearriveerd' beschouwen. Je blijft zoeken en groeien, je leven lang. Wie ben ik om dat in vraag te stellen?

Toch roept dat beeld bij mij stilaan de nodige wrevel op. Niemand wil zijn leven lang onderweg zijn zonder ooit thuis te komen. De Vliegende Hollander bleef eeuwig reizen omdat hij vervloekt was, niet uit vrije verkiezing. Bovendien moeten we in deze coronatijden inmiddels bijna alles onderweg doen: bij onszelf de moed erin houden, bijpraten met onze volwassen kinderen, van gedachten wisselen met

vrienden, een buurtfeest plannen in de verre toekomst, een alternatief werkoverleg. Zelfs kerkelijke hoogdagen vieren we met een wandeling. We zijn stilaan veel meer onderweg dan ons lief is. Wanneer zullen we nog eens thuiskomen? Met zijn allen bij elkaar in eenzelfde ruimte kunnen zitten? Samen het brood breken in alle betekenissen van het woord?

Geloven doe je inderdaad onderweg. Maar dan eerder in de betekenis van 'tussendoor'. Zoals we alle belangrijke dingen in het leven onderweg en tussendoor doen: van iemand houden, voor iemand zorgen, je idealen delen. Je gaat er zelden echt voor zitten om dat eens een halve dag aan een stuk waar te maken. Het gebeurt allemaal onderwe-

g, tussen het afruimen van de tafel en het strikken van de schoenveters, tussen het luisteren naar zoveelste oude verhaal van de buurvrouw en het klagen van de tienerdochter, tussen het ontmoedigende klimaatnieuws en de vlotte praatjes van mensen die moedwillig een goed initiatief saboteren uit eigenbelang. En tussen dat alles door blijven geloven dat het kan. Dat is geloven onderweg.

Af en toe krijgen we zoals de Emmaüsangers onverwacht gezelschap van iemand die de hoop weer in ons hart plant. Die ons de richting van Jezus uitwijst, een toekomst voor onze ziel en onze wereld.

De eerste christenen werden 'mensen van de weg' genoemd. Niet

'mensen van het doel' of 'mensen van het Rijk Gods' of zelfs 'mensen van Jezus'. We zijn mensen van de weg, eeuwige probeerders. Vaak zoals in de processie van Echernach: drie stappen vooruit en twee achteruit. Soms verliezen we het doel haast helemaal uit het oog. Maar een kronkelweg is ook een weg, en met een omweg kom je er ook. Alleen duurt het wat langer.

Onderweg ontmoet je de hele wereld. Snelle en trage tochtgenoten. Mensen die in dezelfde richting lopen en mensen die een andere kant uit gaan. Ook die laatste kom je later soms toch weer tegen. Er zijn mensen die de weg volpraten met hun gedachten en gevoelens, en mensen die stil worden van wat ze zien en dat liefst zo houden. Men-

sen die een groot verdriet meesters en anderen die lichtvoetig over de paden huppelen. Allemaal over dezelfde wegen.

Misschien is dat van al dat wandelen en onderweg zijn de belangrijkste les: dat we allemaal hetzelfde willen, ook al gaan we er langs andere wegen naartoe. We zijn op zoek naar vrede en schoonheid, naar goedheid en vriendschap, naar zorg en solidariteit, naar respect en harmonie. Misschien zijn we daar met al ons wandelen toch een beetje dichterbij gekomen.

Kolet Janssen

gepubliceerd op [kerknet.be](https://www.koletjanssen.be/blog/onderweg-en-tussendoor/) op 28 mei 2021 <https://www.koletjanssen.be/blog/onderweg-en-tussendoor/>

Bond zonder Naam

Wij nodigen mensen uit om samen op te komen voor meer menselijke warmte en zachte verbondenheid. Om elkaar niet los te laten wanneer het moeilijk gaat, om te laten zien dat je er voor elkaar bent.

Wat zijn we zonder elkaar?
Zoveel mensen voelen zich niet verbonden.
Ze leven in de schaduw van ons bestaan.
Achter gesloten deuren.

Het kan zomaar je buurman zijn.
Een vergeten kennis, een verdwaalde vriend.
Een stille collega.
Een glimlach doet nochtans deugd.
Een warme begroeting. Een open blik.
En de vraag hoe het nu écht gaat.

Iedereen heeft iemand nodig.
Wil jij iemand voor iemand zijn?

Warme bondgenoten,

‘Je kunt niet zonder de anderen.’
Terwijl ik het schrijf, hoor ik de stem van Zjef Vanuytsel.

En zo is het, iedereen heeft iemand nodig. Een mens is immers niet gemaakt om alleen te zijn.

Daarmee leg ik het thema van ons nieuwe ZIN-magazine meteen bij jou op tafel: **verbondenheid**.

Dit voorjaar peilde Bond zonder Naam samen met Thomas More Hogeschool en onderzoeksbureau Indeville naar de gevoelens van eenzaamheid bij de Vlamingen. De droevige resultaten, die je kan lezen op onze website www.bzn.be, stemmen tot bezinning. Tegelijk stimuleren ze ons om er meteen mee aan de slag te gaan.

Met Bond zonder Naam willen we de vele gezichten van eenzaamheid die diep geworteld zitten in onze samenleving immers bespreekbaar maken.

We geloven dat onze nieuwe projecten en campagnes aan alle bondgenoten kansen geven om te verbinden. Onze Week van Verbonden-

heid van 28 mei tot en met 6 juni 2021 kon mensen inspireren.
www.weekvanverbondenheid.be

We geloven dat we met Bond zonder Naam een verschil kunnen maken.
Daarvoor hebben we jou hard nodig.
Vanuit het hart,
Barbara Torfs – directeur

Bond zonder Naam
Herentalsebaan 74 – 2100 Deurne
Tel. 03 201 22 10
E-mail welkom@bzn.be - www.bzn.be

Openingsuren: maandag tot vrijdag: van 9.30 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 17.00 u.
BE33 5230 8009 0046
Spreek van de maand juni 2021: **‘Iedereen heeft iemand nodig’**

IEDEREEN HEEFT IEMAND NODIG



BOND ZONDER NAAM

JUNI 2021

Artsen Zonder Grenzen



GEZONDHEIDZORG VOOR KINDEREN

Als het op de gezondheid van kinderen aankomt wil Artsen Zonder Grenzen meer doen dan enkel de noodgevallen behandelen.

Wij willen ook de oorzaken van de kindersterfte aanpakken. hebben helaas de macht niet om oorlogen te stoppen. Maar we kunnen wel vaccineren, ondervoeding behandelen, drinkwater verdelen, zwangerschappen opvolgen en bevalingen begeleiden en ziekmakende omgevingsfactoren aanpakken.

Deze globale aanpak beantwoordt aan een langetermijnvisie op volksgezondheid. Dat loont de moeite, want dankzij deze aanpak genezen en beschermen we jaarlijks tienduizenden kinderen.

Het is een werk van lange adem op

vele vlakken, die allemaal een weer-slag hebben op elkaar.
Om effectief te zijn moeten we inzetten op alle niveaus.

Het is nodig om een ziek kind snel te behandelen, maar dat volstaat niet!

Elk kind dat bescherming nodig heeft moet een individuele aanpak krijgen. Het werk van Artsen Zonder Grenzen overstijgt daar het puur medische. Zoals het Verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van het Kind duidelijk stelt heeft elk kind recht op bescherming en bijstand. Die rechten moeten gerespecteerd worden, zelfs in een conflict. We moeten nog meer doen om hen te helpen om een zo ‘normaal’ mogelijk leven te leiden, ook in situaties die verre van normaal zijn.

In de meeste interventies wereldwijd zet Artsen Zonder Grenzen zich hiervoor in, via drie grote interventiedomeinen:

Pre- en postnatale zorg voor moeders

- Vrouwen medisch opvolgen voor en na de zwangerschap
- Vroedkundige spoedzorg bieden
- Malaria, bloedarmoede, tuberculose of hiv opsporen.

De opvolging van zuigelingen

- Meteen vaccineren na het verlaten van het ziekenhuis en de vaccinatiegraad bij de bevolking monitoren
- Regelmatige basisgezondheids-

zorg bieden vanaf zeer jonge leeftijd

- Vroegtijdige opsporing van tekorten van ondervoeding
- Kwaliteitsvolle therapeutische voeding bieden

Overdracht van ziektes beperken

- Drinkwatervoorziening
- Correcte afvalverwerking
- Toiletten ter beschikking stellen in precare situaties, bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen
- Geïmpregneerde muggennetten verdelen om malaria tegen te gaan.

Steunen

Wie ons steunen wil zijn we zeer dankbaar.

Uw steun is een essentiële hulp voor ons.

vb 86 euro is voldoende voor de behandeling van 100 kinderen die aan malaria lijden

135 euro geeft ons de middelen om 50.000 liter water te ontsmetten
158 euro voorziet de therapeutische voeding van 4 ondervoede kinderen
(Vanaf een steun van 40 euro ontvang je een fiscaal attest.)

Uw bijdrage maakt het ook mogelijk dat onze medische teams zich op lange termijn kunnen engageren.

Artsen Zonder Grenzen vzw
Gewijde Boomstraat 46 – 1050 Brussel

BE73 0000 0000 6060 – BPOTBEB1

UIT ONS RIJKE VERLEDEN



Kapel Don Bosco

Parochielevens “Don Bosco”

Dierbare parochianen

Zondag 17 juni 1962 - Herdenkingsdag - Sacramentsprocessie

Op 17 juni 1962 a.s. is het twee jaar geleden dat Mgr. Schoenmaeckers onze eenvoudige maar zeer gezellige en stemmige kapel plechtig heeft ingezegend. Wie herinnert zich deze blijde dag niet?

Het doet deugd nog eens terug te denken aan de zware maar gemeenschappelijke arbeid die geleverd is geweest bij de opbouw van onze kapel, het centrum van de parochie. In volle eensgezindheid werd er gewerkt en met een niet te temmen ijver en vreugde. De kapel moest er staan... en ze was er.

De dag van de wijding moeten we dankbaar blijven gedenken; de kapel werd gewijd tot Godshuis, waar iedereen zich kan thuis voelen, waar geen verschillen bestaan, waar geen onderscheid gemaakt wordt, waar we allen één worden in de Heer.

De kapel, onze kapel is ons dierbaar geworden:

Droefheid en leed hebben we er geofferd bij een afsterven en een begraving;

onze vreugde uitgezongen bij een huwelijk; innige blijheid wordt er gevierd bij het doopsel; hoe betekenisvol de indrukwekkende plechtigheid bij de hernieuwing van de doopbeloften; en in welke uitzonderlijke barmhartigheid is ons deel in het sacrament van de biecht...

We zeggen dank om zoveel zegen, die ons te beurt valt in Gods huis, ons Vaderhuis.

Om daadwerkelijk onze dank te uiten houden we zondag a.s. 17 juni een

Sacramentsprocessie, onmiddellijk na de mis van 9.30 u. (er is dus geen mis te 10.00 u.)

We zullen de Heer Jezus dragen door de volgende straten: Platte-Lostraat, Duivenstraat, Nachtegalenlaan, Désire Mellaertstraat, Gezondheidsstraat, Schakellaan, Waterleidingstraat, Weerstandlaan, Regentsquare. (Elk jaar komen we langs 'n ander deel van de parochie.)

We vragen aan de mensen der straten waarlangs de processie komt, de huizen te versieren tot eer en eerbied voor God, onze Heer en Vader. Dank.

We verwachten veel mamen om de erewacht te vormen met licht rond de Heer. Ieder op zijn post.

Tevens nodigen we de meisjes, die dit jaar hun doopbeloften hernieuwden, uit in hun wit kleed deel te nemen aan de processie. Laten we van deze dag een ware hoogdag maken door zeer talrijk deel te nemen aan het eucharistisch offer van Christus in de H. Kommunie!

De processie – een beeld van ons leven.

We zijn allen op weg naar het nieuwe Jeruzalem – het eeuwig geluk – het kruis gaat voorop, ook in ons leven! Maar we gaan niet alleen; we zijn op weg samen met de Heer, onze Verlosser. Tot zondag!

Uw Pastoor, Eugène Vanhoorenbeke

WERELDVLUCHTELINGENDAG

Noem mij geen vreemdeling: mijn woorden klinken vreemd, maar mijn gevoelens zijn dezelfde als die van jou.

Noem mij geen vreemdeling ik wil mensen dicht bij me, omdat het zo koud is en ik diep in mijn hart.

Noem mij geen vreemdeling: de grond waarop wij lopen is dezelfde, maar niet het ‘beloofde land’ dat ik had verwacht.

Noem mij geen vreemdeling: grenzen zijn mensenwerk, scheidingsmuren bouwen wij zelf en isoleren ook jou.

Noem mij geen vreemdeling: ik zoek zoals jij vrede en recht in naam van God,



zo is er maar één
uit de Filipijnen

20 juni was het Wereldvluchtelingendag. Op deze dag gaven we extra aandacht aan het lot, maar ook de moed van mensen op de vlucht. De vluchtelingencrisis is één van de grootste en schrijnendste uitdagingen in de wereld, waarmee we ook in onze straten, wijken en steden worden geconfronteerd.

Lente is de natuur die zegt: 'tijd voor een feestje!'

Robin Williams