

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

MATTHIAS VANDEN GHEYN

De Bach van de beiaard wordt 300 jaar



De enige musicus tussen heiligen, heersers, wetenschappers (c) OLV Troost

Voor de meeste Leuvenaars doet de naam Matthias Vanden Gheyn geen belletje rinkelen. Nochtans is deze 18de-eeuwse Leuenaar een begrip in beiaardland. Veel beiaardiers noemen hem zelfs de 'Bach van de beiaard'. Zijn beiaardmuziek klinkt uit beiaardtorens in Portugal, Japan, Australië en de Verenigde Staten en ga zo maar door. Misschien is de Leuenaar wel de meeste 'ge-

hoorde' componist van ons land. De actieradius van beiaardmuziek beperkt zich immers niet tot de concertzaal, maar beslaat de openbare ruimte, honderden meters rondom de beiaardtorens.

In het Leuvense straatbeeld is Matthias Vanden Gheyn uiteraard present doordat zijn muziek vaak wordt gespeeld op de Leuvense beiaarden.

Maar je kan Vanden Gheyn ook zien, want er is een laan naar hem genoemd. De Mathias Van Den Gheynlaan loopt tussen de twee torens van Sint-Maartensdal. Men is er wel in geslaagd om drie spelfouten in zijn naam op te nemen. Dit is gelukkig geen zorg voor de bewoners: er zijn immers geen huisnummers aan de Van Den Gheynlaan!

Belangrijker is dat je Matthias Vanden Gheyn kan terugvinden als beeld op het Leuvense stadhuis. De enige musicus tussen de honderden heiligen, heersers en wetenschappers, is namelijk onze beiaardier. Hij is niet moeilijk te vinden: voorgevel, onderste rij, tweede beeld links. Je herkent hem aan pen en papier.

De meeste beiaardiers wereldwijd hebben een of meerdere van zijn 11 beroemde beiaardpreludia op hun repertoire staan.

Matthias Vanden Gheyn had meer pijlen op zijn boog dan enkel het bespelen van de beiaard en het schrijven van beiaardmuziek. Zo was hij 44 jaar lang organist van de

Sint-Pieterskerk in Leuven. Daarom zal dit jaar ook muziek van Matthias Vanden Gheyn weerklinken op vele Leuvense orgels.

Matthias Vanden Gheyn is geboren op 7 april 1721. In 2021 zou hij dus 300 kaarsjes uitblazen. Die verjaardag zal muzikaal gevierd worden in Leuven en in Tienen, de stad waar hij geboren is.

Op 7 april, geboortedag van Matthias Vanden Gheyn, zal op de 5 Leuvense beiaarden Vanden Gheynmuziek gespeeld worden. Het uurrooster ziet eruit als volgt:

- 11.00u: Sint-Geertruibeiaard – Marc Van Eyck
- 13.00u: Bibliotheekbeiaard – Luc Rombouts
- 15.00u: Stadsbeiaard Sint-Pieter – Eddy Mariën
- 17.00u: Vredesbeiaard Abdij van Park – Luc Rombouts
- 19.00u: Beiaard Groot Begijnhof – Luc Rombouts

Een half uur voor elke bespeling zal een gids van Leuven+ aanwezig zijn om toelichting te geven over de beiaard en over de figuur van Matthias Vanden Gheyn.

Vanaf 1 januari 2021 zal muziek van Matthias Vanden Gheyn dagelijks klinken op de twee historische beiaarden van Leuven: de Vanden Gheynbeiaard van de Sint-Geertruikerk en de barokrelica in de Abdij van Park. Elke trimester zal een nieuw programma worden gebracht.

Naar Luc Rombouts in Nieuwsbrief Campanae Lovanienses 2020-12



Met enkele schrijffouten (c) OLV Troost

Europees Burgerinitiatief



Sinds begin 2020 zorgt COVID-19 in heel de wereld voor veel menselijk leed. De komst van vaccins brengt hoop op beterschap. De vaccins werden ontwikkeld dankzij grote sommen publiek geld, maar de farmaceutische bedrijven hebben de productie in handen en bepalen de prijzen dankzij de patenten die zij nemen. Gevolg: er zijn te weinig vaccins voor de hele wereldbevolking. En vaccins zijn duur, want bedrijven willen winst maken

Zuid-Afrika en India stellen een oplossing voor: ze vragen aan de Wereldhandelsorganisatie om de patenten op geneesmiddelen, vaccins, testmateriaal en andere cruciale technologieën in de strijd tegen COVID-19 tijdelijk op te heffen. Zo kunnen meer vaccins worden aangemaakt en worden de vaccins goedkoper. Dat gebeurde vroeger al met het poliovaccin en hiv-medicatie. Maar onder andere de Europese Unie houdt dit voorstel tegen.

Heel veel burgers en sociale organisaties vinden dit geen goede zet van de EU. Ze zetten een Europees burgerinitiatief op, no profit on pandemic. Het doel: 1 miljoen handtekeningen, van 1 miljoen Europeanen. Dan moet de Europese Commissie het opheffen van de patenten opnieuw bespreken.

Vind jij ook dat iedereen recht heeft op een vaccin en op geneesmiddelen om COVID-19 te bestrijden? Dat informatie over de kwaliteit, de veiligheid en de productiekosten van vaccins en geneesmiddelen openbaar moet gemaakt worden? Dat onderzoek naar een vaccin, betaald met publiek geld, niet mag geprivatiseerd worden? Dat op een pandemie geen winst mag gemaakt worden? Kortom, dat iedereen recht heeft op gezondheid?

Doe mee en onderteken het burgerinitiatief via www.franciscusfrando.be

Voor eens en voor goed

Voor eens en voorgoed, broeders, ze zijn aan elkaar gelijk: de liefde voor God voor de naaste als jezelf,

Niks horizontaal, Niks vertikaal, geen vergelijking, geen naijver,

ze zijn aan elkaar gelijk.

Niet minder God omdat je mensen, Niet minder mens omdat je God bemint

Dolf Coppens in 'Waarom kom je niet terug? Gelijkenissen 1974



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON

DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat
Tienssteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59 of 0492 319215
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: dinsdag,
donderdag en vrijdag.

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Omwille van de Coronaregeling kunnen we tot nader beslissing geen vieringen aanbieden. Van zodra de vieringen terug plaatsmogen vinden zullen wij jullie verwittigen via de mail en de valve aan de kerk. Wel zullen wij iedere zondag een bezinning blijven maken en verspreiden. Ken je iemand die ook een bezinning wil ontvangen dan kan je altijd hun mailadres achter-

laten bij Lieven.Dries@telenet.be.

SINT-ANTONIUS

Geen vieringen wegens de strenge coronamaatregelen. Wel bezinningsblaadjes en bezinningsteksten op de website.

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de voorziene vieringen, die nu wegvallen, aan de paro-

chianen.

Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

Zondag 18 april 2021

Derde Paaszondag – Lieve Neukermans en Majo Werrebrouck

Zondag 02 mei 2021

Vijfde Paaszondag – Hermien Den Tandt

Zondag 09 mei 2021

Zesde Paaszondag – ACV Puls viering op TV

NIEUWS VANUIT ROME



(c) Rudi Thomassen

Wie op 15 maart ll. het nieuws volgde, was allicht ook 'hard' geschrokken van de uitspraak waarmee de Congregatie voor de Geloofsleer herhaalde dat de zegening van de leefgemeenschap van 'personen van hetzelfde geslacht' niet mogelijk is.

Als parochiegemeenschap ondersteunen we de moedige bijdrage van bisschop Johan Bonny die te lezen was in De Standaard en te horen op Radio 1. Het stemt ons ook vreugdevol dat zijn standpunt mede onderschreven wordt door de ganse Bisschoppenconferentie.

In Vlierbeek was het zichtbaar dat iedereen welkom is!

Hieronder lees je het artikel dat gepubliceerd werd op de site van kerknet op woensdag 17 maart ll.

Onderscheiden, begeleiden en integreren

De Belgische bisschoppen hebben kennis genomen van het *responsum* van 15 maart 2021 waarmee de Congregatie voor de Geloofsleer herhaalt dat de zegening van de leefgemeenschap van *personen van hetzelfde geslacht* niet mogelijk is. Zij beseffen dat dit bij veel homoseksuele gelo-

vigen, hun ouders en grootouders, hun familie en vrienden bijzonder pijnlijk overkomt.

Sinds jaren werkt de katholieke kerkgemeenschap van ons land in al haar geledingen (bisschoppen, priesters, diakens en pastorale medewerkers, theologen, wetenschappers, politici en maatschappelijke werkers), samen met andere maatschappelijke actoren, aan een klimaat van respect, erkenning en integratie. Velen van hen zijn bovendien geëngageerd in een kerkelijk verband of een christelijke instelling. De bisschoppen moedigen hun medewerkers aan om deze weg te blijven volgen. Ze voelen zich daarbij gesteund door de exhortatie *Amoris laetitia*, *De vreugde van de liefde*, die paus Franciscus schreef na de bisschoppensynode van 2015: onderscheiden, begeleiden en integreren; dat blijven voor de bisschoppen de belangrijkste sleutelwoorden.

Communiqué van de Bisschoppenconferentie van België van woensdag 17 maart 2021.

IPID - Persdienst van de Bisschoppenconferentie Brussel, woensdag 17 maart 2021

VERHAAL VAN DE WEEK

Gul

Er zijn heel wat eigenschappen waarop ik jaloers ben, maar als ik er een moet kiezen die ik het meeste mis, is het gulheid.

Ik ben best wel eens hartelijk, denk ik. Ik heb soms ook iets over voor iemand anders. Ik doe mijn best om mensen te helpen als ik kan. Maar dat is nog iets anders dan echte, spontane, niet ingestudeerde gulheid.

Mensen die gul zijn, hoeven geen seconde na te denken als je hen iets vraagt. Ze geven je alles wat ze hebben als ze denken dat je het nodig hebt. Ze halen je binnen in hun huis en geven je het gevoel dat je nooit in de weg loopt. Ze overstelpen je met eten en drinken alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Je mag alles van hen uitlenen en ze maken zich geen zorgen of je het wel terugbrengt.

Ze vinden het helemaal niet erg dat je hun tijd in beslag neemt. Je kunt hen op elk moment van de dag of de nacht lastigvallen en ze zullen altijd proberen te helpen. Ze leven zich zonder aarzeling in in wat je



meemaakt en ze zijn vindingrijk om oplossingen op maat te bedenken en mee uit te voeren. Ze zetten meteen hun eigen bezigheden of zorgen on hold om er voor jou te zijn. En ze doen dat alles met zo'n grote vanzelfsprekendheid dat het voelt als een warm bad.

Wat ik ook probeer, die naturel zal ik nooit bereiken. Bij mij is het altijd met enige reserve, met soms lelijke bijgedachten, met een nauwelijks verholen zucht.

Ik ben dus heel blij met gulle mensen. Want zij laten zien wat voor een prachtige diersoort de mens kan zijn, als hij op zijn best is.

Een ideaal hoeft je tenslotte niet te bereiken. Het blijft hoe dan ook een ideaal.

Kolet Janssen
<https://www.koletjanssen.be/blog/gul-2/>
gepubliceerd op 20 oktober 2020

Pasen 2021

Heer toen ik in het diepe dal zat en geen spatje meer zag van het licht aan de top heb ik U aangeroepen en het werd lichter.

Het licht kwam in het dal en langs het licht klauterde ik weer omhoog moeizaam.

Maar eenmaal aan de top zag ik het licht in volle glorie.

Het leed was geleden en dankbaar heb ik uw Licht omhelst. Nu weet ik zeker: U bent het stralend Licht aan de top van de berg maar ook de schittering van het vonkje in het dal.

Toon Hermans

Paasbezinning

Hij is nog steeds bij ons ongreepbaar als het licht op zondagmorgen.

Zijn hand op onze schouder: gewond, onvoelbaar licht, en teder als van een geliefde.

Hij gaat ons voor naar Galilea.

Onzichtbaar is zijn spoor.

Hij is voor ons de weg.

Hij loopt door ons geweten naar het huis van liefde en vergeving.

Hij is de waarheid, helder als een klok in lentelucht die vrij haar boodschap zingt.

Hij is het leven,

sterker dan het graf.

Hij ademt vrede.

Met zijn gewonde handen bouwt Hij aan een wereld zonder schaduw, zonder duisternis.

Hij is nog steeds bij ons, en vraagt ons Hem te volgen naar Galilea.

Daar zullen wij Hem herkennen in elke kleine mens, in elke zwerver, in elke zonderling.

Manu Verhulst

DEMENTIE, EEN TIPJE VAN DE SLUIER OPGELICHT

Dementie is een van de belangrijkste aandoeningen van deze tijd. Maar wat betekent het nu eigenlijk? Tijdens dit webinar lichten we een tipje van de sluier op. Wat is dementie? Welke symptomen zijn er? Hoe beleeft een persoon met dementie zijn wereld en hoe kan je als naaste hiermee omgaan? Op deze vragen trachten we een antwoord te geven, zonder te vervallen in technische en medische

Praktisch

Organisator: Nationaal
Doelgroep: Mantelzorger
Wanneer: 14/04 van 14:00 tot 16:00
Online
Inschrijven: www.Samana.be

WEGWIJZERS - DERDE ZONDAG VAN DE VASTEN



Don Bosco 7 maart 2021 - Ex. 20: 1-17 Joh. 2,13-25

Gegroet en gezegend

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven. Gezegend de woorden geladen met kracht. Gezegend jij, mens hier naast mij en alles wat ons bijeen brengt.

Openingsgebed

Vader van het leven, U scheidt ruimte en geeft richting met bevrijdende woorden in steen en in ons hart gebeiteld. U kent onze zwakheid, hoe wij telkens opnieuw uw woord dreigen te vergeten. Verzamel ons weer in de gemeenschap, die gebouwd is rond Jezus van Nazareth. Een levend lichaam doorstromd met zijn Geest elke dag opnieuw. Het moge gebeuren! Amen.

Lezing 1 Exodus 20: 1-17 God gaf de Israëlieten tien belangrijke regels.

Lezing 2 Joh. 2,13-25 Jezus jaagt geldwisselaars en kooplieden de tempel uit. Wil hij het oorspronkelijke elan herstellen en terug naar de tien richtingwijzers?

Woordje

1. De Tien Woorden (Exodus 20,1-17) -Jan De Roock

'De 10 geboden' zoals wij ze soms noemen, zijn vaak herleid tot een rijmpje: 'Bovenal bemin één God, zweer niet ijdel, vloek noch spot...'. Ik zou liever naar het oorspronkelijke terug willen en vooral de aanhef nemen die aangeeft hoe we het beter verstaan: 'Ik ben de Heer, uw God die u uit Egypte, uit de slaver-

nij heeft bevrijd'. Voor de moderne mens die graag zelf beslist over alles, klinkt ook dat niet goed. Hij interpreteert het al gauw alsof God boven hem staat en alles bepaalt. Als we goed luisteren klinkt er iets helemaal anders: de god die zich hier presenteert is een 'Bevrijder'! En... hoe bevrijdt hij? Niet met man en macht, met wapens, nee. Het is een weerloze stem, maar heel indringend. Die Stem riep Mozes bij de braamstruik toen hij was weggevlucht uit Egypte. Mozes wordt er door aangegrepen om terug te keren en iets te doen aan die ellende van zijn volk. De stem belooft dat ze er is, er zal zijn, altijd weer. Een god die er zal zijn, als hij er moet zijn, daar kun je op vertrouwen!

'Ik ben uw Bevrijder, hou je daar aan! Laat je niet terug tot slaaf maken'. Het klinkt als een strijdkreet. Hetgeen volgt is de uitwerking daarvan: laat je niet inpalmen door de god van het geld, de god van het geweld, de machten die het voor het zeggen hebben in deze wereld, die angst zaaien en mensen klein houden. Die roepende stem heeft een gemeenschap gesticht. Zij heeft dat samengeraapte zootje van nomaden gevormd tot een volk. De geboden en verboden zijn er enkel om die gemeenschap in stand te houden. Ze moeten telkens ook terug toegepast worden aan de veranderende omstandigheden. Het zijn richtingwijzers.

Het begint met 'gij zult geen andere goden achterna lopen, gij zult uw God niet vastleggen in beelden, gij zult de naam van God niet gebruiken voor uw eigen belangen'. En dan in het midden' gij moet een rustdag hebben waar alles stil valt': de slavernij van wroeten en winst maken moet een halt toege-

roepen worden. Dan volgt de verhouding tot uw medemens: eerbied voor wie ouder is, niet moorden en vernielen, de band met de ander niet vernietigen, niet stelen en anderen naar uw hand zetten, enz... Want in het naakte gelaat van de arme, geringe, rechteloze en vernederde klinkt het absolute gezag door van diezelfde bevrijdende god.

2. We leggen dit verhaal op de situatie in Bolivia

De weigering om te buigen voor die god van het geld bracht de organisatie **Cenda** (ondersteund door Broederlijk Delen) ertoe de boeren te organiseren om gemeenschapsregisters van hun zaaigoed op te stellen. Daarmee kan een veelheid van gewassen gegarandeerd worden en tegelijk geeft het de boeren hun autonomie terug. Ook de natuur is er mee gediend want diversiteit is het sleutelwoord voor een duurzame toekomst. Broederlijk delen draagt hiermee bij tot systeemverandering: we moeten een nieuwe richting uit met respect voor onze aarde.

3. Het evangelie waar Jezus de tempel opkuist, zet ons in dit perspectief. (info Bolivia Cenda)

'Toen het Paasfeest nabij was, ging Jezus op naar Jeruzalem' (Joh 2,13). Opgaan naar Jeruzalem voor het grote feest van Pasen ...Het herinnert ook aan die uittocht uit de slavernij: een bevrijdingsfeest.

Jezus is teleurgesteld over wat hij daar vindt: op het tempelplein staan handelaars met runderen, schapen en duiven en aan tafeltjes zitten geldwisselaars. De tempel is geworden tot een internationale bank, de beheerders zijn hogepriesters en

opperpriesters die de macht centraliseren in hun families. Er is belangenvermenging.

De 'tien woorden' van de Wet, gegrift in steen, zijn aanvankelijk bewaard in een ark onder een tentzeil in de woestijn en worden later, met pracht en praal in een tempel ondergebracht.

Daar begon al de verschuiving van het centraal gezag naar koningen en andere machthebbers. Jezus krijgt weerstand van het establishment: 'Hoe durft hij?' 'Waar haalt hij het gezag vandaan om zo op te treden?'

De evangelist Johannes geeft een andere interpretatie: Jezus wil het oorspronkelijk elan herstellen. 'Jullie maken van het huis van mijn Vader een markthall!' De hartstocht voor Gods wet is zijn drijfveer. Met een verwijzing naar de heropbouw van een andere tempel die niet door mensenhanden is gemaakt: de tempel van Jezus' lichaam. Die tempel, de levende gemeenschap waar Jezus aan bouwde.

4. En wij?

Ook wij keren ons tegen dit marktdenken en plaatsen weer de gemeenschap centraal. Het meest heilige dat ons is toevertrouwd... het kan uitgebuit worden voor winstbejag. De macht van instituten staat soms haaks op het evangelie van Jezus. De kerken die zich doorheen de eeuwen installeerden in grote gebouwen en dicteren van bovenuit, moeten van hun troon omlaag. De gemeenschap van Jezus, zijn lichaam met vele ledematen, moet weer centraal staan, gebouwd op de tien woorden die richtinggevend zijn. De vastentijd is de uitgelezen tijd om daar weer werk van te

maken.

Voorbeden

Waar er liefde is, daar is God nabij.

Wij krijgen steeds opnieuw de tien woorden ten leven aangereikt. Samen met Jezus' woord, wijzen zij ons de weg naar het volle leven. Bidden wij om inzicht, zodat we de juiste richtingaanwijzers volgen. We zijn op zoek naar een warme kerk die niet enkel een wijkplaats is, goed om samen te komen en tot rust, maar vooral een levende gemeenschap van mensen verbonden met God, verbonden met elkaar, dichtbij en veraf.

Wij zijn op zoek naar een hedendaagse invulling van de oude 'geboden'. Samen met **Cenda** uit Bolivia zoeken we wegwijs naar een rechtvaardige samenleving die rekening houdt met de grenzen van onze aarde en niet buigt voor de god van het geld. Een samenleving waar God woont in mensen, niet in stenen.

Bidden we om daadkracht en positieve motivatie om vanuit stilte en bezinning te werken aan structurele veranderingen, zodat een betere samenleving werkelijkheid wordt.

Zegen

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, bij alles wat ons te doen staat, alles wat we beleven mogen, bij alles wat ons overkomt. Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, in het leven dat we delen, zo kwetsbaar als het is. Dan zal de Eeuwige ons aanraken en zegenen in zijn naam, de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Amen.

Don Bosco Kessel-Lo – Viering opgesteld door Ingrid Wezemaal en Lieve Neukermans

WIJ DELEN WEGEN NAAR HET LICHT

Woorden van profeten werden veracht, tekenen des tijds almaar genegeerd. Onheil overkwam hen, ballingschap in Babel. COVID-19 kreeg alle kans om wereldwijd dood te zaaien en menselijk leed te veroorzaken. Vaak door een totaal gebrek aan gezondheidszorg in vele landen in het Zuiden of door jarenlange besparingen hier bij ons. Klimaatverandering dreigt het leven te vernietigen. Decennia al negeren de volkeren de tekenen des tijds. En toch is er hoop als niet langer winst maar de tien woorden ons leven richting geven.

Dit vraagt echter trouw en volharding. Wat het volk vergat deed het land zeventig jaar lang. Het hield sabbat, zei halt en stop tegen alles wat het leven en samenleven bedreigt.

Zo ook Broederlijk Delen, zestig jaar al roept de organisatie op om het structureel onrecht te stoppen. Een lichtje, symbool voor onze weg uit het donker, wordt aangebracht.

Kiezen wij dan voor de levenswijze van Jezus, het mens geworden woord, het licht voor de hele wereld, in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.

Guiding: De sabbat en Covid 19

1. Hoe kunnen wij het virus bestrijden? Hoe beschermen we de

oude en/of kwetsbare bevolking? Hoe halen we de druk van onze ziekenhuiscapaciteit? Reeds een jaar houden wij ons aan **speciaal uitgevaardigde richtlijnen** die dit mogelijk maken.

Hoe kunnen wij een samenleving opbouwen gefundeerd op vrijheid, gelijkheid en solidariteit was de vraag van de twaalf stammen van Israël. Zij ontvingen **tien woorden die richting geven** aan hun leven en samenleven.

"Gedenk de dag van de sabbat,- het rusten, door die te heiligen; een zestal dagen mag je dienen en al je werk doen, en de zevende dag is een sabbat voor de Ene, God-over-jou; die dag zul je niet doen je dagelijks werk"

Het belang van dit woord over de sabbat merk je in de geschiedenis van Joden en Christenen. Joden, vooral de orthodoxe, houden zich strikt aan dit woord, de christenen kennen hun minder gestrenge zondagsrust.

2. In de Thora staan twee versies van de tien woorden.

Exodus verwijst naar de schepping om het gedenken van de sabbat te motiveren. "Want in zes dagen heeft de Ene de hemelen en het aardland gemaakt, de zee en al wat er in hen is, en hij hield rust op de zevende dag; daarom heeft de Ene de sabbatdag gezegend en hem geheiligd!"

ligd!"

Deuteronomium motiveert dit woord vanuit het bevrijdingsverhaal. "Gedenken zul je dat je een dienaar bent geweest in het land van Egypte en dat de Ene, God-over-jou, je daaruit heeft uitgeleid met sterke hand en uitgestrekte arm; daarom heeft de Ene, God-over-jou, je geboden om de dag van de sabbat te dóen!" Wij verstaan de zevende dag als een rustdag, een herstel van het vermoeiend werk. Gaan we echter terug naar de betekenis van het Hebreeuwse woord sabbat dan klinkt dit in vertaling: 'hij staakt'. De nadruk ligt dus niet op het rusten, maar op het staken, het halt houden, het stoppen met werken. De sabbat is een gedenkdag, een feestdag waarop wij ons herinneren dat wij, tot vrijheid geroepen, niemands slaaf zijn. Wij zijn **zoveel meer dan ons werk.**

Leviticus, het hart van de Thora, installeert **het sabbatjaar**. Dit is elk zevende jaar, waarin land onbebouwd moest blijven, schulden werden kwijtgescholden en schuldsclaven werden bevrijd. Wat er vanzelf aan het land ontspringt in dat jaar is voor de armen, vreemden, en voor de dieren van het veld. Bovendien beschrijft **Leviticus 25 het jubeljaar**, het vijftigste jaar, dat telkens na zeven sabbatjaren wordt gevierd.

In dat jaar keren alle bezittingen terug naar de oorspronkelijke eigenaars.

De gebruiken van het jubeljaar gaat de armoede tegen, beschermt tegen macht en uitbuiting, corrigeert het institutioneel onrecht. Het jubeljaar herstelt de sociale waardigheid en economische kracht van de families. Jezus ziet zijn eigen missie als een **vervulling van het jubeljaar** Lucas 4,19-21.

3. Na één jaar opvolgen van de coronamaatregelen kijken mensen uit naar de terugkeer van het normale leven. Mentaal moe vragen zij de overheid een perspectief, een uitzicht, **licht in de duisternis**. Decennia ligt de **zondagsrust onder vuur**, de druk om winkels ook op zondag te openen.

Vakbonden hebben zich lange tijd hevig verzet. Toch kennen wij ondertussen de koopzondagen.

In feite zijn wij **de zevende dag reeds lang verloren**. Het kapitaal, dat in onze samenleving als een god functioneert, eist mens en aarde zeven dagen op zeven, vierentwintig uur op vierentwintig (7/7,24/24) op. Mensen worden moe, worden ziek, burn-out enz., en de aarde geplunderd en uitgeput. Paus Franciscus heeft dit scherp geanalyseerd in zijn encycliek "Laudato si" van 5

februari 2016.

4. Wat geen vakbond heeft gekund, deed het covid19 virus: het dwingt ons allen tot **bezzinning**. Wij zijn zoveel meer dan ons werk, dan een slaafs bestaan, de god van het kapitaal gehoorzaamend.

De **klimaatverandering een halt toe roepen, een wereldwijde vernietiging van leven stoppen is een prioritaire opdracht voor de wereldgemeenschap**. In Kwilu, Congo, sensibiliseert boerenorganisatie COPMIKWI, partner van Broederlijk Delen, boeren om niet langer hun velden af te branden, maar **alternatieve en duurzame methodes** te gebruiken. Er zijn immers al veel **klimaatvluchtelingen** die door de klimaatverandering gedwongen werden hun onvruchtbaar geworden grond te verlaten. Reeds tientallen jaren verzwakt de **Golfstroom** die ons in het westen een mild klimaat bezorgt, met enorme wereldwijde en regionale gevolgen in Noord en Zuid als ook dit proces niet stopt. Volgens Broederlijk Delen kan de praktijk van het delen een hefboom zijn voor de broodnodige systeemveranderingen. 25% gelijkgezinden volstaan om dit mogelijk te maken. *Wens ook jij je hiervoor te engageren?*

JefWauters

SAMANA

Online - Mantelzorgers vertellen: Wie vraagt Anny & Xena hoe het met hen gaat?



We vinden het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, zeker in deze tijden. We brengen jullie daarom graag digitaal bij mekaar voor een reeks interviews en getuigenissen met en van mantelzorgers.

Met deze reeks willen we aanwezig zijn voor de mantelzorgers die op volle toeren zijn blijven draaien of zelfs een versnelling hoger mochten schakelen.

In deze sessie luisteren we naar het verhaal van Anny (74) en Xena (23). Dit ijzersterke duo neemt heel wat zorg op zich. Xena zorgt sinds haar 16e voor haar (groot)ouders. Anny, grootmoeder van Xena, is al 47 jaar mantelzorger. Zij zorgt voor haar man, zoon en dochter. Voor hen is hun rol als mantelzorger van-

zelfsprekend. Voor de buitenwereld echter niet altijd. Ze gunnen ons een blik in hun leefwereld.

We luisteren naar hun getuigenissen en maken ruimte voor een vragenronde.

Organisator: Provincie Vlaams-Brabant
Doelgroep: Mantelzorger
Wanneer: 13/04 van 19:00 tot 20:30
Prijs: gratis
Inschrijven: www.Samana.be

CARACAS HULPFONDS



Moisés Abraham Marcano Diaz

In het tijdschrift van eind 2020 geeft Pater Willy bijzondere aandacht aan studenten die door het coronavirus noodgedwongen thuis moeten studeren. Nu kan je lezen over Moisés Abraham Marcano Diaz, Luis Fernando León en Xavier Eduardo León Aranda.

Moisés Abraham Marcano Diaz

Moisés is 11 jaar en heeft nog een zusje van 4 jaar. Hij woont met zijn vader en moeder onderaan in Campo Rico, in de sector van de Luciteña. Van de studenten, die we u voorstellen, is hij de enige die beide ouders aan huis heeft. Zijn moeder werkt in de week dat de quarantaine flexibel is en zijn vader werkt voor zijn eigen rekening als schrijnwerker.

Het is een kleine familie met nauwelijks 4 personen. Toch weet Moisés te vertellen dat zijn ouders het moeilijk hebben voor de aankoop van de allernoodzakelijkste levensmiddelen. 's Morgens is het altijd arepa, meestal toch met de gekende gemalen kaas en in de namiddag een soep van rijst met nog eens arepa.

Luis Fernando Leon

Luis is 12 jaar en de oudste van vier. Hij volgt het eerste middelbaar. Met zijn moeder en drie broers leeft hij samen met een tante en haar drie kinderen bij de grootmoeder in. Dat zijn dan ook weer tien maanden die op tijd en stond moeten ge-



Luis Fernando Leon

vuld worden. De moeder van Luis is verpleegster in een naburig ziekenhuis en is in deze quarantaineperiode niet zonder werk gevallen. Daarbij doet zij dikwijls nog extra verpleging, voornamelijk bij mensen die het wat breder hebben. Op die manier verdient ze iets meer. Ook haar zus en moeder gaan werken, zodanig dat ze toch verder kunnen.

Ook bij Luis eten ze dagelijks arepa met of zonder gemalen kaas, naar gelang die voorhanden is. In de late namiddag staat er spaghetti op het menu met dezelfde gemalen kaas. Bij gelegenheid zijn er ook gebakken bananen bij.

Verder vertelt Luis dat hij veel huiswerk moet maken. Hij wordt moe van het schrijven. Liever gaat hij naar het college. Dat vindt hij veel plezieriger.

Xavier Eduardo Leon Aranda

Xavier is de neef van Luis Fernando en hoort ook bij het grote gezin van dezelfde grootmoeder. Hij is 14 jaar en doet het derde middelbaar.

Hij houdt niet van het online les volgen. Soms kijkt hij naar de TV die voortdurend lessen uitzendt. Maar met één enkel toestel en zoveel volk in huis is het een onmogelijke zaak. Hij begrijpt niets van die lessen. Xavier heeft goede uitleg nodig, moet vragen kunnen stellen en in groep werken. Dat is nu allemaal weggefallen.



Xavier Eduardo Leon Aranda

Jammer genoeg studeert Xavier niet in Campo Rico zelf, maar in een college dicht bij het bedrijf waar zijn moeder werkt. Hij kent niemand in de barrio die naar dezelfde school gaat. Hij weet niet of er leraars op sommige dagen klaar staan voor de studenten. Het huiswerk krijgt hij per telefoon, maar een computer om iets op te zoeken is er thuis niet. Kortom, Xavier ziet het niet zitten. Hij hoopt dat in januari de lessen zullen hernemen.

Het Caracas hulpfonds

In de Don Boscoparochie werd het Caracashulpfonds opgericht om hun voormalige pastoor de nodige gelden te bezorgen voor zijn levensonderhoud. Maar gaandeweg groeide het fonds uit tot een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Ook na het overlijden van Eugeen in 1982 is het Caracas hulpfonds blijven steun bieden.

En via hun tijdschrift *vzw.Caracas Hulpfonds* krijgen we driemaandelijks nieuws uit Campo Rico.

Wil je nader kennis maken met het Caracashulpfonds, dan kan je terecht bij **Eddy Deroost**, Verenigingstraat 41 te 3010 Leuven (016/25 35 23)

VZW Caracashulpfonds – Driemaandelijks tijdschrift
Uit nr 4 – okt./nov./dec. 2020
Verantwoordelijke Uitgever: Eddy Deroost
Rekeningnummer van het Caracas hulpfonds: BE06 4510 2248 0122

KALENDERBLAADJE

Verlies en scheiding en het verdriet dat daaruit voortkomt, zijn onontwarpbaar verweven met de ingewikkeldheid van het leven zelf.

Leer een verdriet overwinnen en je bent overwinnaar van het leven zelf, aangezien verdriet alomtegenwoordig is: het is aanwezig in het goede en het slechte, in winst en verlies, in oud worden en nieuwe geboorte.

Verdriet zit in de kern van het leven zelf en als we een leven willen opbouwen dat geluk en voldoening geeft, dan moeten we leren verdriet aan te wenden voor groei en verandering.
A. Freese

Universiteit Derde Leeftijd

Het tweede semester van de UD-LL-lezingen 2020 – 2021 is reeds enkele weken geleden gestart. Van harte dank voor uw talrijke interesse in onze lezingen, die omwille van de Corona-pandemie uitsluitend digitaal doorgaan, via rechtstreekse streaming op dinsdagnamiddag om 14 uur, vanuit de studio in Mechelen en achteraf ook te (her)bekijken via de video's van de opnames.

U vindt het programma op de UD-LL-website:
http://alum.kuleuven.be/universiteit_derde_leeftijd_leuven/

U ontving, enige tijd na de ontvangst van uw betaling, uw inloggegevens in uw mailbox. U houdt deze best goed bij, want deze inloggegevens gelden voor alle lezingen van het tweede semester.

Door in te schrijven verklaart u zich ermee akkoord dat de contactgegevens die u verstrekt gebruikt worden om u te contacteren in de context van deze lezingen en voor alle nuttige opvolging ervan. Met vriendelijke groeten,
Em. Prof. Alfons Verbruggen, voorzitter UDLL

Volgende lezingen

Paasvakantie: Geen lezing op dinsdag 13 april 2021



20/04/2021: **Prof. Peter Lievens**
Nanowetenschap en nanotechnologie: droom, revolutie en impact

27/04/2021: **Dhr. Jan Nolf**
Voorzorgvolmacht: de juridische bescherming van senioren. Een stappenplan met A en B: wat je zelf doet, doe je beter

04/05/2021: **Prof. Karel Van Acker**
Circulaire economie, groei binnen de grenzen van onze natuurlijke rijkdom?

11/05/2021: **Prof. David Cassiman**
Het is niet onopgemerkt gebleven: waar gaan we naartoe met die zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen?

Universiteit Derde Leeftijd Leuven
vzw - Huis Eigen Heerd
Minderbroederstraat 5
3000 Leuven
Tel: 016/32 40 01
E-mail: udll@kuleuven.be
RPR Leuven – Ondernemingsnummer 458.773.277

KERK&Leven – Gebedskalender



van Kerk & Leven. Velen stuurden ons een eigen gebed of één van hun favoriete gebeden toe, waarvoor hartelijk dank!

Nu werken we alweer aan de **gebedskalender voor 2022**. Heb je mooie gebeden, aarzel dan niet en mail ze aan halewijn@kerknet.be of stuur ze per post aan **'Gebedskalender Kerk & Leven' Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen**.

Vermeld steeds de naam van de auteur van het gebed. Heb je liever dat jouw naam niet gepubliceerd wordt, dan laten we die op verzoek graag weg.

JOUW GEBED IN DE KALENDER VAN 2022?

KERK & Leven – Gebedskalender
In de **kalender 2021** van dit jaar staan meerdere gebeden die werden ingezonden door lezers of lezeressen

Niet alle gebeden worden weerhouden voor publicatie, maar wie weet vind je jouw naam wel in de kalender van volgend jaar.

WEER LENTE

De lente begon. De eerste lentedag is het Nieuwjaar van de Koerdische gemeenschap en voor mensen uit Iran. 21 Maart was de dag van de zorg en de actiedag tegen racisme.

Lente

*Dat is geen coup de foudre.
Lente is langzaam verliefd worden,
beginnen bijvoorbeeld
met een klein krokusje.*

Lente

*Dat is de koude
die uit de winter verdwijnt,
dat is het groen dat eerst*



Foto: Monik Massie

*nog niet goed weet of het al mag,
ons dat hier en daar
wat weifelend vraagt, tracht.*

*Tot ineens de kerselaar roept:
Ik weet hoe het moet!*

Geert De Kockere