

KERK & Leven

11

2021

WEEKKRANT

17 MAART

JAARGANG 82

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

HET KAN ANDERS - Ik wil de wereld mee beter maken

Je leert niet alle dagen iemand op de rode loper kennen. Die rode loper had Evelien Rijnders op haar fiets gebonden. Ze fietste ermee als nog kersverse animator van Broederlijk Delen naar enkele vrijwilligers in het Leuvense. Want Broederlijk Delen bestaat zestig jaar en bij dat jubileum mag de schijnwerper ook eens staan op die vrijwilligers die zich al jaar en dag mee inzetten voor mensen in het Zuiden. Het maakte mij nieuwsgierig. Wat brengt een jonge vrouw ertoe om vandaag voor een ontwikkelingsorganisatie te werken? Met plezier draai ik de schijnwerper om naar deze stadsgenoot.



Evelien hangt symbolisch de eerste affiche van Broederlijk Delen op in het Regiohuis te Heverlee'

Als tiener kon ik al boos zijn om wat er in deze wereld fout loopt. Ik was vastbesloten om deze wereld iets beter te maken. Ik werd vrijwilliger in het Wereldcafé, toen nog op de Bondgenotenlaan, nu op het Joris Helleputteplein. Dat is een plek waar producten van eerlijke handel, sociale economie, biolandbouw... centraal staan. Het is een coöperatieve waarvan de winst naar projecten hier en in het Zuiden gaat. Een godsdienstleerkracht had er over verteld in de klas. Het huis waar ik opgroeide ligt haast in het centrum van Leuven. Ik ging als leerling naar het Sint-Pieterscollege. Dat was allemaal dichtbij. 'Waarom in een café-restaurant als vrijwilliger werken? Dan kon ik toch beter in gelijk welke andere horecazaak werken en stevig zakgeld verdienen!' Ik kreeg het regelmatig te horen. Maar dit was een stuk van mijn engagement. Hier droeg ik al de wereld in mijn hart. Met mijn studies wilde ik deze richting ook uitgaan. Ik vatte een bachelor Politieke en Sociale Wetenschappen in Leuven aan om daarna een Master in de 'Sciences de la Population en du Développement' in Luik te volgen. We waren een kleine groep studenten. Onze proffen stonden dichtbij ons en dat zorgde voor een inspirerende en boeiende opleiding. We leerden hoe complex het is om het goede, het juiste te

doen. En toch is internationale solidariteit zo nodig. We werden ervan bewust dat deze wereld geen nood heeft aan pleisters. Er dringt zich een systeemverandering op. Dat is nu juist iets waar Broederlijk Delen ook voor pleit en wat in deze campagne aan bod komt.

De wereld in

Door mijn studie kreeg ik de kans om de wereld al wat te verkennen. Ik kon voor mijn stage en thesisonderzoek naar Colombia gaan. Ik kwam in een moerasgebied terecht waar het water afgedamd werd. Met alle gevolgen van dien. Dat zorgde voor conflict tussen lokale landbouwers, veehouders, vissers, plaatselijke overheid... Gelukkig had ik in mijn opleiding sociologie opgestoken dat ieder een eigen blik en kader heeft om naar de realiteit te kijken. Met geduld en aandacht voor ieder bracht ik alles in kaart.

Er volgde een boeiende periode. Ik kon na mijn studies onmiddellijk voor een tijdelijk contract aan de slag bij 11.11.11. Hier mocht ik de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking in vele gemeenten mee ondersteunen. Want verandering dient op elk niveau be-

pleit te worden.

De reismicrobe bleef kriebelen. Ik wilde de wereld verder verkennen. Ik zou in Nieuw-Zeeland en Australië starten. Ik werkte er voor een organisatie die boeren hielp na de grote bosbranden. We kunnen er immers niet naast de kwalijke gevolgen van de klimaatopwarming kijken. Alles hangt in deze wereld met zoveel samen. Zeker met betrekking tot de klimaatverandering. Bij deze campagne van Broederlijk Delen moet ik regelmatig denken aan wat ik daar zag. Zovele wereldproblemen waarvan wij de gevolgen dragen, kunnen pas aangepakt worden wanneer wij met nieuwe ogen durven kijken, bereid zijn tot delen en her-verdelen, en tot systeemverandering.

Van Nieuw-Zeeland zou ik via het vasteland terugkeren naar huis. Ik raakte niet verder dan Maleisië. Ik moest mijn droomreis staken. Wegens Covid! Het lukte niet en was te gevaarlijk om door te reizen.

Aan het werk

Bij mijn thuiskomst kon ik de overstap naar Broederlijk Delen maken. Deze ontwikkelingsorganisatie zit op dezelfde lijn van 11.11.11. Ik voelde mij er onmiddellijk thuis.

We omringen ons allemaal met gelijkgezinden. Zo is dat ook voor mij als piepjonge dertiger. Mijn vrienden vinden het tof dat ik hiervoor allemaal opensta. Ook al gaan zij niet zo ver in hun engagement. En toch voel ik bij hen een zekere onvrede, een zeker bewustzijn. 'Er klopt iets niet in deze wereld. We moeten meer gaan leven vanuit het genoeg. Ik kan er iets aan doen. Ik heb impact op de dingen.' Noord en Zuid worden meer één verhaal.

Kijk eens hoeveel jonge mensen vandaag bewuster omgaan met voeding, op een wijze die vandaag juist lijkt. Het geeft een boost aan mensen die zich scharen achter Community Shared Agriculture en landbouw op een andere wijze organiseren. We voelen de nood van mensen om verbondenheid op een andere wijze te creëren. Het wordt voor hen een positief verhaal. Zo kan het anders en het is niet slechter. Het is bijvoorbeeld hun antwoord op de overconsumptie en voedselverspilling in deze wereld. Deze vormen van CSA kunnen eveneens een antwoord zijn op de voedselproblematiek in het Zuiden. We delen dit verhaal met hen. **Dat scheidt verbondenheid.**

Proficiat vrijwilligers!

Die 'drive', die passie en energie mocht ik alvast eveneens ontdekken bij mijn stoepbezoeken bij vrijwilligers van Broederlijk Delen in zoveel parochies. Wanneer ik mijn rode loper uitrolde, vroeg ik steeds iets op de loper te schrijven. Een korte boodschap of een wens.

Ik vergeet de woorden van Christiane niet. Zij schreef:

'Broederlijk Delen is geven. Ik aan u en gij aan mij.'

Hiermee wou ze benadrukken dat zij in al dit jaren van inzet voor Broederlijk Delen zoveel teruggekregen had. Het blijft haar verrijken. Zijn dat geen mooie momenten om te delen?!

deken Patrick Maervoet

...de weg naar de berg



Als twijfel en angst ons leven aantrengen en de moed ontbreekt om door te gaan, toon ons dan de weg naar de berg: die plek van stilte om even met U alleen te zijn. Om kwaad en zorgen af te geven aan U, die onze grote Drager zijt.

Zet ons dan op het spoor van Mozes, Elia en Jezus, die ook hun angst en twijfel hebben gekend. Maar toch hun keuze trouw zijn gebleven en zo dragers zijn geworden van uw Licht. Leer ons ons te spiegelen aan hen die zo dicht met U verbonden waren. Zo intens vanuit U leefden, dat zij uw Licht, uw Naam uitstraalden en alles in hen sprak van "Ik zal er zijn voor u".

Doe ons weten dat Gij in hen te vinden zijt. In ons te zien zult zijn als wij verder gaan op hun weg. Geef ons nu en dan - en soms heel even - zo'n moment van licht in uw stilte, in het weten dat wij door U bemind zijn. En toon ons dan de weg naar de vlakte, naar het dagelijkse leven, om met uw kracht uw weg verder te gaan. Carlos Desoete

Uit de bezinning van de 2de vastenzondag van de Sint-Antoniushgemeenschap.



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecendrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59 of 0492 319215
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: dinsdag,
donderdag en vrijdag.

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Omwillen van de Coronamaatregelen kunnen we tot nader beslissing geen vieringen aanbieden. Van zodra de vieringen terug plaats mogen vinden zullen wij jullie verwittigen via de mail en de valve aan de kerk. Wel zullen wij iedere zondag een bezinning blijven maken en verspreiden, zoals we dit reeds in de afgelopen weken deden. Ken je iemand die ook een bezinning wil ontvangen dan kan je altijd hun mailadres achterlaten bij Lieven.Dries@telenet.be
De werkgroep liturgie

SINT-ANTONIUS

Geen vieringen wegens de strenge coronamaatregelen. Wel bezinningsblaadjes en bezinningsteksten op de website zoals tijdens de lockdown.

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de voorziene vieringen, die nu wegvallen, aan de parochianen. Op de website Ademtocht: www.ademtocht.be - zijn de teksten ook terug te vinden.

Zondag 21 maart 2021**Donderdag 1 april 2021**

Witte Donderdag – Majo Werrebrouck en Ingrid Wezemael

Vrijdag 2 april 2021

Goede Vrijdag – Hermien Den Tandt en Chris Willocx

Zaterdag 3 april 2021 – Paaszaterdag
Zondag 4 april 2021 – Pasen

Ook in Linden, Blauwput, Bovenlo, Vlierbeek gaan voorlopig geen vieringen meer door.

Overlijden in Sint-Franciscus

Op woensdag 3 maart 2021 namen we in de Sint-Franciscusparochiekerk Heverlee (gezien de coronamaatregelen in intieme kring) afscheid van mevrouw **Bernardine Janssens**, weduwe van Joris-Eduard Van den Bergh, mama van Lucske, lid van OKRA, KWB Winksele, Samana, geboren in Wilsede op 17 november 1926 en godvruchtig overleden in Leuven in het woonzorgcentrum Edouard Remy op 23 februari 2021, gesterkt door het zieksacrament.

Uw onuitsprekelijk eindeloze zorgen voor "Ons Luckske" was de rode draad door heel je eenvoudige leven. Samen met Eduard schonken jullie onbaatzuchtig het VOLLE leven aan jullie zoonje met een beperking. Als fiere Moeder vond je daarvoor de allerhoogste steun bij de Moeder aller



Bernardine Janssens (c) Poes

Moeders: Onze Lieve Vrouw. Zij begeleidde je hele godsvruchtige leven. Wees gegroet Maria...

VASTEN

Misschien is vasten ook ontgroeien aan die oude huid van al wat was en zoveel taaie zekerheden die soms het zicht benemen op wat langzaam en in kwetsbaarheid aan het ontluiken gaat.

Misschien wordt vasten zo een ongekende tijd door de woestijn trekken. Maar onvermoebaar toch steeds verder gaan. En wegen zoeken met oprechte zorg en aandacht voor elkaar.



Want alles wat gebeurt leert ons te kiezen voor wat leven geeft en blijvend is. Laat daarom deze vasten zijn een nieuw begin. Het eerste teken van een onvermoede morgen.

Kris Gelaude

Het geluk vermenigvuldigt zich wanneer je het met iemand deelt.

Cesbron

IS LIEFDE DIT...



Foto: Ingrid Wezemael

Liefde, een mysterie

"Men zegt soms 'de liefde is een mysterie', we zullen haar nooit begrijpen. Maar men kan het ook anders bekijken. Een mysterie is niet noodzakelijk een ondoorzichtige duisternis. Het is ook een lichtbron waarnaar je niet rechtstreeks kunt kijken, maar die wel alles verlicht.

"Noch naar de zon, noch naar de dood kun je rechtstreeks kijken", zei de filosoof Blaise Pascal. Zo is ook de liefde: we kunnen haar niet volledig begrijpen, niet rechtstreeks in de ogen kijken, maar zij kan ons leven wel verhelderen, richting geven en redden. Zo'n mysterie is God, God die liefde is." *Kristof Struys in Het Teken - 8ie jaargang, nr. 9, April 2009*

Eén minuut stilte delen op ooghoogte

"Kunstenars Marina Abramovic en Ulay beleefden in de jaren '70 een intense liefde.

In 1988 kwam er een einde aan hun liefde en daarmee ook aan hun intensieve samenwerking. In hun laatste performance liepen ze over de Chinese Muur, waarbij ze elk aan één kant begonnen om elkaar na drie maanden halverwege te treffen. Ze omhelsden elkaar nog één keer en zagen elkaar vervolgens nooit meer...

Tweeëntwintig jaar later, tijdens haar MoMa retrospectieve 'The Artist Is Present' deelde Abramovic één minuut stilte met een ieder die in de stoel tegenover haar plaatsnam. Mensen stonden uren in de rij te wachten. Uiteindelijk bezochten meer dan 750.000 mensen de tentoonstelling waarvan er ruim 15.000 tegenover haar gingen zitten. Velen van hen huilden.

Ulay ging, zonder dat zij hiervan op de hoogte was, ook tegenover haar zitten."

Hier kan je ze zien:
<https://www.youtube.com/watch?v=OSoTgoIjCp4> (3 min)
MoMa

Is liefde NIET.....?

Een verrassend korte ingetogen boodschap over wat liefde niet is vonden we bij de Indische spirituele leraar Krishnamurti -1970 Interview met Oliver Hunkin.

Is liefde OOK een leider die van mij houdt?

Simon Sinek, een Brits-Amerikaanse auteur van het boek "Start with why" 2012 spreekt over "The power of love" en leiderschap - 2017

En OOK...?

Ga nu maar liggen liefste in de tuin, De lege plekken in het hoge gras,

Ik heb altijd gewild dat ik dat was, Een lege plek voor iemand om te blijven.

Rutger Kopland uit "Een lege plek om te blijven" 1975 in "verzamelde gedichten" 2006

De roman van de Iraakse auteur "Holland" opent met de beroemde versregels van Rutger Kopland: 'Ik heb altijd gewild dat ik dat was, een lege plek voor iemand, om te blijven'.

'Op een lege plek hoef je geen rekening te houden met een taal, een politieke situatie of een cultuur. Op een lege plek ben je mens, je hoeft er niet te veranderen voor anderen, en ook niet voor jezelf. Kopland is nooit een asielzoeker geweest, maar hij beschrijft heel raak wat ik voelde en verlangde, en nog steeds verlang. Want na al die jaren in het AZC ben ik nergens meer thuis. Het woord "thuis" is gedood door dat lange, lange verblijf.'
Odaan Al Galidi (Irak)

Is liefde ZEKER...?

Een lied van Jonas Winterland : **Ik hou je warm**

Buiten was het ijszig koud. Ik maakte soep voor jou. Stap voor stap won ik je hart. Nu ben ik van jou. Dat je bestond wist ik niet. Wat er nog komt weet ik niet. Maar ik blijf doen wat ik goed kan: Ik hou je warm. Ik hou je warm.

Aan de liefde

Liefde heeft geen longen
Maar zij ademhaalt en zingt
En wat zij heeft gezongen klimt
Over de steile hoogten.

Maar ook harde noten kraken
Stenen slijpen tot zij zingen,
Stenen kloven tot zij stromen.
Liefde heeft geen hart, geen schot
Maar je wordt uit haar geboren tot je dood.

Huub Oosterhuis

*Don Bosco – Viering voor 14 februari 2021, Valentijnsdag
Opge maakt door Ingrid Wezemael*



