

KERK & Leven

09

2021

WEEKKRANT

3 MAART

JAARGANG 82

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

WZC REMY - Vrijwilligers zetten pastorale zorg voort



Ooit was het anders. Een goede tien jaar geleden kwam ik als vrijwilliger terecht in het Woonzorgcentrum Edouard Remy in het hartje van Leuven. De aalmoezenier was net met pensioen gegaan. Want ja, hoewel het WZC Remy een rusthuis is van het Leuvense OCMW, was daar vele jaren een aalmoezenier, een priester, als vaste werknemer actief. Hij was de spilfiguur van de pastorale werking samen met een ploegje vrijwilligers. De tijden zijn veranderd. De aalmoezenier ging ook op rust, vrijwilligers van toen belandden zelf in het woonzorgcentrum. Maar daarmee is de pastorale zorg in WZC Remy niet stilgevallen.

De pastorale werking in Edouard Remy draait nu volledig op de inzet van een pastoraal vrijwilligersploegje. Een klein maar dynamische ploegje dat zich wil inzetten voor de bewoners: priester Jan, Godelieve, Dora, Warlito, Willy, Gaston, Johan, Elias, John, Katrijn, Eleanor, Mark en Marc. Sommigen zijn er steeds bij geweest, anderen zijn intussen verhuisd of hebben een ander engagement gevonden. Ieder heeft zijn of haar eigen stijl en aanpak, de verscheidenheid maakt dat ieder op zijn manier wel een klik heeft met bepaalde bewoners.

We willen de bewoners nabij zijn met een pastoraal aanbod. Dat betekent op de eerste plaats dat we de bewoners die niet meer of nauwelijks nog buiten de muren van het woonzorgcentrum kunnen komen, de band met de grote momenten van het kerkelijk jaar willen laten beleven. Daarbij zijn vaste onderdelen: een viering tijdens de advent met adventskrans, een feestelijke viering met Kerstmis, een askruisje met Aswoensdag, eucharistieën gebedsvieringen tijdens de veertigendagentijd, palmzegening met Palmzondag, de kruisweg op Goede Vrijdag, de verrijzenisviering met Pasen, de viering met Pinksteren, en soms met Hemelvaart, een Mariaviering op 15 augustus. Op 2 november is er een herdenkingsviering waarin alle overleden bewoners van het afgelopen jaar met naam worden genoemd en herdacht. We streven ernaar om elke maand minstens twee vieringen te kunnen aanbieden (samen met de vrienden van de Sant'Egidiogemeenschap waarover meer in een volgend artikel).

De gebeds- en eucharistievieringen vinden plaats in de grote polyvalente zaal: De Pintelier, meestal op zondagen om 10.30 u. De bewoners die dat wensen worden door de vrijwilligers vanuit hun kamer naar de zaal begeleid. Enkel, een minderheid, kunnen dat nog op eigen kracht. Het aantal aanwezigen

in de vieringen schommelt tussen dertig en vijftig personen. Het valt op dat de vaste onderdelen van de mis door de bewoners goed worden meegebeden. Een lied roept herkenning op, enkelen kunnen meezingen. Het rondmaken van de vrede is een moment van vreugde, de uitreiking van de communie een zichtbaar moment van dankbaarheid. De gezichten stralen als de bewoners na de viering opnieuw naar hun afdeling of hun kamer worden gebracht.

Tweemaal per jaar kunnen de bewoners het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Velen komen daarvoor naar de gezamenlijke viering, enkelen ontvangen de ziekenzalving individueel op vraag in hun kamer. Elke maand is er in het blad 'Dag aan dag' van het woonzorgcentrum een rubriek pastoraal. Daarin staat de pastorale informatie en biedt een bezinning, een gebed, een korte overweging wat spirituele verdieping. We zijn blij dat we door de samenwerking in de pastorale zone van Leuven hierin kunnen rekenen op de inbreng van vrijwilligster Katelijne vanuit WZC Ter Putkapelle.

Door die samenwerking in de pastorale zone konden we de vrijwilligers pastorale zorg voor ouderen uit de verschillende gemeenschappen van onze zone, maar ook daarbuiten vorming aanbieden. In 2017

organiseerden we in WZC Sint-Vincentius een vormingsdag 'Mensen nabij zijn' en in 2018 waren we te gast in WZC Ter Putkapelle rond het thema 'Oog en oor voor zin- en levensvragen'. Telkens was Christel Decap, verantwoordelijke diaconie van ons vicariaat, de zeer gewaardeerde inleider. Een brede vorming die achtergrond geeft en de kans biedt om je aandacht in de pastorale zorg voor ouderen te verscherpen.

Onnodig te zeggen dat sinds de coronacrisis bijna alle activiteiten zijn weggefallen. Wel konden we tijdens de zomermaanden samen met de bewoners drie keer de eucharistie vieren, en op de middag van Kerstavond hebben we voor de bewoners de eucharistieviering vanuit de Sint-Kwintenskerk gelivestreamd. We blijven doorzetten vol goede moed! Binnenkort zal de vaccinatie in de woonzorgcentra niet alleen voor bewoners maar ook voor personeel en vrijwilligers een feit zijn: we zullen dan opnieuw de draad kunnen opnemen en voorzichtig, figuurlijk en misschien ook letterlijk, onze geliefde ouderen in de armen sluiten.

Marc Michiels
Begeleider voor het domein diaconie van de pastorale zone Leuven aan de Dijle

ONZE VADER - DON BOSCO-GEMEENSCHAP

Onze Vader die in het diepste van uw mensen zijt.
Uw naam worde steeds meer liefde.
Levend door en tussen ons als teken van uw rijk.

Laat ons uw wil ontdekken,
in 't werk met mensen
aan een nieuwe aarde van geluk voor allen.
Geef ons het besef: dat brood voor

allen dagelijkse opdracht is.
En waar wij falen of ontmoedigd zijn,
wees steeds opnieuw voor ons vergeving
in 't herhaald vergeven aan elkaar.
En leid ons heen door onmacht en door angst,
op onze tocht naar u met Jezus onze heer. Amen.

JOUW GEBED IN DE KALENDER VAN 2022 ?

KERK & Leven - Gebedskalender

In de kalender 2021 van dit jaar staan meerdere gebeden die werden ingezonden door lezers of lezeressen van Kerk & Leven.

Velen stuurden ons een eigen gebed of één van hun favoriete gebeden toe, waarvoor hartelijk dank !

Nu werken we alweer aan de **gebedskalender voor 2022**.

Heb je mooie gebeden, aarzel dan niet en mail ze aan halewijn@kerknet.be of stuur ze per post aan **'Gebedskalender Kerk & Leven' Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen**.

Vermeld steeds de naam van de auteur van het gebed. Heb je liever dat jouw naam niet gepubliceerd wordt, dan laten we die op verzoek graag weg.

Niet alle gebeden worden weerhouden voor publicatie, maar wie weet vind je jouw naam wel in de kalender van volgend jaar.



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & Leven** is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59 of 0492 319215
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: dinsdag,
donderdag en vrijdag.

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS
Omwille van de Coronamaatregelen kunnen we tot nader beslissing geen vieringen aanbieden.

Van zodra de vieringen terug plaats mogen vinden zullen wij jullie verwittigen via de mail en de valve aan de kerk. Wel zullen wij iedere zondag een bezinning blijven maken en verspreiden, zoals we dit reeds in de afgelopen weken deden. Ken je iemand die ook een bezinning wil ontvangen dan kan je altijd hun mailadres achterlaten bij Lieven.Dries@telenet.be
De werkgroep liturgie

SINT-ANTONIUS

Geen vieringen wegens de strenge coronamaatregelen.
Wel bezinningsblaadjes en bezin-

ningsteksten op de website zoals tijdens de lockdown.

DON BOSCO

Rekening houdend met de corona-maatregelen zijn er op zondag nog geen erediensten.

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de voorziene vieringen, die nu wegvallen, aan de parochianen.

Zondag 07 maart 2021

Zondag 21 maart 2021

Op de website Ademtocht: www.ademtocht.be - zijn de teksten ook terug te vinden.

Ook in Linden, Blauwput, Bovenlo, Vlierbeek gaan voorlopig geen vieringen meer door.

Een kaars wil licht brengen

Op zekere dag vond een oud mannetje een mooie kaars in een oude kast. Hij keek naar die kaars: vuurrood met gouden randen. En plotseling zei de kaars: "Ik heb nooit mogen branden omdat jij zo zuinig was. Ik heb altijd maar in die donkere kast moeten liggen. Steek mij aan en ik breng je licht."

Het mannetje stak de kaars aan. Eerst werd het vlammetje kleiner alsof het wilde weglopen. En toen werd het opeens groter en groter. Er kwam dansend licht in de kamer en de kaars lachte, zo dat er dikke tranen kaarsvet naar beneden liepen.

"Zie je, ik word kleiner, maar jij hebt licht. Zie je, ik brand weg, maar jij kan de kleuren van de kamer zien. Ha, nu ben ik pas echt kaars."

Toen de kaars helemaal was opgebrand, werd het donker in de kamer, maar in het hart van ons man-



netje was een lichtje gaan branden...

"Nu begrijp ik je, kaars", zei hij, "je bent pas echt kaars als je brandt voor een ander, als je je helemaal hebt weggegeven!"

Chris Willoccx en Majo Werrebrouck Voor de viering van Lichtmis in parochie Don Bosco

UITREIKING PAROCHEBLAD



Door herstructureringen bij BPOST zal Kerk & Leven voortaan worden uitgereikt tussen dinsdag en donderdag. We weten vooraf niet op welke dag de uitreiking van uw krant gebeurt. Het moment van uitreiking kan ook van week tot week verschillen.

Als je Kerk & Leven nog niet ontvangen hebt op donderdag, dan kan je dat op de volgende wijze melden. De snelste weg loopt via **www.kerkenle-**

ven.be/nietontvangen. Vul het online formulier in en verzendt het. Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.

Je kan ook een mail sturen naar **nietontvangen@kerknet.be.** Bezorg ons dan uw naam en adres, alsook het abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).

Heb je geen internet, dan kan je telefoneren naar de dienst Parochiebladen, op het nummer **03 210 08 30.** Eén van onze medewerkers dient dan een klacht in bij de post en vraagt om uw blad zo snel mogelijk te bezorgen.

Tom Heylen - Dienst Parochiebladen - Uitgeverij Halewijn

Een glimlach is een gesprek zonder woorden

bzn

Maart-St. Jozefsmaand

Traditioneel wordt in de maand maart de heilige Jozef speciaal vereerd. Zijn feestdag valt op vrijdag 19 maart. Wie al lang genoeg in Leuven woont herinnert zich heel zeker nog "de Jefkes". Van overal in het land kwam men met de autocar naar het bedevaartsoord van de Heilige Jozef in de kapel van de paters Picpussen op het Damiaanplein. Maar de verering van de Heilige Jozef is zeker nog niet voorbij, is zeker niet ouderwets; wel integendeel!

En zeker bij ons, de geloofsgemeenschap van Sint-Jozef, staat hij altijd wat op de voorgrond!!

Het heel mooie beeld staat in de kerk. Daarom zullen we in de maand maart toch af en toe de kerk openstellen zodat u tot aan het beeld kan komen. Op zijn feestdag 19 maart zullen we dit zeker doen.

Paus Franciscus schreef een apostolische brief "Patris Corde" - "Met het hart van een vader".

In deze apostolische brief beveelt paus Franciscus de Heilige Jozef aan als een bijzonder rolmodel voor katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. De paus looft de heilige voor zijn creatieve moed en bescheidenheid, gehoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid. De paus schrijft in de apostolische brief dat de coronapandemie het uitzonderlijke belang heeft duidelijk gemaakt van mensen die elke dag opnieuw veel geduld en grote hoop tonen en proberen geen paniek te zaaien, maar een groot gevoel van verantwoordelijkheid hebben. Daarbij spreekt hij zijn bijzondere waardering uit voor ouders, grootouders, leerkrachten, artsen, verpleegkundigen, supermarkt-medewerkers, schoonmakers, verzorgers, transporteurs, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, religi-



euzen en vele, vele anderen die begrepen hebben dat niemand alleen wordt gered.

(Halewijn/Licap - Wereldkerkdocumenten 45 - Paus Franciscus - 28 p.)

KAPEL DAGELIJKS OPEN

U kan zich altijd even tot rust komen in de **kapel van de Sint Jozefskerk in de Bogaardenstraat 72 die tussen 9 en 18 uur.** Wellicht komt er, als antwoord op uw gebed, een gevoel van troost, een gevoel van dankbaarheid omdat ge bij de gelukkigen zijt die de coronaperikelen overleefd, spijs alle onaangenaamheden. Rust tegen de crisis. U kan ook even wegdromen naar liefdemomenten uit uw jeugd. We wensen u een aangenaam, rustgevend contact met onze patroonheilige Sint-Jozef, met Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koorts, met Christus, met Onze Vader in de hemel. Bij hen vindt ge de moed om alle tegenslagen te doorstaan. Bij hen vindt ge de moed om zelfs voorbij uw eigen moeilijkheden te denken aan die van anderen, armen, zieken, alleenstaanden...

Het ga je goed!

Vormsel en Eerste Communie in 2021

Vormsels uitgesteld tot na de zomervakantie

'De vormsels die dit jaar gepland staan tussen Pasen en Pinksteren zullen plaatsvinden in september of oktober. Dat hebben de bisschoppen beslist. Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie en daarover de nodige communicatie verspreiden. Het uitstel heeft uiteraard te maken met het coronavirus.

"Ook al is de vaccinering nu volop bezig, uiterste voorzichtigheid blijft geboden. Het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer een normaal gezelschapsleven kan hernemen", zo klinkt het.

(blg) Het Nieuwsblad 9 februari 2021

Meeste bisdommen stellen ook Eerste Communie uit

In de bisdommen van Antwerpen, Brugge en Hasselt is besloten om de Eerste Communies uit te stellen tot na de zomervakantie. Het bisdom van Gent legt geen algemene richtlijn op, en in Vlaams-Brabant en Mechelen is nog niets beslist. Het bisdom van Hasselt laat nog de mogelijkheid open om ook voor die tijd "in kleinere groepen de Eerste Communie te vieren, mits de maatregelen het toelaten."

(blg) Het Nieuwsblad 11 februari 2021

Neem de tijd
ja neem 40 dagen de tijd

Neem de tijd
om met mensen
samen te zijn
en te voelen:
'We hebben elkaar nodig'.

Neem de tijd
om een blik
op de wereld te werpen
en te voelen:

'We hebben elkaar nodig'.

Neem de tijd
om oog in oog
met God samen te zijn
en te voelen:
'We hebben elkaar nodig'.

Ja neem de tijd,
wel 40 dagen lang
om te voelen:
'Ik leef en Hij leeft in mij'.
Antoon Vandeputte

DAT ER LICHT MAG ZIJN

Begroeting

Gods Zoon is mens geworden om Licht te zijn voor alle mensen, voor alle volkeren. Zo wordt God bereikbaar, ook voor ons. Laten wij in dit Licht staan in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingslied: (t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen)

Licht, van mijn stad de stedehouder, aanhoudend licht dat overwint. Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jouw kijkend kind. Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt.

Inleiding (Tekst Clemenspoort)

Een volle zoon van de joodse geloofstraditie was Hij. Oorsprong van vernieuwende christelijke gemeenschappen werd hij. Als opbeurend licht voor kwetsbare mensen waren zijn optreden en zijn woorden. Dat Hij een persoonlijke goddelijke missie had, zo voelde Hij het zelf aan. Het was de bron van zijn geestelijke kracht en van zijn menselijke zachtmoedigheid.

'Een nieuw en uniek venster op God', zo hebben zijn eerste volgelingen hem ervaren. De nauwe band tussen Jezus en de God van het joodse geloof beklemtoont ook de evangelist Lucas in zijn verhaal over de opdracht van Jezus in de tempel. Mooi is het als deze woorden voelbaar en tastbaar mogen worden in een viering-voel-licht. Licht van een hechte gemeenschap. Licht van hartverwarmende liederen en muziek.

Openingsgebed

God, Gij zijt de bron en het begin van alle licht. Wij vragen U, open ons hart voor uw licht, doordrenk onze geest met uw licht opdat we uw licht en liefde uitstralen. in ons eigen leven en dat van anderen. tot welzijn van moeder aarde en al haar kinderen.

Wij vragen U, dat wij tot het besef komen dat ook wij kinderen zijn van het licht, in het voetspoor van Je-

zus, die het licht van de wereld is. Amen.

Lezing:

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.' Joh.8,12

Nunc dimittis Tai-zé: <https://www.youtube.com/watch?v=XkVoRt73-4U>

De eerste 2 verzen worden gezongen maar we opteerdten de volledige passage uit de Bijbel te vermelden met vertaling.

Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan, in vrede, naar uw woord, want mijn ogen hebben uw bevrijding gezien, die Gij bereid hebt voor het oog van alle volken, licht tot openbaring van de natiën, en heerlijkheid voor uw volk Israël.

Woordje

Veertig dagen na Jezus' geboorte trokken Jozef en Maria met hun eerstgeborene naar Jeruzalem om hem in de tempel aan God op te dragen. Twee mensen staan daar om dit kind verwelkomen, Simeon en Hannah.

Simeon nam het kind in zijn armen en zegende God. Simeon, zijn naam betekent 'God hoort' was rechtvaardig en godvrezend en de heilige geest had hem te verstaan gegeven dat hij niet zou sterven alvorens hij Gods Gezalfde had gezien. Hij spreekt tot Maria dat haar kind een teken zal zijn voor het volk, omdat Maria als beeld staat voor het volk waarin Jezus geboren wordt. In dit kind komt redding en bevrijding voor alle mensen, de zwaksten eerst. Hij spreekt tot Maria. Nu kan hij in vrede gaan.

Hannah, haar naam betekent 'de door God begenadigde', dezelfde naam als de moeder van de profeet Samuël. Zij is weduwe en 84 jaar (zeven maal 12 jaren), toch diende zij God onafgebroken in de tempel. Ook zij kijkt uit naar het Licht. 'Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan de wachters uitzien naar



Lichtmis - Foto: Chris Willox

de morgen.' Psalm 130, 6. Ook zij kan in vrede gaan. Samen met Simeon staat zij voor het Godsvolk dat reikhalzend uitkijkt naar de komst van de Messias.

"Hij is het licht, hij wijst de volken de weg naar U. Hij is de held van uw volk Israël."

Zoals in alle verhalen over Jezus' kindsheid wordt hier vooruit gegrepen op de mens die Jezus zal zijn, wat Hij zal betekenen niet alleen voor de joden maar ook voor de volkeren en voor ons! Wanneer we hem toelaten in ons leven, dan kan het leven meer zin krijgen, een duidelijker richting en een grotere samenhang. Simeon in het evangelieverhaal focust helemaal op Jezus. "Met eigen ogen heb ik uw redding gezien": hoeveel mensen kunnen vandaag deze woorden van de oude Simeon nazeggen?

Slachtoffers van het coronavirus wereldwijd, vluchtelingen te land en ter zee, inlandse volkeren beroofd van hun grond, noem maar op: zoveel leed. Waar is voor deze mensen en volkeren licht? Jezus laat een nieuw goddelijk licht over deze wereld stralen, een menselijke God. Hij doet dat bovenal door de manier waarop Hij omgaat met gekwetste mensen. Zij voelen aan den lijve: Gods menslievendheid op aarde.

Hoe gaan wij nu om met deze oproep? Hoe gaan wij om met gekwetste mensen, volkeren? Hoe gaan wij om met onze burens, collega's? Zeker nu in deze coronatijd is een telefoontje zo belangrijk, een babbeltje op afstand. Maar soms hebben we het er moeilijk mee om ons te motiveren om een telefoontje te doen of om eens de deur uit te komen. Daar helpt het grijze en natte weer niet mee. Een telefoontje en je gemoed kan op slag stukken lichter aanvoelen.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat Jezus is geboren en voor ons Licht van de wereld werd.

Ik geloof dat Hij is verzezen en voorgoed het Licht werd voor alle mensen.

Ik geloof dat ook wij – in zijn naam –

licht kunnen zijn voor elkaar.

Ik geloof dat ik geroepen ben om mee te bouwen

aan de opbouw van de wereld in verbondenheid met de hele kerkgemeenschap. Amen.

Voorbeden: Dat er licht mag zijn

Licht in onze ogen: dat we elkaar zullen zien, zo goed als nieuw.

Licht in onze harten: dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen. Licht in onze gedachten: dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen: dat wij er in vriendschap en gastvrijheid leven. Moge er licht zijn in onze omgang: dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar.

Licht op onze wegen: dat wij niet dwalen en elkaar tot doolhof zijn. Licht in alle uithoeken: dat we nergens het kleine vergeten.

Licht op deze plaats in Hem die eens geroepen heeft: 'Ik ben het Licht der wereld.'

Dankgebed

Dat er licht mag komen Gij, die de duisternis niet hebt laten heersen over de mensen maar het licht hebt geschapen waarin zij elkaar konden zien en liefheb-

ben.

Wij danken u, God. Gij, die de duisternis niet hebt laten heersen over het leven maar het licht hebt geschapen waarin woorden of daden helder werden of duister bleven, wij danken u, God.

Gij, die de duisternis niet hebt laten heersen over ons bestaan maar in Jezus Christus Licht zijt geworden voor de hele wereld, wij danken u, God.

Wij gedenken dat hij ons nabij blijft als een weldadig licht zodat we niet meer in duisternis dwalen.

En wij bidden om zijn Geest dat er licht mag komen over ons spreken en zwijgen en over ons doen en laten;

dat er licht mag komen in onze wereld, licht van gerechtigheid en liefde zodat mensen en volken kleurrijker worden voor elkaar; dat er licht mag komen over uw Kerk, uw huis op aarde, zodat ze schijnen mag als een baken van hoop en belofte voor de wereld.

Luisterlied: The Marbles "Leave a light on"

Zending: -Licht (Kris Gelaude)

Ik wens je licht dat geduldig is.

Dat je blik verheldert.

Dat je voeten richt.

Dat het goede blootlegt.

Dat het leven koestert.

En dat plaats maakt in de wereld voor wat weerloos is.

Dat we deze nieuwe week beginnen met licht in onze ogen, in de naam van de Vader-Moeder, Zoon en H. Geest. Amen.

Don Bosco gemeenschap. Viering Lichtmis - februari 2021

Opgesteld door Chris Willox

Vormingplus wordt AVANSA!

In 2017 daagde Vlaanderen ons uit om onze kernopdrachten te herformuleren. Met veel trots rollen we nu die inhoudelijke vernieuwing uit. Tijd dus voor een passende, dynamische naam: Avansa. We zijn er klaar voor: Samen naar beter!

Met een aantrekkelijk programma van workshops, cursussen, debatten, lezingen, uitstappen en projecten willen we mensen samen brengen en sterker maken. En zo meebouwen aan een fijne samenleving, met respect voor mens en planeet. De focus ligt op maatschappelijk relevante thema's. Nieuwe kritische stemmen en verbeelding krijgen daarbij alle kansen. Samen timmeren aan een betere samenleving is de uitdaging, met iedereen mee aan boord én aan het roer.

<https://avansa-oostbrabant.be/activiteiten/blog/vormingplus-wordt-avansa>

Activiteiten:

***Racismewijs opvoeden. Het kan!** Start: Vrijdag 19 maart 2021 20.00 – 22.00 u. Sessie

Prijs: Gratis

Waar: Bij je thuis – online

Begeleiding: Naima Charkaoui <https://avansa-oostbrabant.be/activiteiten/racismewijs-opvoeden-het-kan-naima-charkaoui-1>

Vroeg begonnen is half gewonnen.

En dat geldt ook voor een fijne samenleving, zonder vooroordelen.

Racisme is een belangrijk maatschappelijk probleem dat zich ook vertaalt in ons persoonlijk leven. Iedereen staat voor de uitdaging racismewijsheid te ontwikkelen: Inzichten, vaardigheden en attitudes om racisme te herkennen, erop te reageren en het tegen te gaan.

Ouders en andere opvoeders hebben de bijzondere opdracht kinderen en jongeren racismewijs op te voeden. In deze lezing van Naima

boek:

Racisme: over wonden en veerkracht (EPO, 2019)

krijgen ze wegwijs aangereikt om daarmee aan de slag te gaan. Er is zowel aandacht voor de kinderen die tot een minderheidsgroep behoren als tot de dominante witte groep. Na de lezing is er ruimte voor vragen en voor uitwisseling, afhankelijk van het aantal deelnemers kan je je vragen via chat of mondeling stellen.

***Duurzame adresjes in Leuvense winkelstraten**

Wandeling

Wanneer: Zaterdag 27 maart 2021 – 10.00 u. – 12.00 u.

Waar: Grote Markt 3000 Leuven

Prijzen: 5,00 euro

Code: 216748

Veel mensen kiezen bewust voor een duurzame levensstijl. Tijdens

deze wandeling exploreren wij hoe in een aantal speciaalzaken in Leuven, de principes van duurzaamheid in praktijk worden gebracht. Wij zoeken onze weg tussen de vele (duurzaamheids) labels. Daarna staan wij stil bij een aantal ecologisch verantwoorde producten die wij dagelijks gebruiken zoals voeding, kledij, verzorgingsproducten, reinigingsmiddelen, gebruiksvoorwerpen.

Laat je verrassen door deze ontdekkingstocht doorheen het winkelcentrum van Leuven.

Praktische info

Plaats van afspraak: 10 minuten voor vertrek aan de trappen van het Stadhuis Leuven.

Vergeet je mondmasker niet! (verplicht)

www.vormingplusob.be/samenhouden-we-het-corona-veilig

Partners: Leuven +



Over de begeleiding: Gids van Leuven

Avansa Oost Brabant

Paul van Ostaijenlaan 24, 3001 Leuven

Telefoon: 016 525 900

E-mail: info@avansa-oostbrabant.be

Open van maandag tot donderdag van 09.00 tot 17.00 u.

Gesloten op vrijdag (wel telefonisch bereikbaar)

Gesloten op officiële feestdagen.

WINDEKIND - Gewoon én buitengewoon



Van bij het ontstaan van Windekind vzw in 1960 is de parochie Sint-Kwinten actief betrokken in de uitbouw van dit centrum voor kinderen en jongeren met een beperking. Vele jaren later is die band met Sint-Kwinten er nog steeds, ook al zijn zowel de parochie als Windekind ondertussen sterk geëvolueerd. In dit artikel willen we jullie laten kennismaken met het centrum Windekind en zijn werking anno 2021.

Hoe ontstond Windekind?

Twee ouders, elk met een kind met een ernstige motorische handicap, namen het initiatief om een school te starten voor kinderen met beperkingen. Pastoor Lieven Manderveld van de Sint-Kwintensparochie steunde hen en hij mobiliseerde ook nog andere leden van de kerkfabriek van Sint-Kwinten voor de raad van bestuur. De geloofsgemeenschap van Sint-Kwinten is op de dag van vandaag nog steeds vertegenwoordigd in de raad van bestuur van Windekind.

Vanaf het begin kon men gebruik maken van de leegstaande lokalen van de vroegere parochieschool en parochiezaal in de Schapenstraat. Daarvoor werd in 1960 een erfpacht overeenkomst gesloten met de kerkfabriek voor een symbolische huurprijs. Zonder deze lokalen had men niet kunnen starten.

Wat is Windekind?

Windekind bestaat uit twee geledingen: een school voor buitengewoon onderwijs en een multifunctioneel centrum.

In Windekind is er zowel een school van buitengewoon basisonderwijs (kleuter- en lagere school) als een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Onze scholen buitengewoon onderwijs richten zich op twee doelgroepen: enerzijds op kinderen met leerproblemen (het zogenoemde basisaanbod) en anderzijds op kinderen met een motorische beperking (genoemd: type 4).

Wanneer een kind omwille van een meervoudige beperking niet naar school kan, gaat een onderwijsdeskundige van Windekind naar de thuissituatie voor onderwijs aan huis. Op die manier krijgt het kind dan thuis een onderwijsaanbod op maat.

Naast de school voor buitengewoon onderwijs is er in Windekind een multifunctioneel centrum (=MFC). Een dergelijk centrum ressorteert onder het ministerie van Welzijn. In ons MFC gaat het om begeleiding, therapie en dagopvang voor personen met een motorische handicap tot en met 21 jaar die nood hebben aan specifieke ondersteuning. De begeleiding is

gericht op het kind én op zijn context (gezins-, vrijetijds- en schoolcontext).

Hoe en met welk uiteindelijk doel wordt er gewerkt in Windekind?

Het onderwijsaanbod van alle scholen van zowel gewoon als buitengewoon onderwijs van het katholieke net is gebaseerd op de door de overheid goedgekeurde leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In functie van de mogelijkheden van ieder kind krijgen de leerlingen van Windekind uit die leerplannen een aanbod op maat dat, jaar na jaar, aansluit bij hun ontwikkelingsproces. Zo zetten we maximaal in op alle domeinen van de cultuurgebonden (waartoe onder andere taal, rekenen, wereldoriëntatie, ICT) en persoonsgebonden ontwikkeling. Heel in het bijzonder helpen we hen om te leven met hun beperking, zodat ze op het einde van hun schoolloopbaan kunnen zeggen: "Ik heb geleerd dat met mijn handicap goed te leven valt". Elke ouder, met zijn of haar in scherven gevallen droom over dit kind, willen we helpen en leren op weg te gaan met dit kind dat een handicap heeft. Dit 'leren leven met' is belangrijk voor de ouders, maar ook voor het kind zelf is het van levensbelang dat zijn ouders hem via woord en daad kunnen zeggen: "Ik ben blij dat je mijn kind bent, ik zie je handicap, maar nog meer zie ik wie je bent en wat je allemaal kan".

De ideale oplossing, aanpak, methodiek voor de onderwijs- en voedingsnaden van onze kinderen bestaat niet. Het is dan ook een enorme meerwaarde dat in ons centrum mensen met verschillende deskundigheid samenkomen. Onze multidisciplinaire teams rond het kind zoeken samen met de ouders naar oplossingen voor elk kind in zijn context. Dit samen zoeken met respect voor elkaars deskundigheid en ervaring kan mooie antwoorden op complexe vragen tot stand brengen.

Wat met inclusie?

Als centrum zijn we ons sinds 1980 ook gaan specialiseren in het verlenen van buitengewone zorg in het gewoon onderwijs. We geloven immers in inclusie, namelijk mensen met een beperking zo weinig mogelijk afzonderen, maar zoveel als kan laten deelnemen aan het gewone leven in de samenleving. Toch zien we inclusie in het gewoon onderwijs niet als ideaal voor elk kind op elk moment van zijn ontwikkeling. In functie van de noden van het kind zoeken we samen met kind en ouders (1) of op dit moment van zijn ontwikkeling een gespecialiseerde setting nodig is dan wel of de gewone onderwijssetting voldoende

de kansen biedt, (2) waar contact met leeftijdsgenoten met en zonder beperking een meerwaarde biedt en (3) welk contact met lotgenoten kan gerealiseerd worden.

Vanuit Windekind ontwikkelden zich in de voorbije jaren meerdere vormen van inclusie:

Vanuit ons centrum bieden we buitengewone zorg in het gewoon onderwijs. Een grote groep medewerkers, 'ondersteuners' genoemd, met kennis en expertise over onze doelgroepen, gaat in de provincie Vlaams-Brabant en aangrenzende gemeenten leerlingen met een beperking en hun leraren ter plekke in hun school ondersteunen. Zo krijgt de leerling met een beperking de kans maximaal deel te nemen aan het onderwijsaanbod van de gewone school én tegelijkertijd spelen we in op zijn specifieke onderwijsbehoeften.

Voor kleuters met meervoudige beperkingen is het niet altijd mogelijk om uit te maken welke onderwijsvorm hen het meeste ontwikkelingskansen biedt. In dit verband realiseren we – samen met én in de inclusieve kindercrèche Villa Clementina van Zemst – reeds enkele jaren een project waarbij kleuters met een meervoudige beperking tot maximum 6 jaar in de kindercrèche opvang kunnen krijgen. Kleuterleidsters van Windekind geven ter plaatse een onderwijsaanbod aan deze kleuters. Via onze samenwerking met de nabijgelegen gemeenteschool De Waterleest geven we tegelijkertijd de gelegenheid aan deze kleuters om enkele uren per week deel te nemen aan het schoolleven van een gewone kleuterschool. Op deze manier wordt duidelijker welke vorm van onderwijs het meest aangewezen zal zijn voor dit kind: inclusief onderwijs in de gewone school, buitengewoon onderwijs of onderwijs aan huis.

Sinds september 2019 realiseren we met Windekind en de Sint-Lambertusschool van Heverlee (een school voor gewoon kleuter- en lager onderwijs van de Don Boscogroep) een zogenaamd één-campus-traject. Op dezelfde schoolcampus is er dus een school voor gewoon onderwijs (Sint-Lambertus) en een school voor buitengewoon onderwijs (Windekind). Het gaat hier wel om kinderen van Windekind met leerproblemen (type basisaanbod) en niet om kinderen met een motorische beperking (type 4). Onze leerlingen van het buitengewoon onderwijs krijgen op deze campus enerzijds les in hun klassen van buitengewoon onderwijs voor die elementen uit de leerplannen waarvoor ze specifieke ondersteuning nodig hebben. Tegelijk creëren we tijd en ruimte om op andere momenten van de dag te spelen en te leren samen met de kinderen van de gewone basisschool Sint-Lambertus.

Enkele cijfergegevens

In ons buitengewoon onderwijs in de Schapenstraat verwelkomen we elke schooldag een honderdtal leerlingen. Zij komen uit heel de pro-

vincie Vlaams-Brabant en uit aangrenzende gemeenten. De overheid subsidieert het busvervoer naar de school. Een honderdtal (vaak deeltijds werkende) medewerkers zorgt voor een kwalitatief sterk aanbod. Aan ons één-campus-traject in de Sint-Lambertusschool in Heverlee neemt een dertigtal leerlingen van Windekind deel.

We organiseren buitengewone zorg in het gewoon onderwijs in de provincie Vlaams-Brabant voor ruim 300 kinderen en jongeren met een motorische handicap. Vijfendertig medewerkers, 'ondersteuners', maken dit waar.

We doen het niet alleen!

Windekind staat er niet alleen voor! We zijn blij met vele andere scholen en voorzieningen te kunnen samenwerken bij het realiseren van onze doelstellingen. In de Leuvense regio zijn er naast Windekind nog andere scholen voor buitengewoon onderwijs, ieder voor een of meerdere specifieke doelgroepen:

buitengewoon basisonderwijs: in de Parkschool Heverlee (voor kinderen met leerproblemen, het zogenoemde basisaanbod, en voor kinderen met een autisme spectrum stoornis, ASS, dit is type 9), in Ten Desselael Lovenjoel (type 3, dit zijn kinderen met ernstige gedrags- of emotionele problemen, en kinderen met ASS), in Terbank Heverlee (kinderen met een matige of ernstige mentale beperking, dit is type 2) en in Woudlucht Heverlee (type basisaanbod, type 2 en type 9).

buitengewoon secundair onderwijs: in Don Bosco-plus, Groene Weg Heverlee (kinderen met ASS, type 9), in Terbank Heverlee (type 2 en 9), in Woudlucht Heverlee (voor type basisaanbod, type 2 en type 9).

Windekind maakt deel uit van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 'de Guimardstraat', en op plaatselijk niveau zijn zowel onze lagere school als onze middelbare school ingebed in bredere scholengemeenschappen: voor ons basisonderwijs is dit de scholengemeenschap 'Kruispunt' (waarin 9 scholen gewoon en 2 scholen buitengewoon onderwijs) en voor ons secundair onderwijs is dit de scholengemeenschap 'KSL' (waar alle scholen katholiek secundair onderwijs van Groot-Leuven deel van uit maken). Ons multifunctioneel centrum maakt deel uit van een samenwerkingsnetwerk van welzijnsvoorzieningen, genoemd tRede (hieraan participeren meerdere welzijnsvoorzieningen voor minder- en meerderjarige van Oost-Brabant).

En wat met de christelijke inspiratie in Windekind?

Wat de christelijke inspiratie betreft kunnen we in de visietekst van Windekind onder andere het volgende lezen (we vatten wat samen en parafraseren hier en daar):

Als Windekind streven we ernaar om jongeren vanuit hun eigen talenten en mogelijkheden optimale ontwikkelingskansen te bieden. Dat maakt het hen mogelijk om ge-

lukkig te zijn in hun leven en een plaats in te nemen in de samenleving.

Om ons werk blijvend echt goed te doen willen we in Windekind expliciet aandacht hebben voor de bezieling, de krachtbron van waaruit de zorg en het onderwijs wordt verleend. Sommige medewerkers worden gedreven door persoonlijke ervaringen, anderen door een spontane verbondenheid met wie kwetsbaar is, nog anderen putten uit een spirituele of humane traditie.

Midden die rijke verscheidenheid biedt Windekind het christelijk geloof aan als een voorkeursverhaal, een voedingsbodem die onze zorg blijvend levenskracht kan bieden. Uit dit christelijk verhaal reiken we enkele kernintuïties aan die voor ons heel waardevol zijn:

Ik ben gewild en bemind. Onszelf erkennen als ten diepste gewild en bemind, wat er ook in ons leven gebeurd is. Dit geldt voor elkeen, het is de bron van de waardigheid en de evenwaardigheid van elke mens.

Ik word geraakt door het kwetsbare. We laten ons raken door het kwetsbare, we geven aandacht aan wie minder kansen heeft en proberen er te zijn voor de ander. Zo toont onze God zich in Jezus en tegelijk ook in ieder van ons.

Ik zet mijn innerlijke kracht en liefde in. We stellen ons open voor de kracht en de liefde die in ons sluimert. We zetten die rijkdom in voor het geluk van de mensen rondom ons en voor een menselijker samenleving.

Ik ga soms tegen de stroom in. We sluiten ons aan bij de tegendraadsheid van de evangelische boodschap die opkomt voor mensen die zwakker staan in de maatschappij.

In Windekind nodigen we elke jongere, elke medewerker, elke ouder uit zelf op zoek te gaan naar andere of gelijkaardige intuïties waarin hij of zij zich herkent. We hopen dat ook uit andere spirituele of humane tradities schatten aan zingeving worden aangebracht. In dialoog kan hieruit een waaiertje aan krachtbronnen ontstaan. Het geheel kan een prachtig geschenk zijn dat we elkaar kunnen aanbieden, een rijkdom aan energie, ademruimte, inspirerende visie en bemoediging.

Ten slotte

In Windekind werken heel wat medewerkers met grote en onverdroten inzet voor de ons toevertrouwde kinderen en jongeren, die ons ontroeren door hun kwetsbaarheid én hun kracht. Ze roepen in ieder van ons het beste naar boven. Kunnen wij anders dan deze kinderen en jongeren dankbaar zijn?

Griet Smeets, gewezen algemeen directeur van Windekind en lid van de raad van bestuur van Windekind
Marc Eneman, lid van de gemeenschapsploeg van Sint-Kwinten en lid van de raad van bestuur van Windekind (K&L Leuven)