

# KERK & Leven

05

2021

WEEKKRANT

3 FEBRUARI

JAARGANG 82

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS  
SINT-ANTONIUS  
DON BOSCO

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

### Lof en eer



Modest Campforts (c)Leo Page

**Modest Campforts** (Lichtaart 1926) heeft opgeschreven welke gebeurtenissen, ervaringen en mensen bepalend zijn geweest voor zijn manier van leven en geloven. Deze boeiende levensreis loopt over zijn jeugd in Lichtaart, zijn verdere zoektocht naar een dieper leven op het Groot Seminarie te Mechelen - aangevuld met zijn zorg voor de 'gewone mens' in de parochies St-Gummarus te Mechelen en Don Bosco in Kessel-Lo, om te eindigen in Poustinia (Beho-Gouvy). Modest Campforts noemt zijn boek de neerslag van gewone ervaringen - met wel en wee, vreugden en verdriet - die ieder mens kent, maar raakpunten zijn van iets diepers. *De mogelijke ervaring van een Goddelijke Dimensie is - voor hem - langs deze weg gegaan. Vandaar ook de titel van het boek: Waar ik werd aangeraakt, ging ik en ga ik.*

Uit zijn boek:

#### Lof en eer

"Lof en eer zij Jezus Christus  
In het heilig sacrament."

Ik hoor de stem van de brigadier nog steeds door de gewelven galmen. Hij zong, boven allen uit, zijn ziel uit zijn lijf om alle lof te brengen ter ere van Jezus Christus maar ook wel ter ere van zichzelf, fluisterden de jaloerse ouwe jonge dochters.

#### Strofe

*Jezus wil door een mirakel  
met ons wonen dag en nacht  
telkens op onbloedige wijze  
wordt Hij steeds opnieuw herdacht.*

Ik vond dat erg mooi en ontroerend van Jezus dat Hij zo dag en nacht bij ons wilde blijven en ik vond dat ik Hem daar op het altaar niet alleen kon laten. Ik ben Hem als kind, maar als volwassene ook, nog dikwijls gaan bezoeken. Ik ging er dan maar stilletjes bij zitten, zonder iets te zeggen, want Hij wist toch alles.

Onze onderpastoor had verteld van de pastoor van Ars. Een brave, wat simpele en niet te slimme pastoor, niet teveel afleiding: alleen, kaarsen, veel licht, wierook en 'lof en eer', rozenhoedje en tantum ergo en voor de rest, iedereen gerust laten. Leven met Onze Lieve Heer. Mooi was dat.

Dat zou ik ook doen, bij Jezus gaan zitten en Hem wat gezelschap houden. Het lof was daar speciaal voor, niet teveel afleiding: alleen, kaarsen, veel licht, wierook en 'lof en eer', rozenhoedje en tantum ergo en voor de rest, iedereen gerust laten. Leven met Onze Lieve Heer. Mooi was dat.

De gedurige aanbidding was nog aandoenlijker. Dat was op 21 februari. In de winter hebben de boerenmensen meer tijd. Elke straat had zo zijn uur om te aanbidden. Uit de meeste huizen zaagt ge de mensen,

op hun zondags, opstappen naar de kerk. En vanuit de vrieskou kwamen we dan in de kerk, stil, vol licht en veel kaarsen. Prachtig. Een ganse dag lang. Stil en biddend. Vooraan op het altaar tussen tientallen kaarsen stond de monstrans met zijn gouden zonnestrallen ons uit te nodigen.

Enkele jaren later, als jongeman, zong ik mee in het kerkkoor en soms mocht ik van de koster voorzingen:

*Adoro te devote latens Deitas  
quae sub his figures vere latitas:  
Tibi se cor meum totum subficit  
quia te contemplans totum deficit!*

Vrij vertaald: met veel schroom aanbid ik U, godheid, onder deze gedaanten verborgen. Mijn hart geeft zich geheel aan U, en U aanschouwend valt alles weg!

Deze vertaling geeft niet weer wat ik voelde terwijl we de "Adoro te" zongen. Dat lag veel dieper en gevoeliger. Het zal een leidraad blijven in heel mijn leven. Het wondere of het rare is wel dat ik me geen voorstelling maakte van die "Deitas"

In de catechismus probeerde men wel daar iets over te zeggen en te bewijzen maar dat viel allemaal maar flauwkens uit, tegenover wat ik er bij voelde. En ik ben die argumentaties ook vergeten. Ze hebben me niet aangeraakt!

Het boek (uit 2003) is niet meer verkrijgbaar, maar je kan het volledig lezen op <http://www.franciscusfrando.be/Kroniek-Modest.htm>

### OPKIKKERTJES OP STAP MET KINDEREN

Het is een waar genoegen te bewonderen met welke kleine pasjes kinderen vooruitgang maken. Meestal met naast zich een paar grote voeten en hun kleine hand in de grote hand van letterlijk grote mensen. Het kind kan niet anders dan letterlijk opkijken naar moeder en vader, oma en opa.

Het is mooi om die dartele pasjes te zien.

En wonder boven wonder, geen enkele volwassene vindt het vervelend of storend om zich aan te passen aan het ritme van dit kind.

De volwassene stapt wat trager en verkleint, zonder nadenken, zijn passen.

Ongelooflijk hoe wij bereid zijn de tred van de naaste aan te nemen, van een kind, maar ook van iemand die slecht te been is of niet goed uit de voeten kan. Daaraan moest ik denken toen ik een moeder met twee kinderen zag rennen om de trein te halen. Hun voeten raakten haast geen grond meer, want ze moesten mee, met de rush van de tijd. En ik vroeg me af: hoeveel mensen kunnen dit tempo niet volgen? Letterlijk niet, maar ook niet figuurlijk. Niet iedereen is even vlug van aannemen, niet iedereen heeft dezelfde manier van werken of vliegt erin

met hetzelfde enthousiasme. Iedere mens die je ontmoet vraagt zonder woorden met hem of haar mee te gaan en hoopt dat je zijn of haar tempo respecteert. Bij kinderen lukt het vanzelf, bij zieken die aan hun bed gekluisterd zijn is het iets moeilijker.

En wanneer mensen ons niet begrijpen, raakt ons geduld snel op. Gelukkig zijn er figuurlijk grote mensen, die rustig en met kleine pasjes meegaan en diegene naast wie ze gaan of staan een groot gevoel geven, een morzel hemel op aarde.

Groot is het geluk door hen die bereid zijn in het klein mee te gaan. Wie was het ook weer die zei: „Als je niet wordt als kinderen, zal je nooit wat van de hemel kunnen proeven, meer zelfs, het zal gepasseerd zijn zonder dat je het weet.”

Hedwig Van Peteghem

*Dit cursieffe werd geplukt uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.*



### OPENLUCHTEXPO VILLERS-LA-VILLE



De voormalige cisterciënzerabdij in Villers-la-Ville is vandaag dé gedroomde plek voor openlucht concerten en tentoonstellingen.

Voor de zoste verjaardag van de Fondation Folon zet ze tot eind februari een twintigtal monumentale en originele beelden van **Jean-Michel Folon** (1934-2005) in de kijker. Deze Belgische kunstenaar geniet in Vlaanderen lang niet even grote bekendheid als in het zuiden van het land en internationaal.

Tijd dus om hem te ontdekken! Kijk voor meer info op [www.villers.be](http://www.villers.be). Een bezoekje waard!

### Anderen gelukkig maken maakt gelukkig

bzn



## Colofon

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerken@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

## PUBLICITEIT

Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.trevipus.be

## DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

## ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

## Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

## VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

## Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

## ABONNEMENTEN

**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

## REDACTIECONTACTPERSOON

**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

## REDACTIECONTACTPERSOON

**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

## REDACTIECONTACTPERSOON

**SINT-FRANCISCUS**  
**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58,  
3330 Korbeek-Lo  
tel. 016 250593 gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

## EINDREDACTIE FRANDO

**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

## CONTACTADRESSEN

**DON BOSCO**  
**Jef Wauters**  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

## SINT-ANTONIUS

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,  
3001 Heverlee (0475/675667)  
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee

## SINT-FRANCISCUS

**Parochiesecretariaat**  
Tienssteenweg 190,  
3001 Heverlee  
tel. 016 25 04 59 of 0492 319215  
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: dinsdag,  
donderdag en vrijdag.

## VIERINGEN

## SINT-FRANCISCUS

Omwille van de Coronamaatregelen kunnen we tot nader beslissing geen vieringen aanbieden.

Van zodra de vieringen terug plaats mogen vinden zullen wij jullie ver-wittigen via de mail en de valve aan de kerk. Wel zullen wij iedere zondag een bezinning blijven maken en verspreiden, zoals we dit reeds in de afgelopen weken deden. Ken je iemand die ook een bezinning wil ontvangen dan kan je altijd hun mailadres achterlaten bij Lieven.Dries@telenet.be  
De werkgroep liturgie

## SINT-ANTONIUS

Geen vieringen wegens de strengere coronamaatregelen.

Wel bezinningsblaadjes en bezinningsteksten op de website zoals tijdens de lockdown.

## DON BOSCO

*Rekening houdend met de corona-maatregelen zijn er op zondag nog geen erediens-*

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de voorziene vieringen, die nu wegvallen, aan de parochianen.

**Zondag 07 februari 2021 – Lichtmis**

**Woensdag 17 februari 2021 Aswoensdag met pastorale zone**

**Zondag 21 februari 2021**

**Zondag 07 maart 2021**

Op de website Ademtocht: www.ademtocht.be - zijn de teksten ook terug te vinden.

**Ook in Linden, Blauwput, Bovenlo, Vlierbeek gaan voorlopig geen vieringen meer door.**

## Vingerhoed



Voor het met de hand omzomen van een jeansbroek of het repareren van een losgeraakte knielap, heb je een vingerhoed nodig. In de loop der tijden was ik de mijne ergens kwijtgeraakt. Ik wist nog precies hoe het voelde als ik met mijn rechtermiddelvinger net dat beetje extra druk kon zetten om de naald doorheen de dikke stof te wurmen. Zonder vingerhoed lukte dat niet en dat was vervelend.

Op zoek naar een nieuw exemplaar stapte ik de winkel van de bekende keten met de gele knoop, inmiddels onverklaarbaar geruild voor het groene kiwischijfje, binnen. Ik speurde tussen de rekken, maar ik zag nergens een vingerhoed. Ik begon al te vrezan dat dit onooglijke maar uiterst nuttige werktuig in onbruik was geraakt (zoals de kof-fiemolen en de molensteen).

Maar de vriendelijke winkelvrouw die ik aanklampte, stelde me meteen gerust. Uit een diep rek tegen de zijwand haalde ze wel zeven lange plastic hulzen, elk gevuld met een andere soort vingerhoe-

den. Mijn mond viel open. 'Ik heb maar een simpele vingerhoed nodig', hikkelde ik. Maar ze nam me mee naar een grote tafel en begon de verschillende vingerhoeden te etaleren. Een voor een mocht ik ze passen. De ene was te zwaar, de andere te smal. Ik wilde liefst een metalen vingerhoed. Het model dat me het meest aanstond was veel te groot. Maar twee hulzen verder vond ik de perfecte vingerhoed: sterk en blinkend, als een extra vingertopje, een hoedje voor mijn rechtermiddelvinger. Ik bedankte de vrouw voor haar moeite.

Voor 2,25 euro was mijn nood gelenigd. Was het leven maar altijd zo eenvoudig! 'Zie je wel dat het nodig was om al die vingerhoeden te laten zien', zei de winkelvrouw fijntjes. 'Elke vinger is verschillend!'

Ze had gelijk. Wat een wijze uitspraak! Pas bij het naar buiten stappen, met de vingerhoed veilig weggestopt in mijn portemonnee, viel mijn oog op de naam van de winkel: Veritas. Ik had het kunnen weten. De waarheid ligt soms gewoon voor het rapen tussen borduur-garen, kousen en vingerhoeden.

*Kolet Janssen (https://www.koletjanssen.be/blog/vingerhoed/) gepubliceerd op 9 juli 2020*

## KALENDERBLAADJE

Zo spreekt Jahweh: Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en pas daarheen terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter, zo zal het ook gaan met mijn woord.

Het komt voort uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.

*(Uit de viering over de Doop van de Heer)*

## Oikoumene



Maandag 18 januari, startte de jaarlijkse bidweek van de eenheid van de christenen. Tijdens deze oecumenische bidweek wordt gebeden om meer begrip en toenadering tussen de verschillende christenen.

Sinds 2002 nemen wij, op de zondag tussen 18 en 25 januari, samen met één of meerdere christelijke gemeenschappen deel aan een oecumenische viering. Aan dit jaarlijks gebeuren gaat een stukje geschiedenis vooraf waarin onze parochiegemeenschap een belangrijke rol heeft gespeeld.

De 'Verenigde Protestantse Kerk van België, Leuven' verzorgde sinds 1902 zijn diensten in het Anatomie-theater op de hoek van de Capucijnenvoer en de Minderbroedersstraat te Leuven. Toen in 2003 het gebouw plots onbruikbaar verklaard werd, stelde onze parochie de kerk en Kristoffelzaal voor de protestantse gemeenschap ter beschikking. De protestanten vierden in de kerk van 9.30 tot 10.45 uur en gebruikten ons zaaltje tot 11.45 uur. Deze afspraken verliepen feilloos en wederzijds respect en waardering groeide gaandeweg.

Zo ontstond het idee om tijdens de Week van de Oecumene samen een viering te houden. Pastoor Paul Peeters en dominee Ernst Veen gingen voor in deze eerste viering. Ze namen beiden plaats op het altaarverhoog. Daar stonden toen

nog drie oude kerkstoelen; twee voor de medevoorgangers en één in het midden voor de voorganger.

'Wie gaat er hier zitten?', vroeg dominee Ernst, terwijl hij naar de middelste stoel wees.

Waarop pastoor Paul spontaan antwoordde: 'Daar zit de Heer'.

'De Heer zit in het midden van de christelijke kerken'; er bestaan geen betere woorden om oecumene uit te drukken.

Ook nadat de protestanten, na bijna twee jaar een andere locatie hadden gevonden, bleven wij, jaarlijks op de zondag tijdens de Week van de Eenheid onder de christenen, samen vieren. Het ene jaar in onze kerk, het andere jaar in de kerk van de protestanten.

In de loop der jaren hebben ook andere parochies en kerken aangesloten om onze eenheid in Christus te vieren. Deze vieringen werden zo opgebouwd dat er vanuit elke kerk iets unieks in de gezamenlijke viering was terug te vinden.

In de voorbereidingsgroep is vorig jaar de wens gegroeid om iedere kerk in haar eigenheid beter te leren kennen. We zouden vanaf dan elk jaar één van de betrokken kerken bezoeken en gast zijn in hun viering. Op die manier zouden we elkaar nog beter leren kennen. Zo kon het besef groeien dat wij in verscheidenheid dezelfde Heer ontmoeten en onze verschillen een uiting zijn van de rijkdom die bij God te vinden is. Zo waren we vorig jaar te gast bij de Evangelische Kerk Leuven. We vierden er zoals zij dit wekelijks beleven en werden er nadien heel gastvrij ontvangen bij een natje en een droogje.

Dit jaar komt er, omwille van corona, helaas geen nieuwe ervaring en kunnen wij jullie enkel een bezinning aanbieden.

*uit de Antonius-bezinning zondag 17 januari 2021 in het teken van de bidweek van de eenheid van de christenen*

## De blinden en de olifant

Er waren eens zes blinde mensen. Zij hoorden dat de koning hun dorp zou bezoeken, gezeten op een olifant. Niemand van hen had ooit een olifant gezien. 'Een olifant,' zei elk van hen, 'ik vraag me af hoe zo iets eruit ziet.' Dat gingen ze uitzoeken, ieder apart.

De eerste hield de olifant vast bij zijn slurf.

De tweede bij een slagtang.

De derde bij een oor.

De vierde bij een poot.

De vijfde bij zijn buik. De zesde bij zijn staart.

Toen ze terug naar huis gingen, waren ze er allemaal van overtuigd dat ze wisten hoe een olifant eruit zag.

'Een olifant is iets fantastisch,' zei de eerste, 'zo langzaam en zacht, lang en sterk.'

'Nee,' zei degene die de slagtang had gevoeld, 'hij is nogal kort en erg hard.'

'Jullie vergissen je alle twee,' zei de derde, 'de olifant is plat en dun als een groot blad papier.'



'O nee,' zei de vierde die een poot had gevoeld, 'hij is net als een boom.'

De vijfde zei: 'Hij is als een muur.' En de zesde vond dat hij net als een touw was.

Ze ruzieden en ruzieden, werden steeds bozer en begonnen te vechten.

Toen kwam iemand voorbij die kon zien. 'Jullie hebben allemaal gelijk,' zei hij, 'alle delen samen vormen de olifant.'

*Naar een Boeddhistisch verhaal  
Chantal Leterme, Een parel voor elke dag,  
Averbode 2007*

## DOOP VAN DE HEER (Deel 1)



Liturgische kalender: Doop van de Heer Vaste lezingen, Jesaja 55, 1-11 Jesaja .12; 1 Johannes 5, 1-9. Marcus 1, 7-11

Ik hoop dat het je goed gaat en dat de teksten en liederen die je hieronder vindt, je wat adem bezorgen. Ik wil samen met jou deze dag zegenen en dit in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Moge datgene wat ons doorgaans samenbrengt op zondagvoormiddag, je de kracht geven om je verbonden te voelen en de isolatie, waarin we nu door corona zitten, minder wrang en belastend te maken.

### Inleiding

Vandaag wordt het doopsel van Jezus herdacht. Op een rijtje: wat wrijven de evangelisten -toch twee van de vier- Jezus aan in zijn kindertijd?

\*Kind van een door mensen niet te verklaren zwangerschap/of een zwangerschap die niet volgens de regels (ja, dubbele bodem ;-) verliep.

\*Geboorte, niet thuis, maar onderweg, ongelegen, toch niet wat je een kind of een moeder toewent.

\*Eerste kraambezoek: herders, kwalijke reputatie, laag op de maatschappelijke ladder, slapen bij hun schapen, maar ook dubbelzinnig: de grote held David was ooit ook onooglijk "herdertje"

\*Drie wijzen: erkenning door de hele wereld en voorafschaduwing

van zijn koninklijke, priesterlijke rol maar evengoed van zijn lijden en tegelijk het afschuwelijke verhaal van een machthebber of leider die zich door een onooglijk vraagstellend kind bedreigd voelt.

Zo dadelijk spoelen we even verder, naar het doopsel van Jezus, vlak voor of misschien zelfs als beginpunt van zijn zogenaamde "openbare leven" of "optreden"

**Lied: Mens voor de mensen zijn**  
Schola Cantorum Gent

*Mens voor de mensen zijn, Herder als God, trooster voor groot en klein, zo lief als God.*

God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam, opdat zij toegewijd zijn wegen gaan.

Genade zaait Hij als zaad in hun hart, zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart.

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, niet op zichzelf maar op and'ren bedacht.

*Mens voor de mensen zijn, Herder als God, trooster voor groot en klein, zo lief als God.*

Zieken omarmen, hun tranen verstaan, met hen de kruisweg ten einde toe gaan.

Gods woorden spreken aanstekelijk echt, zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt.

Licht in het duister zijn, laaiende vlam, mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan.

*Mens voor de mensen zijn, Herder als God, trooster voor groot en klein, zo lief als God.*

**Eerste Lezing uit Jesaja 55, 1-13: Het**

### eeuwige verbond

(...) Buig uw oor en kom naar Mij, luister en u zult leven; een eeuwig verbond zal Ik met u sluiten, de gunstbewijzen die Ik aan David heb gezworen. Zie, hem had Ik tot getuige voor de volken aangesteld, tot vorst en gebiedster over de volkstammen. Zie, een volk dat u niet kent, snelt op u af, omwille van de HEER uw God, en wegens de Heilige van Israël, omdat Hij u luister heeft verleend.

Zoek de HEER, nu Hij te vinden is, roep Hem aan: Hij is dichtbij. De goddeloze moet zijn weg verlaten, de boosdoener zijn gedachten, en terugkeren naar de HEER, die zich over hem ontfermen zal; naar onze God, want Hij vergeeft rijkelijk.

Want uw gedachten, zijn niet mijn gedachten, en mijn wegen zijn uw zegen niet -godsspraak van de HEER. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten.

Want in vreugde zult u vertrekken en in vrede wordt u thuisgebracht. Bergen en heuvels zullen voor u in gejubel uitbarsten, en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Waar doorns stonden, zullen cypressen groeien; waar distels stonden, groeit een mirtenboom; het zal voor de HEER een eer zijn, een zegeteken voor eeuwig, dat nooit vernield zal worden.

### Duiding

Wat ik zelf zo mooi vind aan deze tekst is de oproep om hoopvol te zijn en er op te vertrouwen dat het goed zal komen.

En dat die hoop en dat vertrouwen, of zo je wil het geloven in het goede dat terug zal doorbreken of het geloven in de situatie die terug zal

verbeteren, geschraagd is, ondersteund is door liefde.

Geen wollige liefde maar liefde of noem het verbondenheid, aandacht, er zijn voor elkaar (JHWH = Ik zal er zijn) ondanks de fysieke afstand en isolatie, ondanks het niet zien, zoals wij datgene of diegene die we de Heer noemen ook niet kunnen zien. Liefde, aandacht, "gegevenheid" die er toch is en die even concreet is als alles wat ons omgeeft zowel de natuur als datgene wat door mensenhanden ons omgeeft, een huis, eten, diensten, voorzieningen, muziek, mooie teksten, kleine gebaren van zorg voor elkaar.

En dat we door die dingen te zien en te weten dat die er ook NIET hadden kunnen zijn, een gevoel en een weten opborrelt, dat ons de kracht geeft om te blijven uitkijken naar die betere morgen, ook al lijkt het koud en voelen we ons ongeborgen.

### Lied aan het Licht

*Klik op de blauwe lijn om het lied te beluisteren*

Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan koud, één voor één, en ongeborgen, licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen zo zwaar en droevig als wij zijn niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.

Veelstemmig licht, om aan te horen zolang ons hart nog slagen geeft. Liefste der mensen, eerstgeboren, Licht, laatste woord van Hem die leeft!

**Wij lezen uit het evangelie volgens Marcus: Marcus 1, 7-11**

In die tijd predikte Johannes: 'Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken.

Ik heb u gedoopt met water maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.'

In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen.

En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen.

En er kwam een stem uit de hemel: 'Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.'

### Duiding

Er zitten in deze tekst verwijzingen naar Jesaja en naar het o zo belangrijke water.

Mensen krijgen hier een bevestigend teken van hierboven. Iets waar wij vandaag enerzijds stiekem reikhalzend naar uitkijken en anderzijds meewarig het hoofd over schudden.

Verdergaand op mijn lijstje in de inleiding, kan je dit fragment vooral zien, als de hemelse omkadering van de openbare missie van Jezus, met water gezegend door een andere profet, die dan weer een navolger was van een andere profet, die dan weer, ...

Die profetische lijn, die over generaties heen wordt verder gezet, niet wetend of het uiteindelijk "zal opbrengen" in economische termen van vandaag.

Of het de moeite zal lonen, of ooit een haan er zal naar kraaien, of wij de nieuwe morgen zullen zien...

Versterk u aan elkaar, spreek uw twijfel uit, spreek uw verlangen uit en hou vol, hou vol, zing een lied, drink een kopje koffie en ga even wandelen.

En als dat te zwaar is, kijk dan vanachter het raam naar de vogels, naar hoe er de ene dag rijm ligt op de bomen, de auto's en de andere dag niet...

Maar hou vol, probeer te voelen hoe je nog kan glimlachen en je laatsspieren zich aantrekken.

Moed, kracht en geest, daartoe zegene u, de Ene, Vader, Zoon en heilige Geest.

*Don Bosco- Viering opgesteld door Hermien Den Tandt*



**Opmerkelijk verzet en collaboratie in Vlaanderen**

Roger Rutten vertelt in dit boek het verhaal van een verzetsheld, **Jean Dubois**.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij

verzet en collaboratie in Limburg.

Het strafste stukje in dit boek komt van Jean Dubois zelf. De vroegere verzetsman schreef zijn verhaal neer. Enkele citaten uit zijn werk. "Mijn naam is Jean Dubois. Ik was 19 jaar toen ik kennismaakte met Hitlers concentratiekampen. Ik heb de opperste verschrikkingen gezien, de opperste angsten doortaan en de diepte van de dierlijkheid benaderd. Ik ben een getekende. Een getekende die zijn stem verheft en ze voegt bij die van de doden. Ik ben er nog vol van, ook zestig jaar later. De verschrikking zit nog altijd diep in me. De verschrikking, de angst, de afstomping. Ik ruik het crematorium nog altijd.

Ik smeeek u, luister naar me, want als de mensheid weigert naar ons, de ex-gevangenen van concentratiekampen te luisteren, dan gaapt

wijd open de poort naar nieuwe oorlogen, nieuwe barbaarsheden, nieuwe onmenselijkheden, nieuwe concentratiekampen.

Wij hebben gestreden, wij hebben geleden. Velen van ons zijn gestorven voor de vrijheid. Maar velen die nu in vrijheid leven weten deze vrijheid dikwijls niet te waarderen. Wij brengen een boodschap: mensen kunnen broeders en zusters zijn. Wij zijn destijds echte vrienden geweest en over alles heen zijn wij dat tot vandaag gebleven: christenen, joden, democraten, universitaires, ongeschoolde arbeiders, bedienden, boeren. Wij hebben een eigen wereld gevormd, zonder onderscheid, zonder grenzen, zonder afkeer voor elkaars taal, elkaars huidskleur of gebruiken."

<https://www.blokbuster.be/?p=6233>

## ZIN IN EEN MOOIE WANDELING?



**Wist je dat Vlaanderen welgeteld 1 Nationaal Park heeft?**

Het Nationaal Park in de Belgische provincie Limburg, is een uniek natuurgebied waar meer dan 12 000 ha bos en heide beheerd en beschermd worden. Het gebied strekt

zich uit over de gemeenten As, Bilzen, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Oudsbergen en Zutendaal.

Je vindt er paarse heidevlakten, bossen, hoge toppen met prachtige vergezichten, zeldzame planten en dieren. De uitgestrekte zandvlakte en helderblauwe meertjes zijn restanten van de vroegere glasindustrie, maar worden nu helemaal ingepalmd door de natuur. Je kan er mooi wandelen.

Meer info <https://www.nationaal-parkhogekampen.be/nl>

## PLANT EEN BOS

Vijftig jaar geleden, verongelukte **Wannes**. Hij was bijna 20 jaar toen hij omkwam in een zwaar verkeersongeval. Zijn tante uit Heverlee gaf ons dit bericht door.

“12 december 1995, de dag dat Wannes naar ons hart verhuisde... Omdat het 25 jaar geleden is, plannen we voor hem **een vergeet-me-niet-actie**, een herdenking waar ook onze wereld een beetje beter van wordt. In Moerbeke, nabij het Wulbos is er een geschikte plek om voor Wannes een stukje bos te planten, in samenwerking met Bosplus. Een bos dat steeds toegankelijk zal zijn.



"Bos voor WANNES"

Wij, Katrien, Leo en Hilda planten er 25 bomen en iedereen die het Wannes-bos-project wil steunen kan extra één of meerdere bomen sponsoren door overschrijving naar Bosplus. De prijs van een boom bedraagt 20 euro. Bosplus laat ons weten wie zijn boompje bijdraagt.

Nu kregen we van tante dit nieuwe bericht:

"Het bos van Wannes" is nu realiteit, 205 winterreiken!

Het doet ons enorm deugd Wannes op deze wijze blijvend te kunnen gedenken.

Oprecht veel dank dus aan alle sponsors die dit mogelijk maakten. Spijtig genoeg laten de verlengde

Coronamaatregelen geen publieke boomplantingen toe, liet BosPlus weten.

Maar een nieuw voorstel is in de maak: een zomerse wandeling die vertrekt bij het bos van Wannes waar een gids van BosPlus een woordje uitleg geeft over bosbeheer en een breder beeld van het bos schetst, gevolgd door een geadiste boswandeling in de omgeving. Hier hoor je zeker nog meer over, wanneer afstand houden tot het verleden behoort.

Nogmaals dank om Wannes deze cadeau te schenken!"  
Katrien, Leo en Hilda

Coördinaten bos van Wannes  
51°12'22"N 3°58'0"E  
De fiscaal attesten ontvangt u in de loop van februari.

Bos+Vlaanderen vzw - Tel.09/264 90 50  
<https://www.bosplus.be> Info: [info@bosplus.be](mailto:info@bosplus.be)

## Hart boven Hard



Uit de schaduw getreden

In 2020 zijn de onzichtbaren uit de schaduw getreden. Verzorgers. Sociaal werkers. Schoonmakers. Vuilnismannen. Postbodes. Leraren. Seizoenarbeiders. Huis-houdhulpverleners. Vakkenvullers. Kas-siersters. Buschauffeurs. Ze hebben bergen verzet. Ze hebben al hun energie en heel hun kunnen aangesproken om het land recht te houden, om het virus te verslaan, om alles te doen draaien. Ze hebben getoond wat essentieel is. Dat doen ze al langer, maar nu werd het ook gezien. En gezegd. Eindelijk!

Dat bewustzijn is een houvast in deze turbulente tijd: de ondersten

boven!

De pandemie heeft de gewone mensen en de solidariteit op het voorplan geplaatst. Daar staan ze nu. Ze wijzen de weg waarop we nu moeten doorzetten. Naar meer respect, betere werk- en levensvoorwaarden. Mensen zijn geen volstrekt flexibele, permanente machines, geen onpersoonlijke gegevens die 'hun werk' moeten doen en verder niets.

Het virus heeft ons ook duidelijk gemaakt dat mensen in staat zijn waardig, bewust, creatief en solidair te leven. Zo samenleven, en de planeet leefbaar houden, dat is het oogmerk.

Het is aan ons!

Alles begint bij verder kijken dan elk onze eigen bubbel. Zie je? Je bent niet alleen. Meer dan waarin we verschillen, hebben we gemeen. Zo gaat het dikwijls in de geschiedenis. Die wordt niet gemaakt op die ene dag dat de televisiecamera's erbij zijn. De echte geschiedenis wordt gemaakt in de aanloop, naar die momenten. Wanneer mensen besluiten om niet bij de pakken te blijven zitten, al zijn de omstandigheden moeilijk. Wanneer men-

sen besluiten om hun mens-zijn onder de arm te nemen, het te delen en zo het mens-zijn zelf te vermeerderen.

Als glimwormen in de nacht. De solidariteitstrekkers, de samenstralers, de mondmaskermakers, de laptopverdelers, de taartenbakkers, de bloedgevers, de buddy's, de mantelzorgers, de vrijwilligers, de zangers en dansers aan de wooncentra: ook voor het dagelijkse heldendom was 2020 een boerenjaar.

In tijden van lockdown krijgen we allemaal wel eens het lastige gevoel dat we er alleen voor staan. Bij onze patiënten, in ons atelier, aan de lopende band, voor de klas, van brievenbus tot brievenbus, aan de kassa.

Maar allemaal leven en leveren we dezelfde strijd. Hart boven Hard.

We zijn niet alleen. We gaan er niet bij zitten. We staan. En we staan op ons recht!

Uit Nieuwjaarsbrief 2021 12 januari 2021  
[www.hartbovenhard.be/nieuwjaarsbrief2021](http://www.hartbovenhard.be/nieuwjaarsbrief2021)

## DAMIAANACTIE 2021

Ieder jaar organiseert Damiaanactie tijdens het laatste weekend van januari het 'campagneweekend'. Dit jaar kreeg de campagne de slogan 'Ontmasker lepra'. Het leven van honderduizenden mensen met lepra is gevuld met sociale afwijzing, onzekerheid, schaamte en angst. Ze verstopten hun ziekte, ze durven er niet voor uitkomen. Anderen weten dan weer niet dat ze besmet zijn. Een dokter opzoeken komt er daarom vaak niet van. Maar zonder vroegtijdige behandeling verspreidt lepra zich over je hele lichaam. Je ontwikkelt handi-

caps voor het leven en je toekomst valt in duigen. Omdat veel patiënten geen medische hulp zoeken, komt Damiaanactie naar hen toe en screent de bevolking ter plaatse. Damiaanactie ontmaskert lepra. Om nog meer mensen op te kunnen sporen, heeft Damiaanactie je steun nodig. In 2021 kan dit niet via de traditionele stiftensverkoop. Dit jaar kan je je stiftens online bestellen via [www.damiaanactie-shop.be](http://www.damiaanactie-shop.be). Maar ook elke gift helpt patiënten op weg naar hun genezing. Voor meer info kijk je op [www.damiaanactie.be](http://www.damiaanactie.be)



## Universiteit Derde Leertijd Leuven



(Over)leven binnen planetaire grenzen. De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid.

23/02/2021: **Prof. Jelle Haemers**  
Vrouwenrechten in de geschiedenis: het perspectief uit de 'donkere' middeleeuwen

02/03/2021: **Dr. Joke Wuestenbergs**  
Misdadaadokter: arts of detective ?

09/03/2021: **Prof. Georgi Verbeeck**  
Hongarije: 100 jaar in de schaduw van zijn verleden

16/03/2021: **Dr. Ri Deridder**  
De toekomst van de gezondheidszorg in ons land

23/03/2021: **Prof. Anne-Mieke Vandamme**

De coronapandemie en het coronabeleid

30/03/2021: **Prof. Arnoud De Meyer**  
Een Aziatische visie op de wereld van morgen. De verschuiving van het economisch en cultureel zwaartepunt naar het Oosten

### Lezingen digitaal

Op basis van de huidige vooruitzichten in verband met de coronapandemie heeft de universitaire overheid al laten weten dat UDLL ook in het tweede semester van dit cursusjaar de lezingen niet kan laten doorgaan met een publiek van senioren in de aula De Somer.

De lezingen van het **Tweede semester van cursusjaar 2020-2021** zullen eveneens in **digitale vorm** aangeboden worden, dus via rechtstreekse streaming op dinsdagnamiddag **om 14 uur**, vanuit de studio in Mechelen en achteraf ook te (her)bekijken via de video's van de opnames.

**\*Lezingen tweede semester 2020-2021**

**UDLL Derde Leertijd Leuven**

**Februari - maart 2021**

09/02/2021: **Prof. Patrick Callaerts**  
Ons brein: hoe hersenen en gedrag evolueren

16/02/2021: **Prof. Peter Jones**

Het bestuur van UDLL heeft het cursusgeld voor digitale toegang tot de lezingen van het tweede semester vastgelegd op **50 euro**, wat een bijdrage van minder dan 4 euro per lezing betekent.

Iedere betalende cursist zal een persoonlijke inlog-link en een persoonlijk paswoord ontvangen, geldig voor de **12 geplande lezingen**.

**Universiteit Derde Leertijd Leuven vzw**

**Eigen Heerd**

**Minderbroederstraat 5 bus 5601**

**3000 Leuven**

**Tel: 016/32 40 01**

**E-mail: [udll@kuleuven.be](mailto:udll@kuleuven.be)**

**Rekeningnummer: BE57 7380 4224**

**4835 (BIC: KREDBEBB)**

## GISTEREN HEEFT TOEKOMST

### KU Leuven Alumni

2020 stelde ons voor ongekende uitdagingen. Tegelijkertijd hebben we ervaren hoe cruciaal wetenschappelijk onderzoek is.

Terwijl de eerste vaccins toegediend worden, speelt KU Leuven haar rol in het wereldwijde verdere vaccinonderzoek. Zo plant het team van **professor Neyts** spoedig te beginnen met de eerste klinische proeven; waarbij het kandidaat-vaccin op mensen getest zal worden.

Intussen gaven donaties van gulle gevers een extra impuls aan talrijke onderzoeksprojecten in uiteenlopende domeinen.

De inzet van die toegewijde community, niet het minst van onze alumni en *de major donors* van het mecenaatsproject *Opening the Future* onder het voorzitterschap van **Urbain Van Deurzen**, heeft KU Leuven naar een hoger niveau getild in fondsenwerving binnen de



Europese academische wereld.

### 500 jaar KU Leuven

In 2025 vieren we 500 jaar KU Leuven. Samen met onze alumni blikken we dan terug op zes eeuwen bouwen, ontwikkelen en groeien. Vandaag kijken we de toekomst alvast hoopvol tegemoet. Hoopvol dat we elkaar snel weer zien.

Wij wensen een voorspoedig 2021!  
**Frans van Daele**, voorzitter Alumni Lovanienses vzw

**Pieter Lievens**, vicerector bevoegd voor alumni-relaties

**Universiteit Derde Leertijd Leuven vzw**