

# KERK & leven

53

2020

WEEKKRANT

30 DECEMBER

JAARGANG 81

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS  
SINT-ANTONIUS  
DON BOSCO

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

### Kerstwens



#### (T)HUIS

Het is mooi een huis te zijn voor het enige hart dat je niet wil achterlaten

Het is mooi een ladder te zijn voor kinderen die op een sombere/zonnige dag naar de zon willen klimmen

Het is mooi een deur te zijn zachtjes knarsend maar toch opengaand voor al wie wil binnengaan

En een raam waarin het licht niet dooft voor al wie denkt: het is al laat.  
*naar Vjatsjeslav Koeprijanov*

**We wensen jou van harte een zalige kerstmis en een behouden én gezond 2021!**

De liturgieploeg van Don Bosco – Kessel-Lo, Chris, Hermien, Ingrid, Lieve en Majo

### PAROCHIEBLAD 2021

Sluit je weer bij ons aan?

We zien u graag op onze lijst terug!

4330  
BE65 7360 4731 0196 van  
PZK – PAROCHIEBLAD FRA-ANT-  
DBO

Een jaarabonnement voor 2021 komt op 40 euro.  
**Overschrijven:**  
Federatie Frando - Editie nummer

Amerikalaan 29 3000 Leuven  
Mededeling: K&L 2021 Federatie  
Frando - Naam, adres abonnee, pa-  
rochie

KERK  
& leven

Blijf  
verbonden

### CARACAS HULPFONDS

Door het coronavirus vieren we Kerstmis en Nieuwjaar dit jaar in een meer intieme sfeer.

Kerstmis nodigt ons uit om, in navolging van Jezus van Nazareth en Padre Eugenio, elke dag opnieuw voor de verdrukten en rechtelozen, zowel hier als in het verre Venezuela, op te komen.

Pater Willy geeft bijzondere aandacht aan studenten die door het coronavirus noodgedwongen thuis moeten studeren.

Vandaag kan je lezen over Gregory Jhoan Zambrano Espinoza, Een volgende week over Douglas Alexander Yanes Martinez, Moisés Abraham Marciano Diaz, Luis Fernando León en Xavier Eduardo León Aranda.

#### GREGORY JHOAN ZAMBRANO ESPINOZA

In het parochiecollege deed Gregory de lagere school en begon oktober dit jaar het eerste middelbaar.



Gregory Jhoan Zambrano Espinoza

#### Kalenderblaadje

Ik heb een huis voor jou gebouwd  
Zodat je het warm hebt en niet koud.  
Binnen is er een magische sfeer.  
Je bent er welkom, keer op keer.

In dit hart ben je veilig en vertrouwd,



Eugeen Vanhoorenbeke

Het schooljaar is begonnen maar lessen zijn er nog niet. In heel het land is alles online, van kleuterklas tot universiteit. De pandemie bedreigt niet alleen de gezondheid maar ook het onderwijs.

Gregory zit er verveeld mee sinds de quarantaine begon. Hij meent dat er te veel huiswerk bijkomt en er nauwelijks tijd is voor een partij voetbal met zijn vrienden. Al dat schrijven met de hand was hij niet gewend en zijn vader wil ook niemand betalen om het voor hem te doen. Zonder twijfel een verstandige man. De vader van Gregory is bij zijn zes kinderen gebleven toen zijn vrouw het gezin verliet.

Bij de vraag wat er op tafel komt om te eten heeft Gregory het over arepa (maiskoek) met gemalen kaas, maniok en soms kippenvlees. Hij kan er rustig over praten. Er is geen klacht te horen bij hem.

#### Kerst- en Nieuwjaars wensen van Pater Willy

Aan alle lezers en medewerkers van het Caracas Hulpfonds

wens ik van harte een zalig en mooi Kerstfeest en nadien een Gelukkig Nieuwjaar 2021.

Voor uw steun aan de studenten van Campo Rico, voor de blije gezichten die u hierbij maakt in de families, duizendmaal dank.

Dat Hij, die het goede werk in u begonnen is, het moge voltooien en u honderdvoudig belone.

#### Het Caracas hulpfonds

In de Don Boscoparochie werd het Caracashulpfonds opgericht om hun voormalige pastoor de nodige gelden te bezorgen voor zijn levensonderhoud. Maar gaandeweg groeide het fonds uit tot een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Ook na het overlijden van Eugeen in 1982 is het Caracas hulpfonds blijven steun bieden. En via hun tijdschrift **vzw.Caracas Hulpfonds** krijgen we driemaandelijks nieuws uit Campo Rico.

Wil je nader kennis maken met het **Caracashulpfonds**, dan kan je terecht bij **Eddy Deroost**, Verenigingstraat 41 te 3010 Leuven (016/25 35 23)

#### VZW Caracashulpfonds – Driemaandelijks tijdschrift

Uit nr 4 – okt./nov./dec. 2020  
Verantwoordelijke Uitgever: Eddy Deroost

Rekeningnummer van het Caracashulpfonds: BE06 4510 2248 0122

**Het vermogen tot succes schuilt in iedereen**

bzn





## Colofon

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

**DIENST PAROCHEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochebladen@kerknet.be

**ABONNEMENTEN**  
Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Herman Cosijns

**Diocesane redactie Aartsbisdom**  
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

**ABONNEMENTEN**  
**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-FRANCISCUS**  
**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58,  
3330 Korbeek-Lo  
tel. 016 250593 gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

**EINDREDACTIE FRANDO**  
**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

**SINT-ANTONIUS**  
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,  
3001 Heverlee (0475/675667)  
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee

**SINT-FRANCISCUS**  
**Parochiesecretariaat**  
Tienssteenweg 190,  
3001 Heverlee  
tel. 016 25 04 59 of 0492 319215  
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: dinsdag,  
donderdag en vrijdag.

## VIERINGEN

## SINT-FRANCISCUS

Omwille van de Coronamaatregelen kunnen we tot nader beslissing geen vieringen aanbieden. Van zodra de vieringen terug plaats mogen vinden zullen wij jullie verwittigen via de mail en de valve aan de kerk.

Wel zullen wij iedere zondag een bezinning blijven maken en verspreiden, zoals we dit reeds in de afgelopen weken deden. Ken je iemand die ook een bezinning wil ontvangen dan kan je altijd hun mailadres achterlaten bij Lieven.Dries@telenet.be

## SINT-ANTONIUS

Geen vieringen wegens de strengere coronamaatregelen. Wel bezinningsblaadjes en bezin-

ningsteksten op de website zoals tijdens de lockdown.

## DON BOSCO

*Rekening houdend met de corona-maatregelen zijn er op zondag geen erediensten.* De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de voorziene vieringen, die nu wegvallen, aan de parochianen.

Op de website Ademtocht: www.ademtocht.be - zijn de teksten ook terug te vinden.

**Zondag 10 januari 2021**

**Zondag 14 januari 2021**

**In Linden, Bovenlo, Franciscus, Antonius, Vlierbeek gaan voorlopig geen vieringen meer door.**

## Derde Leeftijd Leuven

## \*Laatste lezing eerste semester

05/01/2021: **Em. Prof. Ignace Bossuyt**  
De Symphonie fantastique (1930) van Hector Berlioz, een muzikale autobiografie

\*Lezingen tweede semester 2020-2021

## UDLL Derde Leeftijd Leuven

09/02/2021: **Prof. Patrick Callaerts**  
Ons brein: hoe hersenen en gedrag evolueren

16/02/2021: **Prof. Peter Jones**  
(Over)leven binnen planetaire grenzen. De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid.

23/02/2021: **Prof. Jelle Haemers**  
Vrouwenrechten in de geschiedenis: het perspectief uit de 'donkere' middeleeuwen

02/03/2021: **Dr. Joke Wuestenbergs**  
Miswaadokter: arts of detective ?

09/03/2021: **Prof. Georgi Verbeeck**  
Hongarije: 100 jaar in de schaduw van zijn verleden

16/03/2021: **Dr. Ri Deridder**  
De toekomst van de gezondheidszorg in ons land

23/03/2021: **Prof. Anne-Mieke Vandamme**  
De coronapandemie en het coronabeleid

30/03/2021: **Prof. Arnoud De Meyer**  
Een Aziatische visie op de wereld van morgen. De verschuiving van het economisch en cultureel zwaartepunt naar het Oosten

20/04/2021: **Prof. Peter Lievens**  
Nanowetenschap en nanotechnologie: droom, revolutie en impact

27/04/2021: **Dhr. Jan Nolf**  
Voorzorgvolmacht: de juridische bescherming van senioren. Een stappenplan met A en B: wat je zelf doet, doe je beter

04/05/2021: **Prof. Karel Van Acker**  
Circulaire economie, groei binnen de grenzen van onze natuurlijke rijkdom?

## KU LEUVEN

11/05/2021: **Prof. David Cassiman**  
Het is niet onopgemerkt gebleven: waar gaan we naartoe met die zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen?

## Inschrijvingen voor de lezingen van het tweede semester

Op basis van de huidige vooruitzichten in verband met de coronapandemie heeft de universitaire overheid al laten weten dat UDLL ook in het tweede semester van dit cursusjaar de lezingen niet kan laten doorgaan met een publiek van senioren in de aula De Somer.

De lezingen van het **Tweede semester van cursusjaar 2020-2021** zullen eveneens in **digitale vorm** aangeboden worden, dus via rechtstreekse streaming op dinsdagnamiddag **om 14 uur**, vanuit de studio in Mechelen en achteraf ook te (her)bekijken via de video's van de opnames.

Het bestuur van UDLL heeft het cursusgeld voor digitale toegang tot de lezingen van het tweede semester vastgelegd op **50 euro**, wat een bijdrage van minder dan 4 euro per lezing betekent.

Iedere betalende cursist zal een persoonlijke inlog-link en een persoonlijk paswoord ontvangen, geldig voor de **12 geplande lezingen**.

U kan **inschrijven** voor de UDLL-lezingen van het tweede semester van cursusjaar 2021-2020 aan de hand van de volgende betalingsgegevens.  
- **Bedrag: 50 euro**  
- **Beginstigde: Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw**  
- **Rekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 (BIC: KREDBEBB)**

Omwille van redenen van praktische organisatie vragen we in te schrijven **uiterlijk tegen 8 januari 2021**.

**Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw**  
**Eigen Heerd**  
**Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven**  
**Tel: 016/32 40 01**  
**E-mail: udl@kuleuven.be**

## Vredeslicht 2020

Het vredeslicht wordt ieder jaar **door een kind in Bethlehem** aangestoken. Het wordt door de Oostenrijkse televisiezender ORF als initiatiefnemer overgevlogen naar Linz (in Oostenrijk) zonder dat het vuur mag worden gedoofd. Twee weken later wordt het licht **van mens tot mens aan elkaar doorgegeven, niet alleen in Oostenrijk, maar over heel Europa**.

Het vredeslicht wil een teken zijn van hoop, vrede, verdraagzaamheid en verbondenheid tussen mensen onderling.

In de loop der jaren kreeg het vredeslicht al snel een aantal ankerpunten in Europa. De idee achter het initiatief is dat mensen het Vredeslicht met elkaar kunnen delen, over grenzen, over leeftijden, religies, ziekte en gezondheid,... heen.

Niet alleen in Europa, maar ondertussen al over de Oceaan; aan de andere kant van de wereld. Het vredeslicht wil een uitnodigend instrument zijn om elkaar te kunnen ontmoeten en wie weet, naar elkaar te kunnen luisteren. Op zoek gaan naar de diepere waarheid van iemands leven, ook al is die spiritueel en levensbeschouwelijk onderbouwd. Hierdoor kan je ontdekken dat de waarheid bij iemand anders, geen waarheid is die gebaseerd is op regeltjes of concepten, maar vaak een waarheid is die van binnen uit komt. Het is net zoals bij de 'Liefde', het verwarmt van binnen uit naar de andere mensen toe.

**Van hart tot hart, van ziel tot ziel! Dit is wat het vredeslicht wil doen! En wellicht is juist daar ook de waarheid te vinden. In het geven van een heel eenvoudig symbool, vaak zonder woorden.**

Het vredeslicht staat open voor elk systeem, religie of politieke strekking die de fundamentele mensenrechten respecteert. Het is een vuur dat mensen met elkaar verbindt en waarvan ieder in zijn of haar eigen levensbeschouwing elkaar de hand wil reiken.

**Het vredeslicht is er om elkaanders persoonlijkheid te helpen dragen.**

**Mensen met elkaar verbinden....**

Velen voelen zich verbonden met de miljoen mensen, die tijdens de donkere dagen het vredesymbool met elkaar willen delen. Midden de feesttafel, bij patiënten in het ziekenhuis of het rusthuis en op openbare plaatsen, doet deze waakvlam ons aan iets herinneren. Namelijk dat we over menselijke, levensbeschouwelijke of politieke grenzen heen, door het vredeslicht, met elkaar verbonden kunnen worden. De symboliek van vuur, en meer bepaald van het vredeslicht, is bij mensen nooit veraf geweest.

**Generatie-overbruggend. Het vredeslicht brengt zowel kinderen, volwassenen en senioren samen.** Zowel oud als jong kunnen het elkaar toebedelen. (Iedereen weet dat bij het overhandigen



van het kleine licht enige voorzichtigheid geboden is naar kinderen toe.)

Het vredeslicht is voor ons allemaal een kans om verantwoordelijkheid op te nemen en het probleem van de eenzaamheid zoveel als mogelijk in te dijken.

## Een dank-je-wel licht overhandigen.

Het gebeurt nog altijd te weinig. Iemand 'dank je wel' zeggen. Een arts die iemand heeft genezen, een brandweerman die iemand kon redden, een leerkracht die een kind iets bijbracht, een postbode die tijd vrij maakt voor senioren. Er zijn redenen genoeg om niet alleen iemand in de bloemen te zetten, maar hem of haar ook het licht aan te reiken. Wellicht was deze man of vrouw in het afgelopen jaar een licht voor iemand anders. Hiervoor willen we graag tijd vrijmaken. Deze verhalen van dienstbaarheid en liefde zijn vaak de mooiste verhalen die mensen elkaar kunnen toebedelen. In het licht van Kerstmis menen we te weten dat het vredeslicht hier een rol van betekenis kan spelen.

## Je bent pas overleden, als je wordt vergeten.

Tijdens de feestdagen worden mensen soms geconfronteerd met een lege stoel in de woonkamer. Iemand die er niet meer is. Soms is dit gemis groot. Mensen kiezen er dan voor om het vredeslicht op het graf te plaatsen, terwijl aan de feesttafel hetzelfde vredeslicht brandt. Op een of andere wijze blijft men dan verbonden met mensen die we jammer genoeg uit handen moesten geven.

een bijzondere uitnodiging.... Het vredeslicht heeft iets. Aan ieder van ons om uit te maken wat het voor mensen kan betekenen. Het positieve van het verhaal is, dat mensen ermee aan de slag kunnen. Het is een middel, dat iedereen ertoe kan aanzetten, om in onze diverse samenleving, mensen met elkaar te verbinden.

Meer info op [www.vredeslicht.be](http://www.vredeslicht.be)

## Vredeslicht in onze parochie

Het vredeslicht werd maandag 14 december vanuit Bierbeek ook verdeeld over de verschillende pastorale zones in Leuven. Dinsdag 15 december kreeg onze pastorale zone KesseLinde het licht en werd het verdeeld onder de verschillende gemeenschappen. Op Kerstavond 24 december (van 15 tot 16 u) en op Kerstdag 25 december (van 10 tot 11 u) hebben wij het licht verdeeld onder de mensen die onze kerk bezochten.

Van harte  
Werkgroep liturgie  
Sint-Franciscusparochie

(Iedereen weet dat bij het overhandigen



## EEN HUIS VAN LIEFDE EN LICHT



Gezegend dit uur en het licht ons gegeven.  
Gezegend de woorden geladen met kracht.  
Gezegend jij, mens hier naast mij en alles wat ons bijeen brengt.  
Gegroet en gezegend in naam van de Eeuwige Vader, Zoon en heilige Geest. (Kris Gelaude)

### DEEL 1 - HUIS VAN GERECHTIGHEID

Als mensen of groepen mensen **een woonprobleem** hebben, wijst dat er vaak op dat ze ook op andere terreinen het slachtoffer van uitsluiting zijn. Als mensen of groepen van mensen niet menswaardig kunnen wonen, is dat dikwijls omdat onze samenleving hen gewoon geen 'plaats' gunt... (Welzijnszorg vzw / Samen Tegen Armoede)

#### \*Wij steken de eerste kaars aan:

**Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.**

### DEEL 2 - HUIS VAN BARMHARTIGHEID

In **Boerderij De Bereklauw** in Herent vinden bewoners, jong en oud, uit alle geledingen van de samenleving, een plekje om te wonen. Mensen die een veilige gemeenschap nodig hebben om weer sociale contacten aan te gaan, maar evengoed mensen die aan het werk zijn. Iedereen draagt een steentje bij.

Daklozen, vluchtelingen, artiesten, studenten, mensen met psychische problemen, ex-gedetineerden, kinderen, ouderen, idealistische jongeren, andersvaliden, reizigers, andersdenkenden, enz. Al die mensen wonen al jaren samen in een voortdurende wisselende samenstelling. Sommigen maar enkele dagen, anderen jarenlang.

Iedereen die iets wil bijdragen aan

dat bruisend oord is welkom. Er is geen specifieke begeleiding voorzien voor de 'kwetsbare' mensen. Bewoners dragen zorg voor elkaar. Iedereen wordt gestimuleerd om zijn of haar kwaliteiten te ontwikkelen.

Gosse, stichter en bezieler -Verder dan Thuis - bezinningsboekje Spoor Zes 2020

**\* Wij steken de tweede kaars aan: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.**

### DEEL 3 - KERSTVERHAAL

#### De herberg in Betlehem" (Jozef Wilkon)

"Het was in het Nabije Oosten, in het schrale land van Jordanië, waar bijna geen struiken of bomen groeien. Twee mensen trokken door dat barre land: Jozef en Maria. Keizer Augustus had een grote volkstelling bevolen. Ook Jozef moest terugkeren naar zijn geboorteland om zich te laten tellen. Maria verwachtte haar eerste kind. Ze was moe van de zware reis en ze verlangde naar een rustige plaats waar ze haar kind ter wereld kon brengen."

Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stonden ze verbaasd stil. Nog nooit hadden ze zo'n drukke gezien. De straten waren tjokvol reizigers en kooplieden.

Een kruidenkoopman zei dat er daar nergens plaats was voor hen. Ze maakten nog kans op een slaapplek in een herberg bij een vriendelijke man verderop.

Jozef bedankte de koopman en baande zich met moeite een weg door de mensenmassa.

Maria en Jozef kwamen pas laat bij de herberg aan. Maria voelde dat haar kindje weldra geboren zou worden.

**Lied: O Suver Maecht van Israël - Herman Van Veen**

"Jozef begroette de herbergier en zei: 'We hebben dringend een onderdak nodig waar mijn vrouw ons kind ter wereld kan brengen.' De herbergier leidde ze de herberg in. 'Kijk zelf maar,' antwoordde hij. 'Dit is de enige kamer die we hebben en die is stampvol met reizigers en hun dieren. Dit is geen plaats om een kind geboren te laten worden. Niet ver hiervandaan vinden jullie een schone stal met vers hooi en stro'. Zijn zoon zou hen de weg wijzen."

In de stal maakten Jozef en de jongen van het stro een zacht bed voor Maria.

Het was een koude nacht.

De jongen was een hele tijd bezig met het bijeen drijven van de schapen en de ossen. Toen hij de dieren naar de stal leidde zag hij **een bijzondere licht**. Een ster scheen aan de hemel, zo mooi, zo stralend helder als hij nog nooit had gezien. Een wonderbaarlijke rust ging van de ster uit.

Langzaam liep de jongen op de stal toe en toen hij de deur opendeed, zag hij het kind in de kribbe liggen.

#### Lied

**Jezus, u bent het licht in ons leven. Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.**

**Jezus, u bent het licht in ons leven. Open mij voor uw liefde, o Heer !** (Taizé - melodie: 'Jésus le Christ')

### DEEL 4 - HUIS VOOR IEDEREEN

#### Tijdelijk wonen

De gevelramen bij Lieve en Marcel zijn bezaaid met affiches voor culturele evenementen en 'Gastvrije gemeente'-posters. Naast de bel hangt een blaadje met instructies: één keer rinkelen voor **Lieve en Marcel**, twee keer rinkelen voor **Rochehate**.

Lieve en Marcel vonden het meldingsformulier 'Tijdelijk Wonen' op de website van Ruimte Vlaanderen en leverden het ingevuld af

bij de dienst Ruimtelijke Ordening van Herent. Niet onbelangrijk: Rochehate werkt deeltijds, maar als hij een leefloon of een werkloosheidsuitkering kreeg, dan zou hij alsnog het bedrag voor een alleenstaande krijgen. Dankzij de Melding Tijdelijk Wonen werd Rochehate namelijk als apart 'gezin' op hetzelfde adres als Lieve en Marcel gedomiciëerd. Hij kreeg daarbij de nieuwe code 'T140-141 LOG05 Tijdelijke Opvang' in het rijksregister. Dat tijdelijke karakter en het feit dat hij grotendeels instaat voor zijn eigen kosten, maken dat het in dit geval niet gaat om samenwonen, maar louter om samenhuizen als alleenstaande.

Ik vraag Rochehate of hij een boodschap heeft voor Vlamingen die eraan twifelen om met erkende vluchtelingen samen te huizen. "Samenhuizen is niet alleen goed voor erkende vluchtelingen, maar ook voor Vlamingen. Ik merk dat veel mensen niet begrijpen wat wij hier komen doen. Door met elkaar samen te huizen, kunnen we elkaars land beter leren kennen, kunnen we onze culturen delen en gaan we vanzelf elkaars zorgen beter verstaan."

Nils Luyen. Orbit, Tijdelijk Wonen

#### \*Wij steken de derde kaars aan:

**Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.**

### DEEL 5 - HUIS VAN HOOP

**Getuigenis: Voor de eerste keer in al die jaren was ons huis groot genoeg.**

We waren net verhuisd, we hadden eindelijk een betere woning gevonden. Voor de eerste keer was ons huis groot genoeg om Kerst te kunnen vieren samen met de kinderen, de kleinkinderen en de rest van de familie. Al die jaren ervoor kon dit niet. Ons huis was te klein, te koud, geen geschikte keuken om het feest voor te bereiden.

Het was een heel druk Kerstfeest, maar superleuk. Eentje om nooit te vergeten. Sinds die keer slaan we nooit meer over: Kerst is feest en in ons huis is er plaats voor iedereen. Marianne Van den Bremt, ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting bij Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen (een project met Welzijnszorg)

#### \*Wij steken de kaars aan:

**Jezus, u bent het licht in ons leven. Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.**

**Jezus, u bent het licht in ons leven. Open mij voor uw liefde, o Heer !** (Taizé - melodie: 'Jésus le Christ')

### ZENDING EN ZEGEN

#### Zegenwens

Gaan wij heen van hier in het vertrouwen dat God met ons gaat, dat de Eeuwige scheppend met ons bezig is, dat de Zoon ons gaande houdt op zijn weg, dat de Geest ons bezielt met kracht tot liefde. Amen.

#### Wonen overal

Tekst: Huub Oosterhuis Melodie: Suze Naanje

Wonen overal nergens thuis, Aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.

Vallende sterren, de schim van de maan, Mensen die opstaan en leven gaan, Mensen, veel geluk.

#### Wonen overal even thuis

Handel en wandel en huis na huis, Loven en bieden op waarheid en waan, Wagen en winnen en verder gaan, Mensen, veel geluk.

#### Wonen overal bijna thuis

Aarde mijn hemel mijn vadershuis, Stijgende sterren, de lach van de maan, Mensen die dromend een stem verstaan, Mensen, veel geluk.

#### Kerstwens zie pagina 1

Uit de viering voor 25 december 2020 in Don Bosco  
Opgesteld door Chris Willocx en Hermien Den Tandt

## MENTAAL WELZIJN

### Stad Leuven polst bij handelaars en horeca-uitbaters naar mentaal welzijn

De stad Leuven belt alle handelaars en horeca-uitbaters op om te horen hoe het gaat. Dat zijn er 1.500.

"We willen mee waken over de draagkracht van onze ondernemers", zegt schepen van Handel Johan Geleyns. "Niemand was voorbereid op een jaar zoals 2020. Voor velen was de verplichte sluiting van horeca-zaken en van niet-essentiële winkels een nieuwe klap in een zwaar jaar. Voor de horeca-



Polen naar mentaal welzijn

uitbaters blijft het wachten op een heropening. Daarom belt de stad hen op, om te vragen hoe het met hen gaat en hoe ze omgaan met het moeilijke jaar", zegt Geleyns.

De bellers luisteren naar het ver-

haal van ondernemers. Daarna bekijken ze samen de mogelijkheid van online verkoop of takeaway, en gaan ze na of de ondernemer alle steunorganen van de lokale, Vlaamse en federale overheden waar hij of zij recht op heeft, heeft aangevraagd.

De handelaars reageren positief op het initiatief. Oppositiepartij N-VA hoopt dat de stad nog een stapje verder gaat en de stadstakken op ondernemen nu al kwijtscheldt voor het eerste kwartaal van 2021.

(hsh) Het Nieuwsblad 12 december 2020

## De brandende hut

De enige overlevende van een scheepsramp spoelde aan op een klein onbewoond eiland.

Hij begon te bidden tot God en vroeg: 'God, wil je me redden?'

Elke dag tuurde hij de horizon af op enig teken van hulp. Maar niemand leek hem te missen.

Uiteindelijk bouwde hij een hut met wrakhout, zodat hij zich kon beschermen tegen weer en wind, en er zijn weinige bezit in kon bewaren.

Op een dag, nadat hij voedsel had gezocht, zag hij zijn hut in vuur en vlam. Het ergste was geschied: hij was alles kwijt. Hij was verdrie-



tig en kwaad. 'God, hoe kun je mij nu zoiets aandoen?' riep hij.

De volgende dag werd hij wakker door het getoeter van een schip. Het naderde het eiland om hem te redden.

'Hoe wist je dat ik hier was?'

'We zagen jouw rooksignaal,' zei de kapitein.

#### Chantal Leterme

uit 'Een parel voor elke dag'



## Gaudete! Verheug u!

### En de vreugdebodschap klinkt: Gaudete! Verheug u!

Er is goed nieuws op komst! Want uitkijken naar Kerstmis, de herdenking van de menswording, is ieder jaar weer aangetrokken worden door het licht in een donkere tijd. Voor sommige mensen is het letterlijk en figuurlijk een donkere tijd. Welzijnszorg stelt daarom als thema van deze actiezonntag: "EEN HUIS VOOR IEDEREEN". Het gaat hier over concrete mensen die in heel slechte omstandigheden gehuisvest zijn of helemaal geen woonst hebben.

### Hoe zit dat in Groot-Leuven?

Laten we op deze actiezonntag concreet kijken: Op 21 februari 2020 telde 36 sociale organisaties uit Leuven, in totaal 446 volwassenen en 90 kinderen die op die dag dakloos waren. Het gaat hier om mensen die volledig buiten wonen alsook om mensen die (tijdelijk) bij vrienden of familie logeren omdat ze zelf geen huur kunnen betalen. Enerzijds schrok men van het resultaat, anderzijds raakte men ervan overtuigd dat de werkelijke cijfers nog hoger liggen. Er was één lichtpuntje: niemand van de 90 kinderen heeft die nacht op straat geslapen.

### Hoe voelen we ons daarbij als Christenen?

Vanuit het evangelie worden we opgeroepen om iets te doen aan dit onrecht. Tegelijkertijd zitten we gevangen in onze angst, onze vooroordelen, onze ongerustheid om

zelf tekort te komen. We zijn bang om zelf iets te ondernemen. We zijn bang om uitgelachen of zelfs uitgesloten te worden. Onze angst wordt gevoeld door mensen of groeperingen die er voordeel bij hebben dat mensen angstig zijn. Dan hoor je woorden als: "Ze hebben het zelf gezocht. Dat ze werken zoals wij." Of: "Ze komen naar hier om te profiteren van onze welvaart zonder zelf een bijdrage te leveren; dat ze teruggaan van waar ze gekomen zijn. Wij gaan toch ook niet naar ginder?"

Graag nodig ik je uit om de woorden van de bijbel naast onze woorden te leggen.

### Eerste lezing (Jes.61.1)

Gods dienaar zegt: "God de heer, heeft mij uitgekozen. Hij heeft mij zijn geest gegeven; Hij heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te brengen. En om aan mensen die lijden, weer hoop te geven. Hij heeft mij gestuurd om tegen gevangenen te zeggen; "Jullie zijn vrij."

### Tweede lezing (1Tess.5,14-16)

"Vrienden, ik wil dat jullie gewoon je dagelijks werk blijven doen. Als iemand dat niet doet, zeg er dan iets van. Als mensen het moeilijk hebben, spreek hen dan moed in. Steun de zwakken, en heb geduld met iedereen. Als iemand je kwaad doet, doe hem dan geen kwaad terug. Maar wees goed voor elkaar en voor iedereen. Wees altijd blij!"

### Evangelie

Johannes de dooper, van zijn kant, spreekt met de priesters, levieten en farizeeërs over de komst van Jezus de Messias. (Joh.1, 23, 26-27).

Johannes antwoordde met de woorden uit het boek Jesaja: "Ik ben diegene die roept in de woestijn. Ik roep: Maak de weg vrij voor de Heer... Ik doop de mensen met water. Maar na mij komt iemand die belangrijker is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om zijn schoenen uit te trekken. Hij is al gekomen, maar jullie weten niet wie het is."

### Homilie

Wat kunnen/moeten wij met deze boodschappen uit de bijbel?

Hiervoor laat ik graag het woord aan Jacques Haers, Jezufet en vroegere medeparochiaan.

Jacques zegt:

"Jezus is Gods' toezegging voor de toekomst van het leven, van de schepping en van mensen; Hij is Gods' geëngageerde aanwezigheid. Het engagement van God is radicaal, veel radicaler dan we zelf spontaan zouden vermoeden of denken of zelfs durven denken... God is diegene die een kans vraagt om zijn droom te verwezenlijken en wij staan voor de uitdaging of we God al dan niet die kans gunnen. God is, in de liefde die Hij mensen en schepping aanbiedt en toedraagt, totaal kwetsbaar."

Dat zijn woorden die vragen om af en toe herlezen te worden.

Uit de Franciscusviering van de 3e zo vd Advent

## "Waar ik werd aangeraakt ging ik en ga ik"

Er verschenen in dit parochieblad reeds enkele artikeltjes, zoals "Misdieners, snotjoenk, keskespiser", welke bij sommigen toch even de wenkbrauwen deed fronsen en deze verhalen vragen misschien om een ruimere duiding.

Wel, die artikels komen uit het boek dat Modest Campforts zaliger, pastoor in o.a. Don Bosco Kessel-Lo, zelf schreef:

**"Waar ik werd aangeraakt ging ik en ga ik"**

En die ervaringen kwamen in een boek terecht. Zo begon het:

Verleden zomer 2002 ben ik met Jan Das naar de viering van twintig jaar Oikoten geweest. Samen hebben we ons zot gelachen met het meesterlijke Circus Ronaldo. Ik botste daar (figuurlijk dan!) op Mieke, Leo en Liliana. We gaan een pintje drin-

ken en het een woord brengt het ander mee. Ik vertelde o.a. dat ik aan het noteren was waar ik in mijn leven, van kindsbeen af, geboeid en geraakt ben geweest door, wat we zouden kunnen noemen, een diepere werkelijkheid. En hoe dit mijn leven en mijn manier van geloven heeft richting gegeven.

"Mag ik dat eens lezen?" vraagt Mieke.

"Ja, Mieke, gij moogt dat! En zelfs zonder auteursrechten!"

"En Leo zal dat wel uitcomputeren!"

En zo is het, op den duur, een heel boek geworden.

"En mogen anderen dat misschien ook wel lezen?"

Ga je gang! Het is zonder enige pretentie geschreven. Zo maar gewoon verteld zoals ik het aanvoeld heb. Ik heb er nooit moeite voor gedaan om mooie, vlot leesbare zinnen te schrijven. Wat me te binnen schoot heb ik in dertien haasten neergekrabbeld. Het was toch maar voor mij alleen bedoeld.

Ocharme, de Leo! Als hij al die vlugge hanepoten moet ontwarren!

Als anderen dat nu willen lezen kan me dat eigenlijk ook niets schelen, want al wat er gebeurd is in mijn leven is zomaar aan mij gebeurd, zomaar aangeraakt door dingen en mensen die me aangezet hebben om te geloven en te leven zoals het verlopen is.

Het is dus helemaal geen autobio-



grafie en nog veel minder "memoires". God zeg! wie ben ik om me met zo gezegde memoires en autobiografie bezig te houden. Het zijn dus gewone ervaringen, die ieder mens kent en heeft, maar die raakpunten zijn van iets diepers. Als ik iets zou kunnen ervaren van een Goddelijke Dimensie in het leven, dan is het voor mij, langs deze weg gegaan.

Mogelijk verschijnen er in de toekomst nog enkele "hanepoten" van Modest in dit blad.

**Het boek (uit 2003) is niet meer verkrijgbaar, maar wie deze humoristische en andere anekdotes nu al interesseren, die kan het volledige boek lezen op [www.franciscusfrando.be/Kroniek-Modest.htm](http://www.franciscusfrando.be/Kroniek-Modest.htm)**

Veel leesplezier.

Leo



Modest Campforts - (c) Leo Page

## ZIE, GIJ ZULT ZWANGER WORDEN



Verheug je, want een vrouw is zwanger, een kind zal geboren worden,

Op weg naar het licht,

het licht dat het wint van de duisternis,

Eeuwige, wij bidden U, ga met ons mee.

Nu nog in barensweeën, zuchtend en steunend,

maar weldra zal het kind geboren zijn,

de lang verwachte.

Nieuw leven,

nieuwe hoop dat dood niet het laatste woord heeft.

Daarom willen we hier de vierde kaars ontsteken,

we zijn op weg en iedereen die wil mag zich bij ons aansluiten.



een embryo van licht

licht dat het wint van de duisternis

Mensen zijn en worden steeds aan mensen toevertrouwd.

Zo heeft God zijn thuis met mensenhanden

tussen ons gebouwd.

Wij, mensen,

zijn elkaanders hoeder en behoeder.

Een embryo heeft steeds een schoot nodig.

Zo groeit in ons midden

uw dynamiek, God, uw warme zegen.

Mensen zijn en worden steeds

aan mensen toevertrouwd.

Raak ons aan.

Als de nachten donker zijn

ontsteek een licht in onze ziel.

Als de storm raast in en over ons,

wees dan nabij in een zacht suizen.

Al het verdriet, alle vertwijfeling, alle woede

laat ze verstillen bij U.

Vloei in ons uit,

Stroom door ons heen,

wees kracht in ons, liefde,

wees licht in ons, ruimte,

leer ons stil zijn, leer ons open zijn,

uw heilige Naam in ons midden,

uw heilig Woord in ons hart,

verbondenheid met allen,

grenzen doorbroken.

Onuitsprekelijke, wees bij ons,

raak ons aan.

Catharina Visser

Een warme groet van Mieke!

alsook van Caroline, Mathieu, Mirjam en Myriam.

Uit de Antoniusviering vd 4<sup>e</sup> zondag vd Advent

## De kersttijd is altijd een tijd van solidariteit.

Dat jaar zelfs meer dan anders! Helemaal is er dit jaar geen echte andere kerstmarkt maar volgend jaar staan we er hopelijk terug.

We mogen zeker niet de keten van solidariteit en warmte verbreken. Sta mee op in de ongelijke strijd tegen armoede!

Jouw steun blijft een verschil maken!

Steun WSM via BE41 8900 1404 3510 of via de QR code

Steun Welzijnszorg via BE21 0000



0000 0303 via via of via de QR code

Jouw steun blijft het verschil maken

**Heel veel dank daarvoor!!**