

# KERK & Leven

52

2020

WEEKKRANT

23 DECEMBER

JAARGANG 81

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS  
SINT-ANTONIUS  
DON BOSCO

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

### Neem deel aan de zonale Kerstviering 2020



Beste lid van onze pastorale zone KesseLinde  
Wat een jaar, wat een rare advent, ...  
En toch is er hoop ...  
Hoop op een ander leven, op een nieuw leven...  
De start wordt gegeven op Kerstmis.  
Dan wordt voor ons alvast nieuwe Hoop geboren.  
Graag willen we deze dag met elkaar verbonden zijn.  
Daarom zullen we op Kerstdag een kerstviering doorsturen voor de hele pastorale zone.

Pastor Rony Timmermans en ikzelf zullen u die dag graag verwelkomen in de digitale viering.

**De viering kan je vanaf 25 december vinden op [www.kesselinde.be](http://www.kesselinde.be)**

Warme Kerstgroeten  
Lieven Dries  
voorzitter werkgroep liturgie  
Pastorale zone KesseLinde



De campagne van Welzijnszorg gaat deze advent over recht op voldoende en betaalbare huisvesting met de slogan "Wonen Onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!"

In de campagne zijn er getuigenissen van mensen die om de een of andere manier moeilijkheden ondervinden om aan geschikte huisvesting te komen.

Ze leven van een leefloon en de prijzen op de private huurmarkt zijn te hoog en bedragen meer dan 1/3 van hun inkomen.

Het bijeenprokkelen van én de huurwaarborg én de eerste maand huur (dat is in het totaal vier maanden huur in reserve hebben) samen met het aankopen van meubilair is te hoog gegrepen. De sociale huurmarkt kampt nog altijd met lange wachtlijsten van langer dan een jaar.

Op de **private huurmarkt** worden echt verkrotte woningen verhuurd, die niet geschikt zijn om in te wonen, maar soms hebben mensen geen keuze. Vaak zijn het ook mensen die hun rechten niet ken-

nen of die geen of maar een zeer beperkt netwerk hebben. Ook jongeren die omwille van omstandigheden op zichzelf zijn aangewezen zijn vogels voor de kat op de huizenmarkt.

En dan het dilemma: sociale huurmarkt wil zeggen dat je een redelijke kans hebt op huursubsidie maar dat je wel jaren moet wachten. (En waar verblijf je ondertussen.)

Private huurmarkt betekent vaak barre woonomstandigheden, niet tevreden? Vertrek maar er zijn nog zoveel wachtenden na u. Maar waar moet je naartoe. Je bent sneller geholpen maar een huursubsidie kan je vergeten.

Om nog maar te zwijgen over de discriminatie op de private huurmarkt omwille van sociaal statuut, gezinssamenstelling (alleenstaande ouders, meestal moeders), of afkomst. (Met een vreemde naam, kan je het al vaak vergeten, nog voor er een ontmoeting in levende lijve is geweest.)

*Uit de misviering in Don Bosco - 29 november 2020*

### RESPECT



Zij gaan dood!  
De beste generatie sterft.  
Degenen en zij die zonder lange studies alles gaven voor hun kinderen.  
Degenen die zonder grote middelen

hebben geholpen en financiële crisis hebben doorgemaakt.

Ze zijn stervende.

Zij hebben tijden van oorlog gekend, beperkingen, genoeg genomen met weinig.

Ze hadden pijn en lijden, maar zeiden het niet. Soms werkten ze als beesten.

Ze zouden kwetsbaarder zijn dan wie dan ook.

Zoals het was in hun leven, sterven ze in stilte.

Ze durfden er nooit aan te denken het land op te voeden, en toch!

Ze waren op zoek naar eenvoudige geneugten, zoals een stukje van het leven van hun kleinkinderen delen.

De samenleving laat hen deze wereld verlaten, alleen en nog steeds in de steek gelaten, ondanks de

mooie beloften van alle politici die ze hebben gekoesterd.

Ze vertrekken zonder te storen, zij zullen altijd degenen zijn die het minst storen, zij zullen vertrekken zonder afscheid.

Dus aan degenen die de hele tijd klagen dat ze thuis opgesloten zitten, omdat hun kapsalons, nagelstudio's of zelfs de sporthallen gesloten blijven...dat ze niet kunnen feesten, op vakantie gaan en altijd meer geld eisen van de staat...

Uit **RESPECT** voor deze generatie die ons stiltejes verlaat... maar met waardigheid.

"Denk na voordat je over je kleine zelf praat."

Roger De Wolf

"Pracht van een tekst, zeker eens lezen. Ik weet niet wie deze tekst geschreven heeft, maar petje af!!

### Als je 100 mensen niet kan helpen help er dan 1

bzn





## Colofon

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.trevipus.be

**DIENST PAROCHEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ABONNEMENTEN**  
Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecencentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Herman Cosijns

**Diocesane redactie Aartsbisdom**  
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

**ABONNEMENTEN**  
**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-FRANCISCUS**  
**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58,  
3330 Korbeek-Lo  
tel. 016 250593 gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

**EINDREDACTIE FRANDO**  
**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

**CONTACTADRESSEN**  
**DON BOSCO**  
**Jef Wauters**  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

**SINT-ANTONIUS**  
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,  
3001 Heverlee (0475/675667)  
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee

**SINT-FRANCISCUS**  
**Parochiesecretariaat**  
Tiensesteenweg 190,  
3001 Heverlee  
tel. 016 25 04 59 of 0492 319215  
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: dinsdag,  
donderdag en vrijdag.

## VIERINGEN

**SINT-FRANCISCUS**  
Kerstvieringen  
Omwille van de Coronamaatregelen kunnen we tot nader beslissing geen (advents- en kerst-)vieringen aanbieden.

Van zodra de vieringen terug plaats mogen vinden zullen wij jullie verwittigen via de mail en de valve aan de kerk.

Wel zullen wij iedere zondag een bezinning blijven maken en verspreiden, zoals we dit reeds in de afgelopen weken deden.

Ken je iemand die ook een bezinning wil ontvangen dan kan je altijd hun mailadres achterlaten bij Lieven.Dries@telenet.be

Voor Kerstdag willen we graag een viering aanbieden via internet. Meer info hierover op vorige pagina.

De werkgroep liturgie

**SINT-ANTONIUS**

Geen vieringen wegens de strenge-re coronamaatregelen.

Wel bezinningsblaadjes en bezinningsteksten op de website zoals tijdens de lockdown.

**DON BOSCO**

*Rekening houdend met de corona-maatregelen zijn er op zondag geen erediensten.* De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de voorziene vieringen, die nu wegvallen, aan de parochianen.

Op de website Ademtocht: www.ademtocht.be - zijn de teksten ook terug te vinden.

**Vrijdag 25 december 2020**

Viering opgesteld door: Chris Willox en Hermien Den Tandt

**Zondag 10 januari 2021**

**Zondag 24 januari 2021**

**In Linden, Bovenlo, Franciscus, Antonius, Vlierbeek gaan voorlopig geen vieringen meer door.**

## DE KRACHT VAN VERGEVING



**Pax Christi**

**Vergeven is niet hetzelfde als vergeeten.**

Wie oprecht vergeeft, vergeet niet. Wie vergeeft kiest ervoor om zich niet over te geven aan dezelfde vernietigende kracht die zoveel lijden veroorzaakt. Zij doorbreken de vicieuze cirkel.

Wie oprecht vergeeft, kiest ervoor om de geest van wraak niet te verspreiden in de samenleving, want vroeger of later zou die terugkeren en zijn deel eisen. Wraak bevredigt nooit echt de slachtoffers. Wraak lost niets op.

Vergeving is geen straffeloosheid. Net zoals rechtvaardigheid ook niet gelijk staat aan straffen om eigen woede te botvieren. Rechtvaardigheid werkt als zij voortkomt uit liefde, uit respect voor de slachtoffers, als een manier om nieuwe misdaden te voorkomen en het algemeen goed te beschermen.

Vergeving is datgene wat ons toelaat om rechtvaardigheid na te streven, zonder in een spiraal van wraak of het onrecht van het vergeten terecht te komen.

(Geïnspireerd door Fratelli Tutti, Paus Franciscus)

**Hard en lang straffen? Zinnig!**

Wist je dat 60% de mensen die uit de gevangenis vrijkomen, hervallen en terug worden opgesloten? Het strafstelsel in België faalt: het creëert nieuwe onveiligheid.

Misdaden kunnen we als samenleving natuurlijk niet laten gebeuren. De slachtoffers moeten erkend worden en de maatschappij beschermd.

Hard en lang straffen. Het effect

hiervan is averechts. De prioriteit moet zijn dat de gestrafte na vrijlating zijn daad niet zal herhalen. Het is tijd voor een nieuwe aanpak.

**Investeer mee in veiligheid**

Pax Christi strijdt tegen geweld. Stap voor stap willen we komen tot een beter strafstelsel. Het belang is groot: een veiliger samenleving voor jij en ik.

Al meer dan 5 jaar bouwen we expertise op. We leerden de wereld achter de gevangensmuren beter kennen, gaven workshops 'omgaan met conflict en frustraties' aan gedetineerden en creëerden een theaterstuk over het leven na een gevangenisstraf en de obstakels om een nieuw leven op te bouwen.

**Nood aan een doeltreffender strafstelsel**

**Pax Christi zoekt vrijwilligers om te helpen sensibiliseren rond dit belangrijk maatschappelijk thema. Heb jij zin om eens in je pen te kruipen, een actie te ondernemen of een project op te zetten met het oog op een effectiever en rechtvaardiger strafstelsel?**

Interesse? Stuur een mailtje naar Olivier Forges: olivier.forges@paxchristie.be en kom bij de nieuwe werkgroep: 'Strafstelsel en detentie'.

**Je kan ons ook geldelijk steunen**

door een overschrijving op het rekeningnummer BE41 8939 4403 7310 van Pax Christi Vlaanderen  
Gestructureerde mededeling: 562/6018/50777

Voor een gift van 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Uitzonderlijk ontvang je hiervoor in 2020 een belastingvermindering van 60 %. Bij een gift van 40 euro krijg je dus 24 euro terug.

## Overdrijven wij niet?

Met ons gejammer en gezeur voor een intiem Kerstfeest. Elk nieuwskanaal herhaalt het honderduit, hoe erg dat is. Hoe zelig het zal zijn met Kerstmis.

Is dat echt zo? Is dat waarachtig?  
Of zijn we gewoonweg verweende lieden, die niet meer zien wat we wél hebben.

De stad kreunt onder een toeloop van koopjesmensen. Gezinnen rouwen om het familiefeest dat niet doorgaat. Reclamefolders spuwen afhaalmenu's. Champagne spuit uitbundig in het rond.

Corona kan stikken, ikke, ikke boven alles. We lopen elkaar overhoop in verlichte winkelstraten en steden. "Op de koppen lopen", onrustig zoekend naar glitter en schitter, naar vreten en zuipen.

Feesten! Feesten alom! In familie gezellig samen. Jeetje...de realiteit is vaak anders, spanning, onderlinge twisten op het o zo gezellige kerstdineetje.

De meesten onder ons zijn gelukkigen. Zijn zaligen. Met een dak boven het hoofd. Met warmte, kleding, voeding, een sociale omgeving, vriendschap. Nu inderdaad apart maar toch verbonden.

Ons land kent vrede! "Vrede aan alle mensen". Stuk voor stuk rijkelijke kerstcadeaus!

Helaas, die geschenken behoren niet aan allen toe.

Kerstmis... stille verwondering, om Gods liefde naar de mensen toe.

Zachtjes neurie ik: "Gloria, gloria..."  
Dit kerstcadeau gun ik mijzelf.  
Mia Bertmans

## De kleine vrede in de grote oorlog - 24 december 1914

Het front strekte zich uit van Vlaanderen tot aan de Zwitserse grens.

Een lange linie van sombere loopgraven.

Aan de ene kant lagen de Duitse soldaten, aan de andere kant de Britse. Soms was er maar 100 meter tussen hen.

Aan de Duitse kant begon een soldaat te zingen.

Stille nacht

Anderen namen het lied over.

Al snel klonk vanuit de loopgraaf een prachtig gezang.

Aan de Britse zijde neuriede men mee.

Na het lied applaudisseerden de Britten.

'More, more!' riepen ze.

De Duitsers zongen een ander lied. Toen begonnen de Britten te zingen.

Aan de Duitse zijde stak een soldaat een bord omhoog.

'You no shoot, we no shoot' stond erop.

De soldaten vergaten dat het oorlog was.

Ze klauterden uit de loopgraven.

En in het niemandsland tussen de



beide linies, omhelsden Britse en Duitse soldaten elkaar.

Ze deelden Duitse bratwurst en Engelse Christmaspudding.

Iedereen zong en dronk.

Met Kerstmis begroeven ze samen alle doden die in het niemandsland tussen de loopgraven lagen.

Niemand schoot. Iedereen was veilig.

Even leek de oorlog niet meer te bestaan.

Maar na Kerstmis ging alles weer zijn gewone gang.

De soldaten, die de dag ervoor nog broederlijk met elkaar zongen en aten, kregen van hun generaals het bevel om elkaar te beschieten.

Anders werden ze zelf neergeschoten.

Maar zij die het overleefden, hebben deze kerst nooit vergeten.

Chantal Leterme,

uit "Een parel voor elke dag"

## PAROCHEBLAD 2021

**Sluit je weer bij ons aan?**  
**We zien u graag op onze lijst terug!**

4330  
BE65 7360 4731 0196 van  
PZK -PAROCHEBLAD FRA-ANT-  
DBO

Een jaarabonnement voor 2021 komt op 40 euro.

**Overschrijven:**  
Federatie Frando - Editie nummer

Amerikalaan 29 3000 Leuven  
Mededeling: K&L 2021 Federatie  
Frando - Naam, adres abonnee, parochie

**Kennis maakt macht.  
Liefde geeft kracht (bzn)**



## HUIS VAN GERECHTIGHEID



**29 november 2020 -1ste adventszon-  
dag**

Met de advent beginnen we een weg van donker naar licht.

We vragen God dat Hij met ons meegaat, ons hart verwarmt en ons pad verlicht.

De advent is een tijd van 'hoop' en 'verwachting'.

### Lichtritus en lichtlied

In de advent zien we uit naar Jezus, het licht in ons leven, het licht voor de wereld.

Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving.

Met het aansteken van de kaarsen op onze adventskrans drukken we ons verlangen uit dat het solidaire licht van Welzijnszorg mag groeien opdat ieder mens kan thuiskomen in een goede en veilige woning.

### Lichtrituuel

We steken de 1ste adventskaars aan en zingen:

De koude hand van de duisternis ligt zwaar op onze dagen.

God, zie de wereld aan en laat het licht de duisternis keren.

Breng uw liefde aan het licht en raak ons met de warmte van uw aanwezigheid.

Laat vrede en vriendschap oplaaien in onze wereld als een schitterend weerlicht van uw mensenliefde.

Vrij naar Kees Pannekoek

**Eerste Lezing uit de profet Jesaja 63, 16b-17, 19b; 64, 3b-7**

Dichter bij de tijd (Bewerking: C. Leterme)

Heer, U bent onze vader, eeuwenlang al heeft U ons bevrijd.

Niemand heeft een God gezien zoals U, een God die mensen helpt die op Hem vertrouwen.

U gaat naar mensen die rechtvaardig willen leven.

Mensen die uw weg gaan, die aan U denken.

U bent onze vader, Heer.

Wij zijn de klei, U bent de boetseerder, wij zijn het werk van uw hand. Kijk naar ons, want wij zijn uw volk.

**Uit het evangelie volgens Marcus 13, 33-37**

Wij moeten waakzaam blijven.

"Je weet niet, wanneer de heer des huizes komt.

Als hij onverwachts komt, laat hij u dan niet slapend vinden.

En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest waakzaam!"

### Duiding

Duisternis, corona, onzekerheid, isolatie. Hoe lang duurt dit nog? Wordt het ooit weer zoals vroeger? Het is gemakkelijker om met een penibele situatie om te gaan, wanneer je weet wanneer die stopt en wanneer je weet wie of wat de oorzaak is. Een al te menselijk verlangen.

Misschien helpt datgene wat we nu allemaal aan den lijve ondervinden om ons in te leven in **mensen op zoek naar een huis**.

Een huis waar het goed is om in te wonen. Waar je zeker bent dat je mag blijven, waar je niet in angst

zit te wachten op noodzakelijke herstellingen of het geld om die te betalen.

Waar je moet hopen dat de huidige elektriciteit en waterleiding het uithouden.

Of erger nog, mensen op zoek naar een huis, keer op keer afgewezen omwille van hun specifieke situatie of achtergrond, alleenstaande moeders, mensen met een migratie-achtergrond of mensen die aangewezen zijn op een leefloon.

Op deze eerste zondag van de advent staan we stil bij onze **verbondenheid** met God. En onze verbondenheid met de gerechtigheid. Wat verstaan wij onder **'gerechtigheid'**?

"Zonder concrete engagementen en handelingen is vroomheid hol en onbeduidend.

In de joodse traditie is 'doen' het criterium voor echtheid in de verbinding tussen mens en God."

"Het leven van de ander voorrang geven op het eigen leven is een hogere vorm van **menselijkheid** die niet spontaan uit onszelf opkomt.

Het is de Oneindige, de goddelijke vonk in ons, die ons naar de ander en naar dit sublieme niveau van mededogen drijft."

Gerechtigheid stijgt uit boven **rechtvaardigheid**.

Rechtvaardigheid zorgt ervoor dat ik krijg waarop ik als mens recht hebt, dit heeft te maken met afspraken, regels en wetten.

Gerechtigheid beoefenen zoals God laat ieder mens tot zijn recht en zijn waardigheid komen.

Deze visie vindt haar grond in de gelovige overtuiging dat 'ieder mens beeld is van God'.

De Bijbelse inspiratie drukt het verlangen uit dat ieder mens mijn zus of broer mag zijn.

Daarom is het van cruciaal belang dat wij onze medemensen op de juiste hoogte plaatsen, op dezelfde hoogte. Dat is essentieel, maar tegelijk niet vanzelfsprekend omdat dit verantwoordelijk-

heid met zich meebrengt.

Sterker nog: dan gaat mijn verantwoordelijkheid vooraf aan mijn vrijheid.

Om het met de Nederlandse theoloog **Erik Borgman** te zeggen:

"De paradox is dat alleen wanneer wij onze eigen waardigheid voor de waardigheid van anderen op het spel zetten, deze waardigheid werkelijk aan het licht kan komen".

Het **evangelie van Marcus** roept ons op om waakzaam te zijn.

We moeten erover waken dat we vanuit onze godsverbondenheid steeds opnieuw met vreugde de gerechtigheid beoefenen.

Maar hoewel we goed weten wat er van ons verwacht wordt, doen we dat lang niet altijd.

Dat is heel menselijk en daarom juist moet **Jezus' oproep** tot waakzaamheid in deze advent des te luideren klinken.

Zorg ervoor dat hij die binnenkort met Kerstmis komt, je niet slapend vindt.

Wees alert voor de mens die een beroep op je doet en een antwoord van medemenselijkheid van je vraagt. Dan komt God jou tegemoet.

In die goddelijke wereld van gerechtigheid is er plaats voor iedereen, heeft iedereen een plek om te wonen en thuis te komen.

*Dus laat ons samen met Welzijnszorg waakzaam zijn, waar en wanneer er vandaag voor mensen in onze maatschappij geen plaats is.*

### Voorbeden met tussenzang

Omdat God liefde is willen we bij hem uitspreken wat er leeft in ons hart...

Bidden wij om **een waakzaam en wakker hart**

dat God herkent in het gelaat van de ander, vooral in het gelaat van hen die arm en kwetsbaar door het leven gaan...

Bidden wij om **een luisterend en meelevend hart**,

dat open staat voor de zorgen en de vragen van medemensen...

Laat ons (zingend) bidden.

**Geef ons een hart groot om lief te hebben.**

**Geef ons een hart sterk om te strijden.**

Bidden wij om **een gelovig en hoopvol hart**

waarin plaats is voor een bijbels woord en een uitzien naar Jezus, midden onder ons...

Bidden wij om **met een blij en warm hart**

om gerechtigheid te beoefenen doorheen onze inzet voor een huis en een thuis voor iedereen...

Bidden wij voor wat er leeft en gebeurt in **onze parochiegemeenschap**

dat mensen ondanks de isolatie toch een gevoel van verbondenheid blijven ervaren.

Luister naar ons bidden, God, hoor ons, verhoor ons. Amen.

**Geef ons een hart groot om lief te hebben.**

**Geef ons een hart sterk om te strijden.**

### Zending en zegen

'Wees waakzaam', zo klinkt bij het begin van de advent, beoefen met vreugde gerechtigheid.

Want zonder concrete engagementen en handelingen is vroomheid hol en onbeduidend.

In de Bijbelse traditie is 'doen' het criterium voor echtheid in de verbinding tussen mens en God.

Mogen de komende dagen vruchten dragen van oefenen in recht doen aan anderen, in solidariteit met elkaar, veraf en dichtbij.

Zegene u daarbij de menslievende God: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

*Uit de viering voor 29 nov. in Don Bosco - Eerste zondag van de advent, opgesteld door Hermien Den Tandt*

## Molenhuis Bérismenil



### Corona treft ook Het Molenhuis

De coronacrisis heeft ons allemaal zwaar getroffen. Ook het molenhuis werd niet gespaard, in het afgelopen jaar kregen we te maken met heel wat afgelastingen, en daarmee zagen we ook onze inkomsten dalen.

Toch blijven we moedig verder bouwen aan onze gezellige plek in de Ardennen in de hoop daar binnenkort nog eens samen rond de kachel te zitten. De coronacrisis biedt namelijk ook kansen. Omdat het huis momenteel weinig bezet is, is het de ideale kans om enkele werken te doen waar we al jaren van

dromen.

Daarom startten we dit jaar aan de bouw van een **nieuwe sanitaire voorziening**, maar om deze werken te kunnen realiseren zoeken we naar extra fondsen.

Gelukkig staan we er niet alleen voor. De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

**Alle giften die we ontvangen vóór 31 december 2020 genieten van een extra belastingvermindering van maar liefst 60%.**

De totale renovatie werd geschat op 61.000 euro. Als molenaars proberen we uiteraard de kosten te druk-

ken door zoveel mogelijk werken zelf uit te voeren.

Ondanks dit zullen we toch moeten beschikken over de nodige fondsen. Help het molenhuis mee naar nieuw sanitair en stort jouw bijdrage op projectrekening:

BE10 0000 0000 0404 - (BIC.BPOTBEBI) Van Koning Boudewijnstichting Met de gestructureerde melding, 128/3269/00031

Alvast hartelijk bedankt in naam van iedereen die graag in het molenhuis vertoeft, en hopelijk tot binnenkort, in Het Molenhuis.

**Jij shopt online? De molen krijgt hiervoor centjes...**

Wist je dat je met jouw aankopen gratis en voor niks de molen financieel kan steunen?

Hoe werkt het?

**Stap 1** Ga naar [www.trooper.be/-moulindebellemeuse](http://www.trooper.be/-moulindebellemeuse)

**Stap 2** Klik op je webshop. De link weet nu dat je ons wil steunen.

**Stap 3** Doe je aankoop zoals altijd. Je betaalt geen euro extra.

**Stap 4** De webshop steunt de molen door een percentage van je aankoop aan ons door te storten.

Kleine moeite voor jou, grote hulp voor ons!

### Moulin de Belle Meuse

Bérismenil, 5  
6892 La Roche-en-Ardenne  
084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten)

[contact@moulindebellemeuse.be](mailto:contact@moulindebellemeuse.be)

## KALENDERBLAADJE

Ze zijn onbetaalbaar, zij die achter regels en wetten de mens zien,

zij die begrip opbrengen voor hen die zich de derde keer stoten,

zij die willen geloven dat mensen op hun manier echt hun best doen.

Ze zijn onbetaalbaar, zij die met open ogen leven, met een open hart,

die weten dat zelfs rechtvaardige wetten mensen niet altijd tot hun recht laten komen.

Ze zijn on-betaalbaar zij die, met vreugde, gerechtigheid beoefenen.

God zal hen tegemoetkomen.

*Kris Buckinx - april 2020 - Uit de viering van 29 nov. in Don Bosco*



## Derde Leeftijd Leuven

De lezingen Universiteit Derde Leeftijd Leuven gaan, omwille van het risico op besmetting met het Covid-19 virus, niet door in de aula Pieter De Somer.

Tot eind 2020 zullen ze op het voorziene tijdstip opgenomen worden in een professionele opnamestudio (Webinars Solutions in Mechelen) en **digitaal** kunnen gevolgd worden. Achteraf kunnen ze tevens (her)bekeken worden. UDLL cursisten kunnen ze digitaal volgen met computer, laptop of smart-TV.

De lezingen van het **eerste semester zullen uitsluitend digitaal** beschikbaar zijn voor de cursisten van het Algemeen programma en van de Bijzondere Cyclus van cursusjaar 2019-2020.

De lezingen vinden elke dinsdagmiddag plaats. Aanvang 14 u.

**Opgelet:** Kerstvakantie - Geen lezing op dinsdag 29 december 2020

Dinsdag 05 januari 2021  
Em. Prof. Ignace Bossuyt: **De Symphonie fantastique (1930) van Hector Berlioz, een muzikale autobiografie**

**LEZINGEN VAN HET TWEDE SEMESTER**  
**UDLL Derde Leeftijd Leuven**  
Inschrijvingen voor de lezingen van het tweede semester

Op basis van de huidige vooruitzichten in verband met de coro-

na-pandemie heeft de universitaire overheid al laten weten dat UDLL ook in het tweede semester van dit cursusjaar de lezingen niet kan laten doorgaan met een publiek van senioren in de aula De Somer, een logische en verantwoorde beslissing.

Het Bestuur van UDLL heeft daarom beslist dat de 12 geplande lezingen van het **Tweede semester van digitale vorm** zullen aangeboden worden, dus via rechtstreekse streaming op dinsdagmiddag vanuit de studio in Mechelen en achteraf ook te (her)bekijken via de video's van de opnames.

Daarnaast heeft het Bestuur ook beslist dat de geplande Bijzondere Cyclus over **'Grensoverschrijdend Recht'** tijdens het voorjaar 2021 verschoven wordt naar cursusjaar 2021-2022.

Zoals vroeger reeds aangekondigd zien we ons verplicht aan de geïnteresseerde cursisten een financiële bijdrage te vragen om de lezingen van het Algemeen Programma van de periode februari-mei 2021 digitaal te kunnen volgen. In verhouding met de lezingen in de aula De Somer is de kostprijs van de digitale lezingen omwille van de professionele opnames ruim zesmaal hoger.

Het bestuur van UDLL heeft daarom het cursusgeld voor digitale toegang tot de lezingen van het tweede semester vastgelegd op **50 euro**, wat een bijdrage van minder dan 4 euro

per lezing betekent.

Uiteraard blijven de cursisten die inschrijven voor de digitale lezingen van het tweede semester 2020-2021 op de prioriteitslijst staan om te kunnen inschrijven voor de lezingen van volgend cursusjaar, die hopelijk opnieuw in aula De Somer kunnen doorgaan.

In tegenstelling tot de werkwijze bij de lezingen van het tweede semester zal iedere betalende cursist voor de lezingen van het tweede semester vanwege de opnamestudio een persoonlijke inlog-link en een persoonlijk paswoord ontvangen, geldig voor de **12 geplande lezingen**.

U kan **inschrijven** voor de UDLL-lezingen van het tweede semester van cursusjaar 2021-2020 aan de hand van de volgende betalingsgegevens.  
- Bedrag: 50 euro  
- Begunstigde: Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw  
- Rekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 (BIC: KREDBEBB)

Omwille van redenen van praktische organisatie vragen we in te schrijven **uiterlijk tegen 8 januari 2021**.

**Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw**  
**Eigen Heerd**  
**Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven**  
**Tel: 016/32 40 01**  
**E-mail: udll@kuleuven.be**

## Arbeidsorder voor werknemers (1870)



"Vroeger was alles beter..." Ha, vergeet het maar! Wij vonden een 'arbeidsorder' uit 1870. Hondereveertig jaar later heet dat, licht gewijzigd, een arbeidsreglement. Dat de gewoonten op de werkvloer sindsdien meer dan licht gewijzigd zijn, is duidelijk als we deze 19-de-eeuwse vuistregels met onderschrift 'Duits document' er even op nalezen.

### ARBEIDSORDER VOOR WERKNEMERS (1870)

Dagelijks voor de aanvang van de werkzaamheden moeten kantoor en bedrijfsruimten ten gronde worden schoongemaakt en de kachel worden aangemaakt; iedere werknemer dient daartoe voldoende kolen mee te brengen.

Er wordt twaalf uur gewerkt. Wanneer dat nodig is moet zonder dwang worden overgewerkt.

Werkmensen die zich met politiek bezig houden, worden op staande voet ontslagen.

De bedrijfsleiding verwacht dat geen enkele werknemer zich te buiten gaat aan misbruik van alcohol of tabak.

Vrouw en dochters van de baas en andere hoge personages dienen eerbiedig gegroet te worden.

Als passende lectuur voor de arbeiders wordt de Bijbel aanbevolen. Ook het lezen van andere boeken is geoorloofd, voor zover deze geen zedenbedervende invloed hebben.

Elke werknemer moet gezond te blijven, want ziek personeel wordt geen loon betaald. Daarom moet eenieder elke week van zijn loon afzonderen om dergelijke tegenslagen te kunnen opvangen.

Een arbeider mag zich nooit vergissen op straffe van ontslag.

Wie de baas tegenspreekt, toont weinig eerbied voor zijn principaal en zal daarvan de gevolgen moeten dragen.

Vrouwelijke werknemers moeten een vrome levenswandel nastreven.

Verlof wordt slechts bij sterfgevallen verleend. Het loon wordt dan ingehouden.

Iedere arbeider moet alles wat hij over zijn baas hoort, zowel in



als buiten het bedrijf, onmiddellijk melden.

Iedereen dient te bedenken dat hij zijn broodgever dank verschuldigd is, omdat hij allen in het leven houdt. En vergeet niet dat veel mensen blij zouden zijn als zij uw baantje konden overnemen.  
**Duits document - Arbeidsreglement uit 1870**

Nota: er zijn twijfels in verband met dit reglement.

1- vertaling moet nog niet zo oud zijn, vermits het niet in de oude spelling is maar wel qua uitzicht het beeld geeft van een oud document.

2- zoek de sociale voorzieningen en de Verfassung van Bismarck eens op, kan je merken hoe een arbeider gewaardeerd werd. (vb.1% sociale bijdrage op het bruto loon voor alle sociale voorzieningen en vakantie dagen).

## Een kerstbezinning bij de stal



Kerststal Vlierbeek-buiten

Ik weet wat jij deze week gaat doen, of misschien is het alreeds gebeurd: de kerststal zetten. Ieder jaar opnieuw rond deze tijd wordt in de woonkamer een aparte plaats gezocht voor een kerststal onder een kerstboom met aangepast feestelijk gedoe. In de gewone inrichting van uw living moet een en ander schuiven. En terecht want je gaat met die kerststal iets heiligs uitbeelden dat in wezen met de zin van je leven te maken heeft. Franciscus van Assisi die voor het eerst een kerststal bouwde had het goed gezien: wat je met je geest en in je hart gelooft – Gods mensliefde die onder ons verschijnt – kan je warempel uitbeelden en zichtbaar maken. Je ziet dan in het Kind in de kribbe die liefde – letterlijk! – wonen in je huis.

Hoe spijtig zou het zijn wanneer het alleen maar om de lampjes, de slingers, de bollen en de kerstcadeaus te doen zou zijn! Als het christelijk kerstgeloof moet wijken voor een opgevulde braadkalkoen is het met ons geestelijk leven, ook met de cultuur die ons omgeeft, heel erg ongezond gesteld.

Maar niet enkel binnenshuis, ook in stad en dorp is het te merken dat het kerstmis wordt. Pleinen, bomen, straten tot en met de dakgoten van de huizen worden versierd met overdadig veel geflikker.

En – als ik vragen mag - : wat is van dit alles de bedoeling? Is het om een kunstmatige sfeer op te wekken die hoogstens drie weken me in een even kunstmatige stemming brengt? Is heel die versierde buitenkant niet toch maar enkel oppervlakkige glitter? Of in het beste geval een rest van nostalgie naar een kerstgeloof dat inmiddels weggedoemd is? Gebeurt eigenlijk het meest feestelijke, het meest genaderijke niet van binnen? In de binnenkant van mijn gemoed, in hart en geest, in ootmoed en gebed moet Kerstmis een feest zijn omwille van de genaden die het Kerstkind ons schenkt: "vrede aan alle mensen van goede wil." Dit is vrede voor ieder persoonlijk bedoeld – in vrede zijn met elk ander én jezelf – én voor de grote wereld waar er zoveel strijd is, oorlog, vervolging en geweld. De vrede die hier door de engel wordt toegezegd is er evenwel een die wij zelf met eigen goede wil niet kunnen maken.

Het is *sjaloom-vrede* waarin het God is die mensen brengt tot tevredeheid met het bestaan doordat in Zijn menslievendheid God dit bestaan verlost en met goddelijkheid vervult. En wanneer je dan die oude schoen- of koekjesdoos met de beelden in erbij haalt om de kerststal

klaar te maken:

Het eerste dat je uit de doos moet nemen, moet de *kribbe* zijn. Die spreekt het duidelijkst van "opstaan voor...". Ze is beeld van advent – tijd van verwachting – én ook beeld van de schamelheid waar God ter wereld komt. God komt tot ons op een voor de wereld onbenullige doch voor begenadigde mensen van hoop heilige plaats: daar waar in hun hart mensen 'open staan', herbergzaam zijn voor de Komen-de. Het is bij de kribbe staand dat aloude hoop op God en redding nakende verwachting wordt.

Het tweede beeld is *Maria*. Negen maanden voordien vroeg zij zich af: "Hoe zal dit geschieden?" en "Wie ben ik dat Hij mij heeft gevraagd?" Maria en de kribbe: een mooiste beeld van moederschap, verwachting en godsgehoof, Ark van het Verbond en Deur van de Hemel, Morgenster. Zet *Jozef* er als derde bij, hij die in de evangelielezing van vandaag genoemd wordt: "de man die rechtschapen was". Vandaag noemen we dit: 'integer'. In die rechtschapenheid heeft ook hij op God vertrouwd.

En als je dan *het kindje Jezus* in de kribbe legt, laat precies dan uw hart nog voller zijn van dankbaarheid en vreugde om dit Godskind dat zijn armen wijd opent naar jou toe. Met die open handen zegt het Kind je: "kom in mijn armen, het zijn Gods armen geopend voor jou" en tevens "neem mij en breng mij thuis in jouw leven zoals mijn Vader de hele mensenwereld in Zijn erbarmensvolle liefde opneemt". De open armen van het Kerstkind zijn open in twee richtingen.

Wanneer je dan *de herders en de schaapjes erbij* zet, denk dan aan hen – de pastores – die in het open veld van de wereld vandaag – pastoraal – de kudde bewaken. Breng hen, herders en schapen, kort bij de kribbe opdat ze aanvoelen hoe ze door die éne Goede Herder in de kribbe zijn behoed.

En tenslotte *de os en de ezel* zeker niet vergeten. Het zijn lastdieren die de zorgen en de lasten van vele mensen naar de kribbe dragen. Met hoe velen zijn ze niet die het lastig hebben om te leven en hun kruis van dag tot dag te dragen? Niet iedereen viert Kerstmis in een feestelijke stemming van gemoed. Niet vergeten dat Gods' liefde in de kribbe speciaal voor hen *verlossingsliefde* is. Ze is dit tenslotte ononderscheiden voor ons allemaal die hunkeren naar God.

Geef toe, je zou voor minder je woonkamer herinrichten om bij de kerststal – en de flikkerlichtjes mogen er gerust bij – dankbaar en ootmoedig en ook duurzaam een genade-moment van godsvrede en godsliefde te ondervinden. En in die ondervinding komen Waarheid, Goedheid en Schoonheid naar je toe, tot in jouw woonkamer, zoals God ze uit Zich van alle eeuwigheid voor ons heeft bedoeld.  
*Martin Moors, pr. (preek zondag 22/12/2019)*