

KERK & Leven

47

2020

WEEKKRANT

18 NOVEMBER

JAARGANG 81

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

PLECHTIGE GELOOSBELIJDENIS EN VORMSEL @ Sint-Antonius / FRANDO



PLECHTIGE GELOOFSBELIJDENIS

Beste allemaal, welkom vanavond bij deze gebedsdienst in voorbereiding op het vormsel dat onze jongeren komende zondag zullen ontvangen. We zijn blij dat we elkaar vandaag na lange tijd weer terugzien, al is het in vreemde omstandigheden. Heel veel dingen mogen vandaag niet: we mogen elkaar geen hand geven, we mogen niet zingen, we kunnen de jongeren ook niet vragen om een aantal teksten te lezen...

Gelukkig kunnen veel dingen nog

wèl: we gaan luisteren naar lezingen over, de vormelingen krijgen een kruisje opgelegd, we spreken plechtig onze geloofsbelijdenis uit, we luisteren naar muziek.

Bezinning

Van Jezus weet ik zo weinig... ik heb nog nooit een foto van Hem gezien. Ik weet ook niet hoe Hij liep, wel met wie. Ik weet niet hoe zijn stem klonk, wel de woorden die Hij gebruikte. Ik weet niet welke kleur van ogen Hij had, wel hoe Hij keek. Ik weet niet of Hij

een sterk hart had, wel dat Hij een groot hart had. Ik weet niet alles van zijn karakter, maar wel dat kinderen Hem graag mochten, en armen zich bij Hem thuis voelden; dat Hij mild was voor wie eerlijk was en streng voor schijnheilige mensen; dat Hij niet te snel oordeelde maar eerder verontschuldigde; dat Hij niet haatdragend was maar ongelooflijk vergevingsgezind. Ik weet eigenlijk veel meer van Jezus dan ik aanvankelijk dacht.

Homilie

Mens van God... Als christenen geloven wij dat niet alles wat hier op aarde gebeurt alleen maar mensenwerk is. Een bijzonder Iemand heeft ons dit duidelijk gemaakt: Jezus Christus. Hij noemde God zijn Vader, onze Vader. Hij openbaarde Gods droom met mens en wereld.

De droom dat mensen elkaar gelukkig zouden maken. Zijn manier van

omgaan met medemensen, vooral met de kleine, de arme, de zieke mens, zijn boodschap van vrede, was voor zijn volgelingen destijds zo overtuigend dat Hij herkend werd als Zoon van God. Velen zijn Hem dan ook gevolgd tot op de dag van vandaag. Heel lang werd door de Kerk het christelijk geloof als het enige ware geloof gezien.

Maar gelukkig zijn er vele wegen om uit te groeien tot een goed mens. Dat hebben we allemaal wellicht al mogen ondervinden. Ook jullie, vormelingen, hoe jong jullie ook zijn, hebben zeker al ervaren hoe zalig het kan zijn als iemand je graag ziet. Maar ook hoeveel pijn het kan doen als anderen je pesten en je het leven zuur maken.

Wij, mensen, jong of oud, zijn inderdaad in staat om anderen gelukkig te maken, maar ook, om anderen den duivel aan te doen. Toch kunnen wij het er met z'n allen over eens zijn; wanneer we iemand

gelukkig maken, zijn we zelf ook gelukkig. En zoals gezegd is één van die wegen om elkaar gelukkig te maken en in vrede samen te leven, op de weg die Jezus ging.

Thuis, op school en vooral in de vormselcatechese hebben jullie Jezus leren kennen.

De verhalen die over Hem werden neergeschreven doen ons beseffen dat er iets was dat Hem begeisterte, iets dat Hem de nodige kracht gaf om van daaruit als een liefdevol mens te leven. Ook jullie zullen zondag die Kracht ontvangen in de zalving met Chrisma.

VORMSEL

Zalving met chrisma en een woordje van de vormheer.

Laat Gods Kracht tot diep in je hart doordringen. Gods Kracht is als een hulp die je meekrijgt om 'mens van God' te zijn.



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON

DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59 of 0492 319215
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: dinsdag,
donderdag en vrijdag.

Vieringen ?

SINT-FRANCISCUS

De coronacrisis steekt weer vollop de kop op en dus moeten we onze kerk sluiten voor onze vieringen, al zeker tot en met 13 december. Met veel spijt gaan er dus geen vieringen door, uitgezonderd uitvaarten in kleine kring.

Voor persoonlijk gebed ben je welkom in de kerk op donderdag van 15 tot 16 u en op zondag van 10 tot 11 u.

Toch willen wij jullie een kans geven om verbonden met ons in gebed te gaan. Daarom bezorgen wij je iedere zondag een bezinning.

Misschien ken je mensen die deze bezinning ook graag ontvangen, laat het ons weten op Lieven.Dries@telenet.be of stuur het thuisadres naar ons door zodat we dit aan hen kunnen bezorgen via de post (als ze niet met internet zouden werken).

Namens de werkgroep liturgie
 Lieven Dries

SINT-ANTONIUS

Geen vieringen wegens de strenge coronamaatregelen. Wel bezinningsblaadjes en bezinningsteksten op de website zoals tijdens de lockdown.

DON BOSCO

Rekening houdend met de corona-maatregelen zijn er op zondag geen erediensten.

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de voorziene vieringen (29/11 – 6/12 – 13/12) die nu wegvalen, aan de parochianen. Op de website Ademtocht.wwww.ademtocht.be - zijn de teksten ook terug te vinden.

Zondag 29 november 2020

Eerste zondag van de Advent
Viering opgesteld door: Hermien Den Tandt

Zondag 6 december 2020

Tweede zondag van de Advent
Viering opgesteld door: Chris Willox en Hermien Den Tandt

Zondag 13 december 2020

Tweede zondag van de Advent
Viering opgesteld door: Majo Werrebrouck en Lieve Neukermans

We wachten de nieuwe maatregelen af, na 13 december.

In Linden, Bovenlo, Franciscus, Antonius, Vlierbeek gaan voorlopig geen vieringen meer door.

Kalenderblaadje

Allerheiligen en Allerzielen zijn twee dagen van danken en gedenken. Ze zijn de voor- en de achterkant van hetzelfde verhaal, het verhaal van dood en leven.

Allerzielen is wat wij weten: geliefden die van ons zijn heengegaan, het pijnlijke afscheid, de lege plek... Allerheiligen is wat wij hopen: dat geen mens buiten Gods hand valt, dat wij over de grenzen van tijd en ruimte verbonden zijn door dat mysterie van grenzeloze liefde. Wij denken vaak dat Allerheiligen

gaat over die vele bijzondere mensen die een plaatsje hebben op de kalender en onze kerken sieren op altaren, pilaren en prentjes.

Wat zou het? Vandaag gedenken we allen die de definitieve voltooiing van hun leven over de dood heen hebben bereikt: mensen uit alle rassen, volkeren en talen, en ook alle godsdiensten.

Wim Seynaeve
Scheurkalender De Druivelaar – 1 november 2020

SCHEURKALENDER DE DRUIVELAAR

geleverd door onze partner Strobbe.

U gaat als volgt te werk:

Door overschrijving op rekeningnummer:
IBAN BE37 0000 0339 7817 van Drukkerij Strobbe bvba, Regina Wautersweg 13 – 8800 Roeselaere-Beveren (Telefoon 051 33 32 11)
Met vermelding van het gewenste aantal exemplaren van De Druivelaar 2021

Prijzen: 1 exemplaar 17,90 euro (incl. btw) – 2 exemplaren 23,30 euro (incl. btw) 3 exemplaren 28,80 euro (incl. btw)

Opgelet: leveringen vóór 1 januari 2021 zijn slechts gegarandeerd voor overschrijvingen die uitgevoerd worden voor 15 december 2020.



Wie wil kan De Druivelaar, na voorafbetaling, thuis ontvangen,

Geloof en je droom wordt werkelijkheid - bzn

Overlijdens in Sint-Franciscus



Leo Nachtergaele

Stil en rustig, zo heeft hij geleefd, zo is hij van ons ook heengegaan.

Op zaterdag 31 oktober 2020 namen we in de Sint-Franciscusparochiekerk Heverlee afscheid van de heer **Leo Nachtergaele**, weduwnaar van Cecile BLEYN, geboren te Oudenaarde op 6 juni 1930 en godvuchtig overleden in woonzorgcentrum Ter Vlierbeke te Kessel-Lo op 26 oktober 2020. Gelet op de opgelegde richtlijnen was het afscheid in beperkte kring. Met dank aan het team van woonzorgcentrum Ter Vlierbeke en allen die Leo een bezoekje brachten.

Ik sta aan de kust.

Een witte zeilboot ontvouwt zijn zeilen in de ochtendbries en zet koers naar de blauwe oceaan. De boot is schitterend en vol kracht en ik blijf hem gadeslaan tot hij niet méér is dan een wit wolkenliertje en verdwijnt daar waar de zee en lucht in elkaar overgaan. En dan zegt iemand naast me: "Daar, hij is verdwenen". Verdwenen? Waar naartoe? Verdwenen uit mijn gezichtsveld. Dat is alles. Zijn mast, romp en rondhout zijn nog precies even groot als toen hij de haven verliet en hij is nog even goed in staat zijn levende lading naar zijn bestemming te varen. Het kleine formaat zit eigenlijk in mij, niet in hem. En precies op het ogenblik dat iemand naast me zei: "Daar, hij is verdwenen", zijn er elders stem-

men die vreugdevol roepen: "Daar is hij!". En dat is sterven. (Uit het gedachtenisprentje)

Op vrijdag 6 november 2020 namen we in de Sint-Franciscusparochiekerk Heverlee afscheid van mevrouw **Babette Vanderveeren**, weduwe Guy Dekoninck, geboren te Schaarbeek op 12 mei 1929 en overleden te Heverlee op 29 oktober 2020. Als gevolg van de regeringsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus vond het afscheid plaats in beperkte kring. De familie dankt u voor uw blijken van medeleven. De Sint-Franciscusgemeenschap zal haar gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2021.

Begin van de herfst,
Bijna volle maan.
Hoogtij, de stad slaapt.
Je adem stopt.
Screen.

De dood is absoluut en zoals jij, onopvallend, in de herfst stopt als de wind.

Stopt als de wind en hoog in de lucht de wolken eenvoudig hun weg verder zoeken.

- naar Wallace Stevens, "The Death of a Soldier"



Babette Vanderveeren

PAROCHIEBLAD 2021



Via **KERK&leven** werken we met z'n allen week na week aan meer verbondenheid.

'**Blijf verbonden**' is een warme oproep aan iedereen om - vooral nu onze vrijheid beperkt is - elkaar niet los te laten.

Luk Vanmaercke – Hoofdredacteur

Sluit je weer bij ons aan?

We zien u graag op onze lijst terug!

Schrijf zeker over voor eind november. Zo zal je geen parochieblad moeten missen. De jaarprijs voor het Parochieblad is 40 euro.

Federatie Frando – Editienummer 4330

BE65 7360 4731 0196 van
PZK – PAROCHIEBLAD FRA-ANT-DBO
Mededeling: K&L - 2021 Federatie Frando – parochienaam

Abonnementen: Philippe Nachtergaele – philippe.nachtergaele@gmail.com

Heb je vragen over je abonnering dan kan je je richten tot:

*Sint-Franciscus

Thierry Van Craenem: thierry.vancraenem@gmail.com
Parochiesecretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee (016 25 04 59)
Open op di., do. en vr. van 9.30 tot 11.30 u.

*Sint-Antonius

Mathieu Voets: mathieu-voets@telenet.be

*Don Bosco

Gilberte Havet: gilberte.havet@gmail.com

ALLERHEILIGEN ALLERZIELEN 2020 in Don Bosco - "noli me tangere"



Gedachtenisprentje

"noli me tangere" "raak me niet aan" "houd me niet vast" "nader me niet"

Vandaag vieren we het hoogfeest van Allerheiligen, een dag waarop onze Don Bosco gemeenschap haar geliefde doden, de overleden parochianen van het voorbije jaar gedenkt. Een speciale welkom dan ook aan de families van de overledenen, welkom in naam van V.Z.G.

Noli me tangere

De tijd die wij beleven doet me denken aan het woord dat Jezus in de tuin tot Maria van Magdala sprak: noli me tangere, op drie manieren te verstaan "raak me niet aan", "houd me niet vast" of "nader me niet"

Zoals we tijdloos verbonden blijven met onze geliefden over de dood heen zullen wij moeten leren afstandloos onze geliefden in het leven nabij te blijven.

Psalm 15

ENE, wie mag te gast zijn in uw tent, wie mag op uw heilige berg verblijven?

Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft, in zijn hart geen boze plannen

koestert, geen bedrog pleegt met zijn tong; Wie zijn evenmens geen schade doet en zijn burens niet te schande zet.

Wie de boosdoeners veracht, maar de dienaars van de Heer in ere houdt; Wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt, zijn bezit niet uitleent tegen woekeer, als getuige niet omkoopbaar is. Wie zich zo gedraagt, zal niet wankelen in eeuwigheid.

Lezing uit het evangelie van Mattheus

Maar als hij die scharen ziet klimt hij op naar de berg; als hij gaat zitten komen zijn leerlingen tot hem. Hij opent zijn mond en is hen gaan onderrichten, zeggend:

Zalig

wie arm zijn aan de geestesadem omdat van hen is het koninkrijk der hemelen; zalig wie treuren, omdat hun troost zal worden toegeroepen; zalig de zachtmoedigen, omdat zij de aarde zullen beërven zalig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, omdat zij zullen

worden verzadigd; zalig de ontfermers, omdat zij ontferming zullen ervaren, zalig de reinen van hart omdat zij God zullen zien; zalig wie vrede stichten, omdat zij zullen worden uitgeroepen tot zonen van God; zalig wie worden vervolgd vanwege gerechtigheid, omdat van hen is het koninkrijk der hemelen; zalig zijt ge wanneer ze u zullen beschimpen en vervolgen en al wat boos is zullen zeggen, tegen u vals getuigend vanwege mij; verheugt u en jubelt, omdat uw loon overvloedig is in de hemelen.

Duiding

1. Wij worden vandaag geconfronteerd met strenge te onderhouden regels om de gezondheid van mensen te vrijwaren.

Misschien weten we het niet maar veel regels in de bijbel waaronder de voedingswetten beogen juist hetzelfde. Maar de bijbel graaft dieper en verwoordt wat van waarde is om een gezonde samenleving in al zijn aspecten en domeinen mogelijk te maken.

Zo hoorden we psalm 15 in het begin van, deze viering waar in 10 regels beschreven staat hoe een mens komt tot zo'n samenleving.

In zijn bergrede verwoordt Jezus ditzelfde in acht zaligheden. Vaak wordt zalig geïnterpreteerd als een aanmoediging tot berusting, passiviteit en onderwerping voor iedereen.

Daarom verkies ik de vertaling van de franse taalkundige Chouraqui die zalig vertaalt als 'En marche'. Hij verklaart zijn vertaling zeggende dat het Hebreeuws woord, dat wij als zalig vertalen, de rechtschapenheid oproept van wie zich laat leiden door de Thora, het onderricht, het woord van God.

En marche wil zeggen: 'Zet je in beweging, doe iets met je leven', en sluit sterk aan bij de bijbelse oproep dat steeds weer terug komt: **Sta op en ga, zet je op de weg naar gerechtigheid.**

2. Afstand nemen verandert onze manier van kijken. In volgend parochieblad illustreren we dat met een prachtig verhaal van de jongen op het dak.

Afstand nemen en/of houden Een blik nog nooit eerder gezien. Licht op al wat van waarde is. Mensen hebben daar blijkbaar nood aan, aldus het verhaal:

De mensen blijven nooit. Eventjes hebben ze nodig. Eventjes om op adem te komen. Eventjes om hun woede van het dak te schreeuwen. Eventjes om stilte te vertellen over wie ze graag zien. Eventjes om radeloos het hoofd te schudden. Daarna gaan ze weer.

Dat is precies wat de bijbel doet, al wat van waarde is doen oplichten. Zoals in de inleiding gezegd doet dit me denken aan het woord dat Jezus in de tuin tot Maria van Magdala sprak: noli me tangere, op drie manieren te verstaan "raak me niet aan", "houd me niet vast" of "nader me niet"

Zoals we tijdloos verbonden blijven met onze geliefden over de dood heen zullen wij moeten leren afstandloos onze geliefden in het leven nabij te blijven.

Gedenken

I De mensen van voorbij, wij noemen ze hier samen. De mensen van voorbij, wij noemen ze bij namen. Zo vlinderen zij binnen in woorden en in zinnen en zijn wij even

bij elkaar aan 't einde van het jaar.

Emma Struyf - Jef Verboven - Marcel Vermaelen

II De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet.

Camiel De Vis - Maria Van Rillaer - Elisabeth Rundfeldt (Putti) - Eddy Timmermans

III De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten. De mensen van voorbij zijn in een ander weten. Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen. De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij.

Alle parochianen die in het verleden zijn gestorven, alsook de slachtoffers van oorlogen geweld, oorlog, klimaatopwarming.

En marche

Afstand nemen en/of houden. Een blik nog nooit eerder gezien. Licht op al wat van waarde is. (Jef Wauters)

En marche, sta op en ga, Daartoe worden we gezegend In de naam van Vader, Zoon en H. Geest

Uit de viering van 1 november 2020 in het Don Boscocentrum Voorganger: Jef Wauters



Allerheiligen 2020 in Sint-Franciscus - In liefde met ons verbonden

Welkom in onze kerk voor een moment van stil gebed.

Heiligen zijn geen supermensen, het zijn gewone mensen met fouten en gebreken, maar het zijn wel mensen die meer aan anderen dan aan zichzelf hebben gedacht. Mensen die naar Jezus voorbeeld anderen gelukkig maken,

Er zijn ook veel heiligen van kort geleden, mensen die we gekend hebben, maar geen beeld hebben, geen naam op de kalender. We denken aan mensen die gestorven zijn, hen die we vandaag heel speciaal herinneren. De lieve en goede mensen die leefden zoals Jezus het bedoelde en die voor een stuk heilig zijn in het hart van familie en vrienden. Er zijn veel heiligen die nu nog leven. Als we naar Jezus' voorbeeld anderen gelukkig maken. Dus ieder van ons kan heilig zijn of heilig worden.

Er brandt hier een kaars voor de overledenen uit onze gezinnen en

onze families.

Er brandt hier een kaars voor al onze vrienden en kennissen die we verloren hebben, voor hen die onverwacht weggerukt werden uit ons leven.

Er brandt hier een kaars ter herinnering aan de mensen om wie niemand treurt, bij wiens begrafenis niemand aanwezig was.

Er brandt hier een kaars voor alle mensen die tengevolge van de Covid-epidemie, zonder de aanwezig-



heid van hun geliefden, overleden zijn.

Er brandt hier een kaars voor alle mensen die omkwamen door hongere, oorlog, terreur en geweld.

Er brandt hier een kaars voor al diegenen die vandaag en op dit moment, waar ook ter wereld, sterven.

Er brandt hier een kaars voor ons allemaal, opdat we voor anderen een toevluchtsoord zouden zijn. Opdat wij van mens tot mens een teken van heiligheid zouden doorgeven aan mekaar en dit tot geluk van ons allen.

Er brandt hier een kaars voor hen die we gedenken:

- EH. Jacobus Rosier**
- EH. Petrus Coen**
- EH. Mauritz Andries**
- EH. Modest Goossens**

- Maria Deweerdt**
- Daniël Caveye**
- Lucia Scholtus**

- Liza Uyttebroeck**
- Roos Huysmans**
- José Cartois**
- Leo Nachtergaele**

We denken ook aan de vele Parochianen of leden van onze verenigingen waarvan ons het overlijden gemeld werd, maar waarvan de uitvaart elders plaatsvond:

- Jef Vanlaer**
- Laura Vandermolen**
- Julia Lemmens**
- Hilda Wouters**
- Lucienne Vallons**
- Andries Welkenhuysen**
- Miet Goris**
- Maria Van Rillaer**
- Josee Vandenbosch**
- Jeane De Vos**
- Viktor Poppe**
- Eugeen Brams**
- Josee Verecke**
- Eddy Timmermans**
- Jef Geeraerts**
- Philomene Kerselaers**
- Julia Dries**
- en de vele slachtoffers van Corona!**

Hun glimlach en hun zorgen zijn voorbij, hun lieve aandacht voor de daagse dingen die door hun hoofd en door hun vingers gingen en alles wat zij waren voor u en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar géén vraag en ook géén antwoord doet de pijn vergeten die wij tezamen om hun heengaan leden en die zal blijven schrijven na vandaag.

In hun dapper rechtgetrokken spoor naar Gods oneindig land willen wij lopen hen achterna, die hoopten wat wij hopen: zij zijn niet méér dan enkele stappen voor.

Anton Van wilderode

Allerheiligen - Allerzielen 2020 in Sint-Antonius



MENSEN OM NIET TE VERGETEN

In de novembermaand willen we - meer nog dan anders nog - onze lieve doden gedenken.

Willy Peeters
Flor Hendrickx
Jos Van den Bosch
François Buekenhout
Gilbert Theys
Josée Vereecke

Zij blijven in ons hart een bijzondere plaats innemen. Tegelijk willen we ook kracht putten uit alles wat zij voor ons bete-

kend hebben en blijven betekenen. En we willen bidden tot onze God dat Hij ons helpt geloven dat onze lieve doden nu eeuwig bij Hem geborgen zijn.

Als iemand van wie je heel veel gehouden hebt, sterft, ga je zelf ook een beetje dood. Je wordt overspoeld door metershoge golven van verdriet.

En niets of niemand lijkt de pijn in je hart te kunnen genezen.

Tot iemand je bij de hand neemt en je warme woorden van vriendschap toefluistert. Dan voel je dat lieve mensen eigenlijk nooit sterven.
Erwin Roosen

Dwalend op het kerkhof krijgen oude verhalen een nieuw leven.

Verhalen van rust, van vrede, van verzoening, van wat ooit was en altijd zo zal blijven.

Mijmeringen die deugd doen, die doen voelen dat het leven niet voor niets is.

De plaats voelt heilig.

Wie hier rust, is hier voor eeuwig. Wie hier rust, is mij eeuwig dierbaar.

Stil, sober, ingetogen en dankbaar. Dankbaar voor alles wat ooit was én van waaruit wij mogen verder leven.

Sober maar... niet somber.

Een rustig vertrouwen, in het verleden en in de toekomst: dat God ons niet zal vergeten in die eeuwigheid.

Naar Heidi Deceuninck

Met de dood voor ogen vertelde Jezus zijn leerlingen hoe zij 'zijn afscheid' moesten beleven.

Heb geen angst, zei Hij, en wees niet treu-



rig als Ik er straks niet meer zal zijn. Geloof me, Gods hart is wereldwijd.

Ik ben niet bang om door de dreigende dood op God terug te vallen, gewoon omdat Ik weet dat het goed is in Hem. Dat het goed is in het grote Leven geborgen te zijn. In God vinden wij elkaars leven onbeschadigd terug tegen de tijd dat God 'alles in allen' zal zijn.

Tot zolang kan Ik jullie alleen maar zeggen: wie Mij heeft meegemaakt, heeft tegelijk God zelf leren kennen. Wat Ik gedaan heb en wie Ik ben geweest, het was de levende God zelf die in Mij ten einde toe aan het woord kon komen en Die zichzelf heeft laten kennen al doende wat Ik deed. Moet Ik nog meer zeggen? Geloof dan op grond van mijn daden onder jullie, dat de Vader leeft in Mij en Ik in Hem.

Dit wil Ik jullie nog meegeven: als jullie de Heer willen zien, geef Hem dan zelf te zien door voor elkaar 'zo goed als God' te zijn.

Ze vragen hoe lang 'het' nu al geleden is en hoe het met me gaat en ik, ik glimlach en zeg dat het goed gaat en noem de datum van je heengaan



en vertel hoe ik mijn weg gevonden heb en wie ik allemaal ontmoet en waar ik allemaal mee bezig ben maar ik vind geen woorden - of geen moed - om te zeggen hoe sterk ik je nog altijd mis op heel onverwachte momenten en hoe diep ik naar jou verlang en hoeveel pijn het nog allemaal doet zonder jou of nee niet zonder jou maar met jou ergens anders met jou anders...
naar Mieke Kerckhof

Warme groeten

Myriam, Mirjam, Mieke, Mathieu en Caroline

WEES WAAKZAAM

Wees waakzaam

want voor je het beseft heeft de consumptiewereld met je diepste dromen een loopje genomen en je verlangen naar geluk netjes ingepakt in koopgedrag.

Wees waakzaam

want voor je het beseft zijn je vragen verstomd en zie je niet meer hoe het onrecht wordt goedgepraat, en ben je aangepast aan wat 'de gewone gang van zaken' heet.

Wees waakzaam

want voor je het beseft praat je mee met wat ze allemaal zeggen: dat het elk voor zich is in het leven, en dat jij toch ook maar één keer leeft.

Wees waakzaam

want voor je het beseft leef jij ook ten koste van anderen, ook al heb je de mond vol van kiezen voor de zwaksten.

Wees waakzaam

want er zijn vele lampjes die dreigen uit de gaan bij mensen rondom ons, namelijk de lampjes van de draaglast (lange winteravonden, eenzaamheid, stopzetting bezoek in de ziekenhuizen, gezondheid die zwaar sputtert,...) en het draagvermogen (de rek wordt wel eens te ver uitgetrokken).

Laten we denken aan de "warme omarming"!

Laten wij de "olie" zijn, zo kan er soms ook opnieuw een lichtje gaan branden.

We vinden zoveel dat ons gegeven is, vanzelfsprekend, we verliezen ons in de drukte van elke dag... onze lamp gaat uit, onze olie is op.

God en Vader, maak van ons wakere mensen die geen kansen laten liggen om de wereld van morgen vooruit te helpen. Moge wij waakzaam blijven, niet indommelen, en bewust blijven van uw nabijheid. *Uit de bezinning van de Sint-Franciscus gemeenschap - 8/8/2020*

DERDE LEEFTIJD LEUVEN

Zoals reeds meegedeeld gaan de lezingen Universiteit Derde Leeftijd Leuven, omwille van het risico op besmetting met het Covid-19 virus niet door in de aula Pieter De Somer.

De lezingen gaan niettemin door zoals gepland, maar alleszins tot eind 2020 zullen ze op het voorziene tijdstip opgenomen worden in een professionele opnamestudio (Webinars Solutions in Mechelen) en digitaal kunnen gevolgd worden. Achteraf kunnen ze tevens (her)bekeken worden.

UDLL cursisten kunnen ze digitaal volgen met computer, laptop of smart-TV.

De lezingen van het **eerste semester zullen uitsluitend digitaal** beschikbaar zijn voor de cursisten van het Algemeen programma en van de Bijzondere Cyclus van cursusjaar 2019-2020. Hiervoor is geen nieuwe inschrijving nodig.

Er worden tot nader bericht geen nieuwe cursisten toegelaten.

De lezingen vinden elke dinsdagmiddag plaats. Aanvang 14 u. Einde rond 15.45 u.

Komende lezingen 2020

Dinsdag 24 november 2020

Prof. Hylke Vandenbussche: **Euro-pa: Waar ga je heen? Brexit en andere schokken.**

Dinsdag 01 december 2020

Dhr. Luc Vankrunkelsven: **Corona, afname biodiversiteit en Braziliaanse Cerrado. Wat hebben wij daarmee te maken?**

Dinsdag 08 december 2020

Prof. Geert Deconinck: **Elektriciteitsvoorziening in het volgende decennium: decentraal en datagedreven**

Dinsdag 15 december

Prof. Els De Vos: **Toekomstige woonvormen in Vlaanderen**

Opgelet: Kerstvakantie - Geen le-

zing op de dinsdagen 22 en 29 december 2020

Dinsdag 05 januari 2021

Em. Prof. Ignace Bossuyt: **De Symphonie fantastique (1930) van Hector Berlioz, een muzikale autobiografie**

Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw-Eigen Heerd - Minderbroederstraat 5, 3000 Leuven Tel: 016/32 40 01 udl@kuleuven.be

VOEL JE VEILIG!

Seniorama:

Nieuwe regeling contactpunten senioreninspecteurs

De nieuwe seniorenpostbus al opgemerkt in ons lokaal dienstencentrum?

Aangezien het Coronavirus ons voorlopig nog in de greep houdt, moeten we op zoek gaan naar een alternatieve aanpak van activiteiten. De maandelijkse contactpunten van de senioreninspecteurs zijn dan wel voorlopig beperkt, maar de senioreninspecteurs van Lokale Politie Leuven bedachten een creatieve oplossing.

'Wij begrijpen de nood aan fysieke ontmoetingen, maar we voelen ons evenzeer verantwoordelijk voor de veiligheid van onze senioren.

Dit was de drijfveer om op zoek te gaan naar een alternatief voor de maandelijkse contactpunten. Daarom hebben wij de 'seniorenpostbus' in het leven geroepen', vertellen senioreninspecteurs Patricia en Jean-Lou, 'In de toekomst denken we er ook aan op een digitale manier aan de slag te gaan'.

Heb je een vraag, een probleem of wens je iets te melden aan de senioreninspecteurs? Steek een briefje in de seniorenpostbus met de vermelding van je naam en je telefoonnummer zodat de senioreninspecteurs telefonisch met jou kunnen opnemen. De seniorenpostbus wordt regelmatig, maar niet dagelijks door de senioreninspecteurs

leeg gemaakt en is dus alleen bestemd voor het melden van NIET-dringende zaken.

Wil je de senioreninspecteurs op kortere termijn spreken? Dat kan. Zij blijven **telefonisch** bereikbaar op 016 21 09 10 of 0491 91 25 35 of **per e-mail** naar pz.leuven.senioren@police.belgium.eu.

Een afspraak met **fysiek contact** is uitzonderlijk mogelijk, maar alleen wanneer het echt noodzakelijk is. Dit gebeurt steeds na overleg van de senioreninspecteurs met de verantwoordelijke van het lokaal dienstencentrum.

Seniorama vzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

CORONAMAATREGELEN EN KOTFEESTJES

Studenten in Leuven

Sinds de verstrenging van de coronamaatregelen heeft de Leuvense politie nauwelijks moeten optreden tegen organisatoren van en deelnemers aan kotfeestjes.

De schrikwekkende beelden in de ziekenhuizen, de sluiting van de horeca, de invoering van de nachtklok en de code rood aan KU Leuven doen het feestgedruis in de studentenstad verstommen.

Er werd eerst gevreesd dat door de sluiting van de horeca, de studenten dan maar op hun kot feestjes zouden organiseren. Maar dat merkt de Leuvense politie niet. Er moest sinds de verstrenging van de coronamaatregelen nauwelijks opgetreden worden tegen kotfeestjes. "We hebben nauwelijks een handvol pv's uitgeschreven", zegt Marc Vranckx. "Daar waar er een inbreuk op de coronamaatregelen werd vastgesteld, ging het vaak over een groepje jongeren die op een kamer een fles kraakte, en waar muziek nogal luid stond."

Volgens de Leuvense politie zijn heel wat studenten huiswaarts gekeerd, waar ze online de lessen volgen. 's Avonds is het dan ook opvallend stil in de stad.

(atb) Het Nieuwsblad - 30 oktober 2020

LEUVEN SPORTSTAD 2021

Na de titel van Europese Innovatiehoofdstad is Leuven nog een titel rijker. In 2021 mag Leuven zich ook Europese Sportstad noemen.

Het stadsbestuur streeft er al jaren naar om Leuven sportief op de kaart te zetten en dat wordt nu beloond. Om **Sporthoofdstad** te worden was Leuven te klein, want dat kan pas vanaf 500.000 inwoners, maar **Sportstad** lukte wel.

"Twee weken geleden hebben we onze candidatuur digitaal verdedigd tegenover de jury", zegt schepen Johan Geleyns. De jury was bijzonder lovend over hoe Leuven het sportbeleid aanpakt.

De stad combineert dan ook een groot klassiek sportaanbod met meer zwembaden en sporthallen per inwoner dan eender welke Belgische stad en een sterke focus op sportieve innovatie en samenwerking.

Apotheose in september 2021

"We zijn al verschillende maanden bezig om van 2021 een geweldig sportief jaar te maken. We hopen dat het coronavirus dan ingedijkt is en we met verschillende sportieve activiteiten iedereen kunnen betrekken in dit verhaal.

De absolute apotheose moet in september 2021 volgen, wanneer **het WK wielrennen in Leuven** neerstrijkt."

We hopen meer Leuvenaars aan het sporten te krijgen: jong en oud, gezond en ziek, zevende generatie Leuvenaars en nieuwe inwijkeling", besluit Johan Geleyns.

(hsb) Uit het artikel van 27 oktober 2020 in krant Het Nieuwsblad.