

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Herdenkingsviering François Buekenhout Zondag 11 oktober 2020



1 - François

Goede vrienden, op 17 mei overleed François Buekenhout in Ter Duinen, Nieuwpoort. Zijn heengaan was bruusk en totaal onverwacht. François was in Ter Duinen om zieken die daar komen revalideren, bij te staan. Hij deed dat al verschillend jaren.

Hier in de parochie was François een vaste medewerker, één van onze Sams. Hij was ook lid van ons koor. Maar vooral was François voorzitter, trekker en bezieler van ziekenzorg, Samana. En dat al bijna 25 jaar. Voor zijn zieken ging hij door een vuur. Niets was hem te veel. Omwille van de lockdown ter bestrijding van het coronavirus heeft alleen de naaste familie van hem afscheid kunnen nemen. Vandaag

willen we, in deze viering, hem dankbaar gedenken.

2+3 - Getuigenissen vanuit de parochiegemeenschap

Nog jong, veel te jong, nog vol inzet, met nog zoveel plannen... Soms zijn Gods wegen ondoorgroendelijk. Maar terwijl hij zichzelf wegcijferde en tijd maakte voor zieken in Ter Duinen kwam de Heer als een dief in de nacht. François mag nu delen in Gods Liefde.

In 1987 leerden wij hier in de parochie het gezin Buekenhout kennen. De leden van de toenmalige parochieploeg kregen van pastoor Paul de opdracht om een aantal gezinnen te bezoeken en te luisteren naar hun noden, bezorgdheden en

vooral naar hun verlangens ten opzichte van de parochie. Pastoor Paul zelf bezocht François en Linda. En dat was het begin van een heel verhaal.

François was toen al heel actief in de buurtwerking 'De Pit' en gekend in de Pleinstraat voor zijn behulpzaamheid. Zo kwam het dat hij werd aangesproken door een buurtbewoonster toen de werking van Ziekenzorg hier zo goed als uitgedoofd was, om daar iets aan te doen. Hij werd er zelfs licht toe gedwongen!

4+5 - Namens Samana

Maar François ging ervoor. In juni 1996 nam werd hij voorzitter van Ziekenzorg Sint-Antonijs.

Wat niemand nog verwachtte gebeurde: onze ziekenwerking herleefde, groeide en bloeide. Toen jaren later het bestuur van Club Onder Ons te oud geworden was, sloot deze werking bij Ziekenzorg aan. En later ook de werking van Ziekenzorg van Park Heverlee die op dat moment helemaal uitgeblutst was.

En toen mensen van onze parochiegemeenschap verhuisden naar het Woonzorgcentrum Molenhof en François hen daar bezocht, slooten er steeds meer mensen bij onze werking aan. Half Molenhof leek wel op de duur wel aangesloten. Want François maakte geen onderscheid.

Voor hem was iedereen welkom. 'Mensen uit hun isolement halen, daarvoor doen we het', zei hij altijd. 'Ge ziet toch hoe gelukkig de mensen zijn als ze weer eens naar een feestje of een activiteit kunnen komen of bezoek ontvangen. Ze verdienen dat.'

Zijn werk voor Samana was grenzeloos. Ziekenbezoek, secretariaatswerk, organisatie van het vervoer voor de zieken, de zaal klaarzetten voor de feesten, quizzes en bingo's organiseren en zoveel meer.

Toen hij vervroegd pensioen moest nemen, zei iemand van onze zieken: 'Toch wel erg dat je zo vroeg moet stoppen met werken.' Het antwoord van François was: 'Dat is helemaal niet erg, nu heb ik meer tijd voor mijn zieken.'

6+7 - Namens de Sint-Antonijsmannen

Beste familie en vrienden van François, het overlijdensbericht van François kwam ook bij ons SAMS, Sint-Antonijsmannen, aan als een donderslag bij heldere hemel. Nog zo vitaal, vol energie en dan plots baf ... boem gedaan, onwezenlijk.

François was een gewaardeerd lid van onze groep, de Sint-Antonijsmannen. Altijd stond hij klaar om de handen uit de mouwen te steken: voor klusjes, bij activiteiten, feesten en op zondag achter de bar in de Kristoffelzaal. Niets was hem teveel. Verbaal, met woorden en in reacties, kon hij wel eens hard en scherp uit de hoek komen, maar daar konden wij mee om omdat wij hem goed kenden en omdat wij wisten dat hij zijn hart op de juiste plaats had.

Een gouden hart waarmee hij voor iedereen ten dienste stond. En dan is het juist dat gouden hart dat hem fataal is geworden.

Beste François, iets moeten wij toch nog kwijt: als jongste SAM heb je ons, de wat oudere SAMS, beloofd voor ons te zorgen als we stokoud, minder mobiel en hulpbehoevend zouden zijn. Dat zal nu niet meer lukken maar we rekenen erop dat je nu, van hierboven, verder voor ons zult zorgen.

Beste François, ook bij de SAMS gaan we je missen. Duizend maal dank voor wie je was, voor je inzet en je vriendschap. Vaarwel!



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studieceterium Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59 of 0492 319215
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: dinsdag,
donderdag en vrijdag.

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Als parochiegemeenschap willen wij onze verantwoordelijkheid opnemen in deze uitdruinende coronacrisis. Na de herhaalde oproepen van virologen en regering om onze contacten tot een minimum te beperken, heeft de parochie er voor gekozen om in onze kerk - met ingang van zondag 1 november - tot nader order geen vieringen meer te laten doorgaan (uitgezonderd uitvaarten in kleine kring van maximaal 40 personen). Zo hopen wij mee te kunnen strijden tegen dit virus.

Uiteraard vinden we het jammer dat we elkaar niet meer kunnen ontmoeten voor en na de vieringen, samen kunnen zingen, bidden en delen, ... maar we rekenen op jullie begrip.

Om mensen de mogelijkheid te ge-

ven toch even tot gebed te komen zal onze kerk op 2 momenten worden geopend:
- zondag van 10 tot 11 u
- donderdag van 15 tot 16 u

Draag zorg voor jezelf en de anderen.
Het parochieteam en de werkgroep liturgie

SINT-ANTONIUS

Geen vieringen wegens de strengere coronamaatregelen.

Wel bezinningsblaadjes en bezinningsteksten op de website zoals tijdens de lockdown.

DON BOSCO

Rekening houdend met de coronamaatregelen zijn er na zondag 1 november geen erediensten.

De werkgroep liturgie bezorgt

de teksten van de voorziene vieringen (15/11 en 29/11) aan de parochianen:

Zondag 15 november 2020
Voorgangers: Majo Werrebrouck - Jacques Allard

Zondag 29 november 2020
Eerste zondag van de Advent
Voorganger: Hermien Den Tandt

Elke zondag van de Advent - die begint op 29 november - sturen we iets.

Op de website Ademtucht www.ademtucht.be/ zijn de teksten ook terug te vinden.

We wachten de nieuwe maatregelen af, na 13 december.

In Linden, Bovenlo, Franciscus, Antonius, Vlierbeek gaan voorlopig geen vieringen meer door.

PAROCHEBLAD 2021

Blijf verbonden

Via **KERK&leven** werken we met z'n allen week na week aan meer verbondenheid.

'Blijf verbonden' is een warme oproep aan iedereen om - vooral nu onze vrijheid beperkt is - elkaar niet los te laten.

Luk Vanmaercke - Hoofdredacteur

De Kerk die ik liefheb

De kerk die ik liefheb, is een kerk die geen diepgevroren god aanbidt, maar een levende, tegenwoordige Heer. Een kerk die zich meer zorgen maakt

om hen die uit angst om te zondigen onbeweeglijk blijven, dan om hen die zondigen terwijl ze voorwaarts gaan.
Juan Arias

Sluit je weer bij ons aan? We zien u graag op onze lijst terug!

Alle abonnees van Parochieblad Frando

kregen van de drukkerij Halewijn een brief met overschrijvingsformulier, op hun adres, toegestuurd. Schrijf zeker over voor eind november. Zo zal je geen parochieblad moeten missen. De jaarprijs voor het Parochieblad is 40 euro.

Heb je vragen over je abonnering dan kan je je richten tot:

***Sint-Franciscus**
Bij Thierry Van Craenem, voor en na de vieringen.
Of op het parochiesecretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee 016 25 04 59
Open op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.

***Sint-Antonius**
Voor of na de vieringen bij *Caroline Van Audenhoven of Mathieu Voets.*

***Don Bosco**
Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

LEEF LANG EN SCHOON



De geneeskraft van groen is groot en dat werd wetenschappelijk vastgesteld. Zo herstellen mensen na een operatie sneller als ze vanuit hun ziekenhuisbed kunnen uitkijken over een groene omgeving. Groen vertraagt de hartslag en maakt dat kinderen zich beter kunnen concentreren, wat tot betere schoolresultaten leidt. En wie last heeft van stress zal sneller rust vinden bij het bekijken van afbeeldingen van een groene omgeving. Groen maakt ons letterlijk gezonder.

Scheurkalender De Druivelaar - 19 oktober 2020

Vieren in Sint-Antonius

Beste mensen, goede vrienden

'Als parochiegemeenschap willen wij onze verantwoordelijkheid opnemen in deze uitdruinende coronacrisis.

Na de herhaalde oproepen van virologen en regering om onze contacten tot een minimum te beperken,



hebben de Kerkraad en de Parochieploeg er samen voor gekozen om in onze kerk - met ingang van zondag 1 november - tot nader order geen vieringen meer te laten doorgaan.

De liturgiegroep zal opnieuw wekelijks een bezinning samenstellen, die je via mail of brievenbus bezorgd wordt.

Uiteraard vinden we het jammer dat we niet meer samen kunnen vieren, maar we rekenen op jullie begrip.

Draag zorg voor jezelf en de anderen.

Namens de Kerkraad en de Parochieploeg.

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



We mediteren in de grote zaal van het Don Boscocentrum en dragen mondmaskers.

We komen samen ter meditatie om 20 uur.

Liefde en vrede

Als God je met zijn liefde vult begin je werkelijk zijn aanwezigheid te ervaren. Je zult merken dat dit besef heel natuurlijk voor je wordt. Zowel het gebed waarmee je begon als het besef van zijn aanwezigheid dat dit gebed meebrengt, zullen te zijner tijd een normaal deel van je dagelijkse ervaring worden. Een buitengewone sereniteit en vrede zullen geleidelijk over je binnenste uitspreiden. Je hele gebed, je hele ervaring, zullen op een nieuw niveau komen.

Jeanne-Marie Gyon (1648-1717) (Meditatie 190)

Volgende meditaties:
23/11: contemplatieve dialoog (JM)
07/12: spiritueel gesprek
21/12: contemplatieve dialoog (H)

Als je belangstelling hebt, wel vooraf even contact opnemen met:

Katrien Rombouts
katrien.rombouts@hotmail.com
tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

Agenda

Sint-Franciscus

Agenda voor zover de coronamaatregelen het toelaten.

Vrijdag 13 november
AV: BuurTTeateR bestuur

Zondag 15 november
11u. Zondagcafé

Maandag 16 november
AV: Michottebuurt

Woensdag 18 november
VM: De Ark tot 10 uur
NM: SAMANA

"den dikke Vandaele"

Hoestschaamte, thuis isolatie, corona quarantaine, corona hamstern, zorgapplaus, ellebooghoesten, zwaaibezoek, coronastress, coronamoe, coronakilo's... dit zijn maar enkele van de tientallen nieuwe woordjes aan de actuele situatie gekoppeld..
Mathieu Voets

De beste artsen?

Dr. Matig, Dr. Vrolijk en Dr. Rustig

bzn

MENSEN ZIJN ALS BOMEN (Deel 1)



Welkom en kruisteken:

Welkom op deze zondag in de herfst. Welkom rond deze tafel, bij dit licht en de woorden die we vandaag zullen beluisteren.

Uitleg altaarversiering door Monik

Toen Chris me vroeg een bloemstuk te maken over het thema van vandaag "Mensen zijn als bomen", moest ik toch even nadenken. Ik dacht aan verschillende soorten bomen net zoals er verschillende mensen zijn, een spar als sierboom om te bewonderen, een boom die vruchten geeft zowel voor mensen als voor dieren, kastanjaboom, eikenboom. Een boom waarvan we meubels kunnen maken of kunstwerkjes in hout. Bomen geven zuurstof. Zo is water en grond evenzeer belangrijk om zich te wortelen.

Bomen worden ook geboren, leven, brengen vruchten voort, planten zich voort en sterven net als mensen, vandaar de stronken en stukken schors.

Ik denk dat hier veel gelijkenissen zijn met de mens en ik probeerde dat zo wat voor te stellen in dit tafereel: "Bomen zijn als mensen."

Lezing: Mensen als bomen

En God sprak: Er moeten bomen komen van allerlei soort met zaad erin om vrucht te dragen.

Er kwamen bomen, grote en kleine, dikke en dunne, met vruchten van allerlei soort.

Ieder moet floreren op de eigen manier. Wortel schieten is daartoe noodzakelijk, in de diepe schoot van de aarde, om water te putten uit de bron.

Topvorming is even noodzakelijk. De hoogte in, reiken naar de zon, naar lucht en licht en levenswarmte.

Ook moet er groei zijn in de breedte. Takken ontvouwen, uitspreiden als armen, wijd en zijd.

Er zijn bomen, die de weg van onder naar boven zoeken en die niet vinden.

Ze raken noch de Bron, noch de Zon. Ze zijn zonder thuis en zonder toekomst.

Er zijn er ook die geen schuilplaats bieden aan mensen.

Ze zijn niet gastvrij voor de vogels in de lucht.

Ze dragen geen vruchten, die mensen en dieren plezier doen. Ze staan er vruchteloos bij, eenzaam en alleen.

Gelukkig de mens als een boom, die met machtige kruin geplant aan levend water, reikt tot in de hemel en gul vruchten geeft, aan iedereen.

Wat die ook doet, het zal gedijen.

Uit het evangelie van Marcus 8:22-25:

Jesus en zijn leerlingen kwamen in Betsaida. Toen de mensen hen zagen, brachten ze een blinde bij Hem en vroegen: 'Wil Je hem aanraken alsjeblief.' Jesus nam de blinde bij de hand. Samen gingen ze buiten het dorp. Jesus deed speeksel op de ogen van de blinde, legde zijn handen op zijn ogen en vroeg: 'Zie je al iets?' De blinde keek op en zei: 'Ik zie mensen. Het zijn precies bomen.' Daarna legde Jesus nog eens de handen op zijn ogen. De blinde keek nauwkeurig. Hij zei: 'Nu is het goed. Ik kan alles scherp zien.'
Copyright: C. Leterme

Duiding:

Dit voorjaar heb ik intens genoten van de lindeboom in onze tuin. De veranderingen die de boom op enkele dagen onderging in de lente, hoe elk blaadje zich ontrolt en hoe de boom op korte tijd stond te pronken in de blauwe lucht onder de lenteson.

Bomen kunnen ons leren

In het laatste nummer van het tijdschrift 'Happinez' las ik onlangs een artikel over wat bomen ons kunnen leren en waarom we houden van bomen.

Boswachter Peter Wohlleben ziet bomen als ideale mensen, want bomen doen niet aan wedijveren of concurreren met elkaar. Ze zijn niet jaloers als de buurboom grotere bladeren heeft, stelen niet elkaars licht, maar steunen elkaar juist,

zorgen goed voor hun soortgenoten, zowel jong als oud en waar schuwen hen als er gevaar is.

'Elk bos is een perfect evenwichtig sociaal ecosysteem. alleen samen', zegt hij, kunnen bomen voor verkoeling zorgen en regenwolken maken. "Samenwerking is de sleutel. De evolutietheorie, zegt Wohlleben, wordt vaak geïnterpreteerd als een soort kapitalisme, waarbij de sterkste overleeft. "Maar in werkelijkheid gaat de winst naar degene die het best samenwerkt." Samenwerken, verzorgen, het zijn heel menselijke termen.

"We weten dat bomen elkaar waar schuwen", zegt Wohlleben, "maar of ze ook communiceren met mensen of dieren, is een mysterie. Bomen kunnen voelen."

Luisteren naar de bomen

Majo stuurde me maandag een artikel uit MO: Wie luistert naar bomen, hoort hun ademnod.

Al meer dan twintig jaar luistert **Tim Brodribb** als plantenfysioloog aan de universiteit van Tasmanië naar bomen. Met gevoelige microfoons neemt hij de sapstroom in de stam van bomen op.

De laatste tijd hoort hij vaker dofte tikken. Zeker tijdens droge en hete periodes neemt het tikken opvallend toe. Wat klinkt als een mot in een lichtbak is het geluid van een boom die sterft. Omdat ze het zelf niet kunnen uitroepen, doet Brodribb het voor hen, want 'Bomen klagen niet tot het te laat is'.

"Een boom die zichtbaar lijdt, die zijn bladeren laat hangen, of waarvan de bladeren verdorren en verschrompelen, heeft al een lange, voor onze ogen verborgen, strijd achter de rug."

Onderzoekers stellen dat we ons geen ontbossing meer kunnen veroorloven en dat we maximaal moeten herbebossen. Het is tijd om zorg te dragen voor die bossen, hen te koesteren en werk te maken van een werkelijke reductie van onze uitstoot." Overal ter wereld lijden bomen onder de klimaatverandering. Overal ter wereld sterven bomen af."

'Mensen zijn als bomen'. De vergelijking tussen mensen en bomen

is zo gek nog niet. Evenals bomen zijn wij opgenomen in het levensritme van de natuur. Want ook ons eigen leven verloopt in seizoenen. Als elke winter weer gevolgd wordt door een nieuwe lente, waarom zou dat ook niet bij ons het geval zijn? Wij delen met bomen de natuur en ook ons leven zal uitlopen op een nieuwe lente bij God.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat we moeten leren te wachten, zoals we ook moeten leren te schep- pen. We moeten geduldig bomen plan- ten, en de aarde waarin zij geplant zijn, koppig water blijven geven en de bomen verder hun eigen tijd gunnen.

We kunnen een boom nu eenmaal niet voor de gek houden, net zomin als we de geschiedenis voor de gek kunnen houden. Maar we kunnen haar wél water geven, geduldig, elke dag, met begrip, met nederigheid, en met heel veel liefde.

Tafelgebed Gebed bij Scheppings- zondag

Tafelgebed viering Verenigde Protestantse Kerk in België - Ds Egbert Rooze

Gezegend, de Levende, de Schep- per, de Roepkracht in ons midden van een wereld die nog komen moe- ten van mensen zoals we nog niet zijn.

Wij gedenken dat U om te begin- nen, het licht hebt geroepen, schei- ding hebt gemaakt tussen licht en dui- ster, tussen recht en onrechten,

pas daarna hebt gezegd dat het goed was.

Daarom bidden wij U dat wij die scheiding heilzaam blijven on- derkennen, tot wij mensen elkaar echt tot licht zijn en totdat de ontferde wereld waar- lijk recht wordt gedaan.

Wij gedenken dat U uw gemeente op uittocht hebt gestuurd, een lange weg van overwegend woestijn, echter niet zonder oases en uitzicht op het beloofde land, maar ook niet zonder tent van sa- menkomst voor lering en troost.

Daarom bidden wij U dat ook wij vandaag de strijd voor menswaardigheid en behoud van de schepping niet zullen ontlopen en dat we tegelijk de ruimte blijven zoeken om op te ademen en moed te vinden. (...)

Slotgebed:

God, onze Vader, op aarde heb Jij bomen geplant als een verbond, als een huwelijk tussen de hemel en de aarde. Geef dat wij het nooit opgeven om zelf ook bomen te planten, om te geloven in de kracht van het kleinste zaadje. Geef ons ook de kracht en het door- zettingsvermogen van Jouw zoon Jezus, die het nooit opgaf om goed te zijn en goed te doen. En blijf dan ook door Hem bij ons vandaag en alle dagen van leven. Amen.

Viering 11 oktober 2020. Don Boscopa- rochie Kessel-Lo Samenstelling Chris Willocx



De tuin zonder fouten



Er was eens een man die rond zijn huis een grote tuin had aangelegd. Allerlei bomen en planten, strui- ken en bloemen stonden in volle

bloei.

Op een dag ging hij wandelen in zijn tuin.

Hij bekeek de bomen in volle bloei. Toen zag hij een jong perenboom- pje, met de vijf eerste peren.

Maar wat zag hij daar?

Een peer met een rups erin!

Een fout in zijn tuin!

De man liet alle perenbomen om- hakken.

Toen kwam hij bij de struiken en tot zijn schrik zag hij, dat één van die struiken erg klein bleef.

Weer een fout!

De man liet alle struiken verwijde- ren.

Toen kwam hij bij de bloemen.

Hij zag dat er een paar hun kopjes lieten hangen.

"Weer een fout!" zei hij, en hij liet alle bloemen verwijderen.

Toen ging hij naar binnen.

Vanuit het keukenraam wilde hij nog één keer naar z'n tuin kijken. Hij schoof het gordijn opzij en keek naar buiten!

Toen zag hij dat hij helemaal geen tuin meer had!

Chantal Leterme

uit: 'Een parel voor elke dag'

Corona

nieuwe zin-perspectieven

In deze ongewone tijden is niets nog wat het lijkt. We leven in een wereld die onvoorspelbaar werd, onzeker, redelijk chaotisch en com- plex. We voelen ons vaak kwetsbaar en sterk tegelijk.

Met **Katrin Derboven zoeken** we 'sa- men', hoe we deze ongewone tij- den ervaren hebben, hoe we soms vielen, hoe we kunnen opstaan en weer doorgaan! Hoe we goed voor onszelf kunnen zorgen, om nog beter voor anderen te zorgen. Hoe rituelen en zingeving nieuwe per- spectieven bieden.

Praktisch: Dit initiatief zal door de verstrengde coronaregels enkel on- line doorgaan.

Inschrijven voor 15 november bij Lydia.vanhirtum@beweging.net is noodzakelijk zodat we jullie tij- dig de logingegevens kunnen be- zorgen.

Programma : 09.30 u Welkom aan de deelnemers - **09.45 u** Deel 1: Cor- ona, een nieuwe context

10.45 u Even pauzeren **11.00 u** Deel 2: Zorgzame rituelen en nieuwe zin- perspectieven

12.00 u Bedankt en goede moed!

WATERMOLEN ARENBERGKASTEEL (2)



Uiteindelijk bleek het toch mogelijk om energie op te wekken!

Iconische watermolen aan het Arenbergkasteel in Heverlee in ere hersteld

KU Leuven

De watermolen aan het kasteel van Arenberg, een van de oudste molens van Vlaanderen, daterend van 1286, is opnieuw in volle glorie te bewonderen.

Na de Eerste wereldoorlog schonk de familie Arenberg het kasteel en het omliggende park aan de KU Leuven. Omwille van zijn historische en industriële waarde werd de watermolen vanaf het einde van de twintigste eeuw beschermd als monument.

Er werd een plan opgemaakt om de watermolen weer op volle toeren te laten draaien. Maar de raderen en het sluisstelsel waren wel behoorlijk in verval geraakt. Een grondige opknapping was nodig.

Ondanks alle obstakels maakten de raderen begin deze zomer hun terugkeer naar het kasteel van Arenberg. Wegens aanzienlijke roestvorming bleek een recuperatie van de originele molenraderen niet haalbaar: de nieuwe raderen zijn dus een precieze reconstructie van de oorspronkelijke exemplaren. Naast het raderwerk werden ook de aan de Dijle gelegen buitenmuren en de steendammen waarop de raderen rusten, gerestaureerd. Het krooshek werd vernieuwd en het oude sluisstelsel werd behandeld tegen roest en geschilderd.

Een veelbelovend plan

Het veelbelovende plan om dit historisch monument energie te laten genereren, bleek wat te voorbarig. Spoedig bleek immers dat een permanente inwerkingtreding van de molen nefaste ecologische gevolgen zou voortbrengen.

“De raderen draaien niet op stromend water, maar op de kracht van omhooggestuwd water”, vertelt Joris Snaet. Om het water op te stu-

wen, moeten de schotten van het sluisstelsel neergelaten worden. “Daardoor ontstaan feitelijk twee gescheiden ecosystemen in de Dijle, wat in het kader van het hedendaagse natuur- en biodiversiteitsbeheer onaanvaardbaar is.”

Een vistrap – of gedeeltelijke verlegging van de rivier – vormt een mogelijke oplossing, maar zo’n omleiding maakt van het molengebied en zijn omgeving een eiland. Dat heeft dan weer aanzienlijke gevolgen voor de circulatie en bereikbaarheid van het kasteel van Arenberg. Nog alarmerender is dat een opstuwing van het Dijlewater stroomopwaarts onder meer natuurgebied de Dood Bemde en stroomafwaarts zelfs de Leuvense binnenstad opnieuw overstromingsgevoelig maakt.

Historische blikvanger

Met al die kennis werd uiteindelijk geopteerd voor een louter esthetische restauratie van de watermolen. Daarbij wordt het water niet langer opgehoogd: de raderen ‘freewheelen’ op de kracht van het stromende water zonder energie opwekking. De molen wordt zo dus vooral bewaard als historisch monument.

Ongeveer een jaar geleden werden de ijzeren raderen weggetakeld voor renovatie.

“De omgeving was veeleisend”, vertelt Joris Snaet. De molenraderen moesten – met behulp van een zeventigtonkraan – over het dak van de bibliotheek op Campus Arenberg getild worden. In januari zorgde hevige wind bovendien voor heel wat overlast: “De met damwanden afgebakende werfzone transformeerde in wat wij ‘het zwembad’ noemden”, zegt Snaet. Nadien lieten ook de gevolgen van de coronacrisis zich voelen op de

werf: pas na de lockdown konden de werken behoedzaam worden heropgestart.

Red de molen

De restauratiewerken hebben zo’n 400.000 euro gekost. Dank zij de financiële steun van de Dienst Duurzaamheid van KU Leuven kon de restauratie worden opgestart. De Universiteit engageerde zich in totaal voor de helft van het bedrag. Vanuit het decanaat van de Faculteit Ingenieurswetenschappen kwam vervolgens het initiatief om de overige 200.000 euro bij elkaar te sprokkelen via crowdfunding.

Zo werd fondsenwervingscampagne ‘Red de molen’ in het leven geroepen.

Het KU Leuven Erfgoedfonds van Dienst Fondswerving en Alumni-relaties zette de schouders mee onder het project.

‘Red de molen’ ging van start in 2017 en werd na anderhalf jaar succesvol afgerond. Het succes van de campagne heeft bovendien mee gezorgd voor de totstandkoming van een crowdfundingplatform om in de toekomst de betrokkenheid van alumni bij restauratie- en andere KU Leuven-projecten te vergroten.

De campagne richtte zich vooral op (oud) ingenieurstudenten van KU Leuven. Dat is niet geheel toevallig: het Arenbergpark – waar de watermolen zich bevindt – is deel van de Campus Arenberg van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Exacte Wetenschappen. In de jaren vijftig werd het park ingericht in de stijl van een Amerikaanse universiteitscampus: een levendige plek waar studenten eten, sporten, gezamenlijk studeren en les volgen.

Aan de dynamiek van deze ‘living campus’ hielden heel wat ingenieursalumni een warm gevoel over. Vooral de watermolen roept herinneringen op: ingenieursstudenten kruisen de molen bijna dagelijks. Ook buurtbewoners en mensen die het Arenbergpark als decor gebruikten voor communicatie- of trouwfoto’s, identificeren zich met de molen. Dat blijkt uit het overtuigende engagement en de nostalgische getuigenissen van talrijke schenkers.

Bovendien spreekt de eeuwenoude techniek tot de verbeelding. Watermolens stammen uit de antieke oudheid en representeren tegelijkertijd de toekomst: een watermolen produceert energie zonder enige CO₂-uitstoot. “De raderen die in het water wentelen vormen een magnifiek zicht”, zegt Joris Snaet. “Een werkende watermolen is een perfecte symbiose van natuur en techniek”.

Leuven Universiteitsfonds
Dienst fondsenwerving en Alumni-relaties
Minderbroederstraat 5 bus 5020, 3000 Leuven
Tel. +32 (0)16 323 739
www.kuleuven.be/mecenaat
info.cme@kuleuven.be

Molenhuis Bérismenil



Planning onder voorbehoud van evolutie corona.

Meer informatie op onze website www.moulindebellemeuse.be/activiteiten

Oud op nieuw

29 december 2020 – 01 januari 2021

Vier jij de jaarovergang liever niet met een massa mensen om je heen? Vertoef jij graag in een kleine, toffe groep met bekende en nieuwe gezichten? Een groep waarin iedereen, jong en oud, welkom is om samen het moment te delen met respect voor elkaar. Ruil jij graag vuurwerk of spektakel in om op een unieke locatie in alle vrijheid te vieren, schrijf je dan snel in!

Liefst voor 25 december 2020.

Inschrijving pas geldig na betaling.

Kostprijs:

Ouder dan 18 jaar: 10 euro pp/nacht
13 tot en met 17 jaar: 8 euro pp/nacht
6 tot en met 12 jaar: 6 euro pp/nacht
4 tot en met 5 jaar: 4 euro pp/nacht
0 tot en met 3 jaar: gratis - De

ouders zorgen zelf voor aangepaste voeding en eventueel een kinderbedje

We eten en koken samen. Via mail wordt er afgestemd wie wat meebrengt.

Rekeningnummer: BE89 3770 2696 1185
Op naam van Nele Steeno.

Met vermelding: Oudopnieuw + datum + naam

Meebrengen

onderlaken en kussensloop - slaapzak
eten en drinken om te delen. We koken samen.
uw volle goesting

Verantwoordelijken:

Nele Steeno en Bart Bosmans

Telefoon: 0495/36.48.96

E-mail: nele.steen@gmail.com

www.moulindebellemeuse.be
contact@moulindebellemeuse.be

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

Zoals reeds meegedeeld gaan de lezingen Universiteit Derde Leefstijd Leuven, omwille van het risico op besmetting met het Covid-19 virus niet door in de aula Pieter De Somer.

De lezingen gaan niettemin door zoals gepland, maar alleszins tot eind 2020 zullen ze op het voorgezeten tijdstip opgenomen worden in een professionele opnamestudio (Webinars Solutions in Mechelen) en digitaal kunnen gevolgd worden. Achteraf kunnen ze tevens (her)bekeken worden.

UDLL cursisten kunnen ze digitaal volgen met computer, laptop of smart-TV.

De lezingen van het eerste semester zullen uitsluitend digitaal beschikbaar zijn voor de cursisten van het Algemeen programma en van de Bijzondere Cyclus van cursusjaar 2019-2020. Hiervoor is geen nieuwe inschrijving nodig. Er worden tot nader bericht geen nieuwe cursisten toegelaten.

De lezingen vinden elke dinsdagmiddag plaats. Aanvang 14 u. Einde 15.45 u.

Komende lezingen november 2020
Dinsdag 17 november 2020

Prof. Bart Preneel: **Cryptomunten en blockchains. Kunnen cryptomunten onze euro's vervangen?**

Dinsdag 24 november 2020

Prof. Hylke Vandenbussche: **Europa: Waar ga je heen? Brexit en andere schokken.**

Universiteit Derde Leefstijd Leuven
vzw

Eigen Heerd

Minderbroederstraat 5

3000 Leuven

Tel: 016/32 40 01

E-mail: udll@kuleuven.be



KU LEUVEN